

DE EEUW VAN DE LAATSTE KANS

juliaan van acker

www.ministrando.org

2025

Alleen een God kan ons nog redden' (Martin Heidegger, 1966)

Introductie

De koran bevat tientallen geboden die tegenstrijdig zijn aan de Universele Rechten van de Mens. Daarom horen moslims niet in Europa.

De bijbel en in het bijzonder het evangelie is al tweeduizend jaar het joods-christelijk fundament van de westerse beschaving. Het christendom maakt de wereld menselijker. Europa heeft om die reden de roeping om door het voorbeeld te geven de hele mensheid te inspireren voor het goede. Dit zouden we het komende 'Koninkrijk Gods' kunnen noemen.

Het wereldse heeft in de moderne tijd en vooral in de post-moderne tijd het spirituele quasi volledig verdrongen. Mateloos materialisme en individualisme zijn er oorzaak van dat de planeet aarde wordt vernield. Vandaar de klimaatverandering, het uitsterven van planten en dieren en het mondiaal vandalisme. Alleen een sobere levensstijl kan nog redden wat er te redden valt. Door opnieuw aandacht te schenken aan spirituele waarden zullen we meer oog hebben voor onze verantwoordelijkheid voor elkaar, ook voor de toekomstige generaties die zullen moeten leven op de planeet die we voor hen achterlaten. Dit zouden we kunnen noemen respect voor de schepping die ons door God is gegeven en vervolmaking ervan.

Het Einde der Tijden lijkt nabij te zijn. In de 21ste eeuw hebben we nog een laatste kans om het goede te doen zegevieren op het kwaad, de liefde op de haat.

Inhoud

- | | |
|---|--------|
| 1. Het vijfde evangelie | p. 2 |
| 2. Dagboekantekeningen 2023-2024 | p. 41 |
| 3. Mogelijke geschiedenis van de 21ste eeuw | p. 282 |
| 4. Autobiografie | p. 327 |

I. Het vijfde evangelie: De Nederdaling van Jezus op aarde (1)

De verschijning in Lapscheure

Na tweeduizend jaar vond God het welletjes. Hij kon het niet meer aanzien wat op aarde gebeurde. Binnen de Heilige Drievuldigheid werd beslist de Zoon te laten nederdalen op aarde. Hij moest niet meer geboren worden uit de maagd Maria, want dat was meer dan tweeduizend jaar geleden gebeurd. Zoals overgeleverd is hij in het jaar 33 ten hemel opgestegen.

Jezus besloot in een onopvallende plaats op aarde te verschijnen. Dat was in Lapscheure, een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen, waar slechts 314 boeren en boerinnen wonen. Die lui in Lapscheure zijn harde werkers want ze wonen in een zeeleipoldergebied. Ze moeten het hele jaar door ploeteren in de klei om aan de kost te komen. Het moet worden toegegeven dat de patatten die in Lapscheure worden geteeld van onovertroffen kwaliteit zijn om frieten te maken.

Jezus kwam niet naar Lapscheure om patatten te kopen of frieten te eten. Neen, in Lapscheure woonde een boer met schurft. In dat dorp had bijna iedereen schurft. Volgens ingewijden was dat nog steeds een gevolg van een vlooienplaag die er heerste tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er waren in Lapscheure toen Duitse soldaten ingekwartierd en die brachten vlooien mee. In een oud spotliedje wordt daar nog steeds de draak mee gestoken. Dat liedje begint zo:

„En in Lapscheure daar is het niet goed;

De Duitse vlooien die bijten goed”.

(in het sappige Westvlaams klinkt dat als volgt:

En in Lapscheure dar is 't nie hoed;

De Duutse vlooien die bieten hoed”).

De boer in kwestie, die meestal met zijn bijnaam 'De Zwarte Penne' werd genoemd, had een bijzonder soort schurft die niet te behandelen was. Toen de Zwarte Penne Jezus zag wandelen naast zijn akker, wierp hij zich met zijn

¹ Dit is geen parodie en er wordt geen spot mee gedreven. De wezenlijke boodschap van de Evangelien wordt hier weergegeven in een eigentijdse context.

aangezicht op de grond en smeekte de Heer hem van zijn schurft te genezen. Jezus zei: 'Jouw zonden zijn je vergeven'. 'Dat heb ik niet gevraagd' zei de boer uit Lapscheure die dacht de Heiland te slim af te zijn. Jezus legde hem uit dat door zijn zonden hij die vreselijke schurft had opgelopen. Nu die zonden waren vergeven, was de schurft weg. De boer trok zijn mouwen op en ook zijn broekspijpen en schreeuwde het uit dat een wonder was geschied. Alle 313 overige plattelanders van dit dorp kwamen snel kijken en waren stomverbaasd een witte Zwarte Penne te zien. De pastoor was er echter niet van gediend toen hij hoorde dat Jezus de zonden van de Zwarte Penne had vergeven. Die zonden waren namelijk niet mals en het was bovendien de taak van de pastoor van Lapscheure om de absolutie te schenken. Jezus stelde de pastoor gerust en voorspelde dat zijn parochianen ook in de toekomst nog veel zonden zullen plegen, zodat de pastoor niet werkloos in zijn pastorie zou komen te zitten.

De discipelen van Jezus

Daarna ging Jezus op stap via de Moerkerksesteenweg naar Brugge, de meest nabijgelegen stad. Eerst maakte hij nog een kleine omweg om via de Maalsesteenweg zijn intrede te doen in Brugge. Onderweg had Jezus meerdere passanten uitgenodigd om hem te volgen. Daar was een landloper die stond te schooien langs de weg, een ongeletterde boerenknecht die niks te doen had en enkele bouwvakkers die druk bezig waren met het bouwen van een schuur. Jezus hoefde slechts 'Volg mij' te zeggen en al deze lieden lieten alles vallen om mee op te trekken met de Zoon Gods.

Toen dit gezelschap op de Maalsesteenweg een hoerentent genaamd 'La Vie en Rose' passeerde, kwamen vijf hoeren naar Jezus gelopen. Zij knielden voor hem neer en kusten zijn voeten. Een van hen besprenkelde hem met Chanel nr. 5 parfum. De boerenknecht vond het zonde van het geld. Toen de pooier zag dat zijn werkneemsters de vlucht hadden genomen, stormde hij woedend naar buiten. Toen hij Jezus zag, werd hij door de bliksem getroffen en zonk eveneens op zijn knieën en vroeg om vergiffenis. Deze pooier die op de steenweg naar Brugge door de bliksem was getroffen, werd daarna een van de trouwste discipelen van Jezus. Hij was in Brugge een bekende figuur die 'Den

Witten' werd genoemd. Hij reed namelijk als pooier rond in een grote Amerikaanse witte cabriolet.

Bezoek aan Brugge

De bisschop van Brugge was op de hoogte gesteld van de komst van Jezus. De bisschop was daar niet van gediend. Jezus mocht dan wel de Zoon van God zijn, maar met dat gezelschap van nietsnutten, hoeren en een pooier was hij niet welkom. Brugge is namelijk een stad waar 'deftigheid' hoog in het vaandel staat. Bovendien was de bisschop bevreesd dat Jezus de waarheid zou zeggen over de relikwie van het Heilig Bloed die al vele eeuwen in Brugge werd vereerd. Tot voor kort werd jaarlijks een Heilig Bloed Processie gehouden. Dat was zogezegd 'Brugge's mooiste dag'. Het publiek dat die dag kwam kijken werd echter steeds dommer. De bisschop heeft toen besloten die processie af te schaffen, want hij vreesde dat Brugge op den duur de mongolenmetropool genoemd zou worden.

Een ander punt van zorg van de bisschop was dat het Heilig Bloed van Christus wel eens het bloed zou kunnen zijn van een moslim die tijdens een van de kruistochten in Jeruzalem werd gedood. Stel je voor, dacht de bisschop, dat we hier al eeuwenlang moslimbloed hebben aanbeden. Hij kreeg er koude rillingen van.

Om die relikwie te beschermen was er een 'Confrérie van het Heilig Bloed', vooral bestaande uit heren van adellijke afkomst. De bisschop mocht er niet aan denken dat deze nobelen zich zouden mengen met het schorremorrie dat Jezus volgde. Om al deze redenen vroeg de bisschop aan de burgemeester alle bruggen op te halen, zodat niemand de stad binnen kon komen.

De bisschop van Brugge was echter vergeten dat Jezus in het meer van Gennesaret over het water had gelopen. Dus, toen Jezus aan de Kruispoort kwam en zag dat de brug was opgehaald, liep hij gewoon over het water, gevolgd door zijn gezelschap. Een van hen twijfelde en die zonk onmiddellijk in het water. Beteuterd en kletsnat stond hij te kijken hoe de anderen het kanaal met droge voeten konden oversteken.

De Heuvelrede

Tot opluchting van de bisschop ging Jezus niet naar het centrum van Brugge. Naast de Kruispoort stond op een heuvel een oude molen. Jezus ging de heuvel op waar duizenden Bruggelingen hadden plaatsgenomen en toen gaf hij zijn eerste rede die later de Heuvelrede werd genoemd:

Zalig de rijken die arm zijn geworden, want hen wacht het rijk der hemelen.

Zalig de armen die arm zijn gebleven, want zij zullen Gods heerlijkheid zien.

Zalig de simpelen van geest, want zij kennen de waarheid.

Zalig de eenvoudigen van hart. Zij zullen worden bemind.

Zalig zij die sober leven, want geestelijk kennen zij overdaad.

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen overwinnen.

De stad Gent wordt gemeden

Rond twee uur in de middag van deze eerste dag van Jezus op aarde trok hij naar het station om daar de trein te nemen naar Antwerpen. Toen het hele gezelschap Gent passeerde, stond daar een grote delegatie om Jezus te verwelkomen en hem uit te nodigen om de Arteveldestad te bezoeken. Daar kwam echter niets van terecht. Gent werd al bijna een eeuw bestuurd door socialisten. In Vlaanderen noemt men hen 'De sossen'. In de hemel doet men weliswaar niet aan politiek, maar de sossen in Gent werden van daaruit met argusogen bekeken. Bij de sossen worden de armen armer en de sossen zelf rijker. Hoe meer armen er zijn, hoe meer de sossen het voor het zeggen hebben. 'Socialisme: dat is opium voor het volk' placht men in de hemel te zeggen.

Jezus bidt in de eenzaamheid van Lochristi

Antwerpen werd daarom de volgende halte. Christus zou echter niet dezelfde dag in Antwerpen aankomen. Hij trok zich eerst terug in de buurt van Lochristi, want hij had behoefte om te bidden in eenzaamheid. Lochristi was daarvoor een geschikte plaats omdat de inboorlingen daar te lui zijn om te werken en de godganse dag op de bank zitten te gapen naar soaps die ze niet begrijpen. 'Als het maar beweegt met veel blote wijven en mooie kleuren' was voldoende om

de mensen van Lochristi van straat te houden en helaas ook van het werk. Jezus kon om die reden in alle rust en stilte bidden onder een boom ergens in het midden van Lochristi.

De Blijde Intrede van Jezus in Antwerpen

De burgemeester van Antwerpen was in zijn nopjes. Het gebeurt niet elke dag dat de Zoon Gods een stad bezoekt. Toevallig zou die dag in Antwerpen de Ronde van Vlaanderen starten. Er was daarom een massa volk op de been. Overal stonden dranghekken en om de honderd meter een triomfboog om een feestelijke sfeer te creëren voor de wielrenners. De burgemeester stelde voor de Ronde van Vlaanderen één dag uit te stellen en gezien de goede, al voor de koers aanwezige accommodatie zou het makkelijk zijn om tussen die mensenmassa Jezus door de straten te leiden. Iedereen was het daarmee eens. Het zou wel een raar zicht zijn om Jezus tussen al die stompzinnige reclamezuilen te zien voortschrijden, maar wie let daarop als God zich tussen de mensen begeeft?

Tegen de verwachtingen in zou Jezus niet aankomen in het Centraal Station. Hoe dat kwam is altijd een raadsel gebleven, maar Jezus was gesignaleerd op de Linkeroever. Via de voetgangerstunnel zou hij zijn intrede doen in Antwerpen. De burgemeester en het voltallige schepencollege hadden postgevat in Sint-Pietersvliet, een pleintje waar de voetgangerstunnel eindigde.

De burgemeester kon zichzelf wel voor de kop slaan. Hij was een intellectueel die er altijd prat op was geweest een atheïst te zijn. Straks zou hij de Zoon Gods ontmoeten en die wist natuurlijk dat de burgemeester een godloochenaar was.

Het liep gelukkig goed af. Toen de burgemeester van Antwerpen op zijn beide knieën neerzakte voor Jezus, hierbij gevolgd door alle schepenen, trok Jezus hem zelf recht en noemde de burgemeester zijn broeder. De burgemeester stamelde wat en maakte snel een kruisteken. Toen werd het heel eventjes helemaal donker. Er volgde een donderslag en toen hoorde iedereen een duivel roepen: 'Gij zijt de Zoon Gods. Heb genade'. Dat was de duivel waar al die tijd

de burgemeester was van bezeten. Christus had hem ervan verlost. Uit dankbaarheid riep de burgemeester de stad Antwerpen uit tot christelijke stad toegewijd aan het Goede Hart van Jezus. Dat strookte niet helemaal met de Onze Lieve Vrouw-kathedraal die het panorama van Antwerpen beheerste, maar die contradictie werd later opgelost door op de daarnaast gelegen Boerentoren een reusachtig beeld van Jezus te plaatsen. Het logo van de stad Antwerpen werd ook gewijzigd en vervangen door een afbeelding van het hart van Jezus.

De gehele stoet met Jezus voorop trok van Sint-Pietersvliet via de Hoogstraat naar het stadhuis. In dit stadhuis hangt nu een groot schilderij 'De Blijde Intrede van Christus in Antwerpen', waarop te zien is met welk een pracht en praal Christus op die dag werd ontvangen.

De preek in de Rue de Vaseline

's Avonds werd Jezus gesignaleerd in de buurt van het Centraal Station. Hij hield een korte toespraak in de Van Schoonhovenstraat, in de volksmond de 'Rue de Vaseline' genoemd omdat daar veel homo-bars zijn gevestigd. Tegen de toegestroomde homo's, lesbiennes, queers, transgenders en anderen zei Jezus dat God de mens heeft geschapen, man en vrouw schiep Hij hen. Wie zich bij dat onderscheid niet thuisvoelt is aan de ene kant niet zo geschapen door God; aan de andere kant heeft hij of zij zichzelf zo geschapen. Met andere woorden een LGBTQ-er is een schepping van de mens. Maar allen hebben God als vader. Een vader heeft al zijn kinderen lief, onafhankelijk van hoe zij zich ontwikkelen. Toen gaf Jezus de menigte zijn zegen en onder luid applaus verdween Jezus in het nachtelijk duister.

Christus bleef niet langer in Antwerpen. De burgemeester had het ware geloof gevonden. Antwerpen was een christelijke stad en morgen zou de Ronde van Vlaanderen hier starten. Jezus en zijn getrouwen waren plotseling spoorloos. De volgende dag werd er nogal wat gespeculeerd over waar de Zoon Gods verbleef. Fake news ontbrak niet. Sommigen zouden hem hebben gezien in de buurt van de Moulin Rouge in Parijs. Anderen waren er zeker van dat hij verbleef in Berlijn. Ook Kopenhagen werd genoemd, maar dat geloofde vrijwel

niemand omdat Denemarken ten gevolge van de klimaatverandering voor driekwart onder water stond en de Denen wat anders aan hun hoofd hadden dan een bezoek van een van de leden van de Heilige Drievuldigheid.

Jezus in de Betuwe

Jezus zorgde een paar dagen later opnieuw voor een grote verrassing. Hij hield een preek vóór het kerkje in Hemmen. Hemmen? In welk boerengat ligt dat gehucht? De hele meute van de landelijke en internationale pers had snel op een atlas gevonden waar Hemmen lag. In de Betuwe, midden de bloeiende boomgaarden. Tussen de Waal en de Oude Rijn. Tot verbijstering van de katholieken bleek Hemmen te liggen in de Bible Belt. Dat is een lange strook in Nederland waar protestanten wonen die zich niet laten inenten tegen polio. Zou Jezus hen van gedacht doen veranderen? Kwam hij hen een hart onder de riem steken? Of zou hij de vele lammen en kreupelen miraculeus genezen? In zijn preek in Hemmen gaf hij geen antwoord op die vragen. Het leek hem geen moer te schelen.

Jezus opende zijn mond en sprak: 'Op weg hierheen zag ik langs de weg kraampjes waar kersen worden verkocht. Daarachter staan de kerselaars in bloei. Is hier een wonder gebeurd? Is er een winteroogst van kersen geweest? Zijn het kersen die de bloei hebben overgeslagen? Neen. Hier is sprake van puur boerenbedrog. Die kersen die verkocht worden als vers van de boomgaard komen uit verre zuiderse landen. De mensen bidden hier veel. Bij elke maaltijd wordt eerst een stukje uit de Bijbel - God zij geprezen- gelezen. Op zondag trekken ze zwarte kleren aan. De kerken in de Betuwse dorpen zitten tijdens de diensten nokvol. Dat alles hoeft voor mij, de Zoon Gods, en voor mijn Vader helemaal niet. Ik ben destijds op aarde neergedaald en werd helaas gekruisigd door Romeinse, lees: Italiaanse, soldaten, niet opdat jullie tweeduizend jaar later zwarte jassen, broeken en rokken zouden dragen. Ik heb mij geofferd opdat de mensen in hun wandel en vooral handel zich goed en eerlijk zouden gedragen'.

De aanwezige dominee die vreesde dat zijn goed betaald ambt na deze woorden van Jezus van Nazareth op de tocht stond, merkte op dat het

samenzijn van de gemeenschap van gelovigen een heilzame werking had voor de rest van de week. Jezus kon een lichte spot in zijn ogen niet verhelelen en herinnerde de dominee aan wat hij zojuist had gezegd: 'Eerst bidden en de volgende dagen kersen verkopen die nooit in de Betuwe gebloeid hebben? Nu breekt mijn klomp'. Hiermee had de Zoon Gods de spotters aan zijn zijde. De dominee trok zich geruisloos terug en was de volgende dagen in geen velden te bekennen.

Het mirakel in de 'Engelse Reet' te Amsterdam

Welk dorp of stad zou de volgende zijn die zou vereerd worden met het goddelijk bezoek? Alhoewel Jezus zich in Nederland bevond leek het voor veel mensen onwaarschijnlijk dat hij Amsterdam met zijn bezoek zou vereren. Het gemeentebestuur van Amsterdam, van oudsher bekend om zijn stijfkoppigheid, had verzuimd om na het vertrek van de moslims uit Europa de moskeeën af te breken. Dat was schoppen tegen de zere benen van de almachtige God, de Zoon Gods en de Heilige Geest.

Toch was Jezus de Heiland al eventjes gesignaleerd in 'De Engelse Reet', een bruine kroeg gelegen tussen het begijnhof en de Kalverstraat. De Zoon Gods had daar een alcoholist van zijn drankzucht genezen. Die man was luid schreeuwend naar de drukke Kalverstraat gelopen en riep tot al wie het horen wilde dat Jezus hem had genezen. De mensen keken hem hoofdschuddend aan. Twee politieagenten hielden hem aan en brachten de miraculeus genezen man naar het commissariaat. Daar werd de hulp ingeroepen van een psychiater die de arme man een pilletje gaf. Het is niet bekend hoe het verder met hem is afgelopen.

De transfiguratie van Christus in Wassenaar

Het werd Wassenaar. Een groter tegenstelling met Lapscheure kon er niet zijn. Hier geen vlooiën, geen schurft, alleen rijkeluizen. Christus had zich vermomd als bedelaar en zat te schooien in een drukke winkelstraat. Een kakmadam die elke maand naar Antwerpen ging om in dure modezaken zoals Verso, Emporio Armani, Houben of Princess haar garderobe aan te vullen, had hem herkend.

Zij was tijdens de 'Blijde Intocht van Christus in Antwerpen' getuige geweest van de komst van de Heiland. Zij herkende hem meteen toen zij de bedelaar zag in Wassenaar. Zij viel op haar knieën neer en riep luidkeels: 'Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt'. Zij bleef het maar herhalen. Een massa volk kwam toekijken en toen gebeurde iets wonderlijks. De bedelaar stond recht en zijn kleren gingen helder wit stralen. Zijn gezicht verblindde de mensen als de zon. Boven hem viel een schaduw van een wolk en uit die wolk zei een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem'. Alle toeschouwers wierpen zich neer en toen ze die stem hoorden verborgen ze uit angst hun gezicht. Toen ze weer opkeken zagen ze alleen Jezus staan in zijn hemelse heerlijkheid. Dan begon hij te spreken en hield een toespraak die in de annalen vermeld staat als 'De Zaligspreking van Wassenaar':

'Gelukkig u die arm bent, want voor u is het Koninkrijk van God.

Gelukkig u die nu honger heeft, want uw honger zal worden gestild.

Gelukkig u die nu huilt, want eens zal u lachen.

Gelukkig u die gehaat, genegeerd, beledigd en verbannen wordt omdat u bij mij hoort, want uw beloning in de hemel zal groot zijn.

Pas op als u rijk bent! U bent er slecht aan toe! Want het geld is het enige geluk dat u ten deel valt.

Pas op als u in overvloed leeft, want er komt een tijd dat u honger zult hebben.

Pas op als u nu plezier hebt, want eens zult u huilen van ellende.

Pas op als iedereen goed van u spreekt! Want dat hebben vroeger de valse profeten ook gedaan'.

De mensen hadden begrepen dat alleen arme mensen zoals die bedelaar de hemelse heerlijkheid zouden kennen. Er ontstond een drukte van jewelste. Alle notarissen in een wijde omtrek werden opgetrommeld. Iedereen wilde terstond hun dure villa's verkopen om de opbrengst te verdelen onder de armen.

Deze massale verkoop van onroerend goed had een onverwacht resultaat. De koopprijs van kleine rijtjeshuizen steeg fenomenaal, want niemand wou nog pronken met dure villa's. Die villa's werden onverkoopbaar en daar trokken de mensen in die eerst in de nu onbetaalbare rijtjeshuizen woonden.

Jezus van Nazareth was ondertussen al lang vertrokken en de plaatselijke dominees profiteerden van de gelegenheid om de mensen weer naar de kerk te krijgen. Hun inkomsten waren namelijk daarvan afhankelijk.

Het nachtelijk gesprek met de geleerde

Tijdens zijn verblijf in Wassenaar kwam op een avond een beroemde geleerde bij hem. Deze man leeft nog en wil anoniem blijven. Hij vindt namelijk dat hij model staat voor duizenden andere rechtgeaarde wetenschappers. Een rechtgeaarde wetenschapper is volgens zijn opvatting iemand die de verschijnselen zodanig onderzoekt, dat eventueel zijn meest dierbare overtuigingen verworpen kunnen worden. In andere beschavingen dan de westerse zijn mensen nog steeds daartoe niet in staat of het wordt hen verhinderd door de machthebbers. Als een Turks historicus zou ontdekken dat de genocide op de Armeniërs daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en hij de objectieve feiten daarover zou publiceren, dan wordt hij de volgende dag door nationalistes vermoord. Als Turken de waarheid willen weten over hun land, dan kunnen ze beter buitenlandse kranten of wetenschappelijke bronnen raadplegen. Dat geldt voor de rest van de wereld buiten het Westen.

Tot Jezus zei deze wetenschapper op die nacht: 'Meester, ik weet dat u de Zoon Gods bent, alwetend, almachtig en de schepper van hemel en aarde. Kunt u mij zeggen wat waarheid is en of die waarheid voor de mens bereikbaar is?'. Jezus antwoordde: 'U weet dat in de Hof van Eden de Boom der Kennis stond. De talmoedeleerders hebben eerst gedacht dat het de Boom der kennis van goed en kwaad was. Dat was niet helemaal correct. Het ging om kennis in veel bredere betekenis, want alle kennis kan gebruikt worden ten goede of ten kwade.

Het was verboden vruchten van die boom te eten. Welnu, de mens heeft dit verbod overtreden en wat is er gebeurd? De mens heeft kennis verworven, maar niet de waarheid'.

'Wat is het verschil tussen kennis en waarheid?', vroeg de geleerde.

'De kennis die de mens verwerft is nooit de waarheid. Jazeker, met zijn kennis heeft de mens veel ontdekt en veel ontworpen. Hij heeft de aarde ingericht

volgens zijn wensen. De mens heeft de natuur verlaten en heeft zijn eigen schepping gemaakt. Maar doordat zijn kennis niet de waarheid is, is de mens op veel dwaalsporen terecht gekomen. De wereld en alles wat daar leeft en beweegt is zo complex dat de mens, zelfs met de krachtigste computers, nooit inzicht heeft in het geheel. Het gevolg hiervan is dat elke verandering die de wetenschap mogelijk maakt of dat elke nieuwe technische uitvinding, onverwachte gevolgen heeft. Deze gevolgen kunnen desastreus zijn en zelfs leiden tot de totale vernietiging van leven op aarde. Dat was niet de bedoeling van de schepping door mijn Vader. Kijk naar de klimaatverandering of naar de massa-destructiewapens die de hele planeet in vuur en vlam kunnen zetten. Een ander voorbeeld dat in de eerste helft van de 21ste eeuw de mensen in groot gevaar brengt is de informatietechnologie. Op den duur is er geen onderscheid meer te maken tussen wat waar gebeurd is en wat fake news is. Wat het uiteindelijk resultaat is van zijn kennis is de totale destructie van de aarde en van de mensheid. In deze eeuw is het bijna zover. Om dat te verhinderen ben ik terug op aarde gekomen. Ik wil de mensen herinneren aan wat waarheid is'.

'Er zijn toch ook veel goede dingen ontdekt en ontworpen. Denk bijvoorbeeld aan de medische wetenschap. Dankzij vaccinaties zijn honderden miljoenen kinderen in leven gebleven'.

Jezus reageerde als volgt: 'Met als resultaat een overbevolking in de Derde Wereld. Dat leidde tot hongersnood, stammenoorlogen met de daarmee samenhangende onvoorstelbare wreedheden, massa-immigratie naar landen waar ze niet welkom zijn en de kinderen leidden er een ellendig leven. Als een kind sterft, dan wordt het als een engel opgenomen in de hemel en is het voor eeuwig gelukkig. Laat de natuur zijn gang gaan. Toen mijn Vader de aarde en de kosmos heeft geschapen, zei hij dat het goed was (Genesis 1). Het is niet aan de mens om daar verandering in aan te brengen'.

De geleerde dacht aan wat hij wist over de gezondheidszorg. In de Verenigde Staten wordt 65 procent van het budget van de gezondheidszorg besteed aan het veertien dagen langer in leven houden van stervende mensen. Dat is ook een van de onvoorziene gevolgen van een uit de hand gelopen

gezondheidszorg. De angst voor de dood wordt gecommmercialiseerd en er worden miljarden aan verdiend. Al dat geld zou besteed kunnen worden aan welzijn en bestrijden van armoede. Dat is wijsheid en een waarheid die niet overstemt met menselijke kennis.

Jezus had zijn gedachten geraden en wees er op dat wijsheid de waarheid biedt. Waarheid is wat de mens menselijk maakt. Waarheid is liefde. Liefde voor de naaste, liefde voor de schepping, liefde voor de aarde waarop toekomstige generaties in welzijn moeten kunnen leven. De mensheid staat op het punt een reusachtige stap voorwaarts te maken. De mens bevrijdt zich van wat zijn kennis heeft voortgebracht. De nieuwe mens wordt een spiritueel wezen dat de nabijheid van God zoekt. Daar ligt de toekomst van elke mens'. De geleerde begon het te begrijpen. In de hemel, bij God en bij de engelen zijn er helemaal geen materiële zaken, geen computers, geen smartphones, geen SUV's, geen raketten en ook geen wapens die dood en vernieling zaaien. Toch heerst in de hemel het eeuwige en volmaakte geluk. Dat is ook de bestemming van de mens. De mens is geschapen om hier op aarde dat eeuwige en volmaakte geluk te realiseren. De spirituele weg of de weg van het geloof leidt tot de hemel op aarde. De weg van de kennis leidt tot de totale destructie van de aarde en al wat er op leeft. Via de kennis wordt de wereld een hel. De verschrikkingen van de afgelopen eeuwen, met de twee wereldoorlogen en de holocaust als tragische dieptepunten, hebben aangetoond tot wat de vrucht van de Boom der Kennis heeft geleid.

De hemel is de bestemming van de mens of nog beter: de mens moet werken aan een hemel op aarde. Dat is wat wordt bedoeld met het Koninkrijk Gods. In dat koninkrijk wordt de schepping gerespecteerd, wordt niets vernield, is er goed rentmeesterschap over de natuur met zijn fauna en flora. worden de oeroude landschappen hersteld, zijn de mensen tevreden met wat de natuur hen biedt en bovenal: in dat koninkrijk leeft de ene mens in dienst van de ander.

Toen de volgende ochtend zijn volgelingen vroegen wat hij had besproken met de geleerde man, zei Jezus dat het ging over wijsheid die verder reikt dan kennis. Inzicht is echter niet voldoende. De mensen moeten durven de juiste

beslissingen te nemen, vooral als het gaat om de echte bestemming van de mens. Hij lichtte dit toe met de volgende parabel uit de joodse overlevering.

De parabel van de hotelhouder

Een rabbijn was op reis met zijn leerlingen. In een van de hotels waar ze onderweg logeerden, werden zij gastvrij ontvangen. Een voortreffelijk avondmaal werd opgediend. Na het uitwisselen van allerlei informatie over en weer, maakte iedereen aanstalten om te gaan slapen. De hotelhouder had nog een apart onderonsje met de rabbijn. Hij vroeg: 'Rabbi, u bent een wijs man. Ik had graag uw advies willen vragen over een voor mij belangrijke kwestie'. De rabbijn knikte instemmend en luisterde aandachtig naar het verhaal van de hotelhouder. Deze laatste zei dat de eigenaar van het hotel de huur enkele maanden geleden fors had verhoogd. Hij kon nog nauwelijks winst maken. Sommige maanden was het hotel verliesgevend. Nu stond er aan de overkant van de rivier een leeg hotel dat goedkoop gehuurd kon worden. Hij vroeg aan de rabbijn of het een goed idee was om naar ginds te verhuizen. De rabbijn hoefde er niet lang over na te denken en zei dat hij daar goede zaken zou doen.

Toen de volgende ochtend de rabbijn wakker werd, waren alle meubels uit zijn kamer verdwenen. Hij ging de gang in en zag dat alle kamers leeg waren en zijn leerlingen waren vertrokken. Op de receptie trof hij de hotelhouder aan. Die zei dat hij het advies van de rabbijn onmiddellijk had opgevolgd. Met hulp van zijn leerlingen was hij diezelfde avond begonnen met de verhuis. De veerpont stond klaar en hij nodigde de rabbijn uit om naar het nieuwe hotel te gaan.

De veerboot had pas de oever verlaten of er brak een hevig onweer uit. De bliksem trof het hotel dat ze zojuist hadden verlaten. Dit gebouw brandde volledig af.

Jezus besloot: 'De moraal van dit verhaal is dat je een goede raad van wijze mensen het best onmiddellijk opvolgt. Talmen kan je in de ellende storten. Zo is het ook met het nieuwe inzicht dat meer en meer doorbreekt in deze 21ste eeuw. Kennis heeft de mensen in de ellende gestort. Kennis is het hotel dat is

afgebrand. Spiritualiteit leidt ons naar het Koninkrijk Gods; dat is het nieuwe hotel aan de overkant van de rivier'.

Het gesprek met de treinconductrice

De volgende dag ging Jezus en zijn gevolg naar Den Haag om daar de trein te nemen naar Brussel. Toen de treinconductrice de tickets voor internationale reizen kwam controleren, was zij heel verbaasd toen zij las dat op naam van Jezus van Nazareth een ticket was geboekt. Zij knielde eerbiedig neer en vroeg aan Jezus of zij zijn advies mocht vragen. Jezus nodigde de treinconductrice uit om op de bank voor hem te gaan zitten. De treinconductrice wilde graag weten wat de mensen moeten doen om het Koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Meer specifiek vroeg zij wat zij in haar hoedanigheid van treinconductrice daaraan kon bijdragen. De volgelingen van Jezus luisterden aandachtig mee. De pooier, die Paul heette, nam enkele notities.

Jezus gaf eerst en vooral aan dat het Koninkrijk Gods het best begrepen kan worden in vergelijking met een werelds koninkrijk of met het 'wereldse' in het algemeen. In een werelds koninkrijk zoekt de mens in de eerste plaats zijn eigen geluk, claimt hij zijn persoonlijke vrijheid, zijn privacy, zijn rechten en hecht de mens grote waarde aan bezit, status, aanzien. Dit wil niet zeggen dat in dat rijk het alleen maar gaat om egoïsme. Neen, de mensen weten elkaar goed te vinden. Het gaat eerder om het welbegrepen wederzijds eigenbelang. De mensen helpen elkaar in zoverre dat het een win-win situatie is. Zodra iemand voor het ik niks meer oplevert, telt hij niet meer mee. Dat geldt ook voor alle mensen die voor het ik geen nut hebben. Solidariteit geldt alleen binnen de eigen groep. De rijken worden steeds rijker en de verschillen tussen de sociale klassen nemen toe.

Dit wereldse is in het begin van de 21ste eeuw helemaal uit de hand gelopen. Het gezamenlijk bezit van één procent van de wereldbevolking is zo gigantisch groot in vergelijking met de rest, dat hier sprake is van een immoreel onevenwicht; maar niemand stoort zich hieraan. Het leek alsof met het wereldse het moreel besef verdwijnt.

De sociale relaties worden steeds verder aangetast. Dit werd nog het best geïllustreerd door al die mensen die de hele dag gekluisterd zitten aan hun smartphone. Men kijkt niet meer naar elkaar. De dialoog wordt gedigitaliseerd tot onpersoonlijke, vooraf geprogrammeerde mededelingen. We zien het ook in de architectuur en de kunst. Vergelijk de kathedralen en de schilderijen uit een meer spiritueel tijdperk, zoals in de Middeleeuwen en de Renaissance, met de hedendaagse gebouwen die opgetrokken worden met glas en beton, of met de kunst die alleen bestemd lijkt te zijn voor een kleine elite'.

Iemand van de toehoorders riep instemmend dat de wereld minder menselijk was geworden. Straks zijn we allemaal verlengstukken van de techniek en worden we geleid door Artificiële Intelligentie. Het gaat om die reden om een strijd voor onze vrijheid.

'Precies', zei Jezus, 'het is de vrijheid van de mens die op het spel staat en daar biedt de spirituele weg een oplossing voor. In tegenstelling tot wat velen denken zijn de mensen veel minder vrij dan vroeger. De zelf opgelegde censuur is krachtiger dan ooit en met de alomtegenwoordige smartphones controleert iedereen iedereen'.

Toen stond Jezus recht en zei op plechtige toon: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven'. Daarna gaf hij in het kort aan wat het Koninkrijk Gods in de ware zin betekent. Het gaat om het herontdekken van de zin van het menselijke. Die zin wordt bepaald door onze relatie tot de andere mens, door onze liefde voor de ander, door onze verantwoordelijkheid die we voor anderen opnemen. Het gaat daarom om een radicaal ander uitgangspunt, waarbij de andere mens niet meer wordt gezien vanuit het eigenbelang, maar waarbij het ik zich afvraagt wat hij voor de ander kan betekenen. De ander wordt als het ware niet meer herleid tot wat hij voor het ik betekent, maar het ik identificeert zich met de ander. Deze identificatie gaat heel ver. Het gaat om substitutie van de ander in het ik. De ander wordt het centrum van mijn ego. Dit gaat zover dat mijn verantwoordelijkheid voor de ander onafhankelijk is van zijn verantwoordelijkheid voor mij. Mijn verantwoordelijkheid is onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig.

Als het ik zich zo weet te gedragen, dan is dit een overwinning op zijn instincten en op zijn onbewuste driften. Vandaar dat de zojuist geschetste ethiek waarin de ander voorrang heeft op het ik, paradoxaal genoeg het ik de ware vrijheid biedt'.

De toehoorders waren sprakeloos. Zij beseften dat Jezus met zijn les de sleutel had aangeboden voor een nieuwe mensheid. Tegelijkertijd was duidelijk dat deze les al tweeduizend jaar geleden werd geopenbaard. Steeds weken de mensen ervan af. Was nu de tijd gekomen voor een definitieve doorbraak van de christelijke moraal?

Ondertussen was de trein in Rotterdam aangekomen. Daar stond op het perron een hele meute voetbalhooligans die de wedstrijd Antwerpen-Feyenoord wilden bijwonen. Zij riepen, tierden, vielen anderen lastig en vernielden reclamezuilen en schuilhokjes. Christus keek boos naar die menigte, stapte uit de trein en sprak met gespreide armen enkele onverstaanbare woorden uit. Alle hooligans werden meteen doofstom. Er viel een doodse stilte op het perron.

'Wie is die man die de macht heeft over de oren en de stem van mensen', vroegen enkele zich af. Toen hoorden ze dat Jezus van Nazareth naar Brussel ging. De hooligans stapten beduusd in de trein in de hoop dat de Heiland hen hun stem en gehoor zou teruggeven als ze in Antwerpen uitstapten.

De vermenigvuldiging van de sandwiches en colaflesjes

Toen de internationale trein de spoorwegbrug over Hollands Diep opreed, viel hij plotseling stil. Er was een kabel gesprongen. Het was duidelijk dat de reparatie veel tijd in beslag kon nemen. Bussen konden niet in de nabijheid komen. De passagiers die hier niet op voorzien waren, kregen honger en dorst. Jezus had medelijden met hen. Hij vroeg aan zijn volgelingen hoeveel sandwiches zij bij zich hadden en hoeveel colaflesjes. Welgeteld waren er 13 sandwiches waarvan 7 met kaas en 6 met ham, eveneens 13 flesjes waarvan 4 cola light voor de vier papzakken onder de discipelen.

Jezus beval de sandwiches en de colaflesjes uit de delen. Hier geschiedde het later alom geroemde mirakel van de vermenigvuldiging van de sandwiches en colaflesjes. De achthonderd passagiers in de trein konden allen hun honger en

dorst stillen. Later bleek, toen schoonmaaksters in het station Brussel-Zuid de boel opruimden, dat er nog tweehonderd sandwiches en honderd colaflesjes over waren gebleven.

In Antwerpen stapten de hooligans uit. Ze kregen hun stem en gehoor terug. Ze hadden hun lesje geleerd. Gelukkig was er voor hen goed nieuws: het resultaat van de voetbalwedstrijd Antwerpen-Feyenoord was 0-12.

De 49 profetessen en hun zonen

Met veel vertraging kwam de trein aan in Brussel-Noord. Daar werd het gezelschap van Jezus opgewacht door de 49 profetessen en hun zonen. Waar die profetessen vandaan komen wordt in het derde deel van dit boek uiteengezet. Samen trokken zij naar de Europese wijk, want daar zat volgens hen de Satan die Europa op de rand van de afgrond had gebracht. Zij stelden zich op enige afstand op van het Berlaymontgebouw, ook wel het Berlaymonster genoemd, dat het hoofdkantoor is van de Europese Commissie. Hier ontstak Jezus in grote woede en sprak de banvloek uit over de Europese Unie:

‘Wee u zonen van de Satan die de ziel van Europa hebben verkocht.

Wee u die God heeft verbannen uit de grondwet.

Wee u die de Mammon tot de grote inspirator maakte van Europees beleid.

Wee u die de landen hun soevereiniteit heeft ontnomen.

Wee u die de vaderlandsliefde van de Europeanen heeft ondermijnd.

Wee u die Europa liet overspoelen door lieden die er niet horen.

Wee u die op dit continent een broederstrijd liet ontbranden (Jezus bedoelde de proxy-oorlog tegen Rusland die telkens weer oplaaide).

Wee u die vakmensen, landbouwers, kleine middenstanders machteloos maakte tegenover de macht van multinationals.

Wee u die lobbyisten de democratie liet ondermijnen.

Wee u die een einde wilde maken aan 2000 jaar christelijke beschaving.

Adderengebroed dat Europa op de rand van de afgrond heeft gebracht’.

Toen strekte Jezus zijn arm uit met gebalde vuist en riep: 'Verdwijen voor immer en niets van u zal overblijven'.

Toen was het Berlaymontgebouw opeens weg. Het stortte niet in. Er was geen puinhoop. Er was geen ruïne. Geen stofje bleef van dit hoofdkantoor over. Het terrein was een grote weide geworden waarom een troep varkens rondscharrelde. Jezus had de demonen op die varkens afgestuurd.

In Brussel hadden Jezus, zijn volgelingen, de profetessen en zonen verder niets meer te zoeken. In Brussel-Zuid namen ze de trein naar Wenen. Dit zou de nieuwe hoofdstad moeten worden van Europa dat als een Confederatie van soevereine staten en als een christelijke beschaving zou worden uitgeroepen. In de trein reisde een grote groep journalisten mee. Om die reden gaf Christus een persconferentie om zijn plannen uiteen te zetten. Hij zei ter introductie dat het joodse volk voor zijn Vader het uitverkoren volk was. Aan hen heeft hij zich geopenbaard, hij heeft hen geïnspireerd voor de heilige teksten en hij heeft de Tien Geboden verkondigd op de berg Sinaï. Daarna zei Jezus: 'Ik, de Zoon Gods, heb de blanke Europeanen als uitverkoren volk gekozen om voor de gehele wereld getuigen te zijn van wat mijn Vader heeft geopenbaard. Het uitverkoren zijn betekent alles behalve superieur zijn. Uitverkoren zijn wil zeggen dat een zware verantwoordelijkheid wordt opgelegd. Het joodse volk moet de openbaring tot in de eeuwigheid bewaren, bestuderen, interpreteren en zoeken naar de zin en betekenis ervan in het licht van de actualiteit. Ook de blanke Europeanen zijn alles behalve superieur. Zij hebben de zware verantwoordelijkheid om een voorbeeld te zijn als mensen die geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God en om het Koninkrijk Gods over de gehele wereld te realiseren. Jeruzalem zal het spirituele centrum zijn van de wereld die streeft naar een Koninkrijk Gods. Wenen zal het politieke centrum zijn van dat Koninkrijk als voorbeeld voor de mensheid.

Op een vraag van een journalist wat voor een verschil de joodse en christelijke openbaring uitmaakt voor de mensheid, antwoordde Christus dat dankzij Gods openbaring de mens zich kon verheffen boven het animale en instinctieve. Dit verschil is in de gehele geschiedenis tot de dag van vandaag te zien voor wie het wil zien. Wie de Tien Geboden overtreedt creëert een hel van de wereld,

waar de ene mens een wolf is voor de andere. Elk volk, ook het joodse en het Europese, loopt het risico van de wereld een hel te maken als de mensen niet openstaan voor de goddelijke openbaring. In deze eerste helft van de 21ste eeuw is het bijna zover.

Op vragen van meerdere journalisten zei Christus zich tijdens het interview te beperken tot de kernboodschap van de Openbaring. Die boodschap volgt uit het gebod slechts één God te beminnen: 'Dit wil zeggen dat alleen mijn Vader, de schepper van hemel en aarde, aanbeden en bemind mag worden. God beminnen is zijn naaste beminnen, want God spreekt ons toe via de naaste. Eén God beminnen betekent daarom dat alles in het teken moet staan van de liefde voor de naaste. Elk gedrag en elke gedachte moeten gericht zijn op het welzijn van de andere mensen. Vergis je niet: God is de almachtige, de alomtegenwoordige en de alwetende. Hij is eeuwig en altijd. Hij is de bron van alle leven. Het gebod om de ene God te beminnen is een onvoorstelbaar groot geschenk voor de mens: God richt zich persoonlijk tot hem. God verlangt iets van hem. Dat er so wie so Tien Geboden zijn bewijst dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Elke ander mens is voor een mens God.

Geloven in één God betekent ook dat we geen afgoden aanbidden. Geld, hypes, idolen, overconsumptie en al onze materiële verlangens zijn afgoden die ons afleiden van de ene, waarachtige God. Die afgoderij heeft geleid tot destructie van de planeet Aarde, tot oorlogen en tot een ongehoord egocentrisme. Geloof in de ene God en elk moment van de dag gehoor geven aan zijn appel voor het goede, kan ons terugbrengen naar het Aards Paradijs. Als de almachtige de mens iets vraagt en een appel doet op hem, wie is de mens om die vraag of dat appel te ontwijken of te negeren? Daarom moet alles in het teken staan van de liefde voor God, wat neerkomt op de liefde voor de naaste. Politiek, economie en de gewone sociale omgang zullen in het Koninkrijk Gods nooit een strijd zijn, nooit een competitie, nooit een uitbuiting, nooit een onderdrukking, nooit een of andere vorm van manipulatie, maar altijd middelen om de naaste te beminnen.

God beminnen is ook zijn schepping beminnen. De aarde is de mens gegeven, oorspronkelijk als een Aards Paradijs waar de mens leefde in harmonie met de natuur en met de dieren. Deze harmonie kunnen de mensen in deze tijd herwinnen door herstel van de oude landschappen, zorg voor dierenwelzijn, goed rentmeesterschap over de natuur met haar fauna en flora. Dit betekent ook dat hoogdringend een einde moet komen aan de industrialisatie, aan de uitputting van de aarde, aan windmolenparken, aan megastallen, aan het eten van vlees; kortom aan alles wat niet natuurlijk is of de natuur beschadigt. De mensheid heeft tienduizenden jaren geleefd zonder noemenswaardige vernietiging van zijn natuurlijke habitat. Het wordt nu de tijd om de wijsheid van de oermens te herontdekken. Het eerste gebod is om die reden noodzakelijk om een door de mensen veroorzaakte apocalyps te voorkomen. God zal dan met ons zijn. Uit dat eerste gebod volgt al de rest'.

Een van de profetessen stond recht en hield een toespraak. Wat Jezus had gezegd had haar zo diep geraakt dat ze de behoefte voelde uit te spreken wat volgens haar de onovertroffen boodschap is van het Nieuwe Testament. Ze las voor uit Lucas 6:27-40: 'Luister, allemaal! Heb uw vijanden lief. Als de mensen u haten, wees dan goed voor hen. Als de mensen u vervloeken, vraag God dan of Hij goed voor hen wil zijn. Als de mensen u pijn doen, bid dan dat zij gelukkig mogen worden. Als iemand u een klap in uw gezicht geeft, laat hem dan begaan en verdedig u niet. Als iemand uw mantel afpakt, geef hem dan ook uw hemd.

Als iemand u iets vraagt, geef het hem. Als u iets wordt afgepakt, probeer dan niet het terug te krijgen. Wilt u dat anderen goed voor u zijn? Wees dan zelf ook goed voor hen. Wat voor bijzonders is het te houden van mensen die ook van u houden? Dat doet iedereen. En als u goed bent voor mensen die ook goed voor u zijn, is dat zo bijzonder? Nee, dat is heel gewoon. Als u geld leent aan mensen die het u kunnen terugbetalen, wat voor bijzonders is daaraan? Iedereen wil wel geld uitlenen als hij erop kan rekenen het terug te krijgen. Weet u wat u moet doen? Uw vijanden liefhebben en goed voor hen zijn en hun iets te leen geven zonder erop te rekenen dat ze u terugbetalen. Dan krijgt u een grote beloning in de hemel. Dan zult u echte zonen van God zijn. Want Hij

is vriendelijk en goed voor ondankbare en slechte mensen. Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader. Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Veroordeel niemand, dan zal u ook niet veroordeeld worden. Vergeef en u zal vergeven worden. Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden'.

Nu werd het even heel stil in de trein. Iedereen beseftte dat hier de sleutel lag naar het Koninkrijk Gods op aarde. Maar hoe de wereld hiervan overtuigen?

De gelijkenis van de barmhartige Marokkaan

Een dominee die mee was gereisd en zich tegenover de Zoon Gods wilde bewijzen stond op om hem te verzoeken en zeide: 'Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zeide tot hem: 'Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? De dominee antwoordde en zeide: 'Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf'. Jezus zeide tot hem: 'Gij hebt goed geantwoord; doe dat en gij zult leven'. Maar de dominee wilde zich rechtvaardigen en zeide tot Jezus: 'Wie is mijn naaste?'. Daarop hernam Jezus en zeide: 'Een orthodoxe jood liep van het station in Antwerpen naar de Pelikaanstraat en werd aangevallen door een bende jonge criminelen. Die hem beroofden en sloegen. Er passeerde een BV oftewel een Bekende Vlaming, maar die keek de andere kant op en vluchtte bang weg in een zijstraat. Ook een jogger liep voorbij en greep niet in. Een Marokkaanse man die toevallig in de buurt was zag dit gebeuren en werd door ontferming bewogen. Alhoewel hij als moslim volgens de koran joden moest haten en zelfs doden, liet hij zijn hart spreken. Hij ging naar de jood toe en jaagde de jongens weg. Hij hielp de gewonde man recht en belde naar de hulpdiensten, die gelukkig snel ter plaatse waren. De jood werd naar de kliniek Sint-Vincentius gebracht. De volgende dagen kwam de Marokkaan de joodse man die hij uit handen van bandieten had weten te redden, regelmatig bezoeken. Zo ontstond een ware vriendschap tussen die man en de oude orthodoxe jood. Wie van deze drie denkt u, dat de naaste is geweest van de jood die in handen

van criminelen was gevallen?'. De dominee zeide: ' Die hem barmhartigheid bewezen heeft en zijn persoonlijk geweten liet spreken'. En Jezus zeide tot hem: 'Ga heen, doe gij evenzo'.

De aankomst in Wenen

Toen de trein in Wenen aankwam, werd het gezelschap opgewacht door de zojuist gekozen paus, de patriarchen, synodes van diverse protestantse denominaties en een aantal Europese staatshoofden die verklaard hadden christenen te zijn die de Europese Confederatie als een joods-christelijke beschaving in de grondwet wilden vastleggen. Jezus groette alle aanwezigen een voor een en toonde zich blij verrast toen de president van Rusland aan hem werd voorgesteld.

Jezus zei meteen tijdens zijn eerste toespraak dat nu de tijd is gekomen om er geen doekjes meer om te winden. Het is nu of nooit om een Koninkrijk Gods op aarde te vestigen. De hoofdrol zal in eerste instantie toegewezen worden aan een blank Europa dat zich zal uitroepen tot een joods-christelijke beschaving. Daarnaast moeten de voorwaarden worden gecreëerd om in de andere continenten de Blijde Boodschap te doen zegevieren. Het is bijvoorbeeld de taak van alle zwarten om zich in Afrika te vestigen, want dat was volgens de Zoon Gods het continent dat de Schepper had bestemd voor het zwarte ras. De getinte medemensen horen in het Midden-Oosten. Het gele ras hoort in Azië. Voor Noord- en Zuid-Amerika had Christus slechts een onheilspellende boodschap. De blanke Amerikanen kunnen het best massaal emigreren naar Europa, dat ondertussen moslimvrij is geworden, en het continent was van hun verre voorouders. In Noord-Amerika moeten de latino's, de zwarten en de daar gevestigde Aziaten het zelf uitzoeken. Een uitzichtloze burgeroorlog is daar al jaren aan de gang en er is nog geen oplossing in zicht. Pas als in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en in Azië het Koninkrijk Gods gevestigd zal zijn, kunnen alle krachten gebundeld worden om in Noord- en Zuid-Amerika vrede te stichten.

Voor de zonen van de profetessen had Christus een aparte boodschap. Zij zijn de ridders van het Koninkrijk Gods die een strijd moeten voeren tegen de

satanische krachten die de westerse beschaving op de rand van de afgrond brachten. Hij wees naar de De Founding Fathers van de Verenigde Staten. Zij waren christenen die het fundament hebben gelegd voor het meest democratische land uit de wereldgeschiedenis, waar de mensen waarlijk vrij zijn en waar voor ieder die het wil de kansen voor het grijpen liggen. Helaas is dat land nu als verloren te beschouwen ten gevolge van heidense invloeden en de waanzinnige illusie dat in een multiculturele samenleving de mensen ooit op een harmonische wijze zullen samenleven. Het is nooit Gods bedoeling geweest van de wereld een multiculturele verzameling van volkeren te maken. De geschiedenis van Babel is er het bewijs van. De poging om alle volkeren onder één regering te plaatsen eindigde, na een ingreep van God, in chaos en de volkeren gingen uiteen, elk naar zijn eigen land. God wilde niet dat het wereldse te machtig werd ten koste van het spirituele.

Wat Europa betreft wees Christus erop dat onze christelijke voorouders gedurende tweeduizend jaar een ongeëvenaarde beschaving hebben opgebouwd. Deze erfenis moeten we koesteren en verder vervolmaken. Dat is onze heilige plicht, want de gehele mensheid is afhankelijk van het Licht dat de westerse beschaving brengt. Zonder de waarden van de Verlichting en de joods-christelijke ethiek stevent de wereld af op een door de mensen veroorzaakte apocalyps. Dit kan alleen vermeden worden als Europa opnieuw een blanke beschaving wordt die zich laat leiden door de goddelijke inspiratie. We hebben daarom ridders nodig die Europa waar mogelijk verdedigen tegen de verspreiders van het kwaad.

Na deze korte toespraak van Jezus riep totaal onverwacht de president van Rusland uit volle borst: 'Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat'. Er volgde een luid applaus en Christus gaf de Russische president een zoen op beide wangen.

Het Congres van Wenen

Spoedig na de aankomst van Jezus en zijn gevolg werd een congres georganiseerd met afgevaardigden van alle Europese landen met het oog op de

oprichting van een confederatie waarbinnen een begin gemaakt zou worden met het Koninkrijk Gods.

De Europese landen besloten dat de Confederatie bij wet werd vastgelegd. Nederland was het enige land dat dit convenant niet ondertekende. De 26 politieke partijen die Nederland kende konden het met elkaar niet eens worden, ondanks de vele smeekbeden van de minister-president. In dat landje wordt autoriteit nu eenmaal niet aanvaard. Erger: autoriteit wordt per definitie bestreden. Het liep allemaal met een sisser af toen bleek dat koningin Amalia op eigen houtje het convenant had ondertekend. Niemand durfde dit in vraag te stellen. Deze koningin kon vreselijk streng kijken en bovendien had ze gezegd dat God Almachtig Haar hierbij had geholpen. Rechtsgeleerden verklaarden met de nodige omzichtigheid dat met dat laatste argument de handtekening staatsrechtelijk gezet mocht worden.

Tijdens het Congres van Wenen werd een plan besproken om van Europa een Koninkrijk Gods te maken. Hoe dit daarna uitgebreid zou worden naar de rest van de wereld, zou op een latere datum aan de orde komen.

Uitgangspunt is dat de christelijke religie de enige religie is die de wereld der mensen kan vervolmaken. Zelfs de moslims hadden dit zo begrepen, want daarom waren ze destijds met honderd miljoen afgezakt naar Europa. Helaas gebeurde dit in een periode waarin Europa zijn ziel bijna had verkocht. Er was niets christelijk meer aan de Europese Unie, met als gevolg dat de islam onze beschaving dreigde over te nemen. Het vertrek van de moslims was daarom noodzakelijk om Europa te redden. Nu Europa opnieuw een joods-christelijke beschaving is, werd een Koninkrijk Gods mogelijk en daarmee wordt niet alleen Europa gered, maar op termijn de gehele wereld.

De deelnemers aan het Congres van Wenen werden steeds enthousiaster. Zij voelden zich geroepen tot een grootse taak. Nu Christus in hun midden was, voelden zij zich onoverwinnelijk. Helaas waren de satanische krachten niet verdwenen. Dat bleek toen op een nacht op het plein voor de Stephanus kathedraal een groot houten kruis was gelegd, met ernaast een fles azijn, een spons, wat dobbelstenen en een kist met grote spijkers. Jezus Christus kon er

niet om lachen. Het herinnerde hem aan het verdriet van zijn moeder, Onze-Lieve-Vrouw-Van-Zeven-Smarten, die erbij stond toen hij de kruisdood stierf. Ondanks deze wandaad overheerste in Wenen het optimisme. De maatschappelijke beweging die het materialisme, het individualisme en het consumentisme drastisch beperkte, zou de basis leggen voor de overgang naar een spiritueel tijdperk. De mens had als het ware zich van zichzelf bevrijd om de liefde voor de ander en voor de schepping mogelijk te maken. De mens had zijn menselijkheid teruggevonden. Aan het joodse volk en daarna aan de christelijke kerken heeft God geopenbaard hoe de mens de oorspronkelijke toestand van het Aards Paradijs kan herstellen. Het was nu aan de mens een Koninkrijk Gods op aarde te vestigen.

De strijd tussen Goed en Kwaad was nog niet beslist. Europa was in feite het enige continent waar racisme, fascisme, despotisme en dictatuur niet inherent waren aan de beschaving. Nergens waren het racisme, de haat tegenover de ander en moderne vormen van slavernij groter dan in het Verre Oosten, in Afrika, in de islamitische landen en helaas nu ook in Noord- en Zuid-Amerika. Hoe zou Europa tegenover deze overmacht zijn roeping kunnen vervullen? Het was voor de deelnemers van het congres duidelijk dat alleen een rechtstreekse ingreep van God Europa in staat kon stellen het Koninkrijk Gods te verwezenlijken. God had eerder ingegrepen, bijvoorbeeld bij de Toren van Babel of toen de Zeven Plagen over Egypte werden uitgeroepen. De menswording van God in de persoon van Jezus Christus, was eveneens een rechtstreekse inmenging in aardse zaken. Nu was Christus in hun midden en alle ogen waren op hem gericht.

Jezus van Nazareth schoot in een lach en zei; 'Ik ben niet van plan mij hier in Wenen voor de Stephanus kathedraal te laten kruisigen. Trouwens, jullie zonden zijn al vergeven. De paus slaakte een zucht van verlichting en dacht bij zichzelf: 'Één Goede Vrijdag is genoeg en als de gelovigen twee keer veertig dagen moeten vasten lopen onze kerken helemaal leeg'.

'VASTEN!', riep de paus die plotseling een ingeving kreeg die indruiste tegen zijn verzuchting. Iedereen keek hem verbaasd aan. 'Dat is de oplossing. Wij Europeanen moeten vasten, maandenlang, zonodig jaren lang. Want als wij

vasten zullen de andere continenten geen euro meer aan ons verdienen. Dan zullen zij zich afvragen waarom vasten die Europeanen? Wat zullen zij ontdekken? Dat wij zo gelukkig zijn'.

De congresleden begonnen het te begrijpen. Doordat de mensen afzien van het materiële, van de niet noodzakelijke consumptie en van de hebzucht, zullen ze heel veel tijd voor elkaar hebben en bevrijd zijn van de drang om steeds meer en meer binnen te halen. Een stouterik onder hen dacht bij zichzelf dat de mensen door het vasten ook gezonder zullen zijn en dus meer zin zullen hebben in seks, wat dan weer ten goede komt aan de huwelijksrelatie. Zelfs het probleem van de vergrijzing zal worden opgelost, want echte seks is bedoeld om kinderen te verwekken. Het was de kanker van de post-moderne tijd dat seks en vruchtbaarheid volledig los van elkaar kwamen te staan. Nu zou de seksuele relatie weer spannend worden, de vrouw zou geen louter lustobject meer zijn, maar man en vrouw zouden samen nieuw leven kunnen verwekken. Hier wordt de mens schepper en daarom de gelijke van God. De post-moderne tijd daarentegen verlaagde de mens tot een zijn instinct volgend zoogdier zonder menselijke, lees: goddelijke waardigheid.

Als de mensen in hun herontdekte seksuele relatie het naar hun zin hebben, verdwijnen psychische klachten als sneeuw voor de zon, gaan ze met plezier naar hun werk, hun geluk straalt af op hun andere relaties en zij hebben energie te over om solidair te zijn met anderen, bijvoorbeeld in netwerken van solidariteit. Ja, concludeerde die deugniet, vasten biedt de sleutel naar het Aards Paradijs. Hij durfde zin in seks niet associëren met het Koninkrijk Gods, alhoewel sommige Roomse theologen beweerd hebben dat de hemelse zaligheid vergelijkbaar is met een niet te stoppen orgasme. Dit laatste was een troost voor katholieke priesters die gebonden zijn aan het celibaat. Voor hen lonkt de eeuwige lustbeleving.

De paus merkte verder op dat mensen uit andere continenten zullen zien wat een solidariteit er hier heerst, hoe eenzame mensen uit hun isolement worden gehaald, hoe armen verlost worden uit miserabele omstandigheden doordat rijke mensen hun rijkdom verdelen. Zoiets zal aanstekelijk werken. Het zijn precies de gewone mensen over de gehele wereld die ons voorbeeld zullen

volgen. Want overal willen de gewone mensen niets liever dan solidariteit, welzijn voor iedereen en rechtvaardigheid’.

Christus gaf toe dat het vasten door een grote meerderheid van het volk een spirituele ommekeer kan teweegbrengen. Het probleem is dat vijandige en satanische krachten als een duivel in een wijwatervat zullen tekeergaan.

Ondanks deze waarschuwing werd anoniem besloten het vasten met onmiddellijke ingang af te kondigen. De zonen van de profetessen kregen de opdracht in de Europese landen en in Israël de bevolking hiertoe op te roepen. De regeringsleiders en al hun ministers zouden zelf het voorbeeld geven, hun bezittingen verkopen om de opbrengst te storten in een solidariteitsfonds en zij beloofden te leven in uiterste soberheid. Een leuk voorstel was om in het buitenland de ambassades te vestigen in rijtjeshuizen in volksbuurten en de diplomaten op te roepen om eveneens tussen de gewone mensen te gaan leven. Verder werd besloten om de salarissen van vertegenwoordigers in internationale instellingen gelijk te stellen aan het modaal inkomen van het land dat zij vertegenwoordigen. In de andere continenten zal dit de mensen wakker schudden.

Het grote vasten

Het vasten werd een enorm succes. Uiteraard schreeuwden economen, kapitalisten en CEO's van multinationals moord en brand. Het Britse weekblad *The Economist* besteedde gedurende vijf achtereenvolgende weken een hoofdartikel aan het vasten van de Europeanen. Dit zou de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven kapot maken. De economische groei zou tot stilstand komen met enorme werkloosheid tot gevolg. De enorme schulden van de landen zouden niet afgelost worden.

Het liep anders. In een eerste fase waren er wat strubbelingen. Sommigen vonden hun plek nog niet in de samenleving. Veel bedrijven moesten gedwongen sluiten. Geleidelijk aan lukten steeds meer nieuwe initiatieven van de bevolking. Overal kwamen er netwerken van solidariteit waar de ontslagen werknemers een plek vonden. Gezinnen die zonder inkomen kwamen te vallen, werden ruim ondersteund vanuit het solidariteitsfonds. Het belangrijkste was

echter dat alles in het werk werd gesteld om in de eigen regio zelfvoorzienend te laten zijn wat betreft de voedselproductie. Dat lukte uiteraard niet overal, maar uitwisseling en ruil van goederen kon de tekorten oplossen.

Toen eenmaal een evenwicht werd gevonden werd duidelijk welk effect het vasten of de zeer sobere manier van leven had op de relaties binnen de samenleving. Hier kwam in zicht wat het Koninkrijk Gods in concreto betekent. De mensen voelden aan dat de ene mens er is voor de andere. Zoals ouders zich opofferen voor hun kinderen of zoals mensen die in nood zijn altijd kunnen rekenen op de hulp van omstanders, ontstond een algemene sfeer van solidariteit, van engagement, van zich inzetten voor de belangen van de naasten. Dit was liefde in de ware zin van het woord. De mensheid vond haar Aards Paradijs terug.

Christus en de jodenhaat

De satanische krachten begonnen zich het eerst te roeren in het Midden-Oosten. Hier zou Christus voor het eerst ingrijpen. De jodenhaat in die regio leek nooit te kunnen stoppen. Kinderen werden ermee opgevoed. Het hele beleid bleef erop gericht Israël van de kaart te vegen. Israël moest zich blijven bewapenen tegen mogelijke aanvallen of terreurdaden. De bevolking in de omringende landen bleef zeer arm en werd onderdrukt door tirannen. Fanatici en extremisten zorgden ervoor dat gematigde leiders geen kans kregen. Werd een politicus die een gematigde toon aansloeg te populair, dan werd hij vermoord. Deze dramatische situatie sleepte zich al meer dan een eeuw voort zonder enig uitzicht op verbetering. Geruchten over wat in Europa en in Israël gaande was verspreidden zich razendsnel onder de moslims. Gevreesd werd dat het vasten van Europeanen en joden rampzalige economische gevolgen zou hebben voor de meeste landen in het Midden-Oosten. Er ontstond een dreigende sfeer en Israël was noodgedwongen in de hoogste staat van alarm. Jezus trok zijn stoute schoenen aan en ging op pad in Libanon, Jordanië, Syrië en daarna verder tot hij het hele Midden-Oosten had bezocht. Hij werd in de meeste steden en dorpen gastvrij ontvangen omdat in de islam Jezus als een belangrijke profeet wordt beschouwd. Hij kon in moskeeën prediken. Zijn roem

steeg toen bleek dat hij zieken kon genezen en zelf doden opwekken. De mensen stroomden toe als hij ergens kwam en er vormde zich een trouwe groep van volgelingen, waaronder hoofdzakelijk vrouwen, die Jezus niet meer verlieten.

In Beiroet was er een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeïngen leed. Zij had al veel doorstaan en had geen baat gevonden bij de artsen die haar behandeld hadden. Ze was eerder achteruit gegaan. Toen ze had gehoord wat van Jezus werd verteld, ging ze naar hem toe en raakte even zijn jas aan. Want zij dacht bij zichzelf: 'Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn'. Terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. Jezus merkte terstond dat bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was en hij keerde zich om en zei: 'Wie heeft mijn jas aangeraakt?'. De vrouw wierp zich bevend voor hem en zei hem de volle waarheid. Hij zei tot haar: 'Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal'. Het curieuze was dat tweeduizend jaar geleden precies hetzelfde is geschied, zoals beschreven in Marcus 5: 25-34.

In Damascus gebeurde een mirakel dat van grote invloed zou zijn op de politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Een belangrijk leider van de moslimbroederschap kwam naar Jezus toe. Hij huilde bittere tranen want zijn lievelingsdochttertje was ernstig ziek en de artsen hadden haar opgegeven. Toen Jezus met hem op weg ging naar zijn huis kwam een bediende van die leider toegelopen en zei dat Fatima was overleden. De vader werd lijkkleek en ijlde naar zijn huis. Christus bleef kalm en zei dat iedereen het huis moest verlaten, behalve de ouders van Fatima. Hij ging naar de kamer waar het dode meisje lag en zei: 'Talitha Kumi', wat wil zeggen 'Meisje sta op'. Fatima opende de ogen, stond op en vloog in de armen van haar vader. Hij droeg zijn dochttertje naar buiten, waar een grote menigte stond en zei luid genoeg zodat iedereen het kon horen: 'Jezus is waarlijk de Zoon van God'.

In de grote moskee van Damascus gaf Jezus na deze opwekking uit de doden een belangrijk sermoen. Hij zei dat hij niet alleen de Zoon Gods was, maar ook een jood. De joden waren het eerste uitverkoren volk van God en zij hadden

de opdracht Gods openbaring onder de mensen te brengen. Wie de joden haat en vervolgt, wordt zwaar gestraft door God. Vandaar de ellende in de islamitische landen. Jezus had ook een positieve boodschap voor de aanwezige moslims. Het gaat niet om bekering. De islam bestaat al meer dan duizend jaar. De moslims hebben mooie en waardevolle tradities. In prachtige moskeeën onderwerpen zij zich aan Allah. Moslims zijn een voorbeeld van solidariteit voor elkaar. Jezus kwam hier tot een belangrijke conclusie. Hij zei dat Allah ook God is. Allah en de God van de joden en de christenen zijn een en dezelfde. Het zijn de mensen die tweedracht hebben gezaaid. De Satan heeft hen verleid zodat volgens de islamisten Allah zou oproepen tot het onderwerpen en zelfs doden van niet-moslims. Ook christenen hebben een periode gekend waar hun religie werd gegijzeld door de Satan. 'Voorwaar, voorwaar, ik zeg u', vervolgde Jezus, 'Allah wil dat door uw voorbeeld de niet-moslims zich bekeren tot het ware geloof. Het gaat niet om onderwerpen en doden van mensen, maar om het onderwerpen en vernietigen van wat ingaat tegen de wil van Allah, dit is al wat haat zaait en mensen doet lijden'. Jezus hief zijn handen op en zei met luide stem: 'Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie doodt in naam van zijn religie, belijdt een religie die is gegijzeld door de Satan'.

Na enige stilte vervolgde hij: 'De God van de joden en de christenen wil hetzelfde. Allah en God zijn één in de liefde. Liefde wil zeggen dat de solidariteit van de moslims zich uitbreidt tot de gehele mensheid. Liefde wil zeggen dat de studie van de Heilige Schriften door de joden de gehele mensheid inspireert voor Gods Openbaring. Liefde wil zeggen dat de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde van de christenen, ook voor hun vijanden, het leidend principe is voor hoe mensen met elkaar omgaan en dat geldt ook voor de machtigen op aarde. In het Koninkrijk Gods zijn de politiek en de economie bedoeld om de liefde voor de anderen concrete vorm te geven'.

Jezus van Nazareth gaf hiermee een aanzet tot verbroedering van christenen, joden en moslims zonder dat zij hun eigen identiteit moesten opgeven. We weten nu tot wat deze verbroedering heeft geleid. Er kwam een ongekende

bloeiperiode in het Midden-Oosten. De samenwerking tussen de islamitische landen en Israël bood de moslims een kans om hun talenten te ontplooiën en welvaart voor allen te creëren. De rijkdom van die landen werd rechtvaardig verdeeld over alle islamitische landen, van Marokko tot Iran. De soberheid van de Europeanen was voor hen een inspirerend voorbeeld voor goed rentmeesterschap over het Midden-Oosten. Samen met de Europese Confederatie werd het Midden-Oosten een wereldmacht van kolossaal formaat. Het was echter een wereldmacht die niet uit was op overheersing, maar een wereldmacht die de gehele mensheid menselijker maakte. Deze nieuwe wereldmacht gaf aan hoe de toekomst van de gehele mensheid eruit zou zien. Het Koninkrijk Gods was nabij.

Christus en de wetenschappers

Een tweede golf van satanische krachten die de opbouw van een Koninkrijk Gods wilden verhinderen, kwam uit onverwachte hoek. Al meer dan honderd jaar propageerden de menswetenschappers, in het bijzonder psychologen en psychiaters, een mensbeeld dat de mens ontmenselijkte. Psychologen verengden hun wetenschap tot een empirische wetenschap, dit wil zeggen gebaseerd op observeerbare en manipuleerbare feiten. Zij beseften niet dat het object van hun wetenschap, namelijk de psyche, daardoor niet kon worden onderzocht. De psyche of de ziel van de mens is niet te observeren.

Psychiaters medicaliseerden hun behandelingen. Zij kwamen tot de conclusie dat 20 procent van de volwassenen een psychische stoornis had en 25 procent van de kinderen zou matig tot ernstig psychiatrisch gestoord zijn. De mens werd herleid tot zijn stoornis. De oorzaak lag vooral in het individu. Er werd gezocht naar biologische factoren die geassocieerd waren met een gestoorde ontwikkeling. Ook sociale factoren konden een rol spelen. Deze verklaringstheorieën zijn niet per se fout, maar de veronderstelling is dat de mens geen vrije wil heeft.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken: als een kind op basis van diagnostisch onderzoek het etiket krijgt van een agressieve persoonlijkheid; als uit observaties blijkt dat dat kind inderdaad zich frequent agressief gedraagt; als

longitudinaal onderzoek bevestigt dat dit kind kenmerken heeft waarbij de kans groot is dat het ook als volwassene een agressieve persoon zal zijn, kan dat kind op een gegeven moment zeggen: 'Vanaf nu zal ik mij niet meer agressief gedragen'? Volgens de empirische wetmatigheden is dat onmogelijk. Dit laatste zou betekenen dat het kind geen vrije wil heeft, terwijl de vrije wil een wezenlijk kenmerk is van de mens. Zonder vrije wil is er geen psyche, alleen reflexen en instincten. Zoals bij een dier. De moderne psychologen en psychiaters hebben de mens herleid tot het animale.

Empirische wetenschap levert kennis op zonder wijsheid. Dat heeft ernstige gevolgen voor zowel de persoon zelf, als voor de samenleving. De persoon krijgt een etiket waar hij moeilijk van af komt. Er wordt bepaald gedrag van hem verwacht en dan heeft hij de neiging om zich conform aan die verwachtingen te gedragen. Wie zich niet conformeert aan het 'normale' wordt verwezen naar experts, wat er op neerkomt dat de samenleving zijn verantwoordelijkheid afschuift. Met 20 procent zogenaamd 'gestoorden' wordt de geestelijke gezondheidszorg overbelast en onbetaalbaar.

Psychologen bereiden in feite de totalitaire staat voor. In zo'n regime hebben de mensen geen vrije wil. Zij worden gemanipuleerd waarbij gebruik gemaakt wordt van empirische wetmatigheden, bijvoorbeeld in propaganda en allerlei vormen van verleiding. Psychiaters zullen de middelen verschaffen om mensen op de voorgeschreven weg te doen lopen, met medicijnen en desnoods met een chip in de hersenen. Hersenonderzoek moet uiteindelijk leiden tot controle over de gedachten van mensen.

Als we echter veronderstellen dat de mens een vrije wil heeft, dan zou de therapie van een agressief kind of van een gestoord iemand in het algemeen, dat kind of die persoon moeten stimuleren of inspireren om zelf te beslissen zich als een goed mens te gedragen, zich verantwoordelijk te gedragen of zich te houden aan elementaire sociale regels. Therapie is dan geen manipuleren meer, maar inspireren. Hierbij speelt een zorgende omgeving de hoofdrol. Als de 'gestoorde' persoon ervaart dat anderen om hen geven, is de kans groot dat hij ook zelf om anderen zal geven.

Tweeduizend jaar geleden had Christus de farizeeërs en schriftgeleerden verweten hypocriet te zijn, de wet te interpreteren volgens de letter en in strijd met de geest van de wet. In de 21ste eeuw moest Christus zich keren tegen de wetenschappers die de mens niet meer zien als geschapen door God, met een vrije wil als wezenlijk kenmerk. Hoe zou de mens anders geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God? In Beiroet had zich zich een groot aantal wetenschappers van overal in de wereld verzameld voor een congres waarop Jezus als key speaker was uitgenodigd. Jezus zei het volgende tot de vergadering van wetenschappers: 'Niemand onder jullie kan leven creëren in dode materie. Niemand onder jullie kan een levende cel maken. Niemand onder jullie kan doden doen verrijzen. Het leven wordt gegeven, niet door jullie, niet door Moeder Natuur, maar door mijn Vader. Dat is de ware betekenis van de schepping. In elk levend wezen is de adem van mijn Vader aanwezig. In elke mens is God aanwezig. Dat noemen wij de ziel of de psyche. De wetenschap van de psyche is niet empirisch, want de psyche is onzichtbaar en niet tastbaar. Jullie hebben van de wetenschap van de mens een wetenschap van dode materie gemaakt. Dit heeft ernstige gevolgen gehad op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Mensen zijn geen dingen, geen objecten. Mensen zijn levende wezens met een vrije wil. Nog belangrijker is dat God die in elke mens aanwezig is, een appel doet op die mens om het goddelijke in hem de inspiratie te laten zijn voor zijn gedachten, voor zijn gevoelens en voor zijn daden. Dat goddelijke is de liefde voor de Ander, want mijn Vader is Liefde. De Satan heeft jullie verleid. De Satan, dat is macht. Satan dat is onvrijheid. De wetenschap die de ziel ontkent, maakt de weg vrij voor de macht van de een over de ander. Dan gaat het niet meer om liefde. Jullie wetenschap zoekt naar middelen om mensen te manipuleren. Dat manipuleren kan allerlei vormen aannemen: medicijnen, propaganda, lokmiddelen,... In deze eeuw zijn jullie erin geslaagd om met behulp van Artificiële Intelligentie de mensen in totale verwarring te brengen. Niemand weet nog wat waar is of onwaar, wat echt is gebeurd en wat bedrog is. De computers, robots en sociale media hebben de macht in handen. Dat is het satanische van de informatie-technologie.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie: in het Koninkrijk Gods is geen plaats voor macht van de een over de ander. In dat Koninkrijk zorgt men voor elkaar, neemt men de verantwoordelijkheid voor de ander op, staat de liefde voor de medemens altijd centraal'.

Iemand in de zaal riep: 'We hebben geen experts nodig, wij hebben geen therapeuten nodig, wij hebben een samenleving nodig waar men zorgzaam met elkaar omgaat'. Er volgde een applaus en toen gaf Jezus allen de zegen. Vanaf dat moment was voor de mensheid duidelijk welke weg leidt naar het Koninkrijk Gods.

De parabel van Navalny en de rijke socialist

Hij zeide tot zijn discipelen: Er was eens een Rus, Navalny was zijn naam, die streed voor rechtvaardigheid in zijn land. Na een kort verblijf in het buitenland om te genezen van de zoveelste vergiftiging, keerde hij terug naar Rusland. Hij wist dat hij onmiddellijk aangehouden zou worden en daarna viel het ergste te vrezem. De wereld vond Navalny niet goed wijs. Hij kon een comfortabel leven leiden in het Westen. Toen hij na enige tijd in een strafkamp werd vermoord, zei de wereld: Zie je wel. Hoe dom kan een mens zijn.

Er was in die tijd ook een rijke socialist. Hij had een vetbetaalde functie weten te bemachtigen. Daarna volgde een riant vertrekpremie. Vervolgens kreeg hij een nieuw politiek mandaat. Hij baadde in luxe en leefde met de geruststellende gedachte dat hij recht had op een pensioen waar een eenvoudig burger slechts van kan dromen. De wereld prees deze socialist die zo goed wist te pakken wat er te pakken viel. Bovendien handelde hij volkomen legaal. Ieder verstandig mens zou hetzelfde doen. Toch!

Het geschiedde dat toen Navalny stierf, hij door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Voor de eeuwigheid had hij een schoon geweten, want hij was zijn missie trouw gebleven.

Ook de rijke socialist stierf. Toen hij in het dodenrijk kwam, ontdekte hij dat voor de eeuwigheid zijn geweten gekweld zou worden met de gedachte dat hij zijn socialistische idealen had verloochend voor persoonlijk gewin en rijkdom. Hij zag van verre Abraham met in zijn schoot Navalny en hij riep hem: Vader

Abraham, heb medelijden met mij en zeg aan Navalny mij te troosten en mijn geweten te sussen. Doch Abraham zeide dat na de dood een onoverkomelijke kloof is ontstaan tussen de goeden en de kwaadwilligen. Toen zei de socialist: stuur Navalny naar mijn partijgenoten om hen ernstig te waarschuwen, zodat zij ook niet in deze plaats vol gewetenswroeging zullen komen te verblijven. Abraham zeide: Indien zij naar de zoon van God hadden geluisterd, dan zouden zij zich bekeren. Maar dat doen zij niet. Zij laten zich niets gezeggen en zeker niet door ene Navalny die zij niet goed wijs vinden.

Het lijdensverhaal

Jezus maakte van zijn aanwezigheid in het Midden-Oosten gebruik om Israël te bezoeken. Hij had eerst lang getwijfeld omdat Jeruzalem zo'n hutsepot was geworden van allerlei sekten die regelmatig elkaar de tent uitvochten. Ook was hij misnoegd omdat de joden hem nog steeds niet erkenden als de messias. Tot zijn discipelen zei hij: 'Over twee dagen is het zover. De mensheid zal worden uitgeleverd aan de satanische krachten. Er komen dagen waarop men zeggen zal: Zalig de onvruchtbaren en de schoot die niet gebaard heeft, en de borsten die niet hebben gezoogd'. Die krachten waren bijeengekomen om te beraden hoe ze de mensheid het hardst konden treffen.

Toen het besluit was genomen om naar Israël te trekken, reserveerden ze enkele suites in het hotel genaamd Getsemane. Ook werd een zaal afgehuurd voor wat later zou heten het Nieuwe Laatste Avondmaal.

Een paar journalisten hadden lont geroken en zochten Jezus op om hem te interviewen. Met enige tegenzin stemde Jezus toe en vroeg hen op geïrriteerde toon: 'Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Nu en in een ver verleden. Alles staat in de Heilige Schrift. Ik heb gepredikt op plaatsen waar de mensen bij elkaar komen en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik heb gezegd. Als ik iets verkeerd heb gezegd, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, zult u dat dan ook rapporteren in uw kranten? Waarom eist u dat ik woke zou praten?'

De journalisten overlegden even met elkaar en een van hen werd als woordvoerder aangesteld. Deze man had ooit een opleiding tot theoloog aangevat, maar niet voltooid, en leek het meest geschikt om spitsvondige vragen te stellen aan de Zoon van God. De eerste vraag ging over het Koninkrijk Gods dat Jezus aan de mensen had aangeprezen: 'Is dat koninkrijk niet onbereikbaar voor het menselijk geslacht, met als gevolg dat de eeuwige cyclus van oorlogen nooit zal ophouden?'. Jezus schoot in een lach en gaf de volgende toelichting: 'Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zou ik een leger hebben die zou gevochten hebben om dat koninkrijk hier te vestigen. Ik ben naar de wereld terug gekomen, niet om hier aan politiek te doen, maar om van de waarheid te getuigen. Ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Het Koninkrijk Gods speelt zich af in de geest van de mensen. Wat de politiek nastreeft is van tijdelijke aard. Al wat werelds is, is vergankelijk. Mijn koninkrijk is eeuwig en onvergankelijk. Wie zich vastklampt aan al wat werelds is, sterft. Wiens geest getuigt van wat ik heb gezegd, leeft al in mijn koninkrijk en zal eeuwig leven'. Een van de aanwezige journalisten concludeerde hieruit dat politiek een nutteloos tijdverdrijf is. We kunnen ons beter concentreren op ons spiritueel leven. Jezus stak zijn duim om en knikte goedkeurend naar die man.

De woordvoerder liet zich niet van de wijs brengen: 'Destijds heeft u gezegd aan de rijke jongeling dat hij al zijn goederen moet verkopen en de opbrengst moet verdelen onder de armen. Ik ken niemand die daartoe bereid is. De geest is misschien gewillig, maar het vlees is zwak. Als een rijke stinkerd de filantroop uithangt, geeft hij van zijn overvloed. U vraagt het onmogelijke en daar wordt een mens depressief van'.

De discipel Paul werd hierop erg boos en kwam dreigend af op die journalist. Jezus kwam snel tussenbeide en zei: 'Herinner jullie niet wat ik tweeduizend jaar geleden heb gezegd dat allen die naar het zwaard grijpen, door het zwaard zullen omkomen. Dat geldt niet alleen voor het zwaard, maar ook voor de vuist van de mens'. Hierop lachte het hele gezelschap. Het ijs was gebroken en toen werd het erg gezellig. Allen trokken naar de bar van hotel Getsemane.

Jezus die in een goede bui was vertelde over de arme weduwe die een muntstuk van twee cent in de offerblok had gegooid. In het evangelie wordt zij meer geprezen dan de rijke die van zijn overvloed geeft. Achteraf bleek die arme weduwe niet zo arm te zijn. De erfenis van wijlen haar man had zij onder haar bed verstopt en toen zij stierf vond haar dochter, met wie ze al jaren in onmin leefde, een grote schat. Die dochter nam toen op een mooie manier wraak. Ze organiseerde een begrafenis voor haar moeder die alle aanwezigen zich nog heel lang zouden herinneren. De dochter had voor het begrafenismaal een zaal bij een herberg afgehuurd. De drank vloeide rijkelijk vanaf het aperitief tot aan het borreltje bij de koffie. Er werd zo hard gelachen en de disgenoten hadden het zo naar hun zin, dat op een gegeven moment de stoelen en de tafels opzij werden geschoven en toen begon iedereen te dansen tot laat in de avond. Toen de buren de schabletters² optrommelden wegens het nachtlawaai, werd hen verteld dat een begrafenismaaltijd aan de gang was en dat enige piéteit van de ordehandhavers een redelijk verzoek was. Het liep allemaal met een sisser af en in de hele stad werd nog dagenlang nagepraat over de begrafenis die zo vrolijk werd gevierd.

‘Op de gezondheid van Jezus’, riep een journalist uit. Alle hieven het glas en dronken ad fundum.

Om acht uur in de avond gingen Jezus en zijn discipelen naar de zaal waar het Nieuwe Laatste Avondmaal zou plaatsvinden. De jongste discipel zei tot Jezus dat hij wel erg verbaasd was over de vrolijke stemming van Jezus, nadat hij eerder had gezegd dat over enkele dagen satanische krachten de mensheid zouden treffen. Dit lijkt wel erg op de begrafenis die in een feest eindigde. Jezus stelde hem gerust en zei dat zolang de zoon van God onder de mensen is, zij beter kunnen feestvieren dan treuren over wat nog moet komen. De discipelen waren al redelijk aangeschoten toen het Nieuwe Laatste Avondmaal zou beginnen. Na het voorgerecht nam Jezus zijn glas wijn in de hand. Hij sprak een dankzegging uit en zei: ‘Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt’. Toen nam hij een stuk brood, brak het in

² Schabletters: een middeleeuwse term voor politiemensen. Letterlijk: schadebeletters

stukken en gaf ieder een stuk terwijl hij zei: 'Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijner gedachtenis'.

Na het hoofdgerecht riep plotseling een van de discipelen: 'Dit is geen wijn. Dit is bloed!'. De tafelgenoten werden bleek van angst. 'Waar is Jezus?'. De Heiland was in geen velden te bekennen. 'Wij hebben zijn bloed gedronken', jammerde de een. 'Wij hebben hem opgegeten', riep een ander uit. 'Is hier in het hotel soms een Congolees die kan zeggen of het mensenvlees is?'.

Met schrik en beven bleven de discipelen die nacht in het hotel.

De kruisiging van de mensheid

De volgende ochtend leek de voorspelling van Jezus uit te komen. Er was een speciale nieuwsuitzending over een grote aardbeving die het Midden-Oosten had getroffen. Even later kwam het bericht binnen dat een alles verwoestende orkaan woedde over de zuidelijke staten van de VS. Tot verbijstering van allen werd kort daarna een nieuwe onheilsboodschap de wereld ingestuurd: in een Chinees laboratorium was een dodelijke virus ontsnapt. De autoriteiten hadden niets gezegd en nu bleek dat al een miljoen Chinezen het tijdelijke met het eeuwige hadden verwisseld ten gevolge van deze nieuwe door de mens uitgelokte epidemie. Het virus had zich ondertussen via Chinese reizigers verspreid over de rest van Azië. De ergste klap moest nog komen. Dat was een dag later. Een programma van Artificiële Intelligentie was onbedoeld ingebroken in het Russische defensiesysteem, waardoor een kernoorlog uitbrak. De legerleiding slaagde erin het afvuren van raketten te stoppen, maar helaas waren Noord-Europese landen al grotendeels verwoest. Paniek brak uit over de gehele wereld. Gangsterbendes in Zuid-Amerika namen de macht over en namen bezit van de voedselvoorraden. In Afrika en Europa werd de uitvoer van landbouwproducten stopgezet omdat de voorraden door langdurige droogte of door overvloedige regen al een paar jaren niet waren aangevuld. Elk land behield voor de eigen bevolking de voedselvoorraden. Hongersnood dreigde voor het hele Afrikaanse continent. Aan de balie van het hotel zei de onthaaldame tot de discipel Paul dat al die ellende niets anders is dan een kruisiging van de mensheid.

De Emmaüsgangers

De discipelen van Jezus besloten in Israël te blijven. Dit was vrijwel de enige plek op aarde waar het nog veilig was. Ook was er dankzij hoogwaardige landbouwtechnieken de voedselproductie verzekerd. Maar waar was Jezus? Voor de discipelen was duidelijk dat Jezus vanuit Israël het Koninkrijk Gods zou vestigen, maar eerst moest de mensheid zwaar gestraft worden voor de ellende die ze in Gods' schepping hadden aangericht.

Twee vrouwelijke leden van Jezus gezelschap besloten, zonder medeweten van de anderen, naar Emmaüs te gaan; dat was een dorp op een tiental boogscheuten van Jeruzalem. Ze hoopten dat Jezus opnieuw zou verschijnen op deze weg, als een herhaling van wat twintig eeuwen geleden daar was voorgevallen.

Onderweg spraken zij met elkander over al wat voorgevallen was. Het geschiedde, terwijl zij daarover spraken en van gedachten wisselden, dat een dragqueen plotseling bij hen kwam en met hen meeding. Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij niet herkenden dat het Jezus was die zich had vermomd. Hij zeide tot hen: 'Wat zijn dit voor gesprekken die gij al wandelend met elkander voert?'. Zij bleven met somber gelaat staan. Eén van hen antwoordde en zeide tot hem: 'Zijt gij de enige toerist in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen is geschied?'. Hij zeide tot hen: 'Wat dan?'. 'Hetgeen geschied is met Jezus van Nazareth. De Zoon van God die naar de aarde was teruggekeerd. Hij hield met zijn discipelen een nieuw Laatste Avondmaal en zij hebben zijn bloed gedronken en zijn vlees gegeten. Zij wisten het niet, maar toen hij verdwenen was kwamen ze er achter. Wij leefden in de hoop dat Jezus ons het Koninkrijk Gods zou brengen, maar nu zitten we in diepe twijfel'. Zij naderden het dorp waar zij heengingen en de dragqueen deed alsof hij verder zou gaan. De twee discipelen drongen sterk aan bij hen te blijven want 'het zit hier vol Arabieren en die houden niet zo van dragqueens'. Hij ging met hen binnen in de herberg 'De Engelse Spleet' en bestelden een maaltijd. Het geschiedde toen hij met hen aan tafel zat, dat hij brood nam, de zegen uitsprak, het brak en aan hen toereikte. Toen werden hun ogen geopend en zij

herkenden hem. Toen verdween hij uit hun midden. Zij stonden meteen op, rekenden snel af en keerden met rasse schreden terug naar Jeruzalem. Daar vonden zij hun medegezellen en zeiden wat ze hadden meegemaakt. Terwijl zij hun verhaal deden, stond Jezus plots in hun midden. Zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zei tot hen: 'Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en voeten dat ik het zelf ben. Bij dit woord toonde hij zijn handen en voeten waar de wonden van tweeduizend jaar geleden nog steeds niet geheeld waren. Toen zij het nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij: 'Heb je hier iets te eten?'. Zij reikten hem een knacker toe. Hij nam het en at het voor hun ogen. Toen werd hun verstand geopend, zodat zij alles begrepen wat hij hun ooit had gezegd. Hij zei tot hen: 'Gij zult getuigen zijn van deze dingen. Zie, ik doe de belofte van mijn Vader op u komen. Hij leidde hen naar buiten en het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en de opdracht gaf het Koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Hoe dat koninkrijk tot stand kan komen, leest u in de volgende delen van dit boek.

II. Dagboekantekeningen 2023-2024

2023

referenties

Mordékhaï Chriqui & Avraham-Gilles Morali (2004). *L'essence de la Torah: La Torah éclairée par la Cabale*. Jérusalem: Éditions Ramhal.

Hans Larsen Martensen (1866). *Christian Dogmatics: A compendium of the doctrines of Christianity*. Edinburgh: T.& T. Clark.

Rudolf Otto (1917). *The idea of the holy: An inquiry into the non-rational factor in the idea of the divine and its relation to the rational*. London: Oxford University Press.

woensdag 11 januari 2023

Wat is voor mij de essentie van wat ik tot nog toe allemaal heb geschreven betreffende politiek en maatschappij? Ik probeer dit in enkele punten samen te vatten:

- we moeten terug naar het eenvoudige leven. Dit is leven in verbondenheid met de mensen met wie we verwant zijn, met wie we een ethiek, een geschiedenis en tradities delen. Dus een herstel van het gewone gezins- en familieleven, het leven in de buurt of in het dorp, houden van ons land. Dit betekent ook dat we slechts het noodzakelijke kopen en zoveel mogelijk uit de eigen regio en wat het seizoen levert. We zoeken werk in de buurt van de mensen met wie we ons verbonden voelen en gaan slechts op reis in eigen land of in de buurlanden. Dit alles samen zal de industriële productie, het transport en het reizen met 90 procent verminderen. Deze levensstijl is het enige antwoord dat we horen te geven om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen, om een nog grotere ecologische catastrofe te voorkomen en om de uitputtingslag van de planeet Aarde stop te zetten.
- de multiculturele samenleving moet worden afgebouwd, net zoals in een verleden de Toren van Babel. Iedereen keert terug naar het land van zijn voorouders om daar zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Alleen een massale terugkeer van immigranten kan vrede, welzijn en welvaart brengen in de islamitische landen en in zwart Afrika.
- netwerken van solidariteit kenmerken een economie en een zorgstelsel zonder winstoogmerk. Economie wordt hier gedefinieerd als een project om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. Er is een netwerk van solidariteit rondom elk kind, elk gezin, elke familie, elke wijk, elk dorp, elke land en de solidariteit strekt zich ook uit naar landen die in nood zijn. Deze netwerken zijn het antwoord op de armoede en de miserie in de wereld. Niemand zal nog honger lijden. Iedereen zal recht hebben op basale zorg van goede kwaliteit. Dankzij de netwerken van solidariteit komt er een einde aan het lerarentekort en aan de druk op de gezondheidszorg. Deze netwerken zullen samen met de verbondenheid die binnen elk volk heerst de criminaliteit sterk doen dalen.

- psychische gezondheid en harmonie in de samenleving zijn afhankelijk van de goedheid die we ervaren in de gemeenschap waarvan we deel uitmaken. Wie het gevoel heeft dat anderen om hem geven vindt daarin de kracht om de wereld aan te kunnen. Hier speelt de religie een wezenlijke rol in, maar daar is veel misverstand over. Met religie wordt hier verwezen naar datgene wat hoger staat dan onze biologie, datgene wat een appel op ons doet om het goede te doen. Elke beschaving wordt gekenmerkt door een 'religie' die voorschrijft wat mensen horen te doen. Voor Europa is dit de joods-christelijke ethiek. Het gaat er dus niet om dat men kerkelijk is of gelooft in een kinderlijke voorstelling van een god, maar om het aanvaarden van een gezag dat boven de zichtbare wereld staat. Het enige wat telt is de liefde voor de naaste, dit is de naaste in het centrum stellen van het Ik. Ik ben er voor de Ander. Ondanks mijzelf: dit wil zeggen dat ik de Ander dien ondanks mijn egocentrisme. Vanuit mijzelf: dit wil zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor het lot van de Ander en die verantwoordelijkheid niet kan afschuiven naar een ander.
- De belangen van de Ander gaan voor mijn eigenbelang. De Ander is volgens het christendom ook de vijand voor wie ik verantwoordelijk ben. We zijn altijd bereid tot vergeving van diegene die zich schuldig heeft gemaakt aan overtredingen van onze ethische normen. Er zijn geen afvalligen, slechts mensen die we willen inspireren door onze goedheid. Deze ethiek is het fundament van de democratie. Politiek wordt hier niet gezien als een strijd tussen tegenstanders, maar als een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart na te streven. Er is weliswaar nog een hele weg te gaan
- De Europese beschaving, op voorwaarde dat ze haar joods-christelijk fundament koestert, is het Licht voor de wereld. Deze beschaving kan de mensheid behoeden voor een door de mensen veroorzaakte apocalyps. Dit wil niet zeggen dat we ons moeten opdringen aan anderen of dat we anderen terecht moeten wijzen, bijvoorbeeld om de Universele Rechten van de Mens te respecteren. Neen, Europa hoeft slechts het voorbeeld te geven en het goede te doen voor volkeren die in nood verkeren, in de hoop dat andere volkeren hierdoor worden geïnspireerd.

- Om Europa uit de huidige malaise te halen is er een nieuw netwerk van christelijk onderwijs nodig, waar alleen praktiserende christenen worden toegelaten. Hier wordt de elite gevormd die in de politiek, de economie en de maatschappelijke instellingen de joods-christelijke ethiek in praktijk zullen brengen. De joden hebben hun eigen yeshiva's
- Vanuit bovengenoemd idee dat verbondenheid de kracht vormt voor psychische gezondheid en harmonie in de samenleving wordt Europa een Confederatie van soevereine staten, met inbegrip van Rusland en Israël.

Eigenlijk ben ik er vast van overtuigd dat er een terugkeer komt naar het eenvoudige leven bij de mensen in de streek, het dorp of de wijk waarmee we ons verbonden voelen en waar we ons thuis voelen. De omstandigheden zullen er ons min of meer toe dwingen. Die omstandigheden kunnen echter verschrikkelijk zijn. Maar wat is er verschrikkelijker dan datgene wat de mensen al hebben aangericht? Kijk eens op een zakelijke wijze naar de natuur: wat een vernieling hebben we aangericht, terwijl de natuur niet eens onze schepping is. Er is een evenwicht verstoord dat op den duur alle leven op aarde kan vernietigen. De wereld verbruikt per dag 100 miljoen vaten olie en daar komt, ondanks alle mooie woorden en voornemens, de volgende decennia geen einde aan. Ik vind het meer en meer merkwaardig dat de meeste mensen de krankzinnigheid hiervan niet inzien.

Als je die gekte wel inziet, dan is de conclusie helder: koop en verbruik slechts wat je absoluut nodig hebt en wat in de mate van het mogelijke in de eigen regio wordt verbouwd en geproduceerd en blijf in je eigen omgeving om goed te zorgen voor de mensen met wie je je verbonden voelt. Het eenvoudige en sobere leven is de enige oplossing. Als voorbeeld van dit eenvoudige leven kan ik verwijzen naar de zelfvoorzienende abdijen in de middeleeuwen. Dus geen auto's en geen vliegtuigen meer en slechts industrie voor wat absoluut noodzakelijk is. Velen zullen dit naïef utopisch vinden, maar ik voorspel dat de keuze voor eenvoudig leven op den duur onvermijdelijk wordt.

Kunnen we als mensen het juiste evenwicht weer herstellen? Of is hulp van bovenaf noodzakelijk? Dit laatste wordt niet meer geloofd. De mensen zijn

betoverd of behekst door hun vermeende macht. Zij menen dat voor alles een technologische oplossing is. Er wordt gezocht naar een onuitputtelijke bron van energie en naar eindeloze ingrepen om een mensenleven te verlengen. Toch gaan we allen dood en is de planeet Aarde niet onuitputtelijk.

vrijdag 13 januari 2023

In feite is het onvoorstelbaar en voor de meesten onacceptabel dat we zullen terugkeren naar het eenvoudige gezinsleven in de regio waar onze voorouders hebben geleefd en naar een sobere levensstijl. Dit betekent ondermeer dat steden als Dubai leeglopen, dat er geen auto's en vliegtuigen worden geproduceerd, dat de ruimtevaart beëindigd wordt, dat landschappen worden hersteld door afbraak van snelwegen,... En toch is dit de toekomst, want we krijgen er het meest waardevolle voor in de plaats: een aangenaam leven bij de mensen die om ons geven en in een natuur die gaat opbloeien, een zinvol leven van solidariteit met anderen, geen verkeersdoden meer, nauwelijks criminaliteit en niemand wordt werkloos dankzij de netwerken van solidariteit. Waar wachten we eigenlijk op?

zaterdag 14 januari 2023

1. Beseffen diegenen die het blanke ras een schuldgevoel aanpraten, dat zonder het beschavingswerk van de blanken de wereld een totalitaire, intolerante hel wordt?
2. Dat zonder de bijbel die de joden aan de mensheid hebben geschonken er nooit een einde komt aan de primitieve, biologisch bepaalde haat tegenover wie niet tot de eigen stam behoort?

Religie als zodanig brengt geen oorlog, haat of geweld teweeg in de wereld, maar diegenen die de religie misbruiken uit eigenbelang.

Wie is de ware christen:

1. die verdeelt onder de armen wat hij niet nodig heeft of het schenkt aan goede doelen
2. die zijn positie niet gebruikt om macht over anderen uit te oefenen, anderen te misbruiken of uit te buiten, maar zijn positie gebruikt om anderen beter te kunnen dienen.

Er is nogal wat schijnheiligheid in de wereld.

zondag 15 januari 2023

Enkele eeuwen geleden werd het voor de burgers van Dordrecht verboden meer dan twee keer per week het huispersoneel zalm als maaltijd te geven. De zalm was er in de rivieren namelijk in overvloed en spotgoedkoop. De meiden en knechten hadden er op de duur schoon genoeg van. Nu is er geen enkele zalm meer te bespeuren in de Hollandse rivieren. Dit is een gevolg van de vervuiling van de Rijn en de Maas door de industrie. Dit is voor mij voldoende reden om met onmiddellijke ingang al die vervuilende industrie op te doeken en de aandeelhouders te verplichten al de dividenden die ze in de loop der jaren hebben geïnd terug te betalen aan de gemeenschap. Dit is slechts één voorbeeld van wat de industrie heeft aangericht. De hele planeet, tot de oceanen toe, is ondertussen grondig vervuild. Dit is wat het christendom een doodzonde noemt. Zolang dit duurt is het een schande een mens te zijn op deze planeet.

maandag 16 januari 2023

In 2023 worden meer kolen gestookt in de wereld dat ooit tevoren in de wereldgeschiedenis, namelijk 800 miljoen ton. De westerse politici kunnen beter hun groene politiek laten varen om zich te concentreren op de komende catastrofe, door massa-immigratie terug te draaien en een zelfvoorzienende economie (voedsel, medicijnen,..) te organiseren.

woensdag 18 januari 2023 - 19 januari

Terug natuurmens

Al te zeer ben ik mij ervan bewust dat het een radicale gedachte is de natuur, de landschappen, de fauna en de flora zo volledig mogelijk te herstellen en zorgvuldig te beheren. Zoals het ooit gegeven was in de Schepping. Zodat we zelfs in de westerse, quasi volledig geïndustrialiseerde wereld, terugkeren naar wat ooit zo ongeschonden mooi was.

Bij deze gedachte speelt ook mijn ervaring in Congo, waar ik in het diepe binnenland verbleef, ver van de steden. Daar was geen elektriciteit, geen radio, geen tv, een enkel apparaat. Ik kwam in gehuchten, nganda's, dat zijn paaldorpen langs de rivieren, waar men nog leefde zoals duizend of tienduizend jaar geleden. Bij de dansen werden eeuwenoude liederen

gezongen. Overgeleverde verhalen van hun verre voorouders. Het gestamp van de voeten op de grond, samen met het geroffel op de tamtam, gaf een aangrijpend en hypnotiserend ritme. Toen de nacht bijna voorbij was, hoorde ik vanuit mijn hut een zwarte man die op een prauw midden de Tshuapa-rivier een lied zong. Daarbij riep hij 'Oleko', dat wil zeggen 'Ben je daar?'. Hij riep de zon aan die straks zou opkomen. Dat gezang in de nacht was een ongelooflijk mooie en betoverende ervaring.

Ook heb ik ooit een dans gezien waarin een lange rij vrouwen, geleid door een met witte kalk beschilderd meisje, langzaam voortbewoog op het ritme van de trommels. Dit was pure magie. Toen Boende door de Simba's werd omsingeld, stak een meisje met een kleine groep in een prauw de rivier over en ze gingen in een rij zingend door het dorp. De soldaten die Boende moesten verdedigen schoten in paniek hun geweren leeg in de grond en vluchtten weg. De rebellen konden zonder slag of stoot Boende bezetten. Meerdere malen heb ik in Congo de ervaring gehad van dergelijke magische gebeurtenissen die de aanwezigen als het ware betoverden. Dit is de ervaring dat er machten zijn die buiten onze controle vallen.

De zwarten in Afrika hebben tot vóór de kolonisatie de Schepping bewaard zoals het ooit aan de mensheid werd gegeven. Vanaf de kolonisatie en daarna werd het Westen nagebootst en werden en worden kolossale vernielingen aangericht. Slechts een kleine groep profiteert van de winsten die worden gemaakt.

Het grote verschil tussen de zwarten in het regenwoud en de westerse beschaving ligt in het joods-christelijk fundament. Magische machten staan volgens de bijbel onder de macht van de ene God. Die God betovert ons niet, maar nodigt ons uit op Hem te gelijken door zijn geboden te volgen. Al die geboden kunnen worden samengevat in het gebod zijn naaste lief te hebben als zichzelf. Door de liefde worden we de gelijken van de ene God die liefde is. De westerse beschaving is helaas geëvolueerd naar een beschaving zonder God. De magie krijgt hierdoor opnieuw vrij spel. De westerse mens is nu betoverd geraakt door machten die buiten zijn controle vallen. De toepassingen van Artificiële Intelligentie zijn van dit laatste treffende

voorbeelden. Wij zijn door de alomvattende technologie en artificiële intelligentie het contact met de natuur verloren. Door de betovering van de media zijn we de overlevering en de openheid voor de Openbaring van een hogere macht kwijt aan het raken. De oude liederen worden niet meer gezongen. Er worden geen verhalen van vroeger meer verteld. We zijn de slaaf geworden van de techniek, van hypes en van kunstmatige entertainment zonder diepgang.

Willen we ons bevrijden van deze slavernij, dan moeten we terugkeren naar het gewone, natuurlijke leven en daarbij opnieuw proberen op de grote God van liefde te gelijken.

zaterdag 21 januari 2021

We staan voor fundamentele keuzes:

1. Keuze tussen (a) een oorlog in Europa met platgebombardeerde steden of (b) het oprichten van een Europese Confederatie van soevereine staten met inbegrip van Rusland. Dit laatste wil de VS uit alle macht voorkomen want dit zou een nieuwe wereldmacht vormen.
2. Als deze Europese Confederatie de grondwet fundeert op de joods-christelijke ethiek zal dit een voorbeeld zijn voor de gehele wereld om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen.

zondag 29 januari 2023

De echte waarheid over Allah, God, de klimaatverandering, het conflict tussen Rusland en Oekraïne: kunnen we die echte waarheden met ons menselijk verstand kennen? Neen, volgens Montaigne (1580), want met ons menselijk verstand verdraaien we, corrumperen we en verbasteren we die waarheid. Ons past bescheidenheid zodat conflicten over 'onze' waarheid voorkomen worden, zodat we 'onze' waarheid niet aan anderen opdringen.

Is dat geen wijze les voor moslims, christenen, atheïsten, politici, psychologen, journalisten? Na vijf eeuwen zijn we nog niet wijzer geworden en haten we anderen of stellen we over hen een destructieve diagnose door onze onwetendheid en verkeerde overtuigingen. Leren luisteren naar elkaar en zoeken hoe we kunnen samenwerken is de beste formule om de hedendaagse

spanningen te overkomen. Of is dit een oplossing die alleen in een joods-christelijke beschaving aanvaard kan worden?

donderdag 2 februari 2023

De massa staat onder hypnose

Het onrecht en het kwaad in de wereld zijn niet zozeer het gevolg van ideologie of religie, maar van de hebzucht van de rijken. Dan is er weinig verschil tussen de VS, Europa, Rusland, Oekraïne en China. Politici die de macht hebben werpen hierover een rookgordijn op.

In elk land is er een onzichtbare en ongrijpbare kleine groep die achter de schermen macht uitoefent. Het gaat niet om het smeden van complotten. Die groep wil haar rijkdom beschermen en vermeerderen en maakt afspraken voor het wederzijds, welbegrepen eigenbelang met andere gelijkaardige groepen in een win-win situatie. Die groep kaapt als het haar uitkomt elke ideologie, elke religie en elke revolutie. Zij steunt diegenen die lijken aan de winnende hand te zijn en zodra die lieden de macht hebben overgenomen, wordt door die ongrijpbare groep gezocht hoe in de nieuwe situatie het eigenbelang het best gediend wordt. In zeldzame gevallen wordt de ene groep vervangen, uitgemoord, verbannen of onteigend door een andere op macht en rijkdom beluste groep.

Wat wordt bedoeld met de mainstream media is niets anders dan het instrument om de massa zodanig te beïnvloeden dat niets in de weg staat van de macht en de invloed van die kleine groep. Verder wordt de massa onder hypnose gehouden door de betovering van entertainment, hypes, gadgets, de sociale media en internet.

Op een volstrekt ander niveau opereren de mensen die God zoeken, die niet hun eigenbelang prioriteit geven, maar die de goddelijke geboden willen opvolgen. Dat zijn de mensen die zich vragen stellen over de eigen existentie, dit wil zeggen over het doel van hun bestaan. Dat doel zien zij niet in wereldse zaken, maar in hun verhouding tot God.

Het existentiële probleem van deze tijd is dat de meeste mensen in het Westen geen relatie meer hebben tot God. Dan wordt alles relatief, wordt niet meer gehoorzaamd aan de geboden en omdat er geen God meer is die op ons

wacht, moeten we ervoor zorgen er zo goed mogelijk van te leven. Dan wordt God vervangen door het wederzijds, welbegrepen eigenbelang in ons tijdelijk bestaan.

Een gevolg hiervan is dat Europa zijn roeping aan het verliezen is. Europa staat voor beschaving, voor wetenschap, voor nieuwe ideeën, voor innovatie, voor creativiteit. Europa is eeuwenlang een baken van hoop geweest voor de gehele mensheid en vertegenwoordigt de evangelische waarden die de wereld menswaardig maken. Helaas heeft de kleine groep die hebzucht in haar vaandel heeft, teveel invloed gekregen. Oorlogen werden en worden door die groep ontketend. De natuur en ons leefmilieu worden omwille van de belangen van die groep verwoest. De planeet raakt uitgeput. Het streven naar eigenbelang en ongebreidelde hebzucht vormen samen de Satan die God heeft doen vluchten uit de wereld.

Zonder Europa heeft de wereld geen toekomst. Europa moet daarom zijn roeping weer opnemen en de evangelische boodschap als fundament nemen voor de politiek en de economie. Wie zal dit proces op gang brengen? Zullen de mensen ooit terug tevreden kunnen zijn met wat ze hebben (Hebreeën, 13:5)?

Als ik nu in The Economist iets lees over de klimaatcrisis en de CO2-uitstoot of een of andere expert op internet hoor, dan is er niemand die bij de voorgestelde maatregelen en afspraken iets zegt over een andere manier van leven, met name grote soberheid, slechts het noodzakelijke kopen, slechts de noodzakelijke reizen ondernemen en in de mate van het mogelijke regionale producten kopen. Dit zou namelijk de industriële productie met 90 procent kunnen doen afnemen.

Ben ik dan helemaal fout om deze maatregel als de noodzakelijke oplossing te zien? Of ben ik de enige die inzicht heb in het voor de hand liggende?

maandag 6 februari 2023

Na de ontkerkelijking kwam de betovering

Gedurende meer dan duizend jaar gingen de meeste mensen minstens eenmaal in de week naar de kerk. In de jaren zestig van de vorige eeuw is dit in enkele jaren tijd radicaal veranderd. Vanaf dan gaat bijna niemand meer

naar de kerk. Er zijn nog nauwelijks priesters, monniken en kloosterzusters. Dit zijn de mensen die bij uitstek behoren tot de groep die ik hierboven beschreef: die het wereldse afwijzen om een meer spiritueel leven te leiden. Echte mensen dus.

Hoe is zo'n plotse radicale verandering in enkele jaren tijd te verklaren? Zijn de mensen op een of andere wijze betoverd geraakt? Is dat een goede zaak geweest? Een bevrijding? Een nieuwe Verlichting? Wat is er voor in de plaats gekomen?

Deze vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat een veelheid van factoren een rol heeft gespeeld. De pil bijvoorbeeld heeft een seksuele revolutie ontketend die werd ervaren als een bevrijding van een bekrompen visie over seksualiteit die door de kerken werd gepredikt. Het Vaticaans concilie is wellicht een andere factor geweest. De priester aan het altaar keerde zich naar het volk toe. Hij kleepte zich als een gewone burger, soms nogal boertig, en verloor prestige. Ook kan de sterk toegenomen welvaart een rol hebben gespeeld, waardoor de mensen betoverd raakten door alle hypes, gadgets, reizen en technologische innovaties. Verder speelde de tijdgeest ook een rol, in het bijzonder de relativisering van normen en waarden door filosofen die alles wilden deconstrueren.

Toch blijft het vreemd dat in zo'n korte tijd tradities van meer dan duizend jaar overboord werden gegooid. Wat is er voor in de plaats gekomen en in wat voor wereld zijn we nu terecht gekomen? Sinds de jaren zestig hebben honderd miljoen moslims zich in Europa gevestigd, wat ongetwijfeld zal leiden tot een libanonisering van het Avondland. De consumptiemaatschappij heeft geleid tot een ecologische ramp die in versnelling is geraakt. Landen die in de vorige eeuw onafhankelijk werden kennen een miserie en bloedige conflicten die uitzichtloos lijken en veel gewone mensen doen verlangen naar de vrede en de beginnende welvaart in het koloniale tijdperk. Internet levert naast zeer aangename voordelen ook een stroom van haatberichten, laster en fake news op, waardoor de massa zich makkelijk laat opjutten. De spanningen en de polarisatie in de wereld nemen toe. Er is weinig positiefs te melden en dat is geen doemdenken, maar gewoon realisme.

Komt er een nieuw keerpunt? Ik denk dat we best eens over de kern van de zaak nadenken: is er al of niet een God die een appel op ons doet? Hierover kan geen wetenschappelijk bewijs worden geleverd. Het is een kwestie van de sprong te wagen om de Openbaring te aanvaarden en in onze daden goede mensen te zijn, wat de Deense filosoof Kierkegaard heeft beklemtoond. De Tien Geboden en de Bergrede wijzen ons de weg, en dat heeft radicale consequenties. Als we deze Openbaring aanvaarden, dan moeten we goede rentmeesters zijn over de planeet Aarde en niets doen wat de schepping vernietigt of aantast; dan is rijkdom bedoeld om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen, ... Zou de radicale levensstijl die volgt uit de toepassing van wat in de Openbaring wordt gezegd, niet de redding van de mensheid kunnen betekenen? Een einde van alle eindeloze conflicten? Een meer volwassen mensheid?

Een christelijk Europa is noodzakelijk om een deels door de mensen veroorzaakte apocalyps te voorkomen. Er is geen andere keuze en de tijd dringt. Alleen een staatsman kan de Europese landen leiden naar het keerpunt. De rol die Europa kan spelen als de joods-christelijke ethiek het fundament is van de politiek, de economie en de sociale relaties, kan bestaan in het creëren van nationale en internationale netwerken van solidariteit van burgers (geen managers, geen dure organisaties) gebaseerd op vrijwilligerswerk. Vanuit deze netwerken wordt gezorgd dat nergens in de wereld honger wordt geleden, dat alle kinderen naar goede scholen kunnen gaan en dat in elke regio excellente ziekenzorg voor iedereen toegankelijk is. Extra hulp wordt geboden bij rampen of grote tegenspoed. In plaats van kolonisatie brengt Europa in de Derde Wereld broederschap op gang. De teruggekeerde immigranten kunnen met onze hulp hier een onmisbare rol in spelen. We gaan niet de mensenrechten gaan opleggen of afdwingen, maar mensen hun rechten bieden of bieden waar elke mens recht op heeft. Concrete daden van broederschap in plaats van anderen de les te spellen.

Elke Europeaan die hieraan meewerkt is een christen, ook al gelooft hij niet in God en gaat hij nooit naar een kerk. Renaissance.

zondag 26 februari 2023 - 4 maart 2023

Het verlies van onze innerlijkheid

Volgens de Deense filosoof Soren Kierkegaard (1813-1855) is de mens veel te veel te weten gekomen en is vergeten wat bestaan is en wat innerlijkheid te betekenen heeft. Het systematisch denken heeft geen oog voor zaken die zich wezenlijk verhouden tot het bestaan van het individu. Verinnerlijking betekent een bevrijding van het systeemdenken. Met andere woorden: door meer aandacht voor de innerlijke stem van ons geweten bevrijden we ons van ideologieën, stereotiepen en andere vooroordelen of abstracties die de wezenlijke relaties van mens tot mens aantasten.

Kierkegaard waarschuwt ervoor dat de mensheid een ongeluk te wachten staat als door het te abstract denken, in de vorm van systemen, het ethische en het religieuze haar ontvalt. Met de logica alleen komen we niet tot bewustzijn van wat het ethische van ons eist. Kierkegaard: 'De enige werkelijkheid die er is voor de existierende mens is zijn eigen ethische werkelijkheid'.

We zijn nu tweehonderd jaar verder en in deze tijd neemt onze kennis exponentieel toe. De informatietechnologie neemt de kennis van ons over en beschikt, via Artificiële Intelligentie, over quasi oneindig meer kennis dan een mens ooit kan bevatten. Zou dit, in navolging van Kierkegaard, betekenen dat we nog verder verwijderd zijn geraakt van het ware leven? Zijn we onze innerlijkheid of onze subjectiviteit nu volledig kwijt? Wat betekent bestaan nog voor de hedendaagse mens?

Doordat we leven in een tijd waarin allerlei onheilspellende ontwikkelingen lijken te escaleren, kan een doorbraak in het menselijk bewustzijn mogelijk worden. Ik druk mij voorzichtig uit, ondermeer omdat onze kennis beperkt is en veel onzekerheden meebrengt. Die doorbraak zal zo radicaal tegengesteld zijn aan de levensstijl die we gewend zijn, dat deze verandering voor velen op dit moment onwaarschijnlijk zal lijken. Het gaat om een afwijzen van het materialisme en het hedonisme, om het Ego in dienst te stellen van de Ander. In eerste instantie in dienst van de mensen waarmee we ons verbonden voelen door bloedverwantschap, een gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur, gedeelde normen en waarden en tradities die we koesteren. Die verbondenheid is voorwaarde voor de kracht van een volk en een land, waardoor we ons ook

ten dienste kunnen stellen van andere volkeren en landen. Hier ligt een belangrijke taak voor Europa.

Deze dienstbaarheid betekent in eerste instantie een herstel van het gezinsleven, het familieleven, het dorps- of buurtleven en van het vaderland. Zich in dienst stellen van de Ander betekent zorg voor onze leefomgeving, streven naar zelfvoorzienende land- en tuinbouw, herstel van de oude landschappen. Kortom: we spannen ons in om een gemeenschappelijk 'huis' te creëren, waar verbondenheid en solidariteit heerst en waar respectvol wordt omgegaan met de natuur.

Op meer persoonlijk vlak en wat betreft onze sociale relaties zal de nadruk komen te liggen op de innerlijkheid en op zingeving. Een zinvol leven en zinvolle relaties worden geïnspireerd door de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde voor de Ander. Dit is de kern van de joods-christelijke ethiek en heeft in de Europese beschaving het beste voortgebracht waartoe mensen in staat zijn. Verinnerlijking leidt tot hartstocht, vanuit het besef dat we als persoon verantwoordelijk zijn voor de zin van ons leven. We staan dan niet meer in dienst of liever: we zijn niet meer de slaaf van wat anderen ons dicteren, maar het gaat om de persoonlijke keuze zijn verantwoordelijkheid voor de Ander op te nemen.

Vanuit deze basis zal Europa op het wereldtoneel een beslissende rol kunnen spelen in de overgang naar een nieuw tijdperk. Alle mensen en alle volkeren zullen in hun eigen 'huis' de verantwoordelijkheid opnemen in verbondenheid met elkaar. Hierdoor komt een einde aan de armoede, aan de verdrukking en aan het aan hun lot overlaten van de zwakkeren. Een tijdperk zonder oorlog en agressie komt in zicht.

Een voorbeeld kan de overgang naar een tijdperk van innerlijkheid verduidelijken. Neem de keuze om kinderen te krijgen. Er zijn twee sterke argumenten waarmee jong volwassenen zichzelf kunnen overtuigen nooit geen kinderen te verwekken. Eerst en vooral kunnen ze dan levenslang blijven genieten van hun vrijheid. Ze kunnen onbelemmerd omgaan met vrienden. Ze kunnen kiezen voor een flexibele baan, want er is toch werkgelegenheid genoeg. Ze kunnen lange reizen ondernemen en contacten leggen of

samenwerken met leeftijdgenoten in verre landen. Bij dit eerste argument geldt het gezegde 'Pluk de dag'. Geniet van het ogenblik en elke mooie dag en ervaring is meegenomen.

Het tweede argument is van een andere orde, want hier gaat het om de zorg over de toekomst. We kunnen weliswaar genieten van elke mooie dag die ons is gegeven, wat een verstandige instelling is, maar aan de horizon duikt het verschrikkelijke op. Dat willen we kinderen niet aandoen. Dit betreft de onheilspellende ontwikkelingen die steeds heftiger lijken te worden. De klimaatverandering zal grote delen van de aarde onleefbaar en onvruchtbaar maken. De natuur wordt meer en meer vernietigd. Dieren en planten sterven uit en dit lijkt onomkeerbaar. Pandemieën zullen beslist weer opduiken. Spanningen in de wereld nemen toe, met als grootste gevaar de proliferatie van atoomwapens. Wie wil kinderen overleveren aan zo'n toekomst?

Als steeds minder kinderen worden geboren, sterft de mensheid uit. Dit zal in de eerste plaats het geval zijn bij blanke mensen. Andere rassen zullen dan hun plaats innemen en de ellende uit hun eigen beschaving naar hier overbrengen. Uiteindelijk roeien de stammen elkaar uit. Voldoende reden om geen kinderen in deze wereld te brengen.

Het tijdperk van de innerlijkheid zal een ander geluid laten horen. Het gaat dan niet meer om het persoonlijk genieten, om het materiële geluk en om het najagen van spannende en leuke ervaringen. Het zal evenmin gaan om zich slachtoffer te voelen van rampspoed. De mens die prioriteit geeft aan zijn innerlijk, zal een omgeving koesteren waarin hij zorg draagt voor anderen. Hij verlaat zijn ouders en zijn familie niet. Hij verwekt kinderen om zijn liefde naar hen over te dragen. Komt hij terecht in barre omstandigheden, dan zal hij solidair zijn met zijn medemensen en zal hij weten dat in de gemeenschap waarin hij leeft de naastenliefde altijd overwint. Zelfs bij grote tekorten en erge natuurrampen zal de ervaring van voor anderen te kunnen zorgen, de mens gelukkig maken. In het kort gezegd: in het tijdperk van de innerlijkheid zal de liefde voor de Ander elk leven, ook van het kind, zinvol maken. Wij vermenigvuldigen ons opdat de liefde de wereld niet zou verlaten.

maandag 6 maart 2023

Ethisch kolonialisme

Als Europa geen doorslaggevende rol meer speelt op het wereldtoneel, dan stevent de gehele mensheid af op een door de mensen veroorzaakte Apocalyps. Dankzij de kolonisatie bracht Europa in Afrika en in islamitische landen een begin van vrede, welzijn en welvaart. Satanische krachten hebben een einde gemaakt aan de kolonisatie en nu zijn Afrika en de islamitische landen een ware hel.

Dit is geen pleidooi voor neokolonialisme en ook geen ontkenning van de misdaden die gepaard gingen met de kolonisatie. Ik kijk naar een door de joods-christelijke ethiek geïnspireerde kolonisatie die geëvolueerd zou zijn naar een broederband tussen Europa en de voorheen gekoloniseerde landen. Bij deze ethiek horen de fantastische prestaties die door Europese landen destijds werden geleverd in de koloniën op gebied van onderwijs, ziekenzorg en werkgelegenheid. Als bijvoorbeeld het basisonderwijs niet op peil is, blijft alle ontwikkelingshulp nutteloos. Wie zal in godsnaam de kinderen, meisjes en jongens, in Afrika en in de islamitische landen excellent onderwijs geven? Ligt hier niet een taak voor alle immigranten die nu in Europa verblijven?

Helaas, wie speelt nu een doorslaggevende rol op het wereldtoneel? Landen die samen jaarlijks duizend miljard dollar besteden aan de bewapening. Geld dat beter besteed zou kunnen worden aan onderwijs, ziekenzorg en werkgelegenheid. Het huidige tijdperk is minder ethisch dan het koloniale tijdperk.

zondag 9 april 2023 Pasen

Ik schrijf voor een wellicht nabije toekomst. Er hoeft slechts een ingrijpende gebeurtenis plaats te vinden (ik houd het vaag, want het is onvoorspelbaar). Iets in de aard van covid-19, maar dan nog fataler, waarbij een derde van de wereldbevolking wordt getroffen en dan gaan de geesten van de mensen open. Het is afwachten. Wellicht wordt het niks, maar ik heb geschreven wat ik dacht te moeten schrijven. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat wat ik in deze dagboek aantekeningen voorstel de enige weg is om een door de mensen veroorzaakte apocalyps te voorkomen. Als ik een roepende in de woestijn blijf,

zal er ongelooflijk veel leed zijn onder onze kinderen en kleinkinderen, onder de bevolking in de westerse wereld, de islamitische wereld, Azië.

zondag 16 april 2023

Si l'on ne vous accueille pas
et si l'on n'écoute pas vos paroles,
sortez de cette maison ou de cette ville,
et secouez la poussière de vos pieds. (Mattheüs 10: 7-15)

De mensen zijn betoverd. Ik bedoel hiermee dat ze betoverd zijn door het uitwendige en dat gaat ten koste van het innerlijk leven. Uiteindelijk hebben de mensen geen geweten meer en kunnen we het ergste verwachten.

Als mijn teksten gelezen zouden worden, zullen velen mijn voorstellen krankzinnig vinden. Bijvoorbeeld dat 100 miljoen moslims de Europese bodem moeten verlaten om in de islamitische landen vrede, welzijn en welvaart te brengen; of dat de snelwegen moeten worden afgebroken om er natuurparken van te maken en om een einde te maken aan alle nutteloos vervoer. Mijn argument is dat we in een nog veel krankzinniger tijdperk leven, waarin de massa-immigratie oncontroleerbaar is geworden en waar alle maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan slechts een verplaatsing van het probleem vormen.

De vraag die ik mij in deze tijd voortdurend stel is hoe er een bewustzijn onder de massa zal ontstaan, zodat de tijd rijp wordt om radicaal van koers te veranderen. 'Alleen een God kan ons nog redden': deze uitspraak van Heidegger heb ik al dikwijls aangehaald. Als dat waar is dan moeten we binnenkort zien dat (1) het gevaar voor Israël zal verdwijnen door een enorme straf voor de omliggende islamitische landen en (2) het blanke ras het christendom opnieuw zal herontdekken en volkeren of rassen die de joods-christelijke ethiek, waarvan het blanke ras de opdracht heeft gekregen van God om het in de wereld te verspreiden, niet accepteren, eveneens zwaar gestraft zullen worden.

Als alleen een God ons nog kan redden, zal al wie anti-joods en anti-blank is de vreselijke gevolgen van hun kwade instelling ondergaan. Dat de vloek moge

rusten op al wie de joden haat en op al wie de goede intenties van het blanke ras ontkent en diaboliseert. Dit wordt de realiteit op korte termijn.

maandag 17 april 2023

De ware roeping van Europa

Het gaat erom dat de mens zich opent voor de geest en boven de materie uitstijgt. In andere woorden: de mens is meer dan zijn lichamelijke impulsen en zijn lichamelijke behoeftenbevrediging. De mens als geest heeft een opdracht, een roeping. Als hij gehoor geeft aan die roeping en zijn opdracht vervult, ontstijgt hij de eindige wereld en krijgt hij toegang tot het oneindige. Dit was trouwens de boodschap van het evangelie van vandaag: in het nachtelijk gesprek tussen Nicodemus en Jezus riep deze laatste op tot een nieuwe geboorte; dit is de geboorte van de geest. Zonder deze geboorte van de geest komt niemand in Gods rijk. We kunnen dit seculier vertalen: zonder de joods-christelijke ethiek in woord en daad te realiseren, wordt de wereld een hel. Dankzij deze ethiek kunnen we van de wereld een Aards Paradijs maken. Hier ligt de wezenlijke roeping van een moslimvrij Europa; moslimvrij omdat de islam dwars staat op de ethiek van liefde voor de naaste, wie dat ook moge zijn, dus ook de vijand, de afvallige, de jood, diegene die een ander geloof aanhangt. Met de islam in Europa zal dit continent worden als Libanon, dus een hel. Terwijl Libanon, toen de christenen nog niet massaal vertrokken waren, ooit de Parel van het Midden-Oosten was.

woensdag 19 april 2023

Veel mensen beweren niet in God te geloven, terwijl zij er zich niet van bewust zijn dat ze geloven in afgoden.

Deze week gestart met een boek 'Christian Dogmatics: A compendium of the doctrines of Christianity' van de Deense theoloog Hans Larsen Martensen (1808-1884), een tijdgenoot van Kierkegaard die een felle polemiek met hem hield. Waarom lees ik dit boek? Omdat ik geloof dat wat er nu aan het gebeuren is in de wereld een ingreep is van God. De mensen staan niet meer open voor de openbaring (dit is de joods-christelijke ethiek), vandaar dat de wereld in chaos zal verkeren, zoals de op gang zijnde libanonisering van Europa, de oncontroleerbare massa-immigratie, de vervaging van de seksuele

identiteit, de toenemende macht van het totalitarisme en dergelijke. Ik hoop door het schrijven van deze dagboek aantekeningen de inspiratie te vinden om na te gaan hoe het tij gekeerd kan worden of hoe na de chaos het 'Rijk Gods' gevestigd kan worden. Met 'Rijk Gods' kan ook iets seculier worden bedoeld: een wereld zonder oorlogen, waar rechtvaardigheid heerst en mensen er zijn voor elkaar.

maandag 24 april 2023

Waarom geef ik als orthopedagoog adviezen in verband met de klimaatverandering, de massa-immigratie en de economische groei? Zou ik niet beter bij mijn vakgebied blijven?

Mijn argumentatie is simpel. De experts op bovengenoemde gebieden zitten in hun eigen bubble. Dan is het heel moeilijk om in te zien dat een fundamentele verandering, - dit is een verandering die haaks staat op wat zij essentieel achten -, noodzakelijk is. Zij kunnen niet de nodige afstand nemen of buiten hun bubble treden. Bovendien zijn diegenen die zelf de problemen hebben veroorzaakt, zoals het toelaten van de massa-immigratie en de almaar doorgaande economische groei ten koste van het ecosysteem, zelden in staat om die problemen op te lossen.

Als orthopedagoog had ik te maken met gezinnen waar de ouders al jaren conflicten hadden met hun kind. Zij zagen geen oplossing. Ze werden radeloos. De gezinsleden versterkten door hun gedrag het onaangepaste gedrag van de elkaar. Ik leerde de ouders van op een afstand te kijken naar de problemen. Ik gaf hen bijvoorbeeld de opdracht gedurende tien dagen een observatielijstje bij te houden. Bij een opstandige puber moesten ze noteren wanneer het opstandig gedrag voorkwam, wat de puber dan precies zei of deed en hoe zij als ouders daarop reageerden. Ook moesten ze noteren als de puber zich ook eens vriendelijk en behulpzaam gedroeg. Die opdracht had meestal wonderbaarlijke effecten. De ouders leerden objectief te kijken naar wat er gaande was. Dat gaf hen een zekere rust. In de bespreking met mij van hun observaties kwamen ze vaak zelf tot de oplossing. Zelfs bij bedplassen van een kleuter, was het maken van een lijstje vaak voldoende om het bedplassen te doen stoppen. De ouders reageerden er namelijk minder krampachtig en

emotioneel op. Dat bracht enige rust in het leven van de kleuter en ook van henzelf natuurlijk.

Ik beschrijf vanuit mijn therapeutische ervaring van op een afstand wat er gaande is in de huidige wereld en waarom de echte oplossingen uitblijven. Deze afstandelijke houding biedt de mogelijkheid om over de echte oplossingen na te denken. Wat ik zeg over de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering, over de multiculturele samenleving en over de hebzucht van onze economie biedt wellicht een oplossing die in een nabije toekomst als waardevol erkend zal worden.

Het probleem is dat naar een eenvoudig orthopedagoog niet geluisterd wordt.

zaterdag 29 april 2023

Gedurende meer dan duizend jaar werd een schitterende beschaving opgebouwd in Europa. Wie ontkent dat deze ontwikkeling niets te maken heeft met het christendom is niet goed wijs. Het christendom inspireerde wetenschappers, kunstenaars, machthebbers en evengoed de gewone mensen die zorg droegen voor elkaar. We blijven echter mensen zodat naast al het voortreffelijke en het liefdevolle, er ook vreselijke misstappen werden begaan. Maar als we de christelijke normen en waarden respecteren, dan leven we in een wonderbaarlijke samenleving.

Dit alles dreigt nu verloren te gaan. Als het christendom verdwijnt, dan verdwijnt de grote Inspirator. Dan is er geen hoogste morele autoriteit meer. Alles wordt relatief en we worden gek van alle nieuwe, tijdelijke normen en waarden die alle richtingen kunnen uitgaan. Zelfs het meest essentiële, zoals echtelijke trouw, het vormen van een gezin waarin normen en waarden worden overgedragen, en het zich opofferen voor anderen, is niet meer het richtsnoer voor de mensen.

De grote Inspirator, de hoogste morele autoriteit, - dit is God natuurlijk -, verlaat ons, of liever: de mensen verlaten Hem. De God van het christendom is een persoonlijke God, dit wil zeggen dat Hij een persoonlijke relatie heeft met elk van ons. Als de mens die relatie afwijst, dan creëert hij voor zichzelf de hel. Dat is de toekomst van Europa als we doorgaan in de ingeslagen weg. De mooiste beschaving ooit zal eindigen in een door de mensen veroorzaakte

apocalyps. Niet alleen Europa zal eronder lijden, maar de hele wereld gaat naar de verdoemenis.

Willen we deze apocalyps alsnog voorkomen, dan is er slechts een mogelijkheid: zoek God terug op.

vrijdag 5 mei 2023

Artificiële Intelligentie ontketent kernoorlog

Van doemdenken houd ik mij het liefst verre. Doemdenken is niet constructief. Voorspellingen komen in de meeste gevallen niet uit. Wat echt gebeurt is meestal door niemand voorspeld. Er is evenwel een klimaatverandering aan de gang. Er is een wereldwijde pandemie geweest. Er woedt opnieuw een oorlog in Europa. De massa-immigratie brengt verwarring in onze beschaving. In principe komt hier geen doemdenken aan te pas. We proberen de actuele uitdagingen in goede banen te leiden. Veerkracht, inventiviteit en standvastigheid zijn hier belangrijk.

Een nieuwe uitdaging is opgedoemd. Experts waarschuwen voor de gevolgen van Artificiële Intelligentie (AI). AI kan de macht overnemen. AI heeft inzicht in zeer complexe verschijnselen die de mensen met hun intelligentie nauwelijks kunnen vatten. De experts geven toe dat ze zelf niet weten welke processen gaande zijn bij AI.

We zien nu reeds de fenomenale mogelijkheden van AI. ChatGPT wordt dagelijks door honderden miljoenen mensen gebruikt. De automatisering gaat gestaag door. De samenleving wordt meer en meer afhankelijk van apparaten waarbij AI een sleutelrol speelt. Virtual Reality biedt tot voorheen ongekende mogelijkheden. Het is mogelijk een video te maken van een toespraak van de Amerikaanse president, waarbij alles fake is. Het onderscheid tussen waarheid en leugen, tussen werkelijkheid en manipulatie is nog nauwelijks te maken. Op twitter verschijnen dagelijks honderden miljoenen berichten en filmpjes die achteraf laster en leugens blijken te zijn.

Het is dus mogelijk dat op een dag een toespraak van de Amerikaanse president de wereld wordt ingestuurd waarbij hij alarm slaat over een raketaanval van Rusland of China. Het communicatiekanaal tussen het Witte Huis en duikboten met kernwapens wordt gehackt en het bevel wordt gegeven

om de vijandelijke staat een vernietigende slag te geven. Rusland of China reageren met een alles verwoestende aanval. Een kernoorlog is een feit geworden. Een opdracht aan AI om een kernoorlog uit te lokken, was voldoende om de argameddon te ontketenen.

Is dit doemdenken of een mogelijke realiteit? Kan zo iets vandaag of morgen al gebeuren? Misschien.

Als 82-jarige lig ik hier niet van wakker. Wat mij wel interesseert is hoe de mensheid minder afhankelijk kan worden van machten die buiten de controle van de mensen vallen. Het antwoord is in feite simpel. Het probleem is dat simpele oplossingen niet worden gezien of erkend omdat zij een grondige verandering van onze levensstijl vereisen. Veranderingen verstoren het evenwicht dat we gewend zijn en dat maakt mensen onzeker en bang. Ik probeer duidelijk te maken dat door ons minder afhankelijk te maken van hypes en materiële behoeften, we de zin gaan zoeken in wat echt belangrijk is voor een mens. Dan is er ook geen reden meer om oorlog te voeren of om onze naasten te gebruiken voor eigen gewin.

zaterdag 6 mei 2023

Naast de hierboven vermelde simpele oplossing is er nog een simpele oplossing die veel ellende en miserie uit de wereld kan helpen. Die oplossing zal voor diegenen die het aanbelangt onacceptabel zijn. Ik heb het hier over een van de belangrijkste oorzaken van oorlog, agressie, onderdrukking, uitbuiting en gebrek aan consideratie voor de medemens: de hebzucht van de mens en het graaien zijn de echte belemmeringen voor een betere wereld. De simpele oplossing wordt al gegeven in het Evangelie, namelijk in het verhaal van de rijke jongeling. Indien de mensen zouden tevreden zijn met een redelijk loon en indien een grens wordt gesteld aan het inkomen van onroerend goed en van beleggingen, dan blijft er geld genoeg over om de armoede en de miserie definitief uit de wereld te helpen. Boven een zeker maximum wordt het teveel van de winst of inkomen in een solidariteitsfonds gestort. Ik ben hier heel hard over: wie rijk is en het teveel niet verdeelt onder de armen kan zich nooit een christen noemen. Dat zou misschien nog duidelijker worden als voor christenen, of voor diegenen die zich christelijk noemen, een apart

solidariteitsfonds wordt gecreëerd dat door de gezamenlijke kerken wordt beheerd.

Onze economische activiteiten moeten bedoeld zijn om de armoede en de miserie in de wereld te bestrijden en niet om onszelf te verrijken. Dit is de simpele oplossing die van de wereld een aards paradijs voor allen zou maken. Dus niet moeilijk doen: het gaat niet om bekering of om lidmaatschap van een kerk. Het gaat om het ene gebod dat al van in een zeer verre oudheid aan de mensheid werd geopenbaard. De mensen hebben het nog steeds niet begrepen.

maandag 8 mei 2023

Het dierlijke in de mens is een strijd om te overleven, zonder ethiek. Desnoods wordt een sociaal contract in groepsverband gesloten. Dat contract is niet de ware moraal. Het contract maakt de kracht uit van de groep in de strijd tegen anderen om te overleven.

Het geestelijke in de mens streeft naar wat de mens menselijk maakt: het dienen van het belang van de andere mens. Hier gaat het om het ethisch gebod zijn naaste lief te hebben, niet alleen in de zin van 'mijn naaste liefhebben als mijzelf', maar in de hoogste zin mijn naaste onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lief te hebben, meer dan mijzelf en ondanks mijzelf.

Deze ethiek is religie want die gebod kan slechts bevolen worden door een instantie die hoger staat dan de mens. God is noodzakelijk voor de menselijkheid van de mens. De mens is noodzakelijk voor de liefde van God.

vrijdag 12 mei 2023

Hoe je het ook draait en keert, we moeten anders gaan leven om een einde te kunnen maken aan de eeuwige herhaling van oorlogen, opstanden, criminaliteit en agressie. Vrijwel al die ellende gaat om macht en dus ook om geld en bezit. Willen we aan die eeuwige spiraal een einde maken, dan moet er een maximum inkomen worden gesteld. De optelsom van salaris, inkomen van onroerende en roerende goederen, bonussen, dividenden, rente van spaargeld mag niet meer bedragen dan een vastgesteld maximum. Over al wat daar boven gaat, wordt 100 procent belasting gegeven.

Ik heb geen zin meer om dit voorstel toe te lichten. Het is gewoon de enige oplossing. Wie dit voorstel verhindert is medeplichtig aan de eeuwige cyclus van ellende op deze wereld.

Ik kan het ook religieus verklaren. De mens is geschapen met een bepaald doel. Hij is geschapen naar het beeld van God. Hij moet zich dus als een god gedragen. De God van het judaïsme en het christendom is de grote God van Liefde. Liefde is hier niets anders dan leven voor de anderen. Wie andere goden aanbidt, de Mammon bijvoorbeeld, eet van de verboden vrucht waardoor Adam en Eva verbannen werden uit het aards paradijs. Vanaf dat moment heeft de mensheid de opdracht die verbanning op te heffen. Deze opdracht zal lukken als liefde overheerst en het kwaad wordt verbannen. Dit zal slechts lukken als we de Mammon niet meer aanbidden en dus geen belang meer hechten aan geld en bezit. Geld en bezit heeft dan slechts als doel dienstbaar te kunnen zijn aan onze medemensen. Het aards paradijs is de wereld waar geld en bezit geen rol van betekenis speelt.

Mijn voorstel wil ik in het kort even toepassen op de actuele situatie van de oorlog in Oekraïne. Rusland voelt zich bedreigd door de oprukkende omsingeling van de NAVO-landen. Ook wil Rusland opkomen voor de rechten van de Russische minderheden in de Baltische Staten en Oekraïne. Verder wil Rusland Oekraïne niet loslaten uit zijn invloedssfeer. Dit alles zou geen rol spelen indien er een maximum inkomen is, want dan is er geld genoeg over om de minderheden gelijke kansen te geven. Dan is er geen NAVO nodig want de politiek en de economie zijn respectievelijk niet meer bedoeld als een strijd tussen tegenstanders, maar politiek is een gezamenlijk project om vrede te realiseren. Economie is niet meer bedoeld voor maximale winst voor de bezittende klasse, maar economie heeft tot doel de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Ben ik naïef? Absoluut niet. Het is de enige realistische oplossing.

maandag 15 mei 2023

Bij alle volkeren, rassen of etnische groepen zijn de meeste mensen van goede wil, rechtvaardig en zorgzaam voor anderen. Hoe komt het dan dat er zoveel oorlog, miserie en onrecht is in de wereld? De voornaamste schuldigen zijn de

vijf procent rijken die te hebzuchtig zijn om hun landgenoten gelijke kansen te geven. Hieraan zijn de regeringen medeplichtig. De regeringen kunnen om deze reden als criminele organisaties bestempeld worden.

donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag

Wat is de betekenis van de gebeurtenissen in het huidige tijdperk? We hebben een voortslepende pandemie, aardbevingen, langdurige droogte, ongeziene hittegolven, enorme bosbranden, een oorlog in Europa, toenemend antisemitisme, niet te controleren massa-immigratie en wat ons nog verder te wachten staat. Het kan niet toevallig zijn dat al deze rampzalige ontwikkelingen tegelijkertijd voorkomen. Alhoewel in de vorige eeuw er ook enorme rampen zijn gebeurd, met het onvoorstelbare als excessen: de holocaust en de slachtpartijen van de twee wereldoorlogen.

Als het geen toeval is, dan is er een Wil die dit op gang brengt. God dus, alhoewel de mensen het grotendeels zelf veroorzaken.

Het kan niet de bedoeling zijn uit angst gaan geloven in God om Zijn hulp in te roepen. Dat is lafheid en die God is slechts een afgod.

Wat ik voorstel is een bezinning over hoe we als menselijk ras ons weerbaar kunnen maken tegen wat ons overkomt. Wat ik voorstel komt erop neer dat we het overdreven materialisme en egocentrisme gaan afzwakken, om de dienstbaarheid aan de Ander terug het centrum van ons leven te maken. Je zou beschaamd moeten zijn om rijk te zijn, want ten koste van wat en van wie ben je rijk geworden?

woensdag 24 mei 2023

Als de blanke joods-christelijke beschaving verder wordt aangevallen en verzwakt, ziet de toekomst voor andere rassen en volkeren er heel somber uit. Dat is de tol van de multiculturele samenleving en van de aanvallen op onze cultuur en tradities. De Satan lacht.

Toelichting: de ethiek die naar boven komt bij het lezen van de Bijbel en vooral van de vier Evangelien is de ware ethiek die van de wereld een 'Koninkrijk Gods' kan maken. Democratie bijvoorbeeld is een rechtstreeks voortvloeisel uit deze ethiek. Rechtvaardige verdeling van de rijkdom, ook onder de armen, is een ander sterk aanbevolen norm. In vergelijking met andere continenten

werd en wordt deze ethiek redelijk goed gerealiseerd in Europa. Helaas gaat ook bij ons nog heel veel hier tegenin.

De toekomst van de gehele mensheid is afhankelijk van de verkondiging en het naleven van de joods-christelijke ethiek. Eerst moet Europa een beter voorbeeld geven. Europa moet ook de voorwaarden creëren voor toepassing van deze ethiek door (1) afbouw van de multiculturele samenleving en (2) herstel van de soevereiniteit van de Europese landen binnen een confederatie.

zondag 28 mei 2023 Pinksteren

De geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar leert dat de mensheid uit zichzelf oorlog, ellende en onrecht niet kan vermijden. Het verschil met vroeger is dat nu de wapens klaarliggen om de hele boel om zeep te helpen.

Het is gevaarlijk om de schuld van de klimaatcrisis bij het blanke ras te leggen, wat Jane Fonda bijvoorbeeld beweert. Zelfs als dat juist is wordt een andere essentiële bijdrage van dit ras over het hoofd gezien: de verspreiding van het christendom. Het christendom biedt de enige kans om de mensheid te helpen oorlog, ellende en onrecht te vermijden. Op voorwaarde dat deze religie niet wordt misbruikt voor het eigenbelang, zoals zo vaak het geval is geweest. Helaas werpt het blanke ras het christendom steeds verder van zich af. Dan heeft de wereld geen toekomst meer. Dan komt de profetie van Jezus van Nazareth uit dat eerst de wereld moet vergaan voordat een Koninkrijk Gods, dat is een wereld zonder oorlog, ellende en onrecht, kan ontstaan.

dinsdag 30 mei 2023

Westerse politici hebben nog steeds niet begrepen dat democratie voortvloeide uit het christendom zodat (1) het niet opgedrongen kan worden aan andere culturen waar een ander geloof of ideologie het fundament is en (2) massa-immigratie de democratie en haar instellingen ondermijnt.

Dezelfde redenering geldt ook voor de 'universele' rechten van de mens. Deze rechten kunnen niet los worden gezien van de bijbelse ethiek. Het is daarom een farce dat zoveel niet-westerse landen officieel deze rechten onderschrijven en in een verdrag hebben vastgelegd.

Vandaag grote ophef over de Oegandese wet tegen LGBTI. Nog een voorbeeld van hoe we onze waarden niet zomaar mogen opdringen. Dat heeft het omgekeerde effect.

dinsdag 13 juni 2023

De mensheid lijkt de kans te verspelen om van de wereld een aards paradijs te maken. Het wordt een hel vanwege een door de mens veroorzaakte apocalyps. De tekenen zijn zichtbaar. Een door de Chinezen gefabriceerde virus heeft miljoenen slachtoffers gemaakt. De natuur met ondermeer de zeer precieze regenwouden, wordt meer en meer verwoest. Zelfs de ruimte wordt vervuild met brokstukken van satellieten en andere ruimtetuigen. Bosbranden vernielen enorme gebieden. De vervuiling door een niet te remmen industriële productie tast de gezondheid van kinderen aan. Raciale spanningen nemen toe. De optelsom van alle onheilspellende gebeurtenissen en ontwikkelingen is niet bij te houden.

Dit alles heeft een oorzaak. Elke menselijke daad is het gevolg van een gedachte. Daden zijn zichtbaar; het geestelijke is onzichtbaar. De inspiratie of de bron van onze gedachten bepaalt welke kant we met de mensheid en de wereld uitgaan. Naar het paradijs of naar de hel.

Er is één bron die zonder enige twijfel het beste uit de mens kan halen. Er is een eeuwige wijsheid die niet van de mensen zelf komt, maar van een geest die hoger staat, die zich buiten de wereld bevindt. Ik heb het hier uiteraard over de bijbel.

Het is de grootste dwaasheid van de oorspronkelijk christelijke landen om omwille van anti-religieuze of anti-klerikale gevoelens de bijbelse wijsheid af te wijzen. Dan komt er iets in de plaats: ofwel nihilisme, ofwel religies, levensbeschouwingen en ideologieën die haat prediken of het eigenbelang en het belang van de eigen groep absolute prioriteit geven. Kortom, door de bijbelse wijsheid af te wijzen wordt de gehele wereld een hel.

Eerst was het joodse volk het uitverkozen volk om de bijbelse openbaring in praktijk te brengen. Hier werd de basis gelegd voor de volgende fase met de komst van de messias, Jezus Christus. Daarna was het blanke ras het uitverkozen ras om de Blijde Boodschap over de gehele wereld, onder alle

rassen en volkeren, te verspreiden. Dat mag nu blijkbaar niet meer omdat het een vorm van neo-kolonialisme zou zijn. Een tragisch misverstand met vooral kwalijke gevolgen voor Afrika.

donderdag 22 juni 2023

De afbraak van de Europese beschaving

Een vraag die me bezighoudt betreft de religiositeit van de westerse mens. Waarom is bij de meeste westerse mensen de religiositeit afgenomen? Waarom speelt bij hen de idee van God geen rol meer? Dat verwijt ik hen niet. Ik beschuldig niemand. Ik vraag me slechts af wat de oorzaak hiervan is.

Gedurende 2000 jaar waren de meeste mensen in Europa diep religieus. De kerken en kathedralen, alsook talloze kunstwerken zijn hiervan de getuige. De christelijke ethiek heeft de Europese beschaving gemaakt tot wat ze is, waar democratie een rechtstreeks gevolg hiervan is. Zal de massale afname van de religiositeit niet tot gevolg hebben dat onze beschaving instort wegens gebrek aan fundamenten?

Nochtans heeft de Europese beschaving een belangrijke rol te spelen als model voor alle volkeren. De christelijke ethiek is de weg naar een hoger beschavingsniveau. Verliest Europa haar roeping niet?

Nu we die rol aan het kwijtspelen zijn, verliezen we onze kracht. We worden al gedeeltelijk overgeleverd aan de islam, die een religie is van onderdrukking. Ik noem het eigenlijk geen religie, maar een ideologie. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat er een god is die oproept tot geweld en onderdrukking. De moslims zijn de minst vrije mensen op aarde. Democratie en de daarmee verbonden rechten van de mens zijn onverenigbaar met de islam.

De afname van religiositeit van de Europeanen leidde ook tot de absolute prioriteit van het wereldse. Dit had tot gevolg een onstuitbare economische groei, een onverzadigbaar consumptiegedrag en uiteindelijk zal de planeet onleefbaar worden.

Mijn hypothese is dat God achter deze ontwikkelingen zit. De 21ste eeuw wordt een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Het wereldse leidt tot vernietiging, tot spanningen en een onhoudbare situatie. De spanningen tussen de moslims en de Europeanen zullen escaleren zodra de economie instort.

Vluchtelingenstromen komen op gang, maar we kunnen ons niet verder laten overrompelen wegens het gebrek aan middelen. Dan komt de mensheid tot bezinning. Dat is de bedoeling van God. Er breekt na het wereldse een tijdperk van spiritualiteit aan. In dit tijdperk liggen de prioriteiten in wat echt zin geeft aan een mensenleven: in dienst staan van de Ander. Hiermee wordt de essentie van de christelijke ethiek opnieuw in praktijk gebracht.

Er is helaas een minder optimistisch alternatief. Ook de Satan is werkzaam en kan voorkomen dat de mensen tot bezinning komen. Het arsenaal van kernwapens is de verboden vrucht die de slang wel eens zou kunnen aanbieden aan de mens.

vrijdag 23 juni 2023

Toch nog eens benadrukken: de meeste Marokkanen zijn goede mensen. Zij willen niets liever dan werk hebben, hun gezin onderhouden en goede relaties hebben met hun medemensen. Net zoals wij of in eender welke etnische groep. Een minderheid gedraagt zich asociaal. Dat kan allerlei oorzaken hebben. De verklaringen zijn geen excuus, want ieder mens blijft verantwoordelijk voor wat hij doet en denkt. Uitzondering zijn psychiatrisch gestoorde mensen, maar ook dat zijn uitzonderingen en komen in alle etnische groepen in gelijke mate voor.

Als we het principe dat de meeste mensen goede mensen blijvend voor ogen houden, dan vertrekken we van een goede basis om de wereld stapje voor stapje beter te maken. Dat is trouwens de bedoeling geweest van de Schepper.

woensdag 28 juni 2023

Met de voortschrijdende islamisering verloochent Europa haar christelijke roeping om van de de wereld een Koninkrijk Gods te maken. De hele mensheid is daarom op weg naar de hel. De hoop is dat dit grote onheil de mensen tot bezinning zal brengen en het christendom alsnog zal zegevieren

vrijdag 30 juni 2023

Moslimbroeders en -zusters: Zonder dat jullie het beseffen heeft Christus jullie massaal laten komen naar Europa, zodat jullie zich kunnen bekeren tot het ware christelijk geloof. Daarna zullen jullie terugkeren naar jullie landen van herkomst om daar het Koninkrijk Gods te realiseren.

zondag 2 juli 2023

De Europeanen hebben het christendom verloochend en nu komt de islam in de plaats. Wat de Europeanen met elkaar verbond en een identiteit gaf is vervangen door commercieel eigenbelang.

dinsdag 11 juli 2023

Natuurlijk zullen velen, gezien de actuele oorlogspropaganda, het hiermee grondig oneens zijn. Toch is dit de toekomst. Er moet eerst iets geweldig gebeuren vooraleer het besef zal doordringen dat Europa opnieuw een zeer invloedrijke wereldmacht moet worden met een ethische roeping. Het christendom is de enige religie die de wereld kan vervolmaken.

Wat kan die geweldige gebeurtenis zijn? Geen idee, maar de tekenen dat er iets op til is, zijn duidelijk. Het wordt spannend, dramatisch, tragisch en toch ook zal er hoop zijn want we zullen worden verlost van alle ellende die het consumentisme, het materialisme en het individualisme ons heeft gebracht. Alles wordt weer kleinschalig, vertrouwd, veilig.

zaterdag 15 juli 2023

Post-Apocalyps politiek, economie en sociaal leven

Draaiboek voor het geval dat radicale maatregelen moeten worden genomen opdat menselijk leven op de planeet Aarde mogelijk zou blijven en volkeren, rassen, mensen van verschillende religies of ideologieën elkaar niet blijvend naar het leven staan. Kortom, om de slachtpartijen van de vorige eeuw niet nog heftiger te herhalen.

Doelstellingen

Als de mensen door de ontwikkelingen en gebeurtenissen in deze 21ste eeuw tot bezinning komen, zullen de volgende doelstellingen als realistisch en noodzakelijk worden beschouwd:

1. Ons gedrag aanpassen aan de klimaatverandering om erger te voorkomen.
2. Voor iedereen in alle landen is er voldoende en gezond voedsel en zuiver drinkwater.
3. Alle kinderen kunnen opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving.
4. Alle kinderen, meisjes en jongens, krijgen goed onderwijs.

5. In alle landen en regio's is er een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg van goede kwaliteit.

6. Er is voldoende werkgelegenheid.

7. Voor cruciale beroepen zijn er geen tekorten.

Enkele concrete uitwerkingen en voorbeelden

We kopen en produceren slechts wat absoluut noodzakelijk is, zodat de industriële productie met 90 procent kan verminderen.

Er komt een 18-urige werkweek zodat de ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden en voor zieke familieleden en hoogbejaarde ouders kunnen zorgen.

Er wordt een maximum inkomen gesteld, met inbegrip van de inkomsten van roerende en onroerende goederen. Dit maximum bedraagt in Europa bijvoorbeeld 10.000 euro per maand. Wat meer wordt verdiend gaat naar het solidariteitsfonds dat de 'netwerken van solidariteit' subsidieert.

Rond elke stad en elk dorp komt een uitgebreide zone voor biologische land- en tuinbouw en veeteelt. Hierdoor wordt in de mate van het mogelijke elke regio zelfvoorzienend.

In elke wijk of dorp komt er een 'netwerk van solidariteit'. In dit netwerk werken vrijwilligers om waar nodig hulp te bieden, zoals bijvoorbeeld in de biologische land- en tuinbouw, klusjes in huis, leerlingbegeleiding, mantelzorg, ouderenzorg.

Er zijn ook netwerken van solidariteit op nationaal niveau die actie ondernemen bij rampen en die ook in andere landen hulp kunnen bieden of projecten opzetten om samen met de lokale bevolking te werken aan de opbouw van het land.

Na hun opleiding vervullen alle jongeren een dienstplicht van twee jaar bij het leger, de politie of de douane. Hierdoor wordt de veiligheid gegarandeerd tot in het kleinste gehucht en is de grenscontrole nagenoeg waterdicht. Elke container in de haven kan worden gecontroleerd.

Tijdens hun dienstplicht kunnen de jongeren ook een praktijkgerichte beroepsopleiding volgen, zodat zij later een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de netwerken van solidariteit. Die opleidingen betreffen beroepen waar grote tekorten zijn, zoals technicus, zorgverlener, onderwijzer.

Niemand is werkloos, want men kan altijd tijdelijk in een netwerk van solidariteit aan de slag.

De werkgelegenheid wordt zodanig georganiseerd dat mensen in hun eigen regio kunnen blijven wonen en werken.

Internationale sportevenementen en andere bijeenkomsten worden afgeschaft. De nadruk wordt gelegd op regionale competities met deelnemers van eigen bodem.

Internationaal toerisme wordt afgeschaft. De vrije tijd brengt men door in eigen land of in buurlanden. Er worden grote wandel- en fietsroutes met uitstekende accommodaties voor horeca en B&B aangelegd. In de eigen regio worden culturele evenementen en sportcompetities georganiseerd.

De oorspronkelijke inwoners, dit zijn mensen waarvan de overgrootouders in het land woonden, blijven wonen in de regio waar men is geboren.

Verbondenheid met de brede familie en tradities wordt hierdoor hersteld.

Echtparen waarvan de voorouders in verschillende regio's woonden, maken een keuze van een van hen.

Iedereen die de afgelopen zeventig jaar naar Europa is geëmigreerd, alsook hun nakomelingen, keren terug naar de landen van herkomst om die landen tot bloei te brengen met goed onderwijs en gezondheidszorg, voldoende werkgelegenheid, sociale voorzieningen en een rechtvaardige verdeling van de welvaart.

De landschappen worden hersteld volgens de toestand die er was vóór de industriële revolutie.

Europa roept zich uit tot een christelijke-humanistische beschaving. Dit heeft een tweeledig doel: (1) een model zijn voor de wereld dankzij een onovertroffen ethiek en (2) krachtig genoeg worden om solidair te kunnen zijn met landen die samenwerking behoeven en wensen.

De Europese Unie wordt vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen, met inbegrip van Rusland en Israël. Soevereiniteit betekent sterke verbondenheid van de inwoners en solidariteit. Een soeverein land is het best in staat om zich te verdedigen en om vrede, welvaart en welzijn te

creëren. De confederatie is bedoeld om samen te werken voor de defensie, buitenlands beleid en om elkaars noden te helpen lenigen.

Een spiritueel tijdperk

De andere manier van leven zoals hierboven geschetst luidt een spiritueel tijdperk in. Na de apocalyptische ontwikkelingen die plaatsvinden zal de bezinning van de mensen leiden tot een andere manier van denken en van in de wereld staan.

De nadruk ligt al enkele eeuwen op het materialisme en het individualisme. Dit is een fase in de ontwikkeling van de mens die nu zal overgaan naar een hoger stadium. Het materialisme en individualisme gaan uit van het Ik. Het Ik neemt de wereld waar, denkt erover na, geniet van de wereld en neemt datgene wat zijn behoeften bevredigt. Dit genieten van de wereld en de bevrediging van de behoeften is een natuurlijk proces en hoeft als dusdanig niet veroordeeld te worden. Deze levenshouding kan echter ten koste gaan van de medemensen en van de toekomstige generaties. De onrechtvaardige verdeling van welzijn en welvaart in de wereld is een gevolg van de eenzijdige Ik-gerichtheid van de mens. De planeet die we achterlaten voor de toekomstige generaties raakt meer en meer vervuild, uitgeput en de biodiversiteit neemt dramatisch af. Vandaar dat we nu in een apocalyptische tijd zijn beland.

Een hoger stadium wordt bereikt als niet het Ik centraal staat in het leven van een individu, maar de Ander. Dit wil zeggen dat het Ik openstaat voor de noden en de verlangens van de Ander. Luisteren is hier belangrijker dan zelf spreken. Er is meer: in een hoger stadium geeft het Ik voorrang aan de behoeften van de Ander, dus ook van de toekomstige generaties. De hierboven geschetste adviezen liggen in de lijn van deze nieuwe levenshouding. Het is de joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas die deze doorbraak in het denken en handelen heeft beschreven.

Een laatste vraag die rest is waarom we voorrang zouden moeten geven aan de behoeften van de Ander. Het antwoord is dat via de Ander een hogere instantie een appel op ons doet om de naasten lief te hebben. Dit is de kern van het joods-christelijk fundament van de Europese beschaving. Vandaar de oproep om Europa uit te roepen tot een christelijke-humanistische beschaving,

waar ook plaats is voor Israël, de bakermat van onze spiritualiteit. In wezen gaat het niet om een nieuw stadium, maar om een terugkeer naar de bron van onze beschaving. De tijd dat wij op een dwaalspoor rondlopen op deze planeet zal voorbij zijn. De Weg van de Waarheid en het Licht ligt voor ons open.

Het tragische is dat de meeste mensen mij zullen uitlachen voor deze voorstellen. Tragisch omdat zij vrolijk naar de catastrofe gaan. Nooit eerder zijn er zoveel vliegreizen gemaakt dan nu. Terwijl er een ondraaglijke hittegolf is in Zuid-Europa, trekken miljoenen mensen naar die oorden op vakantie. Wie is er gek?

zondag 16 juli 2023

Er kunnen mega-orkanen ontstaan bij de hittegolf in Amerika, Zuid-Europa tot aan China, met een verwoestend effect op bebouwing en landbouwgewassen. Een diepe economische crisis volgt. Is er dan nog geld voor asielzoekers, voor Oekraïne,...? We leven in bijbelse tijden met een herhaling van de plagen van Egypte. Mijn voorstellen worden realistisch.

dinsdag 18 juli 2023

De Europese regeringsleiders, met uitzondering van de Hongaarse president Orbán, zitten in een vicieuze cirkel waar ze niet zelf uit kunnen geraken. Zijn ze tegenover de Verenigde Staten niet volgzaam, dan zou dit ernstige economische gevolgen hebben, zal de armoede toenemen en komt het volk in opstand. Een eigen beleid voeren, tegen het Amerikaanse beleid in, zou daarom tot verlies leiden bij de volgende verkiezingen. Orbán kan trouwens zijn strijd verliezen, als de geldkraan wordt dichtgedraaid.

Europa is ten gevolge van deze volgzaamheid betrokken geraakt bij een uitzichtloze oorlog in Oekraïne, die in wezen door de Verenigde Staten is uitgelokt. Ook is er het gevaar dat de spanningen rondom Taiwan tot een mondiaal conflict leiden.

Mijn voorstel om samen met Rusland en Israël een confederatie van soevereine landen te vormen, zal slechts realistisch lijken als de hierboven genoemde vicieuze cirkel wordt doorbroken. Dit kan slechts door een externe gebeurtenis. Mijn hoop is gevestigd, helaas, op een enorme catastrofe ten gevolge van de klimaatverandering, een nieuwe pandemie met tientallen miljoenen doden of

op de militair die op de verkeerde knop drukt. Dan komt het volk tot bezinning en komt het gezond verstand van de politici weer naar boven.

zaterdag 22 juli 2023

Dat deze tijd gekenmerkt wordt door het verzwakken van het kerngezin, van de familiebanden en van de verbondenheid van de bevolking van een land, is een dieptepunt in de menselijke geschiedenis. De liefde voor elkaar, de solidariteit, het zich inzetten en opofferen voor de Anderen begint namelijk in het gezin, de familie, de stad en het dorp, en het land waarin we wonen. Als het niet in het kleine begint, komt er van solidariteit en rechtvaardigheid in de wereld weinig terecht.

Oorzaken zijn het buitenshuis werken van beide ouders, de arbeidsmigratie, de emigratie. Hier moet een einde aan komen. De spanningen zullen extreem oplopen en dan komt de bezinning.

Het is niet door de techniek en de wetenschap dat de wereld vervolmaakt zal worden met eeuwige vrede en verlichting. Het wereldse leidt niet tot een hogere morele ontwikkeling.

zondag 23 juli 2023

Toename van agressie, criminaliteit en ander onbeschaafd gedrag heeft vier oorzaken:

- de afbraak van het traditionele gezin
- de emigratie naar een multiculturele samenleving
- de destructie van de planeet Aarde
- het groter wordend verschil tussen rijk en arm

Deze vier oorzaken hebben tot gevolg een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de naasten en voor de natuur.

Hoe kunnen we dit oplossen:

- door herstel van het gezins- en familieleven
- door te wonen bij de mensen met wie men zich verbonden weet
- door goed beheer van onze omgeving
- door het instellen van een maximum inkomen

Waarom is er kwaad in de wereld? Eerst wil ik bepalen welk kwaad ik in de wereld zie. Er zijn drie bronnen van kwaad in de wereld:

(1) Kinderen worden tijdens de belangrijkste uren van de dag niet meer opgevoed door hun ouders. Dit heeft gevolgen voor de hechting en voor de taalontwikkeling. Hechting is fundamenteel voor een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling, vooral omdat er dan een gevoel van veiligheid en verbondenheid ontstaat. Als de ouders niet zelf hun kinderen opvoeden, heeft dit meestal desastreuze gevolgen voor de taalontwikkeling en dus ook voor de intelligentie. De schoolresultaten gaan zienderogen achteruit. Dit veroorzaakt veel frustratie bij kinderen en vandaar meer agressie en onbeschoft gedrag. In het traditionele kerngezin nemen de biologische ouders hun verantwoordelijkheid op en stellen zich ten dienste van hun kinderen. Zij offeren zichzelf voor hun kinderen op. Dit is het mooiste en meest menselijke. De afbraak van het traditionele kerngezin is een groot kwaad. Dat geldt ook voor de verbondenheid met de bredere familie en met de mensen met wie we een geloof, waarden, tradities en een geschiedenis delen. Hier ligt de belangrijkste oorzaak van een algemeen verbreid gebrek aan verantwoordelijkheid.

(2) Omwille van het verbreken van de bindingen met de mensen bij wie men hoort is emigratie een ontvluchten van verantwoordelijkheid. Dit gaat gepaard met ontworteling, met als gevolg dat ernstige persoonlijkheidsstoornissen kunnen ontstaan. Door de emigratie naar een vreemde cultuur zijn er ook individuen die menen een strijd te moeten voeren tegen mensen met andere normen, waarden en tradities. Die strijd uit zich in haat tegen de autochtone bevolking, in criminaliteit en in extreme vorm in terrorisme. De multiculturele samenleving zal eindigen in een 'Toren van Babel', dit is in chaos.

(3) De ongelooflijke destructie van de planeet Aarde sinds de industriële revolutie leidt in deze eeuw tot natuurrampen van ongekeerde orde. Gifstoffen in de lucht, in de grond en in het water tasten de gezondheid van mensen en vooral van kinderen aan. De biodiversiteit neemt dramatisch af. De landschappen zijn vernield. Zelfs zeeën worden volgebouwd met windmolens. Alles verwoestende branden teisteren grote gebieden. Overstromingen volgen elkaar op. Dit alles leidt tot algemene onzekerheid en sluimerende angst. Er worden zondebokken gezocht. Als vitale behoeften in het gedrang komen,

volgt een 'survival of the fittest'. Er zal geen mededogen meer zijn. De ene mens wordt een wolf voor de anderen.

Er wordt fervent gezocht naar technologische oplossingen voor de milieudestructie. De oplossingen (windmolenparken, elektrische auto's, ...) maken het alleen nog erger. China, een atheïstische staat, en India, een Hindoestaat, zullen de komende vijftig jaar almaar meer CO2 uitstoten in gigantische hoeveelheden. We stevenen recht op een wereldramp af. Dit laatste wordt door de meesten genegeerd of verdrongen, maar dat is dom. Er is slechts één oplossing en dit wordt geboden door het christendom. Ik bedoel hiermee niet dat de mensen zich moeten gaan bekeren. Het gaat om de onovertroffen ethiek van het christendom, die aan de basis ligt van de democratie en van het humanisme. Als de bijbelse geboden en de evangelische waarden worden gevolgd, dan zouden we opnieuw in een aards paradijs leven. Dit wordt bedoeld als theologen het hebben over het 'Koninkrijk Gods'. Als Europeanen moeten we trots zijn op het joods-christelijk fundament van onze beschaving en door ons voorbeeld andere volkeren inspireren voor het christendom. Dit is de enige ware weg om de mensheid op een hoger ontwikkelingsniveau te brengen.

Wel jammer dat links tuig onze beschaving al decennia lang afbreekt.

woensdag 26 juli 2023

De wereld ziet niet in wat het christendom heeft betekend voor de mensheid en hoe de wereld er uit zou zien indien alle volkeren het christendom zouden omarmen.

Vanaf vandaag en tot 31 augustus kijk ik niet meer naar internet, behalve mijn mailboxen, en laat ik mijn studie even rusten. Ik lees 'À l'ombre des jeunes filles en fleurs' van Marcel Proust en daarna 'Du côté de chez Swann'.

dinsdag 1 augustus 2023

De wereldgeschiedenis kan kort worden beschreven. Eerst leefden de mensen in een aards paradijs, in een ongerepte natuur. Toen begonnen ze na te denken, te plannen en te produceren. Dit laatste liep met de industrialisatie helemaal uit te hand. In de 21ste eeuw leidt dit tot een wereldcatastrofe.

Diegenen die het overleven zullen het materialisme afzweren. Zij leiden voortaan een spiritueel leven. De natuur herstelt zich langzaam. Uiteindelijk zullen de mensen het aardse paradijs teruggevonden hebben.

De multiculturele samenleving: dat is met de auto rijden met een mentaliteit die dateert uit de Middeleeuwen

Een vreselijke vorm van repressie zou van de een op de andere dag realiteit kunnen worden. Als iemand het recht ontnomen kan worden op een bankrekening, zodat hij geen inkomsten kan verwerven en geen aankopen meer kan doen. Als er geen cash geld meer zou zijn, wordt het nog erger. De Staat heeft dus een machtig middel om dissidenten de mond te snoeren, zelfs in een democratie. De verleiding zal groot zijn voor de machthebbers.

woensdag 2 augustus 2023

Als Europa een confederatie van soevereine staten zou zijn, dan moeten we ons niet moeten bemoeien met de binnenlandse politiek van andere landen, ook niet wat betreft de mensenrechten. Dit voorstel kan veel weerstand oproepen, ook omdat ik adviseer nooit dissidenten asiel te verlenen en ze zelfs terug te sturen als ze in hun eigen land de doodstraf zouden krijgen. Als dit advies stipt wordt nagevolgd zal na drie keer geen enkele dissident het nog wagen asiel aan te vragen en zullen zij zich richten naar meer effectieve en geweldloze middelen om hun doelen te bereiken zonder hun eigen mensen te verlaten. Mijn advies zal op die manier heel veel leed voorkomen en een held als Navalny zou een beter lot zijn beschoren.

Wat betekent bovenstaande bijvoorbeeld voor onze houding tegenover China? Kan dit beperkt blijven tot handelsverdragen? De kritiek vanuit het Westen is welbekend: een enorme controle op de burgers, totale repressie van wie zich niet conformeert, vernietiging van de Tibetaanse cultuur, verdrukking van de Oeigoeren, enzovoort. Daar hoeven we volgens mijn voorstel geen kritiek op te hebben. We moeten ons beperken tot het voorbeeld geven van hoe het anders kan. En beter!

Dit nieuwe Europa staat voor de hoogste vorm van beschaving, voor het verste stadium in de ontwikkeling van de mensheid. Dit hoeven we niet onder stoelen of banken te steken. We moeten ons niets laten wijsmaken door diegenen die

ons het slavernij-verleden of het ingebakken racisme verwijten. Het is juist het blanke ras dat een einde heeft gemaakt aan de slavernij en dit ras is het minst racistisch. Wij geloven in onze kracht, in onze onovertroffen ethiek en we zullen dit waarmaken in onze soevereine landen. Het is juist de linkse ideologie die de mooiste beschaving ooit, afbreekt; het is dezelfde ideologie die tot de goelags heeft geleid, tot een verlies van de arbeidersklasse van hun eigen volkswijken en nu tot een aftakeling van onze identiteit door de waanzin van de multiculturele samenleving.

Het nieuwe Europa heeft een christelijke identiteit met het humanisme als de seculiere vorm ervan. Wij tonen hoe het anders kan en andere landen kunnen zich hierdoor laten inspireren. De missie van het christendom is om over de gehele wereld de evangelische waarden kenbaar te maken. Het is aan de mensen in andere landen zelf om te bepalen of ze er voor open staan. Wij staan voor hen klaar.

De democratie zou nooit tot stand gekomen zijn buiten het christendom. Nu moeten we een stap verder gaan: in feite is het een terugkeer naar het fundament. Dan zal het niet meer gaan om een democratie te vestigen, maar een 'Koninkrijk Gods'. In dit koninkrijk bepalen spirituele waarden ons leven en de wereldse waarden zijn bedoeld om het spirituele concrete vorm te geven. Doordat we dit zien als een goddelijke opdracht, doordat de spirituele waarden door God werden geopenbaard, hebben we een onoverwinnelijke kracht die de gehele mensheid naar het hoogste morele peil kan brengen. Dan is er een eeuwige vrede en wordt de planeet aarde, na de afschuwelijke destructie, weer een aards paradijs. Dat is de roeping van Europa!

Ik vermoed dat de landen van zwart Afrika het eerst en het meest open zullen staan voor ons voorbeeld. Hieruit kan een bloeiende samenwerking ontstaan. Ik denk dat de VS een zeer moeilijke tijd tegemoet gaat. Een kleine groep is immens rijk, wordt steeds rijker en bepaalt de politiek in dit land. Een burgeroorlog is onvermijdelijk. Veel blanke Amerikanen zullen zich in het nieuwe Europa komen vestigen.

In mijn visie over een toekomst waarin het materialisme heeft plaats gemaakt voor een spiritueel leven, zal er nog nauwelijks handel zijn. De economische

activiteiten worden grotendeels beperkt tot voedselproductie in de eigen regio. China zal dan geen invloed meer kunnen en willen uitoefenen op Europa.

vrijdag 4 augustus 2023

Wat raar dat de mensen nog steeds niet beseffen dat gestopt moet worden met de industriële productie en met het zich verplaatsen van her naar der. De oceanen warmen steeds meer op en dat kan op korte termijn dramatische gevolgen hebben. Sommige volkeren ondervinden het nu al aan de lijve. De jeugd heeft het evenmin begrepen. Van over de gehele wereld trekken 40.000 scouts naar de jamboree in Zuid-Korea. Grappig is dat ze juist daar geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatverandering. Mijn voorstel om te blijven wonen en werken in de plaats waar onze voorouders woonden, samen met de mensen met wie we ons verbonden voelen door familieverwantschap, een gedeelde geschiedenis en gemeenschappelijke normen, waarden en tradities wordt bevestigd door Marcel Proust in 'À l'ombre des jeunes filles en fleurs': Hij heeft het daar over de terreur van het vooruitzicht om ergens te leven definitief gescheiden van diegenen die in zijn geheugen zullen verdwijnen; over de vrees in de toekomst gescheiden te zijn van diegenen die we liefhebben en nog erger is dat we het gewoon worden en dat we onverschillig worden, want dan is ons Ik veranderd; dit staat gelijk aan sterven waarop weliswaar een verrijzenis volgt maar dan van een ander Ik.

Wat Proust beschrijft is de tragedie van veel immigranten. Zelfs diegenen die 'het gemaakt hebben' in onze maatschappij, zijn niet meer dezelfde als zouden zij of hun ouders gebleven waren in het land waar ze horen. Is de persoonlijkheid die ze nu hebben geen verraad aan wat ze oorspronkelijk waren? Is dit geen verraad ten aanzien van hun voorouders, hun eigen cultuur?

zaterdag 5 augustus 2023

Zouden de mensen die in kapitale villa's of paleizen wonen, een inkomen hebben ver boven het modale inkomen van het land waar ze wonen en behoren tot de vijf procent rijksten der wereld, wel beseffen dat ze na hun dood de geringsten zullen zijn, dat zij die de eersten waren de laatsten zullen

zijn? Want zolang er armoede is in het land waar ze wonen, worden elementaire morele regels overtreden als de rijkdom niet onder de armen wordt verdeeld of niet wordt gebruikt om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen.

Wat een schande voor de rijken in landen als India, Pakistan, Irak en vele andere. Om dezelfde reden beschouw ik de VS niet als een land waar het christendom de politiek bepaalt, ondanks alle mooie woorden.

In een verre toekomst zal met misprijzen en afschuw worden gekeken naar de lieden die in onze tijd zo decadent leefden.

Is mijn voorstel om een maximum inkomen, met inbegrip van de inkomsten van roerende en onroerende goederen, in te stellen niet de enige oplossing om van de wereld een aards paradijs of een Koninkrijk Gods te maken? Uiteindelijk kom ik tot het besef dat het christendom een universele boodschap heeft als de enige religie die de mensheid op een hoger moreel peil kan brengen. De ontkerkelijking van de afgelopen decennia is een teken dat we de verkeerde kant opgaan.

donderdag 10 augustus 2023

De Masai in Kenya kenden geen begrafenissen, of kennen geen begrafenissen, want ik weet niet of dit nu nog het geval is. Dat komt omdat zij in kralen woonden; kralen zijn groepen hutten die omheind zijn en waar hun kudden 's nachts verblijven om ze te beschermen tegen de roofdieren. De Masai willen geen doden in hun kraal, want zij geloven dat hun dieren dan besmet kunnen raken. Hun kudde is hun belangrijkste bezit en bron voor het levensonderhoud. Om die reden brengen ze stervende stamgenoten ver buiten de kraal in de savanna. Daar worden ze, vaak nog levend, opgevreten door hyena's of leeuwen.

In een verslag uit 1958 van een expeditie in dat land las ik dat aan een Engelsman die al meer dan dertig jaar in Kenya verbleef werd gevraagd wat er zou gebeuren als de blanke koloniale overheid het land verlaat. Zijn antwoord was kort en krachtig: 'Een catastrofe'.

Ik denk vaak na over de vraag of we als Europeanen iets te zoeken hadden in Afrika. Nu wordt het kolonialisme sterk veroordeeld. Hadden we de zwarte

Afrikanen hun gang moeten laten gaan? Ik heb het nu niet over de velen die de kolonies hebben geplunderd voor eigen profijt. Wat inderdaad een schande was. Hier heb ik over de vele blanken die met een goed hart en vol idealisme 'beschaving' wilden brengen. Zodat bijvoorbeeld stervende mensen in Kenya waardig en vol liefde behandeld zouden worden.

We kunnen het natuurlijk aan de mensen in Afrika zelf vragen, maar dan niet aan de zogenaamde 'elites' die hun land nog meer plunderen dan de vroegere kolonisten, maar aan de gewone mensen.

Het christendom geeft een duidelijk antwoord. Het gaat om het verspreiden van de evangelische boodschap over de gehele wereld. Niet zomaar een boodschap, maar een appel om zijn naasten onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig lief te hebben.

Helaas neemt Europa deze rol niet meer op. Europa mist zijn roeping. Ook in de westerse wereld raken we verder verwijderd van de evangelische boodschap.

donderdag 17 augustus 2023 - 18 augustus

De islam is een religie die gegijzeld wordt door de Satan, - net zoals ten tijde van de Inquisitie de Roomse kerk ook gegijzeld was door duivelse krachten -, met als doel haat tegenover de Ander over de gehele wereld te verspreiden. We gaan naar de Eindstrijd waarin de Satan slechts overwonnen kan worden indien de blanke mensen in de van oorsprong christelijke landen de hulp van God inroepen en met volle hartstocht een strijd voeren voor de overwinning van de bijbelse geboden en de evangelische waarden. Een oorlog tussen de haat van de islamisten en de liefde van het christendom.

Het goede nieuws is dat als de mensen van goede wil zich verenigen, het voorbeeld geven in liefdedaden en het kwaad dat de door de Satan bezetenen aanrichten voortdurend aanklagen en in het daglicht brengen, dat dan vrede, welzijn en rechtvaardig verdeelde welvaart tot stand komt. De moslims van goede wil kunnen op deze wijze het lot van de verdrukten in de islamitische landen eindelijk menswaardig maken en de haat van de islamisten definitief een halt toeroepen.

Wat geldt voor de religies geldt evenzeer voor de ideologieën. Elke ideologie, zelfs met de meest verheven idealen, kan verworden tot een tirannie, tot een goelag en tot een holocaust. Overal loert de Satan om mensen in naam van mooie idealen tegen elkaar op te zetten. In de huidige tijd is in het Westen de kleine groep van superrijken de door de Satan of de Mammon bezeten lieden die oorzaak zijn van veel kwaad, ellende, onderdrukking en uitbuiting in de wereld.

Zolang er mensen zijn die in diepe armoede leven, zolang er kinderen zijn die door gebrek aan goed onderwijs hun talenten niet kunnen ontplooiën, is het immoreel om overdreven rijk te zijn. Daarom is de aanwezigheid van superrijken op de aarde en de decadente rijkdom van een kleine groep in de Oliestaten en in sommige ontwikkelingslanden niets anders dan het werk van de Satan. Deze lieden zijn door de duivel bezeten, hoe mooi en verheven boven het gewone volk ze zich ook voordoen. Deze bezetenheid kan slechts een halt worden toegeroepen als een maximum inkomen wordt ingesteld, zoals wat ik al eerder heb benadrukt.

De Eindstrijd is begonnen. Veel tekenen wijzen hier op. De hoop is dat de mensen van goede wil, overal ter wereld worden wakker geschud en hun verantwoordelijkheid opnemen. Ik hoef verder niets te doen. Alles wat ik te zeggen heb over mogelijke oplossingen is gepubliceerd. We hoeven slechts te wachten op de escalatie van apocalyptische gebeurtenissen die nu al in gang zijn gezet.

Amen.

vrijdag 18 augustus 2023

Een grote schande in onze tijd waarover toekomstige generaties ons zullen vervloeken, is het plaatsen van grote parken windmolens op zee en in de landschappen. Het is de hebzucht van de mensen die hier de oorzaak van is. Weinigen geven nog prioriteit aan het stil genieten van wat de schepping ons te bieden heeft. Honderd jaar geleden schreef Marcel Proust in 'À l'ombre des jeunes filles en fleurs', dat hij zich altijd inspant om geen boten te zien als hij kijkt naar de zee, zodat niets hem verhindert om de branding te zien zoals die

er al was vooraleer er mensen op aarde verschenen. Nu zitten we opgescheept met die verdomde windmolens.

zondag 20 augustus 2023

Jonge politici hebben niet mijn voorkeur. Slechts vanaf 70 jaar heb je inzicht in al de stomiteiten die je in jouw leven hebt begaan, zodat je dan probeert goed doordacht en op basis van eigen ervaring een beleid uit te stippelen. Een oudere politicus kan zich wel omringen met jonge snaken. Dit biedt het voordeel dat hij kan weten wat hij juist moet vermijden.

In plaats van eindeloze vergaderingen zouden wereldleiders tijdens hun bijeenkomsten beter eens gaan luisteren naar een concert met Chinese, Russische, Amerikaanse of Europese solisten van topniveau. De inspiratie komt dan vanzelf.

maandag 21 augustus 2023

De enige oplossing

Er mag nog zoveel als mogelijk diplomatiek overleg zijn, er mogen nog talloze verdragen worden gesloten, de landen kunnen zich nog veel meer bewapenen, toch is er slechts één oplossing om duurzame vrede, welzijn en welvaart te bereiken:

Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen: 'Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?' Hij zei hem: 'Waarom wilt ge van mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden.' 'Welke?' – vroeg hij. Jezus antwoordde: 'De bekende: gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder en gij zult uw naaste beminnen als uzelf.' 'Dat heb ik allemaal onderhouden' – verklaarde de jongeman – 'waarin schiet ik nog tekort?'

Jezus sprak tot hem: 'Wilt ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen; daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om mij te volgen.' Maar toen de jongeman deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goederen bezat (Matteüs 19:16-22).

Wanneer zullen de rijken, militairen die de rijkdom van het land onrechtmatig toe eigenen, dictators die de staatskas plunderen en al wie ten koste leeft van het uitbuiten van anderen, deze elementaire en ultieme boodschap begrijpen en ter harte nemen?

woensdag 23 augustus 2023

Wat ik schrijf is niet bestemd voor deze tijd. Daar is het nog te vroeg voor. Eerst moeten verschrikkelijke gebeurtenissen plaatsvinden om nieuwe inzichten aanvaardbaar te maken. De hel is losgebroken. De hele mensheid loopt gevaar. Dan pas zal duidelijk worden wat de zin is van menselijk leven. Wat ik hier probeer te verduidelijken is hoe ondanks alle onheil die over ons komt of zelfs dankzij alle onheil, we de ware zin zullen terugvinden. De hedendaagse mens is sinds de aanvang van de moderne tijd betoverd geraakt. Hij is in de ban van wat buiten hem ligt, terwijl hij in zijn diepste binnenste moeten zoeken naar de waarheid en de zin.

In de nieuwe tijd zullen we ons bevrijden uit de techniek. Geen televisie, geen internet, geen smartphone, geen games meer, maar alle aandacht richten op onze relaties met diegenen met wie we ons verbonden voelen.

Dit idee wordt goed verduidelijkt door al die jonge mensen die een groot deel van de dag doorbrengen met games. Zij leven in een virtuele wereld en dat is per definitie geen werkelijke wereld. Ze verspillen hun tijd, terwijl de tijd die ons op deze aarde gegund is, bedoeld is om het goede onder de mensen te brengen. Dit laatste is de kern van de religie.

We zullen het onheil van deze eeuw overwinnen door groepen en gemeenschappen te vormen van mensen die zich met elkaar verbonden weten. Hieruit wordt het mogelijk zich solidair te tonen met andere groepen en gemeenschappen die in nood verkeren. Wereldsolidariteit is gebaseerd op sterke naties waarin de goede mensen de voortrekkers zijn. Multiculturele gemeenschappen daarentegen zaaien twist waarvan mensen met slechte bedoelingen misbruik maken. In wat ik voorstel is de ene mens de hoeder van zijn broeder. In wat er nu gaande is in de wereld is de ene mens een wolf voor de andere.

Tweede bedenking van vandaag: India heeft een maanlander met succes op de maan gezet. Iedereen trots. De president juicht. Nochtans is dit pure waanzin. Meer dan tachtig procent van de kinderen in India krijgt geen goed onderwijs. Het onderwijsniveau is daar belabberd. De lucht in de Indiase steden is sterk vervuild en tienduizenden mensen gaan er jaarlijks aan dood. Wat een vervuiling en destructie heeft het gehele ruimtevaartprogramma niet teweeggebracht.

Hoe kan hier in godsnaam een einde aan komen?

donderdag 24 augustus 2024

Ingezonden brief naar The Economist (de kans dat het wordt gepubliceerd is zeer klein en dat is ook niet gebeurd):

Charlemagne's column on Chauvinism with a European face (August 19th) misses an essential point. The essence of a civilization is connectedness between citizens. This connection has been based on Judeo-Christian ethics in Europe for 2000 years. Without this ethic, democracy would not have come about. The Universal Human Rights are based on it. Thanks to this ethic, phenomenal cultural and humanitarian achievements were achieved. That is why millions of immigrants see their future in Europe.

Our fundamental ethics clash with Islam. The hundred million Muslims on European soil create a modern-day Tower of Babel, which, as in biblical times, will lead to chaos.

Connectedness is also affected by the emphasis on everything negative in European history (slavery, colonialism, holocaust). This is an insult to all European Christians who have practiced the message of charity in education and care in other continents.

Zouden we een vergelijking mogen maken tussen de situatie van het onderwijs en de gezondheidszorg in Afrika tijdens de koloniale periode en nu? De historici zullen dit niet durven, vandaar dat deze wetenschap nagenoeg waardeloos is.

maandag 28 augustus 2023

Het NOS-journaal besteedt veel aandacht aan de racistische moord op drie zwarten door een blanke man in de VS. Dit journaal besteedt geen aandacht aan de moorden op blanke boeren in Zuid-Afrika door zwarten; iets dat bijna

dagelijks voorkomt. De conclusie is dat de redactie van het NOS-journaal het goed vindt dat blanken in Zuid-Afrika worden vermoord.

Als je het NOS-journaal vaak volgt, dan lijkt het uit wie gekozen wordt om te interviewen alsof Nederland een islamitisch land is geworden. In de reclames lijkt het alsof alle blanke vrouwen met een zwarte samenwonen of getrouwd zijn.

dinsdag 29 augustus 2023

De rijkste mensen hebben misschien de hoogste schulden. We kunnen onderzoeken hoeveel milieuschade het vergaren van hun rijkdom heeft veroorzaakt. Of misschien zijn ze rijk geworden ten koste van het welzijn van vele duizenden naasten of door mensen op ongeoorloofde manier uit te buiten. Als we al die schade aan de natuur en aan mensen zouden in rekeningen brengen zou er van hun rijkdom niet veel meer overblijven.

Jammer dat ze pas na hun dood zullen beseffen dat het Koninkrijk Gods niet voor hen is bestemd.

Bericht aan alle superrijken in Noord- en Zuid-Amerika, in China, in India, in de Golfstaten, in Afrika of waar ook in de wereld: het christendom is wellicht de enige ware religie en de boodschap van deze religie is duidelijk: de armste en meest geringe mensen zullen in Gods ogen de hoogsten zijn. In de eeuwigheid zullen zij de bijzonderste plaats innemen. De rijken hebben zoveel kans om deelgenoot te worden van een eeuwige zaligheid als een kameel de kans heeft om door het oog van een naald te gaan. Dus nul kansen.

Waarom is het christendom de ene ware religie: alleen deze religie heeft de democratie en de Universele Rechten van de Mens mogelijk gemaakt. Hierdoor werd aangetoond wat een menswaardige samenleving is en dit is een voorproefje van het Koninkrijk Gods.

Om nul kansen te ontlopen kunnen de rijken hun rijkdom onder de armen verdelen door bijvoorbeeld door goed onderwijs mogelijk te maken, door een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg te organiseren, door het creëren van werkgelegenheid.

woensdag 30 augustus 2023

We kijken meewarig naar mensen uit andere politieke regimes die geïndoctrineerd zijn en we leven in de illusie dat wij niet geïndoctrineerd zijn. Het is niet aan Europa om te oordelen en te veroordelen. Dit is geen taak voor de mens. Het is meer dan voldoende als Europa het goede voorbeeld geeft en zijn boodschap op die manier uitdraagt.

donderdag 31 augustus 2023

Al meer dan dertig jaar ben ik geabonneerd op The Economist omdat kapitalisten, waar ik niet toe behoor, de juiste informatie willen om te weten in welk land ze al of niet kunnen investeren. Dat de redactie schrijft vanuit de belangen van kapitalisten is begrijpelijk en kan ik best aanvaarden. Helaas constateer ik dat sinds een drietal jaren The Economist ook politiek-correct aan het worden is. Dit is een ongunstig teken aan de wand. Waar kunnen we nu nog objectieve informatie halen over wat er in de wereld gebeurt zonder dat onwelgevallige ontwikkelingen of feiten worden verzwegen?

zaterdag 2 september 2023

Ik twijfel er nog over of ik opnieuw actief zal worden op de sociale media. Het lijkt allemaal zo zinloos en ik krijg geen feedback. Ik twijfel ook omdat mijn voorstellen slechts realistisch zullen zijn bij een wereldramp of bij een catastrofale economische recessie waarbij de middenklasse ook in armoede vervalt.

zondag 3 september 2023

Deze tweet heb ik geplaatst als reactie op een artikel in Het Parool over een dragqueen die in de bibliotheek van Leiden voorlas aan kleine kinderen:

'Mensen die zo'n voorleesuur organiseren horen in de gevangenis: dat is kindermisbruik. Dit zeg ik als hoogleraar orthopedagogiek'. Nu al meer dan 11.200 clicks in 24 uur en het gaat maar door.

Toch denk ik eraan te stoppen met twitter. Gewoon afwachten op wat komen gaat en zelf kan ik voorlopig niets bereiken.

woensdag 6 september 2023

Toerisme is een soort bedevaart naar de god Zon, naar de heilige bossen en bergen of naar goddelijke scheppingen van de mens. Het gevaar hierbij is dat de mensen worden afgeleid van de ene, ware God.

donderdag 7 september 2023

We hebben geen linkse politicus nodig. We hebben geen rechtse politicus nodig. Europa heeft een staatsman nodig

Een staatsman die weet en durft te zeggen:

- dat technologische oplossingen zoals windmolens, elektrische auto's, zonnepanelen, geen oplossing bieden om ons aan te passen aan de klimaatverandering. Alleen 90 procent reductie van de industriële productie kan ons behoeden voor een door de mens veroorzaakte apocalyps en kan de planeet Aarde bewoonbaar houden
- dat de islam de grootste bedreiging vormt voor onze Europese beschaving. Deze staatsman herinnert zich wat Churchill en De Gaulle hierover hebben gezegd en wat Ernest Renan in 1866 al schreef in zijn 'Vie de Jésus': '... quelque chose de sordide et de repoussant que l'islamisme porte partout avec lui' (iets weerzinwekkend en afstotend dat de islam overal met zich meedraagt)
- dat de ellende, de armoede en de terreur in de islamitische landen en zwart Afrika slechts beëindigd kunnen worden als alle niet-westerse immigranten terugkeren naar het land van hun ouders, grootouders of overgrootouders en daarbij ruime steun krijgen van de rijke landen, waaronder de Oliestaten
- dat bij een 18-urige werkweek de ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden
- dat bij een 18-urige werkweek de zorgsector betaalbaar en niet meer overbelast zal zijn omdat mantelzorg voor zieken en bejaarden door de familie gedragen kan worden
- dat de hoofdoorzaak van oorlogen, agressie en criminaliteit de overdreven rijkdom en hebzucht is van velen
- dat om een einde te maken aan oorlogen en eindelijk een eeuwige vrede te bereiken er een maximum inkomen moet zijn, met inbegrip van de inkomsten van roerende en onroerende goederen
- dat met het geld dat nu besteed wordt aan bewapening, ruimtevaart en farmaceutisch onderzoek we van de gehele wereld een aards paradijs kunnen maken voor allen

- dat naast de velen die hebzuchtig geprofiteerd hebben van het kolonialisme er veel blanke Europeanen waren die zich, vaak onbaatzuchtig, hebben ingezet voor het onderwijs, de ziekenzorg en een uitstekende infrastructuur
- dat om de Derde Wereld vooruit te helpen de Derde Wereld niet naar Europa gehaald moet worden, maar dat de teruggekeerde immigranten solidair ondersteund moeten worden en dat de beste rol die Europa kan spelen is zelf een lichtend en inspirerend voorbeeld te zijn
- dat de democratie en de Rechten van de Mens niet tot stand zouden zijn gekomen zonder christendom.
- dat de joods-christelijke ethiek de enige is die de mensheid op een hoger ontwikkelingsniveau kan brengen en dat Europa dit kan bewijzen door over te stappen van het materialistische, individualistische tijdperk naar een spiritueel tijdperk met een sobere levensstijl en zich inzetten voor de Ander in plaats van het ego als het centrum van het eigen bestaan te zien
- dat de bevrijding uit het materialisme en individualisme slechts mogelijk is bij een diep geworteld geloof in wat God in de Torah en in het Evangelie ons opdraagt. Omwille van dit zwaarwegend argument zal de staatsman Europa uitroepen tot een joods-christelijke beschaving. Zoals de joden door de eeuwen heen hun identiteit hebben behouden, zo moeten wij Europeanen onze ware identiteit koesteren
- dat Europa een confederatie van soevereine staten moet worden omdat soevereiniteit een voorwaarde is voor verbondenheid en kracht van een volk
- dat wie bovenstaande wijsheden als fascistisch of racistisch bestempelt de noodzakelijke maatregelen verhindert die een herhaling van de wreedheden van de vorige eeuw kunnen voorkomen.

dinsdag 12 september 2023

Er is geen seksueel misbruik in de katholieke kerk

99 procent van de katholieke priesters heeft geen seksueel misbruik gepleegd. Van de naar schatting 200 priesters die ik in het katholiek college waar ik twaalf jaar school liep, en in de jeugdbeweging heb leren kennen, konden er slechts twee hun handen niet thuishouden. De eerste was de onderpastoor van de St.-Jacobsparochie in Brugge die in de jaren 50 mij bij hem thuis had

uitgenodigd. Toen ik binnenkwam klampte hij zich tegen mij aan en begon hevig te trillen. Achteraf begreep ik dat dit zijn manier was om klaar te komen. Ik heb er geen trauma's van overgehouden want toen was PTSD een nog onbekend begrip. De tweede priester was een zeer populaire aalmoezenier van de jeugdbeweging die in de jaren 50, - toen al -, tot een gevangenisstraf werd veroordeeld omdat hij het al te bont had gemaakt met mooie jongetjes. Van de 198 andere priesters heb ik de beste herinneringen. Het waren goede mensen die hun leven in dienst stelden van anderen. De taken die zij opgelegd kregen vervulden zij met grote inzet en onbaatzuchtig. Zij waren voor jongeren en volwassenen modellen van ware menselijkheid.

Toen ik later aan de Vrije Universiteit van Brussel studeerde en werkte, toen nog een felle anticlericale instelling, ontmoette ik voor het eerst na mijn katholieke opvoeding, door en door slechte mensen die bewust kwaad berokkenden aan anderen. Toen begreep ik wat een verademing het christendom in de samenleving kan brengen. De ontkerkelijking belooft niet veel goeds voor de toekomst.

Natuurlijk is het onder de aandacht brengen van seksueel misbruik een uitstekende zaak. Maar een even uitstekende zaak zou zijn dat vergiffenis geschonken kan worden, uiteraard vanuit het initiatief van de slachtoffers zelf. Nu gaat het almaar door. Het slachtoffer van de vroegere bisschop van Brugge, Vangheluwe, is nu in de openbaarheid getreden. Hij heeft al een financiële vergoeding gekregen, er is spijt betuigd, er is om vergiffenis gevraagd, verontschuldiging en schuldbekentenis zijn aangeboden. Dat is blijkbaar nog onvoldoende. We gaan door, tot waar?

De mainstream media gaan hier al te gretig op in. Het linkse journaal is overal geïnfiltrerd, zelfs in de van oorsprong christelijke kranten als De Standaard en de Nederlandse krant Trouw. Alle zeilen worden bijgezet om het christendom aan te vallen. Hierbij wordt vergeten dat zonder christendom er nooit een democratie zou zijn ontstaan. Ook de Rechten van de Mens zijn een seculiere vorm van de evangelische ethiek, vandaar dat de ondertekening van de Universele Rechten van de Mens door niet-westerse en vooral islamitische landen opgevat moet worden als een klucht.

De politiek is er eveneens oorzaak van dat het joods-christelijk fundament van de Europese beschaving steeds verder wordt uitgehold. Niet alleen door de secularisatie, maar ook door de massa-immigratie van mensen die uit culturen komen waar vergiffenis, schuldbekentenis en onbaatzuchtigheid nagenoeg onbekende begrippen zijn. Het gaat mij hier niet om bekering, maar om het aanvaarden van normen en waarden die gedurende tweeduizend jaar de basis hebben gelegd voor een beschaving waar de rest van de wereld naar opkijkt. Ik beschuldig de linkse journalisten en politici van haat tegen de essentie van onze Europese beschaving. Zij hebben alles behalve een voorbeeldfunctie. Integendeel, zij wakkeren de haat aan door christelijk mededogen en vergevingsgezindheid te verwerpen. Hoe de politici met elkaar omgaan is alles behalve een voorbeeld voor de jeugd. Hoe de sensatiebeluste journalisten het negatieve steeds opnieuw onder de aandacht brengen bewijst hun afgunst en haat tegenover kwetsbare mensen. Alles van waarde is weerloos. Arme Kerk. Ik put mijn hoop in wat de Deense bisschop Martensen in 1866 schreef in zijn boek 'Christian Dogmatics': Christus zal de door Hem gestichte Kerk niet laten teloorgaan. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. We zouden kunnen beginnen met een nieuw christelijk onderwijsnet, uitsluitend bedoeld voor kinderen van praktiserende christenen. Daar zal de elite worden gevormd om Europa te redden van de ondergang.

woensdag 13 september 2023

Nutteloze acties van Extinction Rebellion

Alle beetjes helpen. Elk klein stapje in de goede richting is meegenomen. Deze redenering geldt niet altijd. Wie elke dag een emmertje water schept uit de oceaan zal de stijging van de zeespiegel niet tegenhouden. Ook niet na duizend jaar. Hetzelfde geldt voor de blokkade van de A12 in den Haag door Extinction Rebellion en hun volgelingen.

Het is natuurlijk bon ton om begrip te hebben voor deze actievoerders. Dat geeft een goed gevoel. Zal het helpen? Wereldwijd worden per dag 100 miljoen vaten olie verbruikt en dat zal de komende decennia eerder toenemen dan verminderen. In Azië, vooral dan in China en India, komen nog 1 miljard gelukkige en blijde autorijders erbij. Ook al zullen het elektrische voertuigen

zijn, dan nog zal het fabricageproces vanaf de ontginning van de grondstoffen tot aan de recyclage gigantisch veel energie kosten. Daar bovenop komt de elektriciteit die moet opgewekt worden voor miljarden auto's. De elektrische auto wordt de flop van de eeuw. Dezelfde redenering geldt voor de fabricage van windmolens en zonnepanelen die niet het eeuwige leven hebben.

In 2023 worden er in de wereld meer kolen verstoekt dan ooit tevoren, namelijk 800 miljoen ton. De luchtvervuiling die dit teweegbrengt gaat het menselijk voorstellingsvermogen te boven. We zijn dat zo gewend dat niet wordt gezien in wat voor een krankzinnige situatie de mensheid is terechtgekomen. Alle klimaatconferenties en alle verdragen uit de vorige jaren en die nog zullen volgen, halen niets uit. Dat is echter moeilijk toe te geven, want we kunnen al die deskundigen en politici toch niet voor gek verklaren. Je hoeft geen pessimist of een doemdenker te zijn. De objectieve feiten en ontwikkelingen zeggen genoeg. Geen enkele regering zal de economische groei willen vertragen, want dat zou de werkloosheidscijfers sterk doen stijgen en volksoptstanden liggen dan in het verschiet. We zitten met z'n allen in een vicieuze cirkel waaruit ontkomen onmogelijk is. Ik vrees dat in toekomstige geschiedenisboeken het industriële en post-industriële tijdperk als 'het krankzinnige tijdperk' benoemd zal worden.

Kortom, in plaats van onszelf iets wijs te maken lijkt het beter ons voor te bereiden op de catastrofe die komen gaat, in plaats van acties te voeren die misschien een goed gevoel geven, maar volkomen nutteloos zijn. Persoonlijk zou ik het graag anders willen, maar struisvogelpolitiek is geen optie. De toekomst van de mensheid staat op het spel.

Wat moet er dan wel gebeuren, uitgaande van het feit dat de wereld steeds verder onleefbaar wordt? Rampen van ongekeerde omvang volgen elkaar op. Langdurige droogte teistert grote gebieden. De warmte wordt in de zomermaanden ondraaglijk. Aangezien het steeds erger zal worden, is de kans groot dat de spanningen zullen toenemen, vooral als er in sommige landen voedseltekorten ontstaan. De burgeroorlog in Syrië is van dit laatste een voorbeeld. Het geeft weinig zin om oplossingen voor te stellen, omdat ze vooralsnog als niet realistisch gezien zullen worden. De oplossingen zullen er

noodgedwongen toch komen, zodra het evenwicht dat we gewend zijn en waarin we ons veilig voelen in duigen valt.

Ik beperk mij hier tot de gedachte dat elk land moet proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te worden en zich te beperken tot wat absoluut noodzakelijk is. Negentig procent van wat nu geproduceerd wordt hebben we niet nodig. Meer dan de helft van de werknemers doet nutteloos werk. Deze lieden kunnen ingezet worden voor essentiële taken en de productie kan gericht worden op het noodzakelijke. Immigratie is dan niet nodig en is zelfs contraproductief. Deze ontwikkeling vereist een radicale mentaliteitswijziging van materialisme en individualisme naar dienstbaarheid voor anderen. De actievoerders van Extinction Rebellion kunnen alvast werk zoeken in kleinschalige, biodynamische landbouw of in de zorgsector. Dan zullen we goed voorbereid zijn op wat komen gaat.

Donderdag 14 september 2023

Zonder Verlichting houdt religie de mensen dom en bijgelovig. Met Verlichting biedt religie goddelijke inspiratie.

Zaterdag 16 september 2023

De koloniale periode was voor zwart Afrika de beste periode ooit

Rond de Kilimanjaro, een berg in Tanzania, leefden stammen die al eeuwenlang zeer vijandelijk tegenover elkaar stonden. Bij een van de stammen was het gebruikelijk om kleine kinderen levend te begraven dichtbij de grens van hun territorium. Zij dachten dat deze kinderen hen zouden waarschuwen als een vijandige stam hun gebied zou binnendringen. Dit wrede gebruik werd met veel moeite door de kolonisten beëindigd.

In Congo waren er in 1950 17500 basisscholen voor een bevolking van 12 miljoen inwoners. Blanke paters en vooral nonnen gaven er goed onderwijs. Ik heb daar nog een non gekend die al veertig jaar les gaf in klasjes van veertig leerlingen, gratis en zonder ooit te klagen. In principe konden alle kinderen van dit immense land lager onderwijs volgen. Een fantastische prestatie van de Belgen om in 42 jaar tijd zoiets op te bouwen.

Nu zijn er in Congo 18500 basisscholen voor een bevolking van meer dan 60 miljoen inwoners. Stakingen van zes maanden tot een jaar van het

onderwijzend personeel komen er frequent voor, omdat hun salarissen niet worden uitbetaald. Politici stelen namelijk dat geld. Van de informatie die ik krijg van mijn 1400 Congolese facebook-vrienden over de onderwijssituatie in het gebied waar ik vroeger zelf les heb gegeven, blijkt dat de situatie en het onderwijsniveau dramatisch zijn. Een foto van een houten plank die diende als schoolbord in een gammele hut, sprak boekdelen.

De elite in zwart Afrika stelt het nu veel beter dan tijdens de koloniale periode. Hun kinderen studeren in het buitenland. Het plunderen van de staatskas, corruptie en het opstrijken van een deel van de winsten van multinationals maken hun leven aangenaam. De gewone mensen hebben een triest lot en kunnen vaak elementaire levensbehoeften niet bevredigen. De kinderen daar willen al te graag naar school gaan, maar ze krijgen de kans niet om hun talenten te ontplooien. De zogenaamde 'elite' doet er alles aan om Europese pogingen om de situatie van de gewone mensen te verbeteren, als neo-kolonialisme af te wijzen. Uiteraard, want hun positie zou in gevaar komen als de massa beter opgeleid zou zijn.

Is dit nu een pleidooi voor neo-kolonialisme? Wie zoiets denkt, getuigt van slechte wil. Ik pleit voor mededogen, broederlijkheid en het opnemen van onze verantwoordelijkheid. Ik verafschuw diegenen die in naam van antiracisme al meer dan zestig jaar de vreselijke ellende in zwart Afrika laten doorgaan. Links draagt een grote schuld aan die situatie.

Het blanke ras leefde gedurende 2000 jaar in een christelijke beschaving. Velen hebben daarom de roeping gevoeld om de 'Blijde Boodschap' in de wereld te verspreiden en in praktijk te brengen. Voor wie het is vergeten, vat ik hier die Blijde Boodschap kort samen:

- wees nederig en zachtmoedig van geest
- ga met de naasten om in zelfverloochening en zelfopoffering
- doe de ander niet aan wat je niet wil dat jou wordt aangedaan
- als je rijk bent, verdeel wat je teveel hebt onder de armen
- heb jouw vijanden lief
- oordeel niet en je zult niet zelf veroordeeld worden
- wees barmhartig want de zon gaat op voor de goeden en de slechten.

Dat veel blanken hun laars laptten aan deze christelijke deugden, mag de mensen van goede wil niet belemmeren om vol te houden. Ik wil niet zijn zoals die linkse mensen die uit zogenaamd anti-racisme en anti-kolonialisme de zwarten in Afrika aan hun lot overlaten; dit wil zeggen overlaten aan de tirannie, de onderdrukking en de uitbuiting door een kleine groep zwarte, corrupte machthebbers. Het falen van zestig jaar ontwikkelingswerk is een gevolg van de collaboratie met de meedogenloze machthebbers en van het verwaarlozen van de primaire taak voor de ontwikkeling van een land, namelijk goed basisonderwijs. De Belgische kolonisatoren waren wijzer dan de ontwikkelingswerkers nu.

Ik pleit integendeel om als blanke mensen uit christelijke naastenliefde op te komen voor de elementaire rechten van de gewone mensen in zwart Afrika. Veel kolonisatoren hebben dit in de mentaliteit van hun tijd begrepen. Hoe kunnen wij nu als Europeanen de armen en de verdrukten in zwart Afrika opnieuw hoop geven op een betere toekomst? Het links politiek-correcte denken verhindert een oplossing.

zondag 17 september 2023

Die boze oude blanke mannen toch

Dr. Albert Schweitzer (1875-1965) werkte van 1912 tot aan zijn dood als arts in Afrika. Hiervoor kreeg hij in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede. Op internet circuleert een citaat van hem om aan te tonen hoe racistisch hij was. Hij zei namelijk dat het zwarte ras inferieur was en dat blanken zich beter niet mengen met zwarten, want anders wordt al hun werk vernietigd. Nogmaals een oude, blanke man die zijn ware aard toont. Weg met hem! Kruisig hem! Pak hem zijn Nobelprijs af.

Ik wil hierbij een aantal kanttekeningen plaatsen. In die tijd (1938) dacht vrijwel iedereen in het Westen, in de Arabische landen en in Azië hetzelfde over het zwarte ras. De grootouders en overgrootouders van diegenen die deze tekst verspreiden, dachten ook hetzelfde. Ik vrees dat velen nog steeds hetzelfde denken, maar het niet meer durven luidop te zeggen.

Indien een onderzoeker van een andere planeet een studie zou maken over de voetbalhooligans en over de verschrikkingen van het nationaal-socialisme en

het stalinisme, dan zou hij wellicht een zeer racistisch beeld ophangen van het blanke ras. Maar dit even terzijde.

Is de opvatting van Albert Schweitzer over de zwarten juist? Neen, maar dat is een complex verhaal dat ik probeer kort uit te leggen. Toen ik werkte als pedagoog in het binnenland van Congo waar ik les gaf aan toekomstige onderwijzers en daarvoor ook beschikte over een kleine proefschool lager onderwijs, waren daar veel pientere kinderen. Er was echter geen vervolgopleiding om hun talenten verder te ontplooien. In zwart Afrika ligt een enorm onontgonnen potentieel aan intelligentie en talent.

Voor de intellectuele ontwikkeling van een kind zijn de eerste levensjaren cruciaal, vooral wat betreft de taalontwikkeling. Goed opgeleide moeders zijn de beste waarborg voor het stimuleren van de intellectuele ontwikkeling van een kind. Ook in ons land heeft een 4-jarige kleuter uit de laagste sociale klasse een veel kleinere woordenschat dan andere kleuters, met alle gevolgen voor hun schoolresultaten later. Aangepast speelgoed en gezonde voeding zijn even belangrijk. Kinderen die langdurig honger lijden in een periode waarin de hersenen groeien, blijven hun hele leven dom. In landen waar vrouwen weinig scholing hebben worden veel kinderen onvoldoende gestimuleerd. Dat heeft grote negatieve gevolgen voor onder andere de economische, wetenschappelijke en culturele prestaties van die landen. De islamitische landen zouden dit inzicht eigen moeten maken.

Opdat de zwarten in Afrika een hoger ontwikkelingsniveau zouden bereiken is het van belang het basis- en vervolgonderwijs voor vrouwen zo goed mogelijk te organiseren. Dan duurt het nog enkele generaties vooraleer het intellectuele niveau van de bevolking op peil zal zijn. Zo'n onderwijsproject is voor het ontwikkelingswerk politiek gezien niet zo interessant. De eerste resultaten zijn pas na twintig of dertig jaar zichtbaar. Bovendien heeft de heersende klasse in die landen er belang bij de bevolking dom te houden. In feite is dit niet het geval, maar die klasse denkt slechts op de korte termijn.

De massa-emigratie van zwart Afrika naar Europa werkt contraproductief. Op die manier gaan alle nog enigszins opgeleide zwarten weg. Doordat de EU daar

geen maatregelen tegen neemt, werkt zij mee aan het voortduren van de ellende in zwart Afrika.

Albert Schweitzer had verkeerde ideeën over het zwarte ras, maar hij heeft tienduizenden van veel lijden verlost in zijn hospitaal. Dat is toch beter dan alle zwarte artsen die naar het Westen zijn geëmigreerd om daar meer geld te kunnen verdienen.

Wat kan Europa doen? Zo snel mogelijk moet er een verbod komen op toeristische reizen naar Noord-Afrika en eventueel ook op alle handelsverkeer totdat deze landen paal en perk stellen aan de uittocht van bootvluchtelingen. Daarna moet er een passend gebied in Afrika militair worden bezet om daar een reusachtig asielzoekerscentrum te vestigen waar alle illegalen naartoe worden gebracht. Dit klinkt erg kolonialistisch, maar er is geen andere oplossing. In een volgende fase worden goed opgeleide zwarten betaald om in hun land van herkomst in het onderwijs te gaan werken. Veel zwarte kinderen zullen hun talenten eindelijk kunnen ontplooien, dan zal het vanzelf beter gaan met die landen en hoeft niemand nog te emigreren. Het zou best kunnen dat de toekomst van de mensheid in Afrika ligt, terwijl wij in Europa verzuipen door de stijging van de zeespiegel en stikken in de rook van bosbranden en industrieën. De mensheid vond haar oorsprong in Afrika en keert wellicht daarheen terug. Alles komt op zijn pootjes terecht.

vrijdag 22 september 2023

Na al de schandalen in de Kerk en voor allen die zich lieten ontdopen, toch nog even duiden op de ethiek van het christendom die wellicht voor de toekomst de enige redding biedt. Uit de brief van Paulus aan Timotheus:

'Dierbare, onderwijs dit alles en spoor ertoe aan. Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof, is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar is ziek door zijn geredetwist en geruzie; dat leidt tot afgunst, onenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen, en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld

meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo'n krachtig getuigenis hebt afgelegd'.

Je hoeft niet gelovig te zijn of praktiserend, maar dit is de ethiek die aan de grondslag ligt van de Europese beschaving waar de hele wereld naar opkijkt. Ernest Renan schreef in 1866: 'Het Oude Testament legt de kiem voor de ware democratie in haar meest zuivere vorm: God wreekt de arme en de zwakkere tegen de rijken en de machtigen. Ook de profeten kwamen voortdurend op voor het gewone volk: zij legden een relatie tussen 'rijk, goddeloos, gewelddadig en slecht' en tussen 'arm, zacht, nederig, godvruchtig'.'

Het toegenomen verschil tussen arm en rijk, door de onverzadigbare hebzucht van de rijken, en het misbruik van de macht in de politiek zijn de belangrijkste oorzaken van de ellende in de wereld en leiden tot een door de mensen veroorzaakte apocalyps. De ethiek van de bijbel is het ware joods-christelijk fundament van een beschaving die zich beschaving kan noemen.

zaterdag 23 september 2023

De wetenschap heeft heel veel goeds gebracht, maar wat de wetenschap niet kan is een antwoord geven op de vraag naar de zin. Doordat de wetenschappen en de daarmee samenhangende techniek zo'n vlucht hebben genomen, wordt de vraag naar de zin niet meer gesteld. De mensen zijn betoverd door de techniek, wat in dit informatietijdperk angstaanjagende vormen heeft aangenomen. Een voorbeeld van dit laatste is het uren staren naar de smartphone, meestal totaal 'zinloos' gedrag. Het verdringen van de

zinvraag is voor de wetenschap een vrijbrief om alles uit te proberen, ook de middelen die tot een door de mensen veroorzaakte apocalyps kunnen leiden. De wetenschap en de techniek zijn meester geworden over de mensen. Zij bieden ogenschijnlijk orde en veiligheid in de wereld. We zijn gelukkige slaven geworden.

woensdag 27 september 2023

De tv-serie 'Godvergeten' is onderdeel van een links complot

Het al jaren durende, zich steeds herhalende doorspitten van seksueel misbruik, gepleegd door een uiterst kleine minderheid van de priesters in de Katholieke Kerk, is geen zoeken meer naar waarheid en rechtvaardigheid, maar pure haat van Links tegen het christendom. Dit moet gezien worden in combinatie met het verwelkomen door Links van tientallen miljoenen moslims in Europa, want zij weten dat 'Als het christendom verdwijnt, dan komt de islam in de plaats'. Links is uit op de totale vernietiging van onze Europese beschaving.

We gaan de weg op van Libanon, ooit de Parel van het Midden-Oosten, nu is Libanon een hel. De libanonisering van Europa is al zichtbaar in de grote steden. Op dit moment is het de beurt aan Nagorno Karabakh, waarbij het geen etnische strijd is zoals geduid door Links geïnfiltreerde media, maar de zoveelste machtsovername van de islam op het christendom.

Het wordt de hoogste tijd dat de Kerk terugslaat. Bijvoorbeeld door huwelijken en begrafenissen in kerken slechts toe te staan voor praktiserende katholieken. De anderen kunnen dan als honden worden begraven of in de oven geduwd. Nog beter zou zijn, en dit zeg ik als pedagoog, dat er een nieuw katholiek onderwijsnet komt, uitsluitend bestemd voor kinderen uit christelijke gezinnen. Daar zal de elite worden gevormd die Europa shall make great again. Ik ben er zeker van dat deze scholen een enorme aantrekkingskracht zullen hebben. Als de christenen de Linkse Kerk een halt kunnen toeroepen, dan zullen we eens zien wat het christendom te bieden heeft: barmhartigheid, zachtmoedigheid, vergevingsgezindheid (onbekend bij Linkse mensen), naastenliefde, nederigheid, offerbereidheid. Dit zijn precies de waarden of de

ethiek die we in deze eeuw hard nodig hebben, gezien de catastrofe die nakend is .

De invasie van gelukzoekers is een goede zaak

In plaats van mij te ergeren, ben ik erg blij dat de invasie van gelukzoekers naar Europa almaar toeneemt. Straks moeten we alle hotels volstoppen met illegalen en er in Europa miljarden aan uitgeven. De belastingen en de zorgpremies moeten omhoog. De wachttijd voor een huurwoning wordt honderd jaar. In de steden worden tentenkampen opgebouwd. Het aantal daklozen explodeert. Waarom is dit een goede zaak? Dat is de enige weg om aan te tonen dat onze regeerders onze beschaving naar de knoppen helpen.

Nog erger is dat het lot van de Derde Wereld verschrikkelijker zal worden. De jongeren trekken er massaal uit weg in plaats van hun eigen land op te bouwen, de dictators blijven aan de macht, vanuit Europa is er geen geld meer voor ontwikkelingshulp. Europa verliest de kracht om een voorbeeld van democratie en rechtvaardigheid te zijn in de wereld.

Partijen zoals Groenlinks verzetten zich tegen een asielstop, vanuit mooie en menslievende idealen. Toch is dit de weg van goede bedoelingen die naar de hel leidt. Ze komen er wel achter. De escalatie van de migratiecrisis zal, naar ik hoop, de weg openen voor een politicus met verstand, inzicht en moed.

Ontdopen in een kroeg: De Standaard op z'n best

In de oorspronkelijke christelijke krant De Standaard staat een artikel over een kroeg waarin men formulieren kan invullen om zich te laten ontdopen. Hoe triest en desolaat. Het wordt tijd dat de Kerk alleen huwelijken en begrafenissen toelaat voor praktiserende katholieken. De ontdoopten kunnen dan huwen in een kroeg en bij een crematie de as in een bierglas stoppen. Is er dan niemand meer die respect heeft voor de 98 procent priesters die zich onbaatzuchtig voor anderen inzetten en nooit kinderen hebben misbruikt? De mainstream media verzwijgen het alweer. De overrompeling van Nagorno-Karabakh door Azerbeidzjan is een conflict tussen de islam en het christendom. De christenen wacht hetzelfde lot als de joden in Marokko, Algerije, Tunesië en Egypte die met honderdduizenden moesten vluchten, onder andere naar Israël

waar de islam hen ook geen plaats gunt. Hun eigendommen werden geconfisqueerd. Uit Turkije werden de christenen verdreven. Bij de volkstelling in 1920, dus na de genocide op de Armeniërs, waren er in Turkije 2 miljoen christenen; nu zijn er nog 2000 over. Nu is het de buurt aan de christenen in Nagorno-Karabakh. Onze Europese regeringsleiders willen het niet zien, kunnen het niet zien. Onze joods-christelijke beschaving wordt meer en meer ondermijnd door de aanwezigheid van de islam in Europa. Er komt een einde aan een mooi, verlicht tijdperk waar we zo intens konden genieten van onze vrijheid.

Een droomscenario voor Poetin

Het zou weleens kunnen behoren tot de logica van Poetin om een atoombom op een Europese stad te gooien. Hij hoeft geen vergelding te vrezen, want het Westen weet dat in dat geval vanuit Russische onderzeeboten tientallen steden in de VS en in Europa verwoest zullen worden. Er volgt noodgedwongen een wapenstilstand, ook in Oekraïne. De volgende tien jaar wordt er niets meer ondernomen. De status quo wordt behouden. Waar moet die atoombom worden gegooid? Liefst in een klein land dat een grote mond heeft opgezet tegen de Russische inval in Oekraïne. Nederland komt in het vizier. De bevolking van de grotere landen zal niet accepteren dat er een vergelding komt, want dan riskeren ze hun eigen vel. Welke stad in Nederland moet van de aardbol verdwijnen in de logica van Poetin? Rotterdam lijkt erg geschikt. Daar is geen cultureel erfgoed. De Rotterdammers zijn gewend platgebombardeerd te worden. Bovendien speelt deze havenstad een cruciale rol in de Europese economie. Benieuwd of deze diagnose over de hersenspinsels van Poetin klopt.

Dit is bedoeld als waarschuwing over de dreigende situatie waarin we zijn terechtgekomen. Houdt de NAVO hier rekening mee?

donderdag 28 september 2023

Vergeving: een vergeten deugd

Deze avond gaan in ons land 10.000 meisjes tussen 8 en 16 jaar naar bed met de angst dat hun vader of oudere broer hen deze nacht opnieuw zal verkrachten. Dit cijfer is gebaseerd op wat bekend is over de frequentie van

incest. Dit zeer ernstig misdrijf dat verwoestende effecten kan hebben op de persoonlijkheidsontwikkeling van de slachtoffers, komt voor in alle sociale klassen. De daders zijn soms bekende figuren uit de politiek, het bedrijfsleven of de entertainmentindustrie.

Ik was eens aanwezig bij een rechtszaak over de vader van een meisje dat ik in behandeling had. De rechter hing een zeer negatief beeld op van die man die jarenlang zijn dochttertje had misbruikt. Op een gegeven moment zei het meisje: 'Het is wel mijn vader hoor!'. Dit sloeg in als een bom. De rechter stond met haar mond vol tanden. Dit meisje was wijzer dan de rechter.

Hier zal ik proberen duidelijk te maken wat met deze anekdote wordt bedoeld. De MeToo-beweging, de ophef over het seksueel misbruik in de kerk en elke andere actie die wordt ondernomen om bekend te maken wat vrouwen en kinderen wordt aangedaan, is een uitstekende zaak. De slachtoffers durven nu naar voren te komen. De daders blijven niet ongestraft. In de samenleving is er een groeiend bewustzijn van grensoverschrijdend en immoreel gedrag.

Zijn de slachtoffers hiermee voldoende geholpen? In bovenstaand voorbeeld kan de vader een celstraf krijgen. Het gezin vervalt dan in armoede. De vader kan door iedereen uitgekotst worden. Het meisje deelt in die maatschappelijke veroordeling, zoals blijkt uit de reactie van het meisje. Er is hier simpelweg geen passende maatregel, maar de wet moet wel toegepast worden. Als therapeut stond ik uiteraard voor honderd procent achter het meisje. Zij kon zelf aangeven wat ze wou. Indien zij aangeeft dat er toch nog een band is met de vader, dan kan gezocht worden naar een herstel van de relatie met haar vader. Als de vader zijn straf heeft uitgezeten, berouw toont en om vergiffenis vraagt, dan kan het meisje zelf beslissen of zij hem wil vergeven. Hierbij mag uiteraard niet de minste drang op het slachtoffer worden uitgeoefend. Het proces van straf tot vergiffenis is de beste manier om de verwoestende gevolgen van incest tegen te gaan. Als het slachtoffer vergiffenis heeft geschonken, dan is het volgens mij de plicht van de samenleving om de dader weer in haar midden te accepteren.

Is in deze tijd van de even verwoestende effecten van de sociale media en van de op sensatie beluste mainstream media nog vergiffenis mogelijk? Ik vrees

het ergste. Als ik mensen zie die luid schreeuwen om wraak en vergelding, dan vermoed ik dat hier het freudiaans projectiemechanisme werkzaam is. Mensen projecteren hun eigen wandaden of immorele verlangens op anderen. Hoe luider hun protest, hoe groter de kans dat zij zelf in de fout zijn gegaan. Zou dit misschien ook gelden voor journalisten die van geen ophouden weten en de daders blijven achtervolgen?

'Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen', zei Christus en toen dropen de omstanders af. Ik vrees dat we met de ontkerkelijking en de hetze tegen de katholieke kerk een van de meest fundamentele deugden van onze joods-christelijke beschaving aan het kwijtraken zijn.

Twitter of X maakt duidelijk hoeveel domme mensen er rondlopen en hoeveel zieke geesten. Maar omdat er ook interessante tweets staan en je soms direct informatie krijgt over een gebeurtenis blijft X toch nuttig. Een duivels dilemma.

vrijdag 29 september 2023

Een land heeft geen toekomst als het volk zich niet verbonden voelt door een gemeenschappelijke religie, een gedeelde geschiedenis, gedeelde normen, waarden en tradities.

Indien de religie verdwijnt, dan neemt de economie het over. Dat precies is de oorzaak van de destructie van de planeet Aarde.

Indien er geen verbondenheid is, dan raken meer en meer individuen ontspoord. Vaak met fatale gevolgen.

zaterdag 30 september 2023

God en het seksueel misbruik in de Kerk

Na de ophef over het seksueel misbruik in de katholieke Kerk hebben velen het geloof afgezworen of ze lieten zich ontdopen. Vaak gebeurde dit in een opwelling. Om de lezer te helpen zijn beslissing goed te funderen, probeer ik hier zo logisch mogelijk te verduidelijken wat zo'n beslissing betekent. Dit is geen poging tot bekering, maar gewoon een wetenschappelijk betoog.

De Kerk is al vaker in opspraak geweest. Voltaire biedt harde bewijzen om tot de conclusie te komen dat de Roomse Kerk gedurende eeuwen een criminele organisatie was. Grootgrondbezitters in Avignon bijvoorbeeld werden onterecht beschuldigd van ketterij, zodat de Kerk hun bezittingen kon confisqueren. Tot

in de jaren vijftig van de vorige eeuw ging de bisschop van Brugge rijke oude weduwen en vrijsters persoonlijk bezoeken. Hij gaf hen de waarborg in de hemel te komen als het bisdom hun erfgenaam werd. Boze familieleden hebben de wet doen veranderen.

De Kerk is mensenwerk. Zodra psychopaten daar de macht krijgen, gaat het fout. In de politiek is dat ook zo. Seksueel misbruik komt overal voor, dus ook in de Kerk. Erg is uiteraard dat misbruik werd gemaakt van goedgegelovige kinderen.

Dit gezegd zijnde moeten we oppassen het kind niet met het badwater weg te gooien. De Kerk is de gemeenschap van gelovigen. Moet het verlaten van de Kerk per definitie ook betekenen dat het geloof wordt afgezworen? Stel nu eens dat het christelijk geloof waar is en geen verzonnen fabeltje. Dit geloof werd aan de mensen verkondigd door Christus. Volgens de christelijke leer is Christus God. Hij is weliswaar de Zoon van God, maar hoort bij de Heilige Drievuldigheid. Christus is daarom wel degelijk de mensgeworden God. God is almachtig, alwetend en eeuwig. Dit zou betekenen dat de christelijke leer de ene ware godsdienst is. De Kerk benadrukt dit nu niet meer uit angst voor de imperialistische islam. Wie de christelijke leer moedwillig verwerpt, gaat de strijd aan met de almachtige God.

Er is meer. Wat houdt het christelijk geloof eigenlijk in? Ik beperk me hier tot enkele essentiële zaken. Ten eerste is het voornaamste gebod de naastenliefde. Die liefde is onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Niemand kan worden uitgesloten, ook niet de vijand, de ongelovige of de afvallige. Er kan nooit een argument worden gevonden om de liefde voor een ander te beëindigen. Dit lijkt mij de enige echte definitie van liefde.

Ten tweede wordt in het Evangelie gezegd dat wie rijk is en zijn rijkdom niet verdeelt onder de armen nooit in het Koninkrijk Gods kan binnenkomen. Christus zei het wat plastischer: Die rijke is als een kameel die door het oog van een naald moet gaan. Wat op hetzelfde neerkomt.

Ten slotte moeten de gelovigen werken aan het tot stand komen van het Koninkrijk Gods. In dat koninkrijk heerst de grote God van Liefde over de mensen die 'volmaakt zijn zoals hun hemelse Vader volmaakt is'. Het perfecte

geluk dus. Aangezien we allemaal zonden bedrijven, moeten we zoals Kierkegaard zegt leven 'in vrees en beven'.

We hebben meerdere redenen om het christelijk geloof af te zweren. Ik noem er drie. Ten eerste hoeven we dan slechts lief te hebben diegenen die ons voordeel en lustbevrediging opleveren. Voldoet de andere niet aan onze voorwaarden, dan gaan we scheiden. Ten tweede hoeven we geen schuldgevoelens te hebben als wij in luxe leven en anderen met de kruimels tevreden moeten zijn. Ten derde is er geen Koninkrijk Gods, geen hemel en geen hel, dus kunnen we onze gang gaan.

Dus lieve lezer, zweer het geloof af en wees gelukkig.

maandag 2 oktober 2023

De explosieve cocktail van massa-immigratie en klimaatverandering

Het ligt voor de hand welke twee ontwikkelingen ons lot de volgende jaren zullen bepalen. Het is geen doemdenken, maar een kwestie van met open blik objectief vaststellen wat er nu gaande is. Andere ontwikkelingen of ingrijpende gebeurtenissen zijn niet uitgesloten. Hier beperk ik mij tot wat het duidelijkst is.

Ten eerste komt er geen stop aan de massa-immigratie en de voortschrijdende islamisering van Europa. Alle mooie woorden en voornemens van de regeringen blijven even loze kreten als de afgelopen dertig jaar. Ten tweede zal de klimaatverandering voortdurend tot ongekende rampen leiden. Acties van Extinction Rebellion en afspraken die regeringen maken zullen niets uithalen. Miljarden mensen in Azië willen dezelfde welvaart als wij en zullen zich niet laten weerhouden door klimaatafspraken. In Zuid-Amerika gaat de verwoesting van het natuurlijk habitat gewoon door. Al wat de regeringsleiders in dat continent hierover zeggen zal, zoals de afgelopen vijftig is gebleken, niets veranderen. In grote delen van Afrika zullen de mensen niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien en hele gebieden worden onleefbaar. Voor hen zit er niets anders op dan vluchten naar landen van melk en honing.

Het is de combinatie van deze twee ontwikkelingen die ertoe zal leiden dat de spanningen escaleren. Daar is simpelweg niets tegen te doen. Het is beter dit gewoon te erkennen in plaats van onszelf illusies aan te praten. Wat zal er

verder gebeuren als dit alles escaleert? De autochtone bevolking in Europa zal zich verplicht zien drastische maatregelen te ondernemen om zelf te kunnen overleven.

Willen we niet mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van een hel op aarde, dan moeten de Europeanen niet rekenen op hun regeringen en zeker niet op de technocraten van de EU. Van hen komen slechts loze woorden en afspraken die later uitgesteld zullen worden om geen stemmen te verliezen bij de volgende verkiezingen.

Vanuit het volk zelf moet een verantwoordelijkheidsbesef groeien om te voorkomen dat alle volkeren in deze eeuw omkomen in een alles verslindende holocaust. Het gaat om liefde en mededogen voor elkaar, zonder baatzucht en zonder er voorwaarden aan te stellen. Het gaat om een rechtvaardige verdeling van de rijkdom en van al wat levensnoodzakelijk is. Het gaat om onszelf niet als een god te zien, maar om de erkenning dat op elk van ons een appel wordt gedaan om ons op te offeren voor anderen. Wie ons hiertoe appelleert, moet ieder voor zichzelf beantwoorden. Niet ons eigenbelang geeft ons leven zin, zoals het materialisme en individualisme ons doen geloven, maar het opkomen voor het belang van anderen. De soldaat die zijn leven geeft voor zijn vaderland staat hiervoor symbool. De ouder die alles over heeft voor zijn kind is er een alledaags voorbeeld van.

Deze drie kenmerken van verantwoordelijkheid, namelijk onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke naastenliefde, verdeling van de rijkdom en dienstbaarheid voor anderen, vormen de kern van het christendom. Er is maar één religie die de mensheid kan doen overleven.

woensdag 4 oktober 2023

De uitbreiding van de EU wordt een ramp voor de Europeanen

Vrijdag 6 oktober komen de Europese leiders bijeen in Granada om over de uitbreiding van de Europese Unie te overleggen. Sinds de oorlog in Oekraïne lijkt er plotseling haast om meerdere landen uit Oost-Europa toe te laten tot deze unie. Tot voor kort waren de meeste lidstaten, met Frankrijk voorop, faliekant tegen verdere uitbreiding. Eerst moest gewerkt worden aan betere integratie. Een andere reden was dat mogelijke kandidaat-landen corrupt zijn,

arm en landbouw is er de voornaamste economische activiteit. Landbouw wordt nu al mateloos gesubsidieerd binnen de EU.

Vanwaar die wending in het beleid? Waarom die haast? Sommige diplomaten zeggen dat angst nu een grote rol speelt, terwijl vroeger hoop op een groter en sterker Europa landen inspireerde om lid te worden. Angst lijkt mij geen goede drijfveer om beleid te voeren.

De voorstanders van een Europese Unie en van verdere uitbreiding gaan uit van de hypothese dat Europa dan beter de uitdagingen van deze eeuw zal aankunnen. Daar is de agressie van Rusland, de competitie met China, de massa-immigratie vanuit Afrika en islamitische landen en de gevolgen van de klimaatverandering. De vraag die hieraan vooraf moet gaan en die vergeten lijkt te zijn, is wat een land, een unie of een confederatie sterk maakt om al die uitdagingen aan te kunnen. 'Eendracht maakt macht' is de nationale wapenspreuk van België. Eendracht is eenheid, eensgezindheid, overeenstemming, gelijkgestemdheid. Veel eendracht is er binnen de Europese Unie niet, zodat de massa-immigratie nooit zal stoppen en klimaatafspraken steeds verder worden uitgesteld. Binnen de unie zijn er landen die hun banden met Rusland niet willen verbreken en China ruim baan geven om zich in Europa te nestelen. De Europese Unie faalt al vijftig jaar op al deze terreinen. Daarom wordt het tijd een andere politiek te gaan voeren.

Waarop moet die eenheid gebaseerd zijn? Op geografische grenzen? Welk land tot Europa behoort is nogal onduidelijk. Geografisch strekt Europa zich uit van de Noordzee tot de Oeral. Rusland hoort daar ook voor een groot deel bij, alsook delen van Azerbeïdjan, Kazakstan en Turkije. Armenië hoort er niet bij, maar daar zijn de Armeniërs het niet mee eens omwille van culturele argumenten.

Eensgezindheid of overeenstemming kan ook gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke cultuur. Voor Europa is dit de Verlichting, de rationaliteit, de joods-christelijke ethiek. Daar horen Turkije, Albanië, Azerbeïdjan en Kazakstan niet bij. Armenië wel. Rusland zou er bijhoren indien het geen dictatuur zou zijn, er een vrije pers zou zijn, er eerlijke verkiezingen gehouden zouden worden en dissidenten niet vervolgd worden.

Is een uitgebreide Europese Unie noodzakelijk om de bovengenoemde uitdagingen beter aan te kunnen? Mijn hypothese is dat de uitbreiding van een Unie zoals die tot nu toe tot stand is gekomen Europa juist economisch, militair en politiek zwakker zal maken. Binnen de Europese Unie spelen Duitsland en Frankrijk de hoofdrol, tot frustratie van de andere landen. Zwakkere landen worden eindeloos gesubsidieerd met de bijdragen van de rijkere landen. De eersten zitten in een comfortabele positie met een dutje na een wijntje. De rijkere landen worden het spuugzat en dat zal bij een economische malaise toenemen. Het sterkste tegenargument is dat de gehoopte integratie van de huidige lidstaten nooit tot stand zal komen. Dat is de afgelopen duizend jaar niet gelukt en elk land heeft een eigen identiteit ontwikkeld die niet zomaar genegeerd kan worden. Dit geldt trouwens ook voor de VS, waar de verdeeldheid eerder toeneemt. In België is na bijna tweehonderd jaar de integratie tussen Walen en Vlamingen nog niet gelukt en de krachten om zich af te splitsen nemen toe. Vanuit Brussel wordt de soevereiniteit van de landen steeds verder uitgehold met als onvermijdbaar gevolg een verzwakking van de identiteit en van de motivatie om zich in te zetten voor doelen die technocraten opleggen.

Om mijn standpunt duidelijk te maken kan even verondersteld worden dat er geen Europese Unie is, maar een confederatie van samenwerkende, onafhankelijke en soevereine landen. Die samenwerking betreft vooral de defensie, het buitenlands beleid en de economie. Een soeverein land is trots, eensgezind, er heerst verbondenheid tussen de burgers, er is een leger met jonge mannen en vrouwen die gemotiveerd zijn om hun vaderland te verdedigen. Er zullen landen zijn die aan de kop lopen op wetenschappelijk, technologisch en economisch gebied. Die landen zullen de andere landen binnen de confederatie inspireren. Er ontstaan samenwerkingsverbanden. Sterkere landen zullen de zwakkere landen voortstuwten. Ook geldt dit op militair gebied, omdat iedereen wel inziet dat we samen sterker staan tegenover potentiële vijanden. Waar het hier om gaat is dat precies de soevereiniteit van een land de krachtbron is voor de beste prestaties.

Bij een Europese Confederatie is geen geldverslindende bureaucratie nodig, alsook geen nachtelijke vergaderingen. Voor een Europese verkiezing kan elk land een charismatische persoonlijkheid kandidaat stellen voor het presidentschap voor een periode van vier jaar of een land sluit zich aan bij de kandidaat die een ander land heeft voorgesteld. De periode van vier jaar kan altijd verlengd worden indien het Europese volk haar of hem verkiest. De president zetelt met een klein team van experts in Wenen en heeft als voornaamste taak samenwerkingsverbanden tussen landen te stimuleren en te bekrachtigen in verdragen.

Kan die confederatie uitgebreid worden met de landen die de Europese Unie nu op het oog heeft? Dat kan bij wijze van spreken morgen al. Zij blijven echter zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, maar ze kunnen rekenen op samenwerking met de andere landen binnen de confederatie. Dit appel op zelfverantwoordelijkheid lijkt mij het recept voor vooruitgang en het beste medicijn om de uitdagingen van deze eeuw aan te kunnen.

donderdag 5 oktober 2023

95 procent van de asielzoekers is niet crimineel

Op X circuleren dagelijks filmpjes waarin zwarten of Noord-Afrikanen uit het niets een blanke man aanvallen en zwaar verwonden, vrouwen lastig vallen, in groepen winkels plunderen of zich masturberen tegen een auto. Deze filmpjes doen de emoties hoog oplopen, zoals blijkt uit de reacties van het twittervolk. De meeste filmpjes komen voortdurend terug en gaan jaren mee. Op die manier ontstaat het beeld van een invasie van wilde stammen die onze steden onveilig maken.

Aangezien ik gedurende vijftig jaar projecten heb geleid voor jonge, recidiverende en gewelddadige criminelen weet ik precies over welke jongeren en jong-volwassenen het gaat. Onderzoek toont overtuigend aan dat het hier gaat om een kleine minderheid van ongeveer 5 procent. Die zijn nauwelijks voor behandeling vatbaar en ze blijven tot ver in de volwassenheid crimineel. Als in een stad 10.000 Marokkaanse jongeren wonen, dan is 5 procent - dat is 500 jongeren -, onverbeterlijk crimineel. Die groep kan een hele wijk terroriseren met als gevolg dat de Marokkanen tot de meest gehate

bevolkingsgroep zijn gaan behoren. In de jaren 90 had jeugdzorg in Amsterdam die groep opgeheven. Men wachtte gewoon tot ze aangehouden werden voor een ernstig misdrijf, zodat ze in detentie geplaatst konden worden. Ik waarschuwde hiervoor en vergeleek dit met een kankerpatiënt die nog niet behandeld wordt omdat er geen uitzaaiingen zijn. Amsterdam zit nu met de gebakken peren want die groep zit nu in de zware (drugs-)criminaliteit. Een verstandig mens doet er goed aan, om ondanks alle woede opwekkende video's, voor ogen te houden dat het gaat om een kleine minderheid. Dit geldt ook voor asielzoekers uit zwart Afrika of uit islamitische landen. Het beleid moet er daarom op gericht zijn die kleine groep hard aan te pakken en zo snel mogelijk uit te wijzen. Dat laatste lukt echter niet want in de landen van herkomst zit precies ook de groep van criminelen aan het roer.

Wat moet er dan wel gebeuren? Wie mijn publicaties heeft gelezen, weet dat ik pleit voor een massale terugkeer van niet-westerse immigranten naar de landen van herkomst. Velen verwijten mij daarom een racist te zijn. Stel nu eens dat er een massale terugkeer plaatsvindt. Dan komt wellicht een einde aan de ellende in die landen. Alle kinderen, meisjes en jongens, zullen goed onderwijs krijgen. De ziekenzorg zal sterk verbeteren dankzij al die artsen en verpleegkundigen van niet-westerse afkomst die nu in Europa werken, er zal werkgelegenheid gecreëerd worden en last but not least de regering zal misschien zich ook moreler gedragen als bijvoorbeeld politici van niet-westerse afkomst hun verantwoordelijkheid zullen opnemen voor het land van hun ouders of grootouders. Dan zijn ook de voorwaarden gecreëerd om hun criminele landgenoten daar op te vangen en in de gaten te houden.

Wie immigranten hier naartoe haalt omdat de pensioenen betaald zouden kunnen worden, - wat een gotspe -, en omdat er hier een tekort is aan arbeidskrachten, die is de echte racist omdat hierdoor de ellende in de landen van herkomst blijft voortduren. Wie het schoentje past, trekke hem aan.

vrijdag 6 oktober 2023

Waarom joden zich goed integreren en moslims niet

In Antwerpen wonen 20.000 joden. Ik heb nog nooit gehoord van een joodse jongen die wegens een misdrijf werd aangehouden door de politie. Jonge

Marokkaanse delinquenten zijn er aan de lopende band. De joden geven al eeuwenlang het voorbeeld van hoe te integreren in een land, zonder te assimileren. Als groep behouden ze hun identiteit en toch zijn ze vaderlandslievend. Op de militaire begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog liggen duizenden joods-Franse gesneuvelden die gestorven zijn voor het vaderland en duizenden joods-Duitse gesneuvelden die eveneens gestorven zijn voor hun vaderland. Daar liggen ook militairen uit de toenmalige koloniën, maar in beduidend kleinere aantallen.

In het Romeinse Keizerrijk discussieerden drie rabbijnen over de staat waarin ze leefden. De ene roemde het keizerrijk omdat bruggen werden gebouwd, markten de commercie bevorderden en in de openbare baden konden de burgers zich ontspannen. De tweede zweeg tijdens deze discussie en de derde had veel kritiek op het Romeinse Keizerrijk: die bruggen werden gebouwd om tol te kunnen heffen, de markten dienden het eigenbelang en de baden zaten vol hoeren. De rabbijn die zweeg keurt daarom niet de toestand van het keizerrijk goed. Volgens hem was het keizerrijk er nu eenmaal en daarom vond hij dat hij er niets had over te zeggen.

De joodse integratie is op dit principe gebaseerd: we leven nu eenmaal in de staat zoals ze zich voordoet en de staat heeft zowel voordelen als nadelen. In een kapitalistisch systeem wordt bijvoorbeeld rijkdom gecreëerd, worden door de marktwerking de producenten en de consumenten met elkaar verbonden en dat systeem maakt het leven een stuk aangenamer. Het kapitalisme heeft ook zijn nadelen, zoals het winstbejag en het nastreven van het eigenbelang. Maar het kapitalisme is er nu eenmaal en we moeten er leren mee te leven. Dit lijkt op wat Churchill zei over de democratie: 'Democratie is het slechtst denkbare politieke systeem, met uitzondering van alle andere'.

Aanvaarden van de staat zoals ze is, komt er bij de joden op neer dat de wetten van de staat gerespecteerd moeten worden. De wetten van het land zijn ook de wetten van de joden die er wonen. Als een niet-jood gaat stemmen, dan vervult hij zijn burgerlijke plicht. Als een jood gaat stemmen dan vervult hij niet alleen zijn burgerlijke plicht, maar bewijst hij ook zijn engagement voor het land waar hij gastvrijheid geniet. In de synagogen wordt

op elke sabbat gebeden voor de koning of voor de republiek. Integratie betekent hier: we zijn wie we zijn en we dragen bij aan het land.

De grootrabbijn van Frankrijk Haim Korsia, verwijst naar de roeping van het joodse volk om 'het Licht in de naties te brengen'. Dit betekent niet dat de joden daarom beter zijn, want elk land en elk volk heeft de roeping een bijdrage te leveren voor de mensheid. Het Licht dat de joden brengen is dat de alteriteit in de wereld wordt gebracht. Dit wil zeggen dat de Ander, - met een hoofdletter -, onafhankelijk van zijn kenmerken of afkomst, aanvaard wordt als Ander. Die aanvaarding is wederkerig: daarom zal de jood zijn uiterste best doen om solidair bij te dragen aan de ontwikkeling van het land.

Antisemitisme is niets anders dan niet kunnen aanvaarden dat er mensen zijn die verschillend zijn en toch integraal deel willen uitmaken van de samenleving. Tussen 1948 en 1970 werden honderdduizenden joden om die reden uit de islamitische landen verdreven en hen wordt zelfs geen plaats gegund in het door God aan hen beloofde land. Dit niet kunnen samenleven met anderen zien we ook ten aanzien van christenen: 120.000 christenen werden vorige maand door moslims verdreven uit Nagorno-Karabach.

Wil een minderheid zich integreren en gerespecteerd worden, dan kan het voorbeeld van de joden een goede leidraad zijn. Er is een duidelijke scheiding van Kerk en Staat. De wetten van de staat worden gerespecteerd en niet vervangen door een eigen wetgeving. De minderheid zet zich evengoed in voor het landsbelang en heeft geen dubbele nationaliteit. Die minderheid vormt geen aparte politieke partij, maar is solidair met de partijen die het algemeen belang dienen. In de gebedshuizen wordt ook gebeden voor de koning.

Als een minderheid een ideologie aanhangt die de scheiding van Kerk en Staat niet kan aanvaarden, die de eigen wetgeving als absoluut ziet, bijvoorbeeld over de rol, de positie en de kledij van de vrouw, die een wetgeving die democratisch tot stand is gekomen als verwerpelijk beschouwt en bij wie de loyaliteit al of niet gedeeltelijk, blijft liggen in het land van herkomst, dan wordt integratie bemoeilijkt. Als die minderheid een eigen politieke partij opricht, wordt bewezen dat zij zich niet kan vinden in partijen die gegroeid zijn uit de cultuur en de geschiedenis van het land. Als de eigen identiteit desnoods

met terreur moet worden bevochten, tegen de in het land heersende moraal in, dan is dit een teken dat integratie absoluut en definitief wordt verworpen. De politici in de Europese Unie en in de Europese landen moeten om die reden, krachtadiger dan nu het geval is, de democratisch gekozen wetten verdedigen en van minderheden verwachten dat ze onze normen en waarden aanvaarden. Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, zei mij dat toen hij als jongen zo goed mogelijk Nederlands probeerde te spreken, zijn Marokkaanse leeftijdgenoten hem dat kwalijk namen. Er zijn natuurlijk moslims die zich perfect integreren, maar zoals te zien is in de grote steden wordt de integratie van de meerderheid gedwarsboemd door de Oemma en de islam.

zaterdag 7 oktober 2023

Godsdienstoorlog terug van weggeweest

De inval vannacht van Hamas in de Israëlische stad Siderot bewijst voor de zoveelste keer wat religie kan aanrichten als er geen scheiding is van Kerk en Staat. De religie wordt dan door de politiek misbruikt en de volgelingen opgezweept. Helaas is in de islamitische cultuur de scheiding van kerk en staat ondenkbaar.

Met de komst van de islam zijn we terug van weggeweest. Godsdienstoorlog ligt weer in het verschiet en is in feite al begonnen. Daarom is het goed weer eens te luisteren naar Thomas Hobbes, die in de zeventiende eeuw zocht naar hoe een einde kon komen aan al die verschrikkelijke godsdienstoorlogen die toen woedden. Hobbes was zo slim om het bestaan van God niet te ontkennen. Hij zei gewoon dat God onkenbaar is. Geen mens is gerechtigd om het bestaan van God te bevestigen of te ontkennen. We kunnen over God simpelweg geen uitspraken doen. We weten daarom niet wat God van ons wil of welke geboden Hij ons oplegt. Volgens Hobbes is het beter een wereldse autoriteit te erkennen, op voorwaarde dat die autoriteit het welzijn van allen wil bevorderen. De burgerlijke macht vervangt de religieuze macht. Alleen de eerste is gewettigd.

Oorlog en wreedheid in naam van de vrede

De islam kent verschillende richtingen die elkaar op leven en dood bestrijden. Wie zijn ogen openhoudt en kan lezen, kan dit elke dag zelf constateren. Daar

bovenop beschouwen de moslims ongelovigen, afvalligen, joden en christenen als minderwaardige mensen omdat zij het 'ware' geloof niet belijden, vandaar dat hun kinderen niet met niet-moslims mogen trouwen. Het doel is de hele wereld tot de islam te bekeren. Assimilatie of integratie in een niet-islamitische cultuur is ondenkbaar. Hun loyaliteit blijft daarom liggen bij de landen van herkomst. Islam is als zodanig een religie van de vrede, maar om die vrede te bereiken moeten de anderen gedwongen worden zich tot de islam te bekeren en weigeren zij, dan volgt oorlog of terreur. Oorlog in naam van de Vrede. Net zoals in de zeventiende eeuw in Europa.

Democratische besluitvorming

De oplossing ligt, net zoals in eeuwen terug in Europa, in de scheiding van Kerk en Staat, in de erkenning van de Rechten van de Mens, in de democratische besluitvorming bij de wetgevende macht, in de vrije meningsuiting en in de voortdurende dialoog, met respect voor het standpunt van de tegenstanders. Symbolisch voor de scheiding van Kerk en Staat is het verbod op het dragen van een hoofddoek. Als op democratische wijze dit verbod wordt uitgevaardigd komt er altijd verzet vanuit islamitische hoek. Dit bewijst dat in wezen de scheiding tussen Kerk en Staat vanuit de islam nooit aanvaard zal worden. Dit is een grote bedreiging voor de rechtstaat en voor vredevol samenleven.

Nieuwe uitdagingen

Er is echter een probleem: het duurt eeuwen vooraleer een religie die de absolute waarheid meent te bezitten, een stap opzij wil zetten en de macht overdraagt aan de burgerlijke autoriteit. In deze tijd beschikken we niet over die tijd. Daarvoor is de wereld te dicht bevolkt, is er een bevolkingsexplosie in het Midden-Oosten, islamitische landen beschikken of zullen beschikken over atoomwapens en er zijn al honderdmiljoen moslims op Europese bodem. Als Iran bijvoorbeeld een stap te ver gaat in het bedreigen van de joodse staat Israël, dan wordt Iran radicaal en voor eeuwig van de kaart geveegd. In de Tweede Wereldoorlog heeft het 'beschaafde' Westen atoombommen gegooid op twee Japanse steden en werden Duitse steden onnodig platgebombardeed. Hierbij kwamen honderdduizenden mensen om, baby's, zieken, bejaarden,

mensen die hun eigen regime verafschuwden en mensen van goede wil, vaak levend verbrand. Tel daarbij de miljoenen jonge mannen die zijn gesneuveld of voor het leven lelijk verwond, en we weten wat ons te wachten staat als we toelaten dat de huidige godsdienstoorlog zich zal uitbreiden. Dat deze constatering niet doordringt, is het meest onbegrijpelijke van onze tijd. In Oekraïne weten ze ondertussen wat oorlog werkelijk betekent.

Hierbij heb ik het nog niet gehad over de andere uitdagingen waarmee we in deze 21ste eeuw geconfronteerd worden. Te denken valt aan de gevolgen van de klimaatverandering, de kolossale luchtvervuiling, de al lang voorspelde mondiale epidemieën of aan de massa-immigratie vanuit zwart Afrika.

De toekomst bepalen we zelf

Het gaat hier niet om een onheilsprofetie, ook niet om optimisme of om pessimisme. De toekomst bepalen we grotendeels zelf. Wat niet ontkend kan worden, zijn de uitdagingen waarvoor we nu staan. We zullen al onze krachten moeten verenigen om die uitdagingen aan te kunnen om van deze 21ste eeuw een succes te maken. Daarom is de strijd tussen links en rechts, tussen progressief en conservatief, niet alleen nutteloos, maar ook onverantwoord. Daarom is het de morele plicht van de moslims om terug te keren naar de landen van herkomst, om in die landen eindelijk vrede, welzijn en welvaart te realiseren en om de bevolking bij te staan in de onvoorstelbare ontwikkelingen in deze 21ste eeuw.

Voorlopig verwacht ik geen verandering. Als ten gevolge van de klimaatverandering een enorme wereldwijde catastrofe ons overvalt of als een pandemie de wereldpopulatie decimeert, is de speeltijd voorbij. Gewoon afwachten en ondertussen de dag plukken. We zien wel.

De islam wil het judaïsme en het christendom uitroeien. Dit zal echter niet gebeuren. De christelijke Kerk is gesticht door Jezus Christus die een jood was en de zoon van God. Christus zal zijn Kerk niet laten vallen en evenmin de bakermat ervan. De eindstrijd is begonnen. Daarom moeten we blijven hopen en bidden. Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat.

zondag 8 oktober 2023

Vrede in Gaza en het Midden-Oosten komt slechts als een sterk, blank Europa samenwerkt met de naar ginds teruggekeerde immigranten

Ode aan het blanke ras

Het blanke ras is het minst racistisch van alle rassen. Blanke christenen namen het eerste initiatief om een einde te maken aan de slavernij in Amerika, de Arabische landen en zwart Afrika. Het blanke ras heeft de mensheid enorme diensten bewezen. Dankzij de medische wetenschap hoeven mensen niet meer schreeuwend van ondraaglijke pijnen te sterven. Miljoenen kinderen kunnen overleven dankzij preventieve vaccinaties. Van heinde en verre komen zieken en gehandicapten naar westerse ziekenhuizen. Europese artsen trekken naar ontwikkelingslanden om daar, met gevaar voor eigen leven en gezondheid, de ontbrekende medische hulp te bieden.

Welke beschaving heeft een Bach, een Mozart, een Beethoven, een Chopin en talloze andere componisten voortgebracht? Alleen al het beluisteren van een cantate van Bach maakt de schepping van het universum zinvol. Denkers als Spinoza, Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Heidegger, Levinas en vele anderen hebben onze beschaving gemaakt tot wat ze is: een ongeëvenaarde combinatie van kennis en wijsheid, die via het onderwijs alle lagen van de bevolking heeft bereikt. Dankzij deze denkers heeft het Westen een voorsprong van minstens vijf eeuwen op andere beschavingen.

In combinatie met de joods-christelijke ethiek biedt de westerse filosofie die het fundament is van kritisch denken en vrije meningsuiting, een weg naar een hogere beschaving voor de mensheid. Alhoewel ook de blanke beschaving nog een hele weg heeft te gaan en enorme fouten werden gemaakt, kunnen we schuld bekennen en anderen vergiffenis schenken. Dit laatste is in andere beschavingen helaas niet of nauwelijks aanwezig, zodat het ultieme kwaad er steeds opnieuw opduikt.

Kunstenaars op allerlei gebieden hebben creaties van onschatbare waarde aan de mensheid geschonken. Een bezoek aan de Sixtijnse kapel, zich even bezinnen voor het schilderij 'de Viool' van Picasso of het nostalgisch verlangen naar het eenvoudige leven in de schilderijen van de Vlaamse schilder Joseph

Willaert, brengen de mens in een bovennatuurlijke trance. Wij zijn goden gelijk.

Blanke mensen zijn de hele wereld gaan verkennen. In hun koloniën werden scholen en ziekenhuizen opgericht. Een infrastructuur werd goed georganiseerd, zodat tot in de verste uithoeken een begin werd gemaakt van menswaardig leven. Toen de blanken regeerden tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika werden jaarlijks 3500 moorden gepleegd. Nu worden daar jaarlijks meer dan 24000 moorden gepleegd. Moesten de Afrikaanse landen nog steeds Europese koloniën zijn, dan leefden de zwarten nu in een aards paradijs en zouden meer dan honderdmiljoen Afrikanen bespaard zijn gebleven van een vreselijke dood, van verkrachtingen, van mutilaties en van hongersnood. Het koloniale systeem zou wellicht geëvolueerd zijn naar een broederband tussen Europa en Afrika waar solidair en als gelijkwaardige partners wordt samengewerkt. Mijn mooiste droom zou dan uitgekomen zijn want ik heb drie jaar als pedagoog in Congo gewerkt en ervaren welk enorm, nog onontgonnen potentieel aan intelligentie en talenten daar aanwezig is. De blanke beschaving heeft enorme veerkracht. Tragische dieptepunten, die menselijk gezien onvermijdelijk zijn, werden altijd overwonnen. Ook de kolonisatie werd misbruikt en werd helaas niet gevolgd door een alliantie van landen die als broeders met elkaar omgaan. Tegen mensen die de kennis en de technologie misbruiken, werd en wordt weerstand geboden. In deze beschaving wint uiteindelijk het goede altijd op het kwade.

De blanke mens kan vergeven. Hij kan schuld bekennen. Hij kan berouw hebben. Hij zal zijn fouten proberen te herstellen. De ethiek waarop zijn beschaving is gefundeerd, zet hem aan tot barmhartigheid en onvoorwaardelijke liefde voor de medemens. Gedurende twintig eeuwen zijn er honderdduizenden blanken geweest, die de gelofte van armoede en gehoorzaamheid hebben afgelegd om zich onbaatzuchtig, zonder salaris en zonder vrije tijd volledig in te zetten voor hun medemensen, onafhankelijk van hun afkomst of geloof. Het toppunt van menslievendheid werd bereikt door de Vlaamse pater Damiaan die op Molokaï ging wonen tussen de verstoten melaatsen. Nergens op de wereld vinden diep mentaal gehandicapten zoveel

zorg en een warm onthaal. Al deze mensen die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor hun medemensen gaven gevolg aan de oproep van Jezus Christus om 'niets mee te nemen voor onderweg, dan alleen een staf; geen brood, geen reiszak, geen geld in de gordel, maar wel sandalen aan de voeten en trek niet twee hemden aan' (Marcus 6: 7-9).

Landen met een meerderheid van blanke mensen zijn het minst corrupt.

Democratie heeft een einde gemaakt aan machtsmisbruik. Nergens ter wereld worden vrouwen zo gelijkwaardig en met respect behandeld. Nergens zijn de mensen zo vrij om hun mening te uiten. Nergens worden gezagsdragers zo kritisch gevolgd en desnoods terecht gewezen, zonder dat de boodschappers worden vervolgd en gemarteld. Nergens ter wereld worden politieke tegenstanders of andersgelovigen met respect behandeld, zonder dat ze massaal ontslagen worden of op een andere manier worden gediscrimineerd. Nergens ter wereld worden criminelen zo menswaardig behandeld.

De balans van goed en kwaad is zo overtuigend positief voor het blanke ras, dat we er alles aan moeten doen om dit te behouden. De blanke beschaving moet worden gekoesterd en zo zorgvuldig mogelijk bewaard. Het lot van de mensheid is er afhankelijk van, vooral nu, in een tijd waarin andere rassen en fanatieke groeperingen beschikken over wapens waarmee op gigantische schaal dood en vernieling gezaaid kan worden. We moeten om die reden ons verzetten tegen de voortdurende beschuldigingen aan het adres van het blanke ras, -vaak vanuit de blanke mensen zelf -, want het racisme van het blanke ras valt in het niets bij het racisme van andere rassen. Al die beschuldigingen wakkeren de haatgevoelens aan tegen blanke mensen, met het risico dat dit escaleert.

De blanke beschaving moet sterk blijven om een voorbeeld te zijn voor de gehele wereld en om anderen solidair bij te staan in hun streven naar menswaardig leven. Om die reden is een gezonde vorm van nationalisme en behoud van de absolute meerderheid van blanke mensen in westerse landen noodzakelijk voor de wereldvrede. De multiculturele samenleving daarentegen is de hedendaagse Toren van Babel die leidt tot chaos en een terugval in donkere tijden. Alleen een sterke blanke beschaving kan de wereld blijven

dienen. Het lot van de vernederden, de vertrapten, de zieken, de gehandicapten en van doodarme mensen overal in de wereld is afhankelijk van de solidariteit die een sterke blanke beschaving zal bieden.

Is deze tekst nu racistisch? Moest een 'Ode aan het zwarte ras' worden geschreven, wat evengoed mogelijk is, dan zou dit door de antiracisten geprezen worden. Waarom zou een ode aan het blanke ras dan racistisch zijn? Er is echter meer: Europa draagt een enorme verantwoordelijkheid als enige beschaving die de mensheid naar een hoger ontwikkelingsstadium kan leiden. De combinatie van de joods-christelijke ethiek, de rationaliteit en de Verlichting is ongeëvenaard.

maandag 9 oktober 2023

Met diegene die denkt dat de multiculturele samenleving houdbaar is en dat de aanwezigheid van honderdmiljoen moslims op Europese bodem geen probleem is, ga ik niet in discussie. Wat mij betreft mag hij rustig verder dromen.

Er wachten ons verschrikkelijke tijden. De mensheid zal slechts gered worden als het christendom zegeviert. De bijbelse en evangelische geboden en waarden geven precies aan wat noodzakelijk is voor vrede, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Helaas hebben velen oren die niet horen, ogen die niet zien. Het gaat mij niet om bekeren, maar om het vrijwillig aanvaarden, respecteren en opvolgen van die geboden en waarden. Wie geen vrede wil, onrecht pleegt en kwaadaardig is tegenover de medemensen, is een discipel van de Satan ook al doet hij het in naam van zijn god. Wie die discipelen zijn, is elke dag duidelijk te zien voor wie het wil zien.

dinsdag 10 oktober 2023

Indien de Palestijnen christenen zouden zijn, dan hadden ze al lang vrede gesloten met Israël en zou de samenwerking met de joden geleid hebben tot een bloeiend Midden-Oosten.

woensdag 11 oktober 2023

Het heeft geen zin om te discussiëren met mensen uit een andere cultuur Mobuto Seko Seko, oud president van Congo klaagde tegenover een Belgische journalist dat de media hem als een dief voorstellen, als iemand die de

staatskas plundert. Maar, zei Mobuto, op alle bankbiljetten staat mijn beeltenis; dat geld is dus van mij.

Een redenering die klopt als een bus.

Toen de Vlaamse islam-kenner Wim van Rooy in een gesprek met een imam er op wees dat in de koran 165 oproepen tot geweld staan, vroeg de imam in welke taal hij de koran had gelezen. Van Rooy antwoordde: In het Nederlands en in het Engels. Toen zei de imam: In het Arabisch staat het anders.

Einde discussie.

Dat geldt voor alle gesprekken met mensen uit een cultuur die de Verlichting niet heeft gekend. Mijn advies is niet in discussie te gaan en geen kritiek te spuien, ook niet als in hun landen de mensenrechten worden geschonden. Die rechten vloeien vooruit uit de joods-christelijke ethiek. We moeten gewoon onszelf zijn en blijven en duidelijke doelen stellen.

donderdag 12 oktober 2023

Alleen met een Europese Confederatie van soevereine staten, met inbegrip van Rusland en Israël, komt er geen wereldoorlog en kunnen we de uitdagingen van de 21ste eeuw aan.

Maak je geen illusies: ondanks alle mooie woorden en verdragen willen alle islamitische landen de vernietiging van Israël.

De Europese regeringsleiders van de afgelopen zestig jaar hebben een verschrikkelijke en onverantwoorde fout gemaakt door honderd miljoen moslims toe te laten op Europese bodem. Dit kan het einde betekenen van Europa, dat hetzelfde lot kan ondergaan als Libanon. Libanon had ooit een christelijke meerderheid en was toen de Parel van het Midden-Oosten. Nu is het een hel dankzij Hezbollah.

Misschien zal de hel nu losbreken en wordt voor iedereen duidelijk dat mensen met de ideologie van de islam niet passen in onze beschaving. Dan komt een nieuwe fase waarin Europa weer haar eigen doelen stelt. Europa kan een inspirerend voorbeeld zijn voor de gehele wereld als de joods-christelijke ethiek weer het fundament wordt van de samenleving.

We kunnen ook stellen dat God Europa zwaar heeft gestraft. Want waarom zijn die honderd miljoen moslims hier gekomen? Om de economie draaiend te

houden, dus omwille van het geld. We hebben de Mammon aanbeden en hebben de Kerk verlaten. Nu komt de straf met verschrikkelijke gebeurtenissen.

De mensen van goede wil moeten daarom de macht in handen nemen, middels staatsgrepen in de Europese landen. Want als Europa verzaakt aan haar roeping, dan is de hele mensheid verloren en gaan we ten orde in natuurrampen, pandemieën, moslimterrorisme, massa-immigratie, enzovoort. Waar wacht het leger en de politie op?

Of ben ik een roepende in de woestijn?

vrijdag 14 oktober 2023

De mainstream media verkondigen nog steeds de verkeerde opvatting dat de oorlog in het Midden-Oosten een strijd is tegen een bezettende macht. Het is in deze tijd een hoopvol teken dat de politici beginnen in te zien dat het gaat om een strijd voor het behoud van de meest menswaardige beschaving, namelijk de beschaving die gebaseerd is op de joods-christelijke ethiek. Deze politici staan nu pal achter Israël. Israël is de voorpost van de strijd voor het behoud van de gehele westerse beschaving.

zondag 16 oktober 2023

Al diegenen, met de mainstream media voorop, die het christendom willen zien verdwijnen, zullen uiteindelijk bereiken dat Europa een hel wordt. Ook het antisemitisme is in wezen een strijd tussen goed en kwaad. De oorlog tussen Hamas en het joodse volk zal beslissen of de moslims in het Midden-Oosten vrede zullen kennen op voorwaarde dat joods-christelijke ethiek het wint bij alle partijen.

maandag 16 oktober 2023

Mijn tweet als reactie op een manifest van het 'Christelijk collectief': 'Geen genocide in Gaza':

Beste mevrouw Stegeman,

In uw manifest vergeet u de oplossing te vermelden. Die is nochtans vrij simpel: (1) de Palestijnse leiders verklaren dat ze vrede willen met Israël; (2) Ze erkennen dat de joden het recht hebben om te wonen in het door God aan hen beloofde land en (3) ze stellen voor met Israël samen te werken zodat in

dat gebied van het Midden-Oosten dezelfde welvaart komt als in Israël. De Israëlieten zullen met deze drie voorwaarden geen enkel probleem hebben.

Er is echter een probleempje. In de koran staat dat de joden, dat zijn 'de lieden van het Schrift', gedood moeten worden. Zoals u weet is de koran door Allah zelf geschreven. Het is dus eeuwige en absolute waarheid. Een gelovige moslim moet zich hieraan houden. De lieden van Hamas zullen blij zijn met uw manifest. Zij denken: 'Die christenhonden zijn onze nuttige idioten. Na de joden komen zij in Europa aan de beurt, zoals eerder in Turkije, Libanon, Syrië, enz.'. Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, doch uit de grond van mijn hart adviseer ik u dit manifest snel in te trekken. Tja als vrouwen zich met de politiek bemoeien, dan ontbreekt vaak de logica en spelen emoties de boventoon.

woensdag 18 oktober 2023

Waarom juichen wij niet als onschuldige burgers worden gemarteld?

Het is merkwaardig dat westerse regeringsleiders zich in deze tijd achter Israël scharen, ondanks de aanwezigheid van een paar honderdmiljoen moslims in westerse landen. Dit is te verklaren doordat onze leiders beginnen in te zien welk gevaar de islam inhoudt voor onze beschaving. De islam is een triomfalistische religie die uit is op wereldoverheersing. Het gaat in deze tijd niet alleen om de oorlog tussen Israël en Gaza. De toekomst van de westerse landen en misschien van de gehele mensheid staat op het spel.

De moslims zijn de eerste slachtoffers van hun religie. De situatie van de gewone mensen in islamitische landen is erbarmelijk. De immense rijkdom van de Oliestaten wordt niet besteed aan een verbetering van hun lot. Die rijkdom gaat naar nutteloze en megalomane prestigeprojecten, naar bewapening tegen een vermeende vijand die er niet is en naar islamisten die hun fanatieke leer over de gehele wereld willen verspreiden.

Wat kan hiertegen worden gedaan? Het ligt voor de hand dat westerse landen hun fundamentele waarden die hun beschaving hebben gemaakt tot wat ze is, zo stevig mogelijk verankeren in de politiek, in de organisaties en instellingen. Het gaat over de vrijheid van het individu, vrije meningsuiting, vergevingsgezindheid, naastenliefde, barmhartigheid, zelfkritiek, opoffering

van het eigenbelang voor de zorg voor anderen, rechtvaardige verdeling van de welvaart.

Er werden en worden veel fouten gemaakt bij deze waarden, maar waar ter wereld is er minder corruptie, worden gevangenen redelijk humaan behandeld, heeft men respect voor dissidenten, kan men fouten vergeven, is men schuld bewust, wordt niet gemarteld en zal het volk niet juichen als tegenstanders of onschuldige burgers worden gemarteld?

Wie gelovig is en wie religie verwerpt, zal moeten erkennen dat bovenstaande waarden synoniem zijn voor het joods-christelijk fundament van onze beschaving. Ernest Renan zegt in zijn boek 'La vie de Jésus' (1863) dat het Oude Testament „ de kiem legt voor de ware democratie in haar meest zuivere vorm. God wreekt de arme en de zwakkere tegen de rijken en de machtigen. Ook de profeten kwamen voortdurend op voor het gewone volk: zij legden een relatie tussen 'rijk, goddeloos, gewelddadig en slecht' en tussen 'arm, zacht, nederig, godvruchtig' „.

Europa zal zich van de verschrikkingen die de islam teweegbrengt kunnen verlossen als Europa zich uitroept tot een joods-christelijke beschaving. Volgens mij het liefst in de vorm van een Europese Confederatie van soevereine staten, met inbegrip van Israël en Rusland.

Moslims roepen bij alles wat gebeurt: 'Het is de wil van Allah'. Joden en christenen nemen zelf hun verantwoordelijkheid op om wat God wil op aarde te realiseren en dat is echt niet om anderen leed toe te brengen of te onderdrukken. Willen we dat de Grote God van Liefde achter ons staat om te overwinnen, dan ligt dit aan onze daden.

donderdag 19 oktober 2023

Is de ellende te voorkomen? Heb ik de juiste inzichten? Of:

"Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions; ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles". (Lucas 11; 47-54).

Genocide die geen genocide is

Zoals op X is te zien zijn de meningen over de schuldigen aan het drama in het ziekenhuis in Gaza erg verdeeld. We hoeven elkaar daarom niets te verwijten, want het gaat om culturele verschillen. Zelfs als de meest overtuigende en harde bewijzen geleverd worden dat het drama werd veroorzaakt door onverantwoordelijk gedrag van Gaza-strijders, die raketten afvuren vanaf ziekenhuizen, dan zal een moslim dit nog blijven ontkennen. Schuldbewustzijn is voor een moslim onmogelijk en zou een affront zijn voor de Oemma, dat is de gemeenschap van moslims. Een moslim die hier schuld zou erkennen, riskeert zijn leven. Bovendien is de islam volgens de moslims de enige ware en volmaakte religie: een moslim kan daarom nooit schuldig zijn.

Schuldbekentenis is een christelijke deugd en is voor een democratie fundamenteel. In een multiculturele samenleving zal er nooit integratie komen. Hoogoplopende conflicten, geweld en terreur zullen altijd weer opduiken. Je hoeft maar je ogen te openen om het te zien in onze straten en op onze pleinen. De multiculturele samenleving heeft helaas geen toekomst.

vrijdag 20 oktober 2023

Geen oorlog zonder oorlogsmisdaden

Gisteren plaatste ik op X een video waarin een Israëliische hulpverlener beschrijft wat hij heeft aangetroffen nadat Hamas een kibboets had uitgemoord. In een huis waren de ouders vastgebonden terwijl ze hadden moeten toekijken hoe van hun kinderen de vingers werden afgehakt en de ogen uitgestoken. Ik heb hier verder over nagedacht.

Stel dat die Hamas-strijder een zoontje of neefje had die tijdens een Israëliische bombardement de ogen had verloren of een hand afgerukt. Nu wilde hij wraak nemen vanuit het oudtestamentisch principe 'Oog om oog, tand om tand'. Dit is niet om zijn barbaarse daad goed te praten, maar om het te verklaren.

In tijden van oorlog zijn militairen die anders geen vlieg kwaad zouden doen, in staat tot de gruwelijkste oorlogsmisdaden. Nederlandse militairen in Indonesië of Amerikanen in Vietnam, hebben hele dorpen uitgemoord nadat ze ontdekt hadden dat een strijdmakker op gruwelijke wijze was doodgemarteld.

Slechts weinigen zijn in staat om in die omstandigheden wraakgevoelens te onderdrukken. Ook dit is geen goedpraten, maar verklaren.

Oorlogsmisdaden kunnen slechts voorkomen worden door geen oorlog te voeren. In het Midden-Oosten is dit echter een onmogelijke opgave. De moslims hebben als uiteindelijk doel Israël van de kaart te vegen, alle joden te vermoorden of weg te jagen. Elk vredesverdrag mislukt daarom, zoals de afgelopen vijftig jaar is aangetoond. Het is een religieus conflict dat voor mensen oplosbaar is.

Wat valt hiertegen te doen? De Amerikaanse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy raadt af een echte oorlog te voeren tegen Hamas. Dit zou veel bloedvergieten vergen en als de oorlog door Israël wordt gewonnen, blijft de vraag onbeantwoord hoe het verder moet. We moeten de lessen trekken uit het mislukken van de oorlogen in Vietnam, Afghanistan en Irak. Ramaswamy stelt voor dat Israël tot doel stel de top 100 van de leidinggevenden van Hamas uit te schakelen. Dat zal hen zeker lukken want de Israëlische inlichtingendienst heeft voldoende informanten in Gaza. Die strijd kan enige tijd vergen, maar het doel is duidelijk en haalbaar. Ondertussen kan gewerkt worden, met internationale hulp, aan de wederopbouw van Gaza en hopelijk wordt een meer democratisch regime mogelijk gemaakt.

Blijft het probleem van het ontkennen van het bestaansrecht van Israël door moslims. Israël is het enige toevluchtsoord van de joden waar honderdduizenden die weggejaagd zijn uit islamitische landen zich hebben gevestigd. Bovendien zijn de joden in Europa en Amerika hun leven niet meer zeker, nu deze continenten steeds verder geïslamiseerd worden. De enige oplossing die ik zie is dat Israël lid wordt van de Europese Unie en dus ook van de Navo. De hulp aan landen van het Midden-Oosten, alsook de handel en het toerisme, worden afhankelijk gesteld van het respecteren van een vredesplan met Israël.

dinsdag 24 oktober 2023

Wilde stammen hebben het weer voor het zeggen

De belangrijkste les uit 'La vie de Jésus' van Ernest Renan (1863), in die tijd een van de grootste bestsellers, is dat het christendom de mensheid uit een

primitief stadium haalt, het stadium van de wet van de sterkste en the survival of the fittest waar de ene mens een wolf is voor de andere. In de Bergrede, deze onovertroffen tekst, staat de essentie van het christendom. Het gaat volgens Renan niet om dogma's of om symbolen, maar over een nieuwe geest onder de mensheid.

Citaat: 'De mensheid als geheel is een verzameling van lage lieden, egoïsten, mensen die slechts boven de dieren staan doordat hun egoïsme meer doordacht is. Maar midden deze uniforme vulgariteit zijn er velen die zich richten naar de hemel en een nobel doel nastreven'. Christus toont hier de Weg. Renan vraagt zich af of de mensheid deze Weg zal volgen en herboren zal worden of zal terugvallen in een stadium van de wilde stammen. In deze tijd, met alle wreedheden die worden begaan, is deze vraag weer actueel.

De vraag is of een nieuwe morele renaissance er komt en wat gedaan kan worden om de mensheid tot bezinning te brengen. Ik zie als strategie niet zozeer of niet in de eerste plaats het bekritisieren en bestrijden van mensen of groepen die het kwaad in de wereld brengen, maar voortdurend en stap voor stap met de mensen van goede wil de christelijke ethiek in de wereld brengen. En verder het kwaad proberen in te perken en de schuldigen voor het gerecht te brengen.

Het valt niet te ontkennen dat het christendom de afgelopen tweeduizend jaar de gehele wereld heeft veranderd. Er werden grove fouten gemaakt en de macht werd misbruikt, maar het ware christendom heeft altijd overleefd. De revolutie die het christendom bracht is dat de ene mens, vooral dan de machtige, een dienaar moet zijn van de andere; wie zich verheft, zal vernederd worden; de rijken moeten hun rijkdom rechtvaardig onder de armen verdelen; het gaat niet om het bezit of om al het wereldse, maar om de geest, het geestelijke en dat is rechtschapenheid, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, nederigheid, kortom: naastenliefde. Het geestelijke staat hier tegenover het materialisme en het individualisme, de gesels van deze tijd die de mensen leiden naar een door hen veroorzaakte apocalyps. Dit geestelijke staat ook tegenover elk vorm van haat tegen de Ander, tegen wie anders denkt, die anders gelooft, die afvallig is, die tot aan ander ras behoort

of tot een andere cultuur. De Weg van het christendom is de enige Weg om bij God te komen, om te gelijken op God.

Deze taak ligt volgens het Christendom in deze wereld, in de tijd dat wij op de wereld zijn, of met andere woorden: het Koninkrijk Gods moet op de aarde worden gerealiseerd. Dit is waar de mensen van goede wil stapje voor stapje aan moeten werken. We zouden kunnen zeggen dat dit een politiek programma is. Europa heeft een onmisbare rol voor de mensheid te vervullen, op voorwaarde dat Europa wordt uitgeroepen als een joods-christelijke beschaving.

woensdag 25 oktober 2023

Multiculturele samenleving leidt tot psychische stoornissen

We zijn geworden wie we zijn dankzij ons verleden. We hebben zelfs ons bestaan aan het verleden te danken. Dat geldt ook voor een volk. Een volk heeft haar bestaan te danken aan de geschiedenis en het volk is geworden tot wat het is, dankzij zijn verleden. Wie het verleden ontkent of verwerpt, verliest zijn zin of betekenis en raakt om die reden ernstig gestoord. De linkse ideologie is daar een typisch en tragisch voorbeeld van. Linkse mensen willen komaf maken met het verleden, want daar was slavernij, kolonialisme, christendom. Volgens de linkse ideologie moeten we werken aan een nieuwe toekomst. Zonder verleden is er echter geen toekomst. Het is onmogelijk te ontkennen dat ons verleden bepaalt wie we zijn geworden. Dit geldt ook voor een volk.

In die nieuwe door links gehoopte toekomst zijn er geen grenzen, is er geen nationaliteit meer en worden alle volkeren vermengd. De multiculturele samenleving is het linkse ideaal. Helaas is dit een ideaal zonder toekomst. Verdringing van het verleden wreekt zich altijd. Het verleden duikt steeds opnieuw op. Volgens Heidegger is de grote zonde het vergeten. Het verleden moet steeds opnieuw worden herdacht. Zonder dit herdenken valt alles terug in chaos. Het verleden is de rode draad die leidt tot het heden en die de toekomst zal bepalen. Raken we die draad kwijt, dan raken we op den dool. Om die reden noemt Heidegger het herdenken een heilige plicht.

Een psychisch gezond individu heeft een gezonde verhouding tot zijn verleden. In de psychoanalyse worden gestoorde individuen genezen door hun verhouding tot het verleden te herstellen. Wie bijvoorbeeld traumatiserende ervaringen uit de kindertijd verdringt, heeft die ervaringen nooit verwerkt. In de psychotherapie leert men die ervaring te aanvaarden en te erkennen. Vanuit die erkenning verwerft het individu weer een toekomst. Zonder die erkenning valt hij in regressie en blijft slachtoffer van zijn verleden.

In een psychisch gezonde samenleving wordt de herinnering aan het verleden levendig gehouden. Die herinnering en dankbaarheid voor wat onze voorouders ons hebben meegegeven maken ons trots en bieden de energie om aan de toekomst te werken of om ook bij te dragen aan een toekomst voor de volgende generaties. Een volk dat zijn geschiedenis verwerpt of niet voortdurend herdenkt, breekt met het verleden dat precies het fundament biedt voor de toekomst. Nihilisme, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, de afbraak van vaderlandsliefde, wantrouwen tegenover de instituties zijn er het gevolg van. Uiteindelijk is er niets meer om trots op te zijn en worden de burgers slechts consumenten die zinloos leven met entertainment.

In een multiculturele samenleving worden volkeren vermengd die geen gemeenschappelijke geschiedenis delen. Immigranten hebben gebroken met de geschiedenis van de landen van herkomst. Zij verzaken aan de opdracht bij te dragen aan de toekomst van deze landen. Autochtonen wordt voortdurend ingeprint dat hun verleden een belemmering is voor integratie van de nieuwkomers. Eeuwenoude tradities gaan teloor. Essentiële normen en waarden worden gerelativeerd totdat het elk voor zich wordt en de politiek slechts succes zoekt door een verbetering van de koopkracht voor te spiegelen. Geestelijke armoede ten top.

Willen we een toekomst, dan moet de multiculturele samenleving worden afgebroken. Alle mensen keren terug naar de landen waar hun wortels liggen om de taak van hun voorouders verder te zetten. Dan pas komt er voor de Derde Wereld een toekomst en vinden wij in ons land ons verleden terug. Allah wordt soms verward met de Satan

Om eens de puntjes op de i te zetten: de joden hebben een fenomenale bijdrage geleverd aan de cultuur, de wetenschap en de technologie. De mensheid moet hen er dankbaar voor zijn. Het lijkt wel alsof de joden het door God verkozen volk zijn. Dat zij in het Midden-Oosten een staat hebben opgebouwd die welvarend is en de hoogste wetenschappelijke en technologische prestaties levert, staat in schril contrast met de ellende en de puinhoop in de omringende islamitische landen.

De moslims kunnen uiteraard blijven oorlog voeren en alle vredesonderhandelingen torpederen. Zij zouden ook kunnen samenwerken met Israël, dat beslist graag gevolg hieraan wil geven, om dat gebied van het Midden-Oosten welvarend en beschaafd te maken. Ook Europa zal hier al te graag aan meewerken.

De joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas heeft een ethiek ontwikkeld die de enige is die in deze eeuw een door mensen veroorzaakte apocalyps kan voorkomen. Het centrale thema is dat het Ik er is voor de Ander. De ene mens staat ten dienste van de belangen van de Ander. Ik zal desnoods mijn eigenbelang opofferen voor de belangen van anderen.

Wie blijft kiezen voor de haat is een discipel van de Satan. Wie zich wil inzetten voor de Ander, ook al werd hij eerder gezien als de vijand, is de ware dienaar van Allah of van God.

donderdag 26 oktober 2023

Vrouwenemancipatie en kleuteronderwijs

Tussen 1970 en 2000 steeg het aantal vrouwelijke psychologie- en pedagogiekstudenten van 30% tot 90%. In de jaren 90 hoorde ik voor het eerst vrouwelijke studenten aan elkaar vragen 'of ze morgen naar school kwamen', waarmee ze bedoelden of de andere de volgende dag college zou volgen op de universiteit. Toen wist ik dat de verkleutering van het academisch onderwijs was begonnen.

Tijdens de volgende twee decennia explodeerde deze verkleutering tot woke-gedoe, genderideologie en andere waanzin. Er kwam verzet tegen docenten en sprekers die het linkse gedachtegoed van de studenten niet deelden, want dat zou de tere zieltjes een gevoel van onveiligheid kunnen bezorgen.

Ik vraag mij af op de toename van het aantal vrouwelijke politica ook leidt tot een verkleutering van de politiek. Die gedachte kwam mij op toen ik zag hoe de vorige voorzitter van de Tweede Kamer de kamerleden als kleuters behandelde. Ik geef toe dat mijn perceptie als oude man misschien gekleurd wordt doordat ik niet mee ben geëmancipeerd, pardon: niet mee ben geëvolueerd.

vrijdag 27 oktober 2023

Van het Rijke Roomse Leven naar het Kalifaat

Alhoewel het altijd beter is om nu geboren te worden, dan tachtig jaar geleden, want dan heb je nog een heel leven voor je, heb ik toch vanaf mijn geboortjaar 1940 enkele ontwikkelingen meegemaakt die ik niet had willen missen. In de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw groeide ik op in de tijd van het Rijke Roomse Leven, met processies, stampvolle kerken op zondag, adventskransen, kerststalletjes, de stemmige middernachtmis, de vasten die tot bezinning noopte, het feest van Pasen, de Plechtige Communie en het Vormsel, de parochiepriester, voorafgegaan door een misdienaar met een lantaarn, die 's nachts door de straten trok met het Heilig Oliesel om stervenden bij te staan, en zoveel mooie tradities.

Daarna kwamen de jaren zestig en zeventig met de seksuele revolutie. De vrijheid barstte los. Er werd gedanst, geflirt en we voerden diepzinnige gesprekken. Amsterdam was het mekka van de nieuwe jeugd. De Top honderd bood een massa vrolijke muziek. Flower Power veroverde de wereld.

Tussen 1980 en 2000 steeg de welvaart enorm. Het kon niet meer op. We reisden de hele wereld rond en met internet brachten we de wereld in huis. De kater kwam vanaf 9/11. Het doemdenken deed zijn intrede. Plotseling kwamen we tot het besef dat honderd miljoen moslims zich in Europa hadden gevestigd met als einddoel hier een kalifaat te vestigen. Er klonken alarmerende berichten over de klimaatcrisis. De eerste financiële crises doken op. De rijke landen bleken een enorme schuld te hebben.

Nu ben ik 83 jaar oud. Misschien koop ik voor het eerst in mijn leven een tv-toestel, liefst een groot flatscreen zodat ik de door de mensen veroorzaakte apocalyps, thuis vanuit het bankstel kan volgen.

Wat we ook doen of zeggen, het lot dat de mensheid wacht overkomt ons so wie so.

zaterdag 28 oktober 2023

Oekraïne wordt het Stalingrad van het Westen

Jeruzalem wordt het Stalingrad van de islam

Rusland voert een Heilige Oorlog tegen het materialistische Westen. Israël voert een Heilige Oorlog tegen de imperialistische islam. De belangrijkste oorzaak van de proxy-oorlog in Oekraïne is de uitbreiding van de NAVO. Die uitbreiding werd voorgesteld als noodzakelijk voor de verdediging van de democratieën en de vrijheid van de burgers. In feite ging het om het veilig stellen van de economische belangen van de Verenigde Staten. De Europese vazalstaten voelden zich gedwongen om hieraan mee te doen. Een land als Hongarije verzette zich een beetje, maar de Europese Unie heeft de middelen om een eigenzinnig land economisch de mond te snoeren.

De oorlog van Israël gaat om de bescherming van het joodse volk tegen een religie die oproept tot een strijd tegen de joden. De pogingen om met de Oliestaten tot een vredesverdrag te komen, dienen slechts om wat tijd te winnen over en weer. Beide partners weten donders goed dat het ultieme doel van de streng islamitische Oliestaten de uitroeiing is van de joden. Omdat het zowel voor de moslims als voor de joden een Heilige Oorlog is, komt er nooit een einde aan die strijd, tenzij de vijand van de aardbodem verdwijnt. Israël is een kernmacht. Zodra meerdere islamitische landen over kernwapens zullen beschikken, zal het principe van wederzijds afschrikking zoals in de Koude Oorlog, niet gelden. In een Heilige Oorlog is sterven voor God of Allah het hoogste goed. Als Israël wacht totdat bijvoorbeeld Iran daadwerkelijk een kernmacht wordt, is het doodvonnis voor Israël getekend. We kunnen daarom verwachten dat als de oorlog in het Midden-Oosten verder escaleert en Israël van alle kanten worden aangevallen, Israël een groot gedeelte van het Midden-Oosten naar het Stenen Tijdperk zal katapulteren.

Rusland zal de oorlog in Oekraïne winnen. De westerse landen raken financieel en militair uitgeput. Tegen dit immense land met onuitputtelijke bronnen en steeds nieuwe colonnes van militairen valt niet te winnen. Bovendien financiert

het Westen de Russische oorlogsvoering door import van gas. De vergissing van Napoleon en van Hitler herhaalt zich. Oekraïne wordt het Stalingrad voor het Westen.

Israël zal de oorlog in het Midden-Oosten winnen. Het is voor dat land alles of niets. Niet winnen betekent uitroeiing van het joodse volk. Een kernoorlog ontketenen ligt daarom voor de hand, want Israël en de joden wereldwijd worden bedreigd door anderhalf miljard moslims. De slag om Jeruzalem wordt het Stalingrad van de islam.

Dit is mijn toekomstvoorspelling. Dit is een visioen. Vergis je niet: die voorspelling komt uit.

zondag 29 oktober 2023

Om de westerse beschaving te redden is er een verandering nodig die fundamenteel is. Ik denk aan de overgang van het materialisme en individualisme naar een meer spirituele tijdgeest. Die spirituele tijdgeest zou kunnen betekenen dat we religieuze en ideologische verschillen weten te overbruggen en misschien nog belangrijker: dat economische verschillen tussen individuen, tussen rijk en arm, en tussen landen worden weggewerkt om te komen tot een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Als dit de nieuwe geest zou worden die waait over de gehele mensheid, dan komt er een einde aan de oorlogen, zal de criminaliteit sterk verminderen en kunnen we de gigantische bedragen die besteed worden aan bewapening inzetten voor nobele doelen.

De vraag blijft hoe die nieuwe tijdgeest er kan komen?

Zonder joden en blanken heeft de mensheid geen toekomst

Met mensen die betogen achter slogans heb ik medelijden. Zij bereiken met hun acties het omgekeerde van wat ze bedoelen. Ik verduidelijk dit met twee voorbeelden. Black Lives Matter, acties tegen White Supremacy en tegen het slavernijverleden, waarbij monumenten worden beklad of verwijderd, tradities worden verstoord, excuses worden geëist en in de media negatieve kritiek overheerst, leiden tot nog meer polarisatie. Bovendien is het allemaal zo negatief, terwijl een constructieve aanpak de zwarten wereldwijd zou

aanmoedigen. Het lot van de zwarten in de VS en in Europa zal door al die negatieve acties niet verbeteren, integendeel.

Een tweede voorbeeld betreft de betogingen voor Free Palestine en tegen Israël. Wat wordt bedoeld met Free Palestine? Dat Hamas haar terreurregime mag verder zetten, waaronder de Palestijnen nu al jaren leven? Of dat Israël een Palestijnse staat moet worden? Ik ga niet in discussie met die betogers. Dat heeft geen enkele zin, want zij zijn overtuigd van hun gelijk. Ze mogen wat mij betreft verder dromen.

maandag 30 oktober 2023

Meedogenloze islamisten en zwakke Europese regeringsleiders

Het is onvoorstelbaar dat in een beschaving met een joods-christelijk fundament een meute een vliegveld zou bestormen op zoek naar mensen om te lynchen.

Het is onvoorstelbaar dat in een beschaving met een joods-christelijk fundament verhinderd wordt dat in een oorlogssituatie patiënten uit een ziekenhuis worden geëvacueerd, omdat onder dat ziekenhuis het hoofdkwartier van de terreurgroep is gevestigd.

Dit zegt iets over de vijand waartegen Israël moet strijden: meedogenloos, die de lafste daden niet schuwt, met een diepgewortelde haat die niet bereid is tot compromissen, die de laatste dertig jaar alle vredesverdragen heeft afgewezen en slechts zal rusten als alle joden zijn uitgeroeid. Israël valt niks, absoluut niks te verwijten.

In Nagorno-Karabakh hebben de moslims de etnische zuivering nagenoeg voltooid, kerken worden met de grond gelijk gemaakt en kerkhoven omgeploegd. Niets mag eraan herinneren dat in dit gebied christenen ooit de meerderheid vormden. Hierover zwijgen de mainstream media in alle talen. Helaas zijn de Europese regeringsleiders te zwak om de noodzakelijke maatregelen te nemen.

woensdag 1 november 2023 Allerheiligen

Het Midden-Oosten jodenfrei en christianfrei

Eigenlijk zou het lijden en sterven van kinderen en het verdriet van de ouders een doorslaggevende reden moeten zijn om oorlogshandelingen stop te zetten.

Dit is menselijk gezien niet mogelijk. Israël moet doorgaan om de ellende die Hamas veroorzaakt zo mogelijk definitief een halt toe te roepen. De strijders van Hamas zullen doorgaan tot het bittere einde, want dat is volgens hun overtuiging het bevel van Allah. Sterven als martelaar is het hoogste doel. Menselijkerwijze niet mogelijk: wat betekent dit? Dat alleen een bovenmenselijke of bovennatuurlijke ingreep de oorlog kan stopzetten. Het enige wat mensen kunnen doen is dat bovennatuurlijke of bovenmenselijke aanroepen om in te grijpen. In onze seculiere samenleving met een strikt en eenzijdig verlichtingsdenken is dit onzin. Bij dit denken kunnen we slechts passief afwachten wat het resultaat van die oorlog zal zijn, proberen uitbreiding van die oorlog te verhinderen en proberen de betrokkenen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Ondertussen lijden en sterven nog meer kinderen. Als er een wapenstilstand of vrede tot stand zal komen, dan is dit in het kruitvat dat het Midden-Oosten is, slechts tijdelijk. De zwaarden kunnen ondertussen opnieuw gescherpt worden. Het laatste stukje van het Midden-Oosten waar nog veel joden en christenen wonen, moet judenfrei en christianfrei worden.

Ondertussen kijken we in het Westen toe, zien we niet de dreiging in ons midden en leven we in de illusie dat we zonder God het wel zullen redden. De joodse filosoof Maimonides, die in de 12de eeuw in Marokko en Egypte leefde, schreef: 'De vissen in het water kennen het vuur niet. Dit betekent niet dat het vuur niet bestaat'. Zoiets bedoel ik.

Ik wens iedereen een zalige hoogdag van Allerheiligen.

donderdag 2 november 2023

De grootste menselijke fout

In een redelijk onbetrouwbaar medium als X kan het geen kwaad soms wat filosofie te spuien. Vooral als het gaat over fundamentele zaken die, als we ze over het hoofd zien, kunnen leiden tot onvergeeflijke vergissingen.

Ik geef hier mijn eigen interpretatie over wat Heidegger ziet als de grootste vergissing van de westerse, verlichte mens: zijnsvergetelheid. Wat is dat nou weer? Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Als wordt gezegd 'Die stoel is hier' dan duidt het woordje 'is', - een vervoeging van het

werkwoord 'zijn' -, dat de stoel bezig is te zijn. De stoel is een 'zijnde' dat bezig is te 'zijn'. Heidegger maakt dus een onderscheid tussen 'zijnden' en 'zijn'. Zijnden is al datgene wat bestaat: de aarde, de mens, de kosmos, een mier,... 'Zijn' is geen zijnde, maar een gebeuren: een zijnde is bezig te zijn. Wat is nu 'zijnsvergetelheid'? We vergeten dat zijnden er zijn dankzij het 'zijn'. De stoel is er dankzij het gebeuren van het 'zijn'. Zonder 'zijn' zijn er geen 'zijnden'. Alle zijnden zijn ons gegeven. De aarde, de natuur, de lucht die we inademen, de andere mensen en ons eigen bestaan zijn ons allemaal gegeven. Dat geven doet ons denken en danken. Zijn we er ons van bewust dat alles, zelfs ons eigen bestaan, ons is gegeven, dan zijn we er dankbaar voor. Is er integendeel sprake van zijnsvergetelheid, dan is er geen dankbaarheid en is de weg vrij om gedachteloos 'te verzanden en te verwoesten'. Dan raken we in de woestijn van het nihilisme.

Volgens Heidegger zijn we in de moderne tijd terechtgekomen in een uiterste vorm van zijnsvergetelheid, waarbij de wetenschap en de techniek de perfectie hebben bereikt in het manipuleren en het gebruiken van de zijnden, dus van wat ons is gegeven. Met Artificiële Intelligentie wordt dit manipuleren nog extremer, met als grootste gevaar dat wij onze macht uit handen geven aan algoritmen. De algoritmen vervullen de functie van het zijn en maken hun eigen zijnden. Uiteindelijk wordt de mens overbodig gemaakt en komt hij terecht in het absolute Niets.

De grootste fout die de mens kan maken is niet meer dankbaar te zijn voor wat ons is gegeven. Dat leidt uiteindelijk tot een door de ondankbare mens veroorzaakte apocalyps, waar we nu meer en meer de tekenen van zien.

Willen we die fatale fout herstellen, dan moeten we leren weer dankbaar te zijn. Dat betekent in concreto dat we de natuur herstellen, dat we de lucht niet verder vervuilen, dat we zorgzaam zijn voor de naasten die ons zijn gegeven wat betekent geen crimineel gedrag in welke vorm dan ook, dat we uit dankbaarheid voor ons eigen bestaan er het beste van proberen te maken, dat we gedurende de tijd die ons op aarde is 'gegeven' onze verantwoordelijkheid opnemen, dat we geen menselijke embryo's manipuleren of doden.

Ik garandeer u dat het geen makkelijke opgave is om uit de zijnsvergetelheid te ontsnappen en daar eerlijke conclusie voor uw eigen leven uit te trekken. Dit is nu eens geen kwestie van religie of geloof, maar gewoon van zijn verstand optimaal te gebruiken om niet te vergeten dat het 'zijn' ons alles geeft. In religieuze termen zouden we kunnen zeggen dat God niet dood is, maar vergeten.

vrijdag 3 november 2023

NOOIT asiel verlenen

Hier wil ik de stelling verdedigen dat het beter is nooit asiel te verlenen, zelfs niet aan diegenen die in hun land het risico lopen veroordeeld, gemarteld en vermoord te worden. Dit klinkt hard en onmenselijk. Toch zou het op de lange termijn de beste strategie kunnen zijn om een einde te maken aan de vervolging, het martelen of vermoorden van dissidenten in de landen waar het voorkomt.

Neem bijvoorbeeld de Russische politicus Navalny. Hij heeft in het Westen geen asiel gevraagd, ondanks dat hij al een keer vergiftigd was en terwijl hij al te goed wist dat hem een lange gevangenisstraf te wachten stond. Indien Navalny in het Westen gebleven zou zijn, dan zou hij in Rusland worden afgeschilderd als een landverrader die kiest voor een comfortabel leven in het buitenland. Nu hij in een strafkamp zit, is hij voor veel jonge Russen die hunkeren naar meer vrijheid en democratie, een inspirerend voorbeeld. De moed van Navalny trekt volgelingen aan. Krijgt hij nooit amnestie of overlijdt hij in gevangenschap dan zal Poetin de geschiedenis ingaan als een gemene dictator die zijn land ten schande heeft gebracht. Navalny daarentegen zal voor eeuwig een held zijn die anderen inspireert totdat bereikt wordt wat Navalny zelf nastreefde. Door asiel te weigeren wordt hier aan de Russen de boodschap gegeven dat ze moeten volharden in hun strijd voor vrijheid, democratie en medemenselijkheid.

Een tweede argument betreft de volledig uit de hand gelopen asielaanvragen. Honderdduizenden jonge mensen vertrekken uit hun land omdat ze hopen in het Westen een betere toekomst te hebben. Op die manier wordt het nooit wat met de Derde Wereld. Wie nog enigszins opgeleid is en initiatief wil nemen vlucht de verantwoordelijkheid voor het vaderland. Er zijn bijvoorbeeld meer

Afrikaanse artsen in Londen en Parijs dan in heel Afrika. Terwijl in dat continent de ziekenzorg desastreus is. De enige manier om de Derde Wereld uit het slop te halen, is een totaal verbod op asiel. De gigantische bedragen die nu besteed worden aan asielzoekers kunnen beter ingezet worden om in de landen van herkomst werkgelegenheidsprojecten op te zetten of goede scholen voor beroepsonderwijs, om maar twee voorbeelden te noemen.

Wie echt gevaar loopt in zijn land, moet weten dat asiel in het Westen geen optie meer is. Na twee of drie keer zo'n asielzoeker te repatriëren naar zijn land, zal de hele wereld weten dat wie het politiek regime in zijn land wil veranderen, moet zoeken naar middelen waarbij hij geen gevaar loopt. Door bijvoorbeeld een gewaardeerd burger te zijn op eender welk gebied, verwerft hij invloed. Die invloed kan hij ten goede wenden om de machthebbers te inspireren voor meer menselijkheid. Dit klinkt naïef, maar er zijn hiervan veel voorbeelden in de Europese geschiedenis. In de manier waarop Oostbloklanden vrije democratieën zijn geworden, hebben schrijvers en kunstenaars een beslissende rol gespeeld.

Een reden om asiel te verlenen is de schending van mensenrechten in het land waar de vluchteling vandaan komt. Dit is een typische ethnocentrische visie waarbij het Westen zich superieur acht. De Universele Rechten van de Mens zijn in wezen niets anders dan een seculiere vorm van de joods-christelijke ethiek. In Aziatische en islamitische landen denkt men daar anders over. Die ethiek kunnen we niet opdringen aan andere culturen.

Kortom, er zijn voldoende doorslaggevende argumenten om asielaanvragen altijd te weigeren. Uiteindelijk zullen de landen van de aanvragers er beter aan toe zijn.

zaterdag 4 november 2023

Oorlogsherdenkingen kunnen het best worden afgeschaft

Op 11 november is het weer zo ver.

Het bombarderen van steden in het dichtbevolkte Gaza wordt door velen veroordeeld als een oorlogsmisdaad. Indien dat oordeel terecht is, dan moeten met terugwerkende kracht de geallieerden excuses maken voor het platbombarderen van Duitse steden in de Tweede Wereldoorlog. Zelfs toen die

oorlog bijna voorbij was werd Dresden, waar de straten met tienduizenden vluchtelingen zaten volgepakt, met een tapijtbombardement nagenoeg van de kaart geveegd. Dat was een volstrekt zinloze oorlogshandeling.

Als er excuses moeten worden gemaakt, dan is er geen reden meer om die oorlog en andere oorlogen plechtig en met veel bloemenkransen te herdenken. Wie oorlog heeft gevoerd om welke reden ook, moet gewoon vol schaamte in een hoekje gaan zitten.

Hier wil ik de stelling verdedigen dat oorlogsherdenkingen het best, uit schaamte, kunnen worden afgeschaft. Hier gaat het niet om het relativeren van de ernst van de misdaden en van de gruwelijkheden van de oorlog, maar om de zin van het herdenken.

De holocaust is een van de verschrikkelijkste misdaden die ooit door de mensheid werd begaan en in wezen is daar niets mee te vergelijken.

Daarnaast zijn er ook de honderdduizenden onschuldige slachtoffers van de bombardementen op Duitse steden en Nijmegen waar de bevrijding werd gevierd; de geallieerden dachten dat het een Duitse stad was. We kunnen ook de slachtoffers herdenken van de atoombommen die werden gegooid op Hiroshima en Nagasaki en van de napalmbommen en chemisch vergif die over Vietnamese velden en dorpen werden gegooid. De iconische foto van het naakte meisje met brandwonden over het gehele lijf, dat wegliep uit een brandend dorp schudde de wereld wakker.

Enkele jaren geleden ontstond grote ophef toen een fotoalbum opdook van een nazi-officier die in Auschwitz mede verantwoordelijk was geweest voor het uitmoorden van joden. Het waren foto's genomen tijdens de vrije tijd van de kampbewakers en -bewaaksters. Het leken wel vakantiekiekjes. Zij lagen lekker lui te zonnen. Ze dansten rondom een muzikant met een accordeon. Een groep vrolijke mannen en vrouwen keek recht in de camera. Een paar honderd meter verderop werden mensen als beesten behandeld en draaiden de crematoria op volle toeren.

Toen dacht ik aan andere foto's, namelijk van geallieerde bemanningsleden van bombardementsvliegtuigen die na hun vlucht over Duitsland vrolijk poseerden vóór hun vliegtuig. Terzelfder tijd lagen in Duitsland nog baby's, jonge

vrouwen, bejaarden en zelfs burgers die zich verzet hadden tegen het nazisme, met brandwonden te kermen van de pijn, terwijl in de straten het vol lag met doden en zwaar verminkten.

Wie moeten we gedenken? De gesneuvelden hebben er niets aan. In Europa hebben we het christendom nagenoeg afgeschaft en de Europese Unie is lege goddeloosheid waar zelfs geen grondwet kon worden opgesteld. Er bestaat dus geen hemel en de doden zullen niet verrijzen. De gesneuvelden zijn morsdood. De meeste overlevende oud-strijders zijn al lang dood en toen ze nog leefden zaten onder hen diegenen die ver achter de frontlijn in comfortabele veiligheid de oorlog hadden overleefd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen op één dag eens 65.000 jonge Britse mannen, bijna nog kinderen van 17-18 jaar, onder het mitrailleurvuur van de Duitsers. Zij werden de dood ingestuurd op het bevel van officieren en generaals, vaak van adellijke afkomst, die in kastelen ver achter het front, onder het genot van een glas champagne, op een kaart hun strategieën uitdachten. Na de oorlog werden straten en pleinen vernoemd naar die generaals.

Wat valt er eigenlijk te gedenken? Al die onnoemelijke wreedheden aan beide kanten? Of is het de bedoeling de jongere generatie te waarschuwen voor bedenkelijke ideologieën en oorlogszuchtige politici? Er zijn betere middelen om oorlogen te voorkomen. Het zijn niet de jongeren of de burgers in het algemeen die oorlogen ontketenen. Precies onder diegenen die herdenkingen organiseren en er paraderen zitten de lieden die mogelijkermits verantwoordelijk zijn voor nieuwe conflicten.

Wat mij ook ergert is dat tijdens sommige herdenkingen een stoet oude legervoertuigen voorbijtrekt. Daarin zitten oude mannen met potsierlijke uniformen. Zij hebben zelf nooit de oorlog meegemaakt, want dat was vóór hun tijd. Nu spelen ze oorlogje. Ze zijn te vergelijken met diegenen die na het vertrek van de Duitsers zich aansloten bij het verzet en vermeende collaborateurs sadistisch afranselden.

We moeten ons gewoonweg diep schamen en niet alleen voor alle oorlogen, maar ook voor de duizenden miljarden die wereldwijd worden besteed aan bewapening. De wapenindustrie en de wapenhandel draaien op volle toeren.

Voor wie er veel geld aan verdient, biedt elke nieuwe oorlog een prettig vooruitzicht. Voor de wapenproducenten in Amerika en Europa is de oorlog in Oekraïne in elk geval economisch een enorme meevaller. Die duizenden miljarden zouden beter besteed worden aan goed onderwijs voor alle kinderen in de wereld en betere gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

In plaats van oorlogen te herdenken, kunnen we beter een dag uitroepen waarin al diegenen die geld verdienen aan de bewapening aan de schandpaal worden genageld. Elk jaar op die dag verschijnt een lijst met de foto's en de namen van die schurken met vermelding van het geld dat ze het afgelopen jaar aan de bewapening hebben verdiend. Dan hadden we destijds bijvoorbeeld die Chinees genoemd die op het idee kwam landmijnen te fabriceren die leken op kinderspeelgoed. Voor kinderen die blind zijn geworden of kinderen met afgerukte ledematen is er in hun landen meestal geen passend onderwijs.

Dinsdag 7 november 2023

Wie zo immoreel is om een militair hoofdkwartier onder een ziekenhuis te bouwen en strijders in ambulances te vervoeren, gaat uit van de vooronderstelling dat de tegenstander zich moreler zal gedragen. Er zijn lieden die geen schaamtegevoel kennen en voor wie het begrip eergevoel onbekend is. Het probleem is dat we met de multiculturele samenleving ook in die richting evolueren.

donderdag 9 november 2023

Mensen zijn overbodig

Als je zo oud bent als ik, 83 jaar, heb je veranderingen meegemaakt die een nieuw licht werpen op de huidige tijd. Ik geef er twee.

Ik ben opgegroeid in een tijd toen er nog geen tv was. Hoe ging dat toen? Dan kon je zomaar bij vrienden of familie binnenlopen. Je was altijd welkom en er werden verhalen verteld. Sommige mensen die ik bezocht waren in de 19de eeuw geboren en konden vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Vanaf het moment dat de tv er was, kwam hier een einde aan. Als je onverwacht op bezoek ging, was je iemand die hen stoorde bij het kijken naar een tv-

programma. Je mocht hoogstens meekijken. Er was geen gesprek meer. Op den duur ging je nergens nog op bezoek.

Een tweede ervaring betreft de opening van de eerste supermarkt in mijn geboortestad. Die winkel verkocht een jaar lang alle groenten en vlees aan de inkoopprijs. Tot in een verre omtrek verkochten de kleine kruideniers en slagers nagenoeg niks meer. De meesten stopten met hun handel. Toen had de supermarkt het monopolie en stegen de prijzen. Zo kwam er een einde aan de gesprekken in de buurtwinkel. Anonieme en onpersoonlijke transacties kwamen in de plaats.

Nu treden opnieuw veranderingen op die dodelijk zijn voor de menselijke interacties. In restaurants en kroegen zitten de gasten vaak te staren op hun smartphone. Brieven worden niet meer geschreven en zijn vervangen door sms'jes die vaak al voorgeprogrammeerd zijn. Winkeliers worden meer en meer overbodig want het meeste kan online worden besteld.

De les die ik hieruit trek is dat met Artificiële Intelligentie niet alleen de gesprekken tussen mensen verdwenen zullen zijn, maar dat de mensen zelf overbodig zullen worden. Zoals toen de tv er kwam, bezoekers ervoeren dat ze best gemist konden worden.

Leve de vooruitgang! Weg met de mensen.

donderdag 16 november 2023

De discussie pro-Israël of pro-Palestina ben ik kotsbeu. Er kan worden geconstateerd dat de financiële en materiële hulp van internationale organisaties aan Gaza een financiering was en is van de terreuroorlog van Hamas. Die organisaties deden dit niet doelbewust, maar toch. Al jaren pleit ik er voor dat westerse landen zich terugtrekken uit die internationale instellingen. Het Westen kan beter ontwikkelingshulp in eigen beheer houden, maar dan wel op onze voorwaarden. Die voorwaarden zijn: respect voor vrouwen, gelijkwaardigheid van vrouwen, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloofsovertuiging, vrije verkiezingen, vrijheid, vrijheid, vrijheid.

Onder die voorwaarden zullen Palestijnen die de talenten en de motivatie hebben hun land kunnen opbouwen, zodat er vrede en welvaart komt voor hun gezinnen. In Gaza is er een overvloed van goed opgeleide Palestijnen. Gaza

kan een vakantieoord worden met prachtige resorts waar het gehele Midden-Oosten van kan genieten en er kan een hightech industrie worden opgebouwd. Onder die voorwaarden zullen Israëliërs van goede wil graag samenwerken met de Palestijnen om van dit gebied de nieuwe 'Parel van het Midden-Oosten' te maken, zoals Libanon destijds.

Ik ben pro-Palestina samen met de Palestijnen van goede wil die vrede en welvaart willen realiseren.

Ik ben pro-Israël samen met de Israëliërs die willen werken aan de vrede en de welvaart in dat deel van het Midden-Oosten.

Mijn adviezen zijn gebaseerd op een simpel principe dat ik als gezinstherapeut met succes hanteerde: als de gezinsleden eindeloos ruzie maken, moeten ze leren naar elkaars positieve kwaliteiten te kijken. Als de ouders radeloos zijn omwille van het onhandelbaar gedrag van hun puber, dan moeten ze vooral aandacht geven op momenten dat het wel goed gaat.

Vandaar dat ik de huidige discussie over het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen kotsbeu ben. Het is allemaal zo negatief, zodat de meerderheid van mensen van goede wil onder hen geen kans krijgt.

Ben ik naïef? Ik hoop van niet, want ook onze vrijheid komt in gevaar als de satanische krachten de strijd tegen het Westen verheviggen.

Mijn gezond verstand zegt dat in verkiezingsprogramma's het zou moeten gaan over de keuze tussen (1) doorgaan met het besteden van miljarden voor de opvang van asielzoekers en (2) deze miljarden besteden aan het voorkomen van ernstige gevolgen van natuurrampen en aan de hulp voor de slachtoffers ervan.

De eerste keuze is goed voor de mensenrechten van de echte asielzoekers.

De tweede keuze is goed voor de mensenrechten van de Nederlanders.

Helaas wordt de keuze al vooraf gemaakt door de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Wie dit begrijpt mag het zeggen. Uw stem volgende week zal het in elk geval niet oplossen.

zondag 19 november 2023

Wat raar. Het blijft voortdurend regenen en toch blijven de mensen met de auto rijden. Het causaliteitsprincipe is blijkbaar te hoog gegrepen voor het menselijk denkvermogen.

Elektrische auto's zijn toch de oplossing? Het aantal tonnen kolen dat in 2023 wereldwijd wordt verstoekt om elektriciteit op te wekken is nooit eerder zo hoog geweest.

Is er dan geen oplossing? Jazeker. Onze politici sluiten prachtige klimaatverdragen af en in 2050 zullen we de resultaten daarvan zien. Op voorwaarde uiteraard dat de mensheid tot die tijd overleeft.

maandag 20 november 2023

Een onmogelijk vredesplan

Het bloedvergieten in Gaza kan onmiddellijk stoppen indien (1) alle gekidnapte Israëliërs worden vrijgelaten, (2) de Palestijnen de staat Israël erkennen en (3) een verdrag sluiten om Israël niet meer aan te vallen of te beschieten. De bal ligt volledig in het Palestijnse kamp.

Als dit plan wordt uitgevoerd zullen het Westen en Israël al te graag meehelpen aan de opbouw van een Palestijnse staat, zodat in dat gebied van het Midden-Oosten dezelfde welvaart ontstaat als in Israël.

Helaas zal dit plan nooit worden geaccepteerd. De islam kent slechts haat tegen de joden, tegen niet-moslims, tegen atheïsten, tegen afvalligen, haat, haat, haat.

De niet-islamitische landen, van het Westen tot China en India, zullen meer en meer tot het besef komen dat zij even hard als Israël zullen moeten optreden om al die haat geen kans te geven.

Ik vind het vreselijk in zo'n tijd te moeten leven, vooral omdat ik sterk geloof in de kern van de joods-christelijke ethiek: ieder van ons is verantwoordelijk voor de ander, zelfs voor de verantwoordelijkheid van de ander. Een verantwoordelijkheid dit zich uit in de liefde voor de naaste. Daar past haat helemaal niet in. Ik ken geen vijandelijke gevoelens; als iemand mij schade berokkent zal dat nooit een reden zijn om mij voor de belangen van die persoon niet in te zetten.

dinsdag 21 november 2023

Waarschuwing voor de Free Palestine-sympathisanten

Het lijkt mij verstandig dat de Free Palestine-sympathisanten er rekening mee houden dat de gekidnapte Israëliërs, - kinderen, vrouwen, bejaarden -, op beestachtige wijze worden afgemaakt, wat God verhoede. Wat dan? Welke kant dan kiezen?

Blanke Europeanen hebben meestal geen idee over wat mensen uit primitieve culturen in staat zijn. Ik heb de Simba-rebellie in Congo van dichtbij meegemaakt. Wat daar is gebeurd, en wat nu nog het geval is in de Kivu, tart alle verbeelding. Of toen de Mau-Mau onafhankelijkheidsstrijders in Kenia boerderijen van blanken aanvielen; de kinderen werden levend gevild terwijl de vastgebonden ouders moesten toekijken. Hieraan dacht ik toen bleek dat Hamas-strijders de ogen van een joods jongetje hadden uitgestoken terwijl de vastgebonden ouders moesten toekijken.

Israël wil een einde maken aan de terreur van een meedogenloze en wrede groep. Dat er ooit een vredesverdrag wordt gesloten is een illusie want de vijanden van Israël willen uiteindelijk bereiken dat alle joden uit het Midden-Oosten verdwijnen.

Om die reden pleit ik ervoor dat we er alles aan moeten doen om van Europa opnieuw een joods-christelijke beschaving te maken, waar Israël deel van uitmaakt. Dan zal Israël ook NAVO-lid worden. Europa blijft op die manier een inspirerend voorbeeld voor de hele wereld en beschermheer van beschaving. Het alternatief is dat Europa op weg is een Derde Wereldland te worden. Dan wordt het voor iedereen een hel, met Libanon als voorbeeld. Dan is er geen hoop meer voor de mensheid.

Uiteraard zal ik geen enkele Free Palestine-sympathisant met deze oproep overtuigen. Misschien zullen ze over vijf jaar hetzelfde inzicht hebben.

zaterdag 2 december 2023

Als een schoonvader, zoals Koning Charles, aan zijn zwangere zwarte schoondochter de opmerking maakt dat de baby misschien zwart zal zijn, wordt dit als racisme gebrandmerkt. De talk show host Oprah Winfrey riep, toen ze dit hoorde, verbouwereerd 'What!. Terwijl die opmerking volstrekt normaal is en best goed bedoeld kan zijn. De reacties van de zogenaamde

anti-racisten zegt iets over de immense haat die deze mensen inspireert. Alleen conservatief rechts kan de mensheid van dit kwaad redden.

100 procent achter Israël

Gelukkig komt de waarheid uiteindelijk naar boven. Hoe meer bekend wordt over Hamas, hoe meer reden voor beschaafde westerse landen om voor honderd procent achter Israël te staan. Wie gijzelt nu peuters en kleuters gedurende 51 dagen of meer? Alleen wie door de Satan is bezeten is tot zoiets in staat. Jammer dat door gebrek aan moed de Europese regeringsleiders in de ontkenningfase blijven steken. Dat is voor de islamisten een bewijs dat ze zullen overwinnen.

Wat gemakshalve wordt vergeten in de Klimaatconferenties

De ijzeren wet van het klimaatbeleid: als de mensen de maatregelen tegen de klimaatverandering in hun portemonnee voelen en de verwarming niet meer kunnen betalen, dan zal de regering altijd inbinden.

De beste computermodellen houden hier geen rekening mee en veronderstellen dat hogere energieprijzen tot CO-2 afname zullen leiden.

Overweging: Onze tijd op aarde tegenover de eeuwigheid

De meeste mensen zijn betoverd door het rationalisme, het materialisme en het individualisme. Dat is de ziekte van deze tijd.

Sommigen staan open voor het geestelijke. In deze tijd worden zij belachelijk gemaakt.

Er zijn mensen die anderen leed toebrengen en slechts aan hun eigenbelang denken. In de tijd hier op aarde hebben zij geen wroeging. Zij weten echter niet dat hun geest na hun dood blijft rondwaren. Voor eeuwig worden zij herinnerd aan hun falen hier op aarde.

Er zijn mensen die dienstbaar zijn aan hun medemensen en hun eigenbelang desnoods opofferen voor het welzijn van anderen. Hun geest zal tot in de eeuwigheid gelukkig zijn.

Maar er is meer: er is een God die op ons wacht. De enen zullen beschaamd wegstijgen. De goede mensen zullen God in het aangezicht kunnen aankijken. Tot in de eeuwigheid.

De hel is de plaats van eeuwige schaamte en wroeging. De hemel is de plaats van eeuwig geluk in de nabijheid van God.

zaterdag 9 december 2023

Waar ik me zorgen over maak is dat geëmancipeerde vrouwen zich meer en meer als mannen gedragen. In die zin is emancipatie voor vrouwen een afwijzing van hun specifieke identiteit. Het wordt makkelijk afgedaan als een stereotiep, maar het vrouwelijke staat voor zorgzaamheid, terwijl het mannelijke geassocieerd wordt met verovering en productie. Een pathologische vorm van de vrouwenemancipatie heeft geleid tot een afname van de zorgzaamheid in onze samenleving, dus minder verantwoordelijkheid en minder mededogen. Onze samenleving is verhard. Het zijn vooral de kinderen die hier de dupe van zijn. Peuters en kleuters worden gedurende de belangrijkste uren van de dag gedumpt bij wildvreemden. De hechting en de taalontwikkeling lijden eronder, met als gevolg zwakkere schoolresultaten en meer emotionele en gedragsstoornissen.

Er is een oplossing: een 18-urige werkweek zodat beide ouders hun kinderen zelf kunnen opvoeden. Maar dan moeten we leren minder te veroveren en minder te produceren. Dat is trouwens ook nog goed voor het milieu en voor de vrede op aarde.

11 december 2023

Beschouwingen bij Rudolf Otto: 'The idea of the Holy' (1917)

Rudolf Otto (1869-1937) was een Duitse lutheriaanse theoloog die vooral bekend is voor het door hem beschreven begrip van 'het numineuze', dit is de diepste emotionele ervaring van datgene wat totaal anders is dan de mens, namelijk de goddelijke openbaring of de goddelijke macht.

De religieuze ervaring is meer dan de dogmatiek, de geloofsleer en ook meer dan de ethiek. Het is de ervaring waar het goddelijke inwerkt op de menselijke geest. In die ervaring hebben we het gevoel geconfronteerd te worden met 'Iets' dat boven ons staat, boven de wereld, boven het materiële. Bij dat 'Iets' kunnen we met ons verstand niet bij. Het is niet iets dat we kunnen beredeneren, ontdekken of verklaren met de rede.

We kunnen deze religieuze ervaring vergelijken met de ervaring van het schone. Het schone in de kunst is ook niet te rationaliseren. Het is een gevoel of een ervaring die voor elke mens anders is.

Dit religieuze gevoel gaat samen met ontzag voor dat 'Iets' dat we God of de Schepper noemen. We zijn sprakeloos. We worden erdoor overweldigd. We voelen ons er nederig bij als een schepsel tegenover zijn Schepper.

Dat 'Iets' is het volstrekt andere dat niet in begrippen is uit te drukken. Onze taal schiet hier tekort. Als we proberen ons gevoel van dat 'Iets' te rationaliseren, dan elimineren we dat gevoel. Dat 'Iets' of God wordt dan weggerationaliseerd. Met onze rede kunnen we de inwerking van het goddelijke op onze geest niet ervaren. Helaas is de hedendaagse mens in de ban van de rede, waardoor hij alleen als waarheid aanvaard wat hij met de rede kan verklaren. Hierdoor sluit de mens zich af van de meest 'menselijke' ervaring, namelijk de nabijheid van God.

Belangrijk is dat bij de mens de potentie aanwezig moet zijn om dat religieuze gevoel op te wekken; dit is de betekenis van geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God. Het bewustzijn van het goddelijke wordt in mij uitgelokt door woorden die het hart raken, maar ook en vooral door de contemplatieve stilte waarbij ik word bevrijd van al het wereldse, van alle prikkels die mijn religieuze ervaring in de weg staan.

Gedragen we ons waardig ten aanzien van dat 'Iets', onze Schepper? Bij het overtreden van Zijn geboden zoeken we naar verzoening en verlossing. We hebben als het ware een intieme relatie met dat 'Iets'. We zijn afhankelijk van Zijn genade.

Ondanks dat we niet waardig zijn of ons niet waardig gedragen tegenover God, geeft Hij ons de genade om in intieme relatie met Hem te treden. Dit vereist verzoening en boetedoening. Wij ontmoeten God het best in de volledige leegte, dit wil zeggen in een stilte waar al het wereldse is uitgebannen, zoals in een woestijn; dan komt de 'totaal Andere' in onze ervaring. Hij staat tegenover de natuurlijke orde. Hij transcendeert die orde.

Bij Mozes en in het christendom krijgt het goddelijke via de Rede een morele inhoud, waardoor het Heilige wordt gedefinieerd. De inwerking van de Rede

volgt na de religieuze ervaring van het goddelijke. In het christendom wordt God de Vader en de mens wordt uitverkozen om het Koninkrijk Gods te vestigen. De christenen zijn een volk van priesters, van mensen die geconsacreerd zijn met een goddelijke roeping. Het goddelijke heeft hier almacht over het wereldse. Dit is ook de juiste betekenis van de predestinatie: God overwint altijd. We kunnen dit interpreteren als dat het goede uiteindelijk altijd zal overwinnen, ondanks het kwaad dat door de menselijke wil wordt veroorzaakt en ondanks de betovering door het wereldse. We moeten echter veel geduld hebben. Al tweeduizend jaar geleden werd het Koninkrijk Gods voorspeld, maar het wordt steeds verder uitgesteld omdat het kwaad telkens weer opduikt. De mens heeft de sleutel in handen en het christendom toont hier wat de Waarheid en de Weg is die leidt naar dat Koninkrijk Gods. Die Waarheid en die Weg komen tot ons via het goddelijke, - dit is de goddelijke openbaring -, in combinatie met het rationele, - dit is de menselijke inbreng om het goddelijke in de wereld te realiseren -. Hier staat de islam lijnrecht tegenover het judaïsme en het christendom, omdat volgens de islam het goddelijke absolute macht heeft over de mens. De moslim legt zijn lot in handen in Allah en dat leidt niet alleen tot passiviteit, maar ook tot fanatisme in het wereldse domein. Volgens de fanaticus mag de mens de woede van Allah niet opwekken. De niet-moslims die de geboden van Allah niet gehoorzamen, moeten worden gedood om Allah weer goed te stemmen. De rede kan dit fanatisme niet temperen want volgens de islam heeft de mens niet eens het recht om kritisch na te denken. Om die redenen wordt de islam door sommigen beschouwd als heidendom.

De kennis van God is a priori kennis bij elke mens. Dit is niet-rationele kennis die via de rede vertaald wordt naar ons handelen in de wereld. De rationele ideeën zijn rechtvaardigheid, morele wil, het verbannen van wat immoreel is. De mens kan het heilige erkennen in de wereld dankzij zijn innerlijke stem, de stem van de Geest. Het is vreemd dat de hedendaagse mens geen geloof hecht aan de innerlijke stem van God in de geest van de mens. Geheel anders is zijn houding tegenover de innerlijke stem van de liefde, want als hij verliefd is

komt dat niet door de rede, maar door wat hem innerlijk beroert. Waarom weigeren we dan de beroering die God diep in ons teweegbrengt?

Er is meer dan de empirische werkelijkheid, maar dit kan niet via de rede worden ontdekt. Het gaat om de intuïtie: God laat een spoor achter; een aanwezige afwezigheid. De confrontatie met het gelaat van de Ander licht de sluier even op. Via de Ander doet God op mij een appel.

Het zijn heilige mensen of profeten die ons het mysterie laten aanvoelen, iets wat tot een hogere orde behoort, namelijk het goddelijke. De mens heeft innerlijk een predispositie om het heilige te herkennen. Dat is wat Paulus is overkomen op weg naar Damascus. We vinden dit terug in het christendom die een religie is van de Verlossing, van de bevrijding van het gebonden zijn aan het wereldse, van de genade, van de hergeboorte en van het Koninkrijk Gods. In deze tijd is het aanvoelen van het goddelijke even sterk als in de eerste eeuwen van het christendom.

Geloof is meer dan een overtuiging van waarheden. Het is een diep gevoelde spanning ten aanzien van die ten diepste geabsorbeerde waarheden. De stilte is hier een belangrijke factor, waardoor we onthecht zijn van alle uitwendige prikkels. God is daar waar Hij wil zijn en God is niet daar waar Hij niet wil zijn. God komt nabij en verwijdert zich. Hij kan zo nabij zijn als onze adem en Hij kan mijlenver verwijderd zijn van ons. Hij komt als wij Hem oprecht aanroepen en ons op Zijn komst voorbereiden. Bij alle beroering en catastrofes is er het naar binnen gerichte spirituele tumult met wanhoop en teleurstelling. In onheilspellende tijden openbaart het heilige en het goddelijke zich.

Hoe is het zover kunnen komen dat we, vooral de Europese mens, niet meer openstaan voor het niet-rationele, het numineuze, het goddelijke? Ondanks (1) de predispositie om het goddelijke te herkennen, aan te voelen, intuïtief er bewust van te worden en (2) de manifestaties van het niet-rationele, het numineuze of het goddelijke in onze wereld.

Het is niet in taal of in begrippen uit te drukken. Hoe dan wel? Door woorden die het hart raken; door contemplatieve stilte waar de totaal Andere in onze ervaring komt; een stilte waaruit al het wereldse is uitgebannen. Kunnen we nog luisteren naar onze innerlijke stem? Vooral als ik de Ander ontmoet.

Wat is hier de mogelijke rol van 'Heilige mensen' en profeten?

Zie het schone in de kunst of de liefde voor een Ander: het niet-rationele is hierbij het meest wezenlijke. Dit is niet te ontdekken of te verklaren met de Rede. Geldt dit ook niet voor de manifestaties van het numineuze? Hoe de mensen hierop wijzen? Kunnen beroering en catastrofes een keerpunt teweegbrengen?

Wat is het belang van 'ontzag' voor het Hogere. Hiervoor moeten we ons nederig voelen, wat in deze tijd waar macht en status de afgoden zijn, vrijwel onmogelijk is, want belachelijk in de ogen van de wereld.

Oorlog, terrorisme, de agressie van elke dag, de criminaliteit kunnen slechts overwonnen worden door het niet-rationele; dat is de stem van God die in iedere mens tot hem spreekt; maar we horen die stem niet meer.

Als we minder gebonden zijn aan het wereldse, - dit is ons beperken tot de vitale behoeften -, dan zullen we de ware vrijheid leren kennen; de vrijheid van het Koninkrijk Gods. ONTHECHTING is hier een sleutelbegrip, want dan maken we ruimte vrij voor God.

Het is typerend dat het precies onthechting is die een oplossing kan bieden aan de klimaatcrisis en eveneens aan het toenemend verschil tussen rijk en arm. Het is nog typerender dat onthechting nergens voorkomt in de plannen en verdragen om deze problemen aan te pakken. Wat kan een doorbraak in het denken teweegbrengen?

vrijdag 22 december 2023

De volgende tekst werd als tweet verspreid en leverde in één dag 55.000 clicks op en 639 likes; twee dagen later 84.000 clicks en 908 likes.

De sharia wordt in 't geniep ingevoerd

Vannacht stond ik om één uur even op en vanuit mijn appartement zag ik hoe twee in het zwart geklede moslima's, verborgen achter een grote paraplu terwijl het niet regende, een reclamezuil bekladden met een verfspuit. De volgende ochtend zag ik dat ze met rode verf een reclame voor make-up hadden besmeurd. Op die reclame stond het gelaat van een vrouw. Deze twee dames voerden in het geniep de sharia wet uit.

We kunnen er zeker van zijn dat, om verder vandalisme te voorkomen, de reclamebureau's hun beleid zullen aanpassen. Binnenkort zien we geen vrouwelijk schoon meer op reclames.

Misschien moeten onze musea de toegang voor moslims verbieden. Het hangt daar vol kunstwerken die volgens de sharia vernietigd moeten worden.

Ik ben blij dat ik al 83 jaar oud ben, zodat ik de totale verloedering van onze zo mooie beschaving niet al te lang meer hoef mee te maken. Ik wens u allen veel sterkte toe in de toekomst.

Om 08.12 op woensdag 20 december heb ik de politie daarover gebeld. De dame zei dat ik toch beter om 01 uur had gebeld. Dat had ik niet gedaan omdat ik twijfelde om voor zoiets midden in de nacht naar de politie te bellen. Ik gaf wel enkele details die voor de politie bruikbaar zijn.

zaterdag 23 december 2023

De PVV en psychische gezondheid

Het psychisch gezonde deel van de Nederlandse bevolking heeft gestemd voor de PVV.

Waarom gezond: (1) omdat ze opkomen voor het behoud van de normen en waarden die onze beschaving hebben gemaakt tot wat ze is; (2) omdat ze de grootste bedreiging tegen die normen en waarden willen verhinderen en (3) omdat ze trots zijn op onze tradities en op de erfenis die onze voorouders ons hebben meegegeven.

Wie is psychisch ongezond: diegenen die weggijken en de grootste bedreiging onderschatten; die meegaan met de ondermijning van onze beschaving door allerlei beschuldigingen van wandaden gepleegd door een kleine minderheid in een ver verleden voortdurend te herhalen en eenzijdig te benadrukken; die verdringen dat onze beschaving de beste is die de mensheid ooit heeft gerealiseerd, terwijl mensen uit niet-westerse landen dat al te goed weten en daarom naar ons willen komen.

Uiteindelijk zal het christendom als een feniks herrijzen en zetten we verder wat gedurende 2000 jaar Europa tot Europa heeft gemaakt.

2024

woensdag 17 januari 2024

Trump is een godsgeschenk

Het zou prachtig zijn indien Trump opnieuw de president van de VS wordt en daarmee de machtigste man op het wereldtoneel. Trump zet het establishment in zijn hemd. Het establishment dat zijn de regeringsleiders van Noord-Amerika en Europa van de afgelopen vijftig jaar, die onze westerse beschaving op de rand van de afgrond hebben gebracht met de waanzin van de multiculturele samenleving. Trump is diegene die de blanken in Amerika en Europa weer hun trots en macht kan teruggeven, want dat is een voorwaarde om vrede in de wereld te brengen en vrijheid te geven aan de gehele mensheid.

Ben ik nu een racist, een neonazi, een fascist of simpelweg een seniele oude 83-jarige man? Ik zal proberen mijn standpunt netjes uiteen te zetten. Ik heb niet de illusie ook maar één iemand te overtuigen. Het gaat erom dat de mensen van goede wil, met gezond verstand en die hun ogen open houden om te zien wat er werkelijk gaande is in de wereld -, doelgericht blijft streven naar een sterke westerse beschaving.

Vergis u niet. De NAVO heeft de oorlog in Oekraïne uitgelokt. Trump is de man die Rusland kan uitnodigen tot lidmaatschap van de NAVO. Dan ontstaat een wereldmacht die effectief een halt kan toeroepen tegen de satanische krachten die de mensen van hun vrijheid willen beroven.

Vergis u niet. Extreem racisme en fascisme zijn inherent aan niet-westerse landen van Afrika, de islamitische landen tot het Verre Oosten en zelfs in Zuid-Amerika. Alleen een machtig westers machtsblok kan voor de gehele mensheid verlossing brengen.

Vergis u niet. De oorlog tegen Israël is een godsdienstoorlog. Nadat vrijwel alle christenen en joden uit de islamitische landen zijn verdreven, moet nu het laatste minuscule stukje van het Midden-Oosten, het land Israël, Judenfrij worden. Een staatsman als Trump zal Israël lid maken van de NAVO en daarmee eindelijk een buffer opwerpen tegen de duisternis die de gehele mensheid bedreigt

Vergis u niet. De verovering van Europa wordt meer en meer een voldongen feit. Als vijf procent van de 100 miljoen moslims die zich de afgelopen zestig jaar in Europa hebben gevestigd, islamistisch is, dan zijn er op Europese bodem vijf miljoen potentiële terroristen. Geen politiemacht of leger kan dit onder controle houden. Geen priester is nog veilig. Geen kerk zal ontsnappen aan vandalisme. Wereldwijd is er vervolging van de christenen en het enige wat het establishment doet is laf wegstaren. Al het mooie is weerloos tegen fanatisme en extremisme.

Het gaat niet alleen om de man Trump als redder van onze westerse beschaving. We hebben nood aan staatsmannen die de moed hebben de erfenis van het verleden te verdedigen en verder te vervolmaken. De Founding Fathers van de Verenigde Staten waren christenen die het fundament hebben gelegd voor het meest democratische land uit de wereldgeschiedenis, waar de mensen waarlijk vrij zijn en voor ieder die het wil de kansen voor het grijpen liggen. In Europa hebben onze christelijke voorouders gedurende tweeduizend jaar een ongeëvenaarde beschaving opgebouwd. Deze erfenis moeten we koesteren en verder vervolmaken. Dat is onze heilige plicht want de gehele mensheid is afhankelijk van het Licht dat de westerse beschaving brengt. Zonder de waarden van de Verlichting en de joods-christelijke ethiek stevent de wereld af op een door de mensen veroorzaakte apocalyps. Er is slechts Één iemand die ons de genade en de kracht kan geven bij deze opdracht : Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

zaterdag 17 februari 2024

De wereld wordt steeds gekker en Europa wordt overspoeld met mensen die hier niet horen. Toch weet ik dat er een oplossing komt. Er zullen nog meer verschrikkelijke dingen gebeuren en dan komt de massa in opstand. Dit is het moment waar paal en perk zal worden gesteld aan al diegenen die zich niet integreren. Uitzetting manu militari van drugsdealers, werkloze immigranten, illegalen,...

Europa zal binnen afzienbare tijd weer blank zijn. Europa zal uitgeroepen worden tot een joods-christelijke beschaving.

Gott mit uns.

zondag 18 februari 2024

Wilders is geen staatsman en zal het nooit worden

Meer dan een miljoen mensen hebben op Geert Wilders gestemd. Dat verdient hij, want Wilders is een van de weinige politici die het existentiële gevaar voor onze beschaving wil bestrijden. De islam ondermijnt meer en meer de fundamenteën van Europa. Ik hoop ook dat Wilders bij de volgende verkiezingen 75 zetels of meer behaalt. Hij is helaas geen staatsman. Hij had nooit de hoofdpunten van zijn politieke programma moeten afzwakken. Hij dacht hiermee een regering te kunnen vormen. Hij leeft in de illusie dat hij met de laatste verkiezingsuitslag minister-president zou kunnen worden. Als staatsman had hij met alle kracht en overtuiging zijn standpunten over de islam en de massa-immigratie moeten vasthouden, want omwille van die standpunten stemmen de mensen op hem. Zijn kiezers zijn precies de Nederlanders die hun gezond verstand hebben behouden, die niet weggijken en die zoveel houden van hun vaderland dat ze stemmen op diegene die hun land kan redden van de ondergang. Wilders had moeten weten dat andere traditionele politieke partijen hem nooit zullen aanvaarden. Nooit. Dus liever verder strijden in de oppositie totdat een absolute meerderheid tot inzicht komt dat de standpunten van Wilders noodzakelijk zijn om Nederland en de rest van Europa in vrede en welzijn te laten leven. Die absolute meerderheid voor Wilders zal er komen na enkele jaren Frans Timmermans als minister-president.

woensdag 21 februari 2024

Een machtig blank Europa om de Derde Wereld uit het slop te halen

'Het oliegebruik zal volgens het Internationaal Energieagentschap stijgen van 102 miljoen barrels per dag tot 106 miljoen in 2028. Volgens de olieproducerende landen zal het nog veel sterker stijgen tot 110 miljoen barrels per dag binnen vijf jaar en daarna zal het verbruik nog voor ten minste 20 jaar blijven stijgen'. (Bron: The Economist february 17th).

Het milieubeleid is dus een flop. Vertrouwen hebben in de huidige politici is dwaas.

Zou ander beleid, nationaal en internationaal, ook een flop zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de massa-immigratie of de onmogelijke integratie van de islam in de westerse beschaving?

Of hangt alles met alles samen zodat als de milieucrisis tot ondraaglijke gevolgen leidt, korte metten gemaakt wordt met alles wat ons bedreigt? De geschiedenis van de Toren van Babel lijkt zich te herhalen.

Ik steek het niet meer onder stoelen of banken. Europa moet blank blijven om de wereld te redden. Dat zal ook in het voordeel zijn van de Derde Wereld, omdat de teruggekeerde immigranten, hun kinderen en kleinkinderen, de landen van herkomst zullen opbouwen met steun van dat sterke Europa. Alles wat een blank Europa ondermijnt, bijvoorbeeld de actiegroepen die zich keren tegen de blanken, is satanisch.

zondag 25 februari 2024

De populariteit van Trump, Orban, Wilders, Le Pen en anderen

Waarom stemmen steeds meer mensen voor Trump, Wilders, Orban, Le Pen en anderen? Omdat het volk inziet dat het establishment onze westerse beschaving naar de rand van de afgrond heeft gebracht. Het establishment dat zijn de traditionele politieke partijen van links tot rechts die alle ruimte hebben gecreëerd voor de religie van de haat tegen de andere mens. De andere mens dat is de jood, de christen, de bekeerde, de afvallige, de atheïst, de agnost. We zijn weerloos tegenover deze overmacht van de haat omdat we ons spiritueel fundament zijn kwijtgeraakt. De westerse beschaving was de beschaving van het respect voor de andere mens, van de naastenliefde voor ieder mens onafhankelijk van zijn geloof, van de vrijheid van het individu. Nu is onze beschaving en dus het politiek beleid louter gefundeerd op economische belangen. Vandaar de leegte en de zinloosheid van het leven van de westerse mens, die om die reden afleiding zoekt in zinloze reizen, overdadige consumptie en stompzinnige entertainment.

De hoop moeten we daarom vestigen op een staatsman die het volk weet te inspireren voor wat ooit onze beschaving zo krachtig maakte. Die staatsman is nog niet in zicht.

zondag 3 maart 2024

Stemmen voor radicaal-rechts is een morele plicht

De grootste misleiding waar vijftig procent van de mensen in geloofd is de linkse ideologie; een ideologie die gebaseerd is op jaloersheid. De linkse ideologie ziet de religie als opium van het volk, maar het is precies het omgekeerde: het is de linkse ideologie die het volk heeft verdwaasd. Het jodanisme en het christendom doen op de mensen een appel om zich te bevrijden uit hun egoïsme en zorg te dragen voor de Ander. De linkse ideologie verblindt haar aanhangers en zet hen aan te strijden voor hun egoïstische rechten, vandaar al het geweld, onverdraagzaamheid, stakingen en lastercampagnes.

De westerse beschaving die 2000 jaar lang joods-christelijk was is een zorgzame beschaving. Dit ging uiteraard met vallen en opstaan en helaas ook dramatische dieptepunten, maar de westerse beschaving weet zich steeds te herstellen. Naar deze zorgzame samenleving willen honderden miljoenen emigreren.

Deze zorgzaamheid staat recht tegenover het totalitarisme van China, de eindeloze stammenoorlogen in Afrika en de dictatuur en de terreur in islamitische landen. Het racisme en de slavernij in die continenten zijn een schande voor onze tijd. Daartegenover stellen het racisme en de discriminatie waar sommige blanken zich schuldig aan maken weinig voor.

Nadat ze in de vorige eeuw het christendom belachelijk heeft gemaakt en oorzaak was van de ontkerkelijking, gebruikt de linkse ideologie in de westerse landen nu de islam als middel om de doodsteek toe te dienen aan het wezen van onze beschaving. Nu zijn er honderdmiljoen moslims op Europese bodem die alles wat joods en christelijk is willen verdrijven en ze lijken daar goed in te slagen. De linkse ideologie die ook de rechtse politieke partijen heeft vergiftigd is de hoofdschuldige van de ramp die Europa is overkomen. We staan aan de rand van de afgrond.

Niet alleen Europa, maar de gehele mensheid wacht totale destructie als Europa geen voorbeeld meer is van een zorgzame samenleving waar de joods-christelijke ethiek in praktijk wordt gebracht. Om die reden is een revolutie nodig om het tij te keren. In een eerste fase kan slechts radicaal-rechts deze

revolutie ontketenen, want de traditionele partijen van links of rechts zijn verstikt door politiek correct denken, dat alles behalve correct is. Een gevolg hiervan is dat een oorlog wordt gevoerd tegen een reusachtig land waar de christenen een bondgenoot zouden kunnen zijn in de strijd tegen de vijanden van onze beschaving.

Na de revolutie zal het evenwicht worden hersteld en wordt een Europa van de Noordzee tot Vladivostok opnieuw voor de gehele wereld een voorbeeld van een democratische en zorgzame samenleving. Een voorbeeld waarheen men niet moet emigreren, maar die men kan zien als een inspiratiebron voor het eigen land.

dinsdag 5 maart 2024

Strafrechters oordelen altijd verkeerd

Jonge criminelen, ook wel 'jongeren' genoemd, komen in aanraking met hulpverleners en rechters. De meeste burgers vinden hulpverleners te soft en wereldvreemd, want criminelen moeten hard worden aangepakt zodat ze hun lesje leren. Het liefst moeten zij naar strafkampen en in het ergste geval gaan ze de cel in en gooien we de sleutel weg. Dat is allemaal mooi bedacht en aardig, maar het strafrecht bepaalt de strafmaat en een rechter kan daar niet omheen. Het wetboek van strafrecht en het jeugdrecht zijn tot stand gekomen door vertegenwoordigers van diezelfde burgers.

Een strenge aanpak van rechters biedt geen echte oplossing. De burgers moeten natuurlijk worden beschermd. De slachtoffers hebben recht op genoegdoening. Een ernstig misdrijf kan niet zomaar ongestraft blijven.

Uiteraard kunnen criminelen geen misdaden plegen zolang ze in de gevangenis verblijven, maar de echte, zware en recidiverende criminelen hervallen bijna allemaal in de criminaliteit binnen vijf jaar na de detentie. Er is dus meer nodig om criminelen te weerhouden van recidive. Hier komt de hulpverlening in beeld. Ik pleit voor een harde aanpak van jonge, gewelddadige criminelen en ik weet tegelijkertijd dat een educatieve aanpak na de detentie noodzakelijk is om de kans op recidive te verminderen.

Hoe krijgen we een jonge delinquent op het rechte pad? In elk geval niet door hem aan de kant te schuiven, hem langdurig te plaatsen in een inrichting waar

hij geen passende opleiding kan volgen, een strafblad te geven zodat hij nergens nog kan solliciteren, of als hij in elke school wordt geweigerd. Joodse talmoedeleerders maken een onderscheid tussen oordelen en barmhartig zijn. Oordelen moeten we aan God overlaten. Alleen het Laatste Oordeel is correct, want God is alwetend. Misschien zal God de crimineel die bij ons zoveel afschuw oproept, hem niettemin zalig verklaren. Een rechter die lid was van de Hoge Raad zei mij eens dat hij vaak verbaasd was over zware en meedogenloze misdadigers die voor hun moeder, vrouw of vriendin alles over hadden, alles aan hen weggaven en door het vuur zouden gaan om hen te beschermen.

Om over iemand een oordeel te vellen moeten we alles over hem weten: zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn motivatie, de omstandigheden waarin hij tot een misdrijf kwam, zijn sociale relaties, zijn biologische kenmerken, alle ingrijpende gebeurtenissen uit zijn verleden, enzovoort, enzovoort. Als we niet alles weten en dus niet met alles rekening houden, dan is ons oordeel over die persoon altijd verkeerd. Maar jeugdrechters en strafrechters hebben zoals alle mensen slechts een beperkte kennis van de crimineel. Hun oordeel is daarom altijd verkeerd. Hun oordeel berust op los zand en op een bevooroordeelde selectie van feiten, waar de Raad voor de Kinderbescherming driftig aan meewerkt. Om het bewustzijn hiervan te verdringen nemen de meeste rechters een arrogante houding aan. Ze voelen zich verheven boven het gepeupel en zijn rotsvast overtuigd van hun gelijk. Dat hun vonnis niet leidt tot de gewenste resultaten en het integendeel vaak nog erger maakt, wordt eveneens verdrongen.

Volgens de talmoedeleerders is het onze taak niet om te oordelen, maar om in dit leven barmhartig te zijn. Barmhartigheid betekent vooral dat we oog hebben voor de positieve kanten van de andere, voor zijn talenten, voor zijn gaven die de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. In mijn klinische praktijk voor jonge, gewelddadige criminelen paste ik een 'positief stimulerende behandeling' toe. Een paar duizend studenten orthopedagogiek heb ik hierin opgeleid. Het doel van deze interventie is rondom de jonge delinquent een 'netwerk van solidariteit' te creëren. In dit netwerk zitten

mensen die iets voor deze jongere kunnen betekenen, die in hem geloven, die om hem geven, die hem steeds nieuwe kansen geven. Die hem niet blijvend veroordelen, maar die de hoop nooit verliezen. Indien met deze mensen bij de jongere een gevoel van verbondenheid ontstaat, wordt de kans op herhaling van het crimineel gedrag sterk verminderd.

Als de mensen in dit netwerk behoren tot de omgeving waarin de jongere verblijft, kunnen zij de taak van de hulpverlener overnemen en wordt de jeugdzorg betaalbaar. In dit netwerk zitten de ouders, andere familieleden, burens die sociaal betrokken zijn, gepensioneerde leerkrachten die bijlessen geven, werknemers die bereid zijn de jonge crimineel een kans te geven, sportcoaches, enzovoort. Voor veel jonge criminelen met een niet-westerse achtergrond zou het land van herkomst een betere uitkomst bieden, dan een samenleving waar ze door een meerderheid van de bevolking worden uitgekotst. Dat is echter een ander verhaal dat slechts gerealiseerd zal worden als voor iedereen duidelijk wordt dat de multiculturele samenleving onhoudbaar is omdat het geen 'netwerk van solidariteit' is en nooit kan worden wegens onverenigbare waarden en normen.

In andere paragrafen heb ik duidelijk gemaakt hoe mijn therapeutisch principe van het creëren van een netwerk van solidariteit ook in het politiek en maatschappelijk beleid zeer waardevol kan zijn.

zondag 10 maart 2024

Palestijnen hebben gelijk. Israëliërs ook

Wie denkt vanuit het lot van de Palestijnen heeft harde en onweerlegbare argumenten voor zijn standpunt.

Wie denkt vanuit het lot van de Israëliërs heeft harde en onweerlegbare argumenten voor zijn standpunt.

Redelijke mensen die ook van goede wil zijn zoeken naar een compromis tussen deze standpunten. Als geen compromis mogelijk is, dan wordt ernaar gestreefd de vrede te bewaren en wordt samengewerkt op economisch, cultureel of sportief gebied. Misschien lukt het later om tot overeenstemming te komen.

Bij het conflict tussen Palestijnen en Israëliërs moeten twee vragen opgelost worden:

1. hoe voorkomen dat mensen die niet van goede wil zijn, die haten, die de ander willen vernietigen en die elke dialoog afwijzen, de macht krijgen?
2. hoe voorkomen dat een charismatisch leider die het kwaad vertegenwoordigt, de massa kan opzweepen?

Alleen redelijke mensen die van goede wil zijn kunnen escalatie voorkomen of een halt toeroepen. Het probleem in islamitische landen is dat zodra een leider opstaat die gematigd is, hij wordt vermoord. Bovendien wordt via sociale media de informatie over en weer vervalst, zodat dialoog vrijwel onmogelijk wordt. Met behulp van artificiële intelligentie creëert elke partij zijn eigen 'realiteit'.

Is hier een oplossing voor? De geschiedenis leert dat in elk land, in elk beschaving er perioden zijn waarin het kwaad kan zegevieren.

Misschien moet het conflict eerst veel verder escaleren totdat de betrokken volkeren tot bezinning komen en gematigde leiders een kans geven. Met andere woorden: hoe wreder de oorlog in Gaza wordt, hoe dichter we komen bij de oplossing. Niet iets om vrolijk van te worden, maar ik vrees dat het niet anders kan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Duitsland platgebombardeerd worden, met honderdduizenden burgerslachtoffers, om een overgave af te dwingen. Daarna begon een ongekende bloeiperiode voor Duitsland en werd het kwaad van het nationaal-socialisme afgezworen. Is dit de les van de geschiedenis die nu opnieuw van toepassing is?

dinsdag 12 maart 2024

Gog en Magog: de Derde en Laatste Wereldoorlog

De oorlog tussen Gog en Magog is volgens joodse schriftgeleerden een oorlog tussen de christenen en de moslims met als resultaat het Einde der Tijden. De joden zullen niet in die oorlog betrokken zijn, zodat Israël de meest veilige plaats in de wereld zal zijn.

Hoe dat mogelijk zal zijn wordt in een oude joodse profetie verduidelijkt. Een koning vroeg aan een rabbijn hoe een klein volk als het joodse volk de wereldoorlog zal overleven. De rabbijn vroeg aan de koning 70 vechthanen te

geven en één kuikentje. Hij plaatste ze in een kooi en wierp een stuk brood erin. De vechthanen vochten op leven en dood totdat allen gesneuveld waren. Het kuikentje dat zich verborgen had gehouden, kwam nu naar voren en at rustig het stuk brood op. Dit was de profetie van deze rabbijn.

Volgens sommige joodse geleerden komt deze profetie nu uit. Er woedt weliswaar een oorlog in Gaza en Israël, maar als de joden het hoofd koel houden en eendrachtig zijn, komt die oorlog zoals de vorige wel tot een einde. De oorlog tussen christenen en moslims of de oorlog tussen de van oorsprong christelijke beschaving en de islamitische beschaving kondigt zich aan en is in feite al in volle gang. Met de moderne destructiewapens zullen de christenen en moslims elkaar uitroeien en dan komt er een definitieve vrede voor de mensheid met een joodse messias als koning.

donderdag 14 maart 2024

Islamisten en gewone moslims: geen wezenlijk verschil

Stelling: Het is niet de oorlog in Oekraïne die beslissend zal zijn voor de vrijheid in Europa, maar het standhouden van Israël in het Midden-Oosten.

Is er een verschil tussen islamisten en de gewone moslims? Is er een verschil tussen de extremisten van Hamas en de gewone Palestijnen? Om deze vragen te beantwoorden leggen we de kern bloot van het islamitisch geloof.

De profeet Mohammed heeft al wat vóór hem was geïslamiseerd. Dit wil zeggen dat de Koran er eerst was, dat Abraham, Mozes en Christus moslims waren. De joden en de christenen hebben de Koran echter vervalst en Abraham, Mozes en Christus onrechtmatig toegeëigend. De christenen hebben zich zelfs zo godslasterend gedragen dat ze van Christus God hebben gemaakt. De bijbel is een vervalsing van de Koran die er al eeuwig was. Dat is het vaste geloof van alle moslims, fanatiek of niet. Het is om die reden voor moslims ondraaglijk dat joden en andere niet-moslims zich niet onderwerpen aan de wet van Allah. Het is ondraaglijk dat de joden een soevereine staat zouden hebben, nota bene in een islamitisch continent. Het is ondraaglijk dat niet-moslims macht hebben, een plezierig leven leiden, genieten van hun vrijheid en de sharia niet gehoorzamen. In de Koran staat weliswaar dat je niet mag doden, maar dat geldt niet voor diegenen die de Koran hebben vervalst,

afvallig zijn of zich niet onderwerpen aan de sharia. In de Koran staat onomwonden dat die lieden moeten worden gedood. De exclusiviteit van de islam, als de ene ware en absolute religie die vervalst werd door joden en christenen, betekent dat de islamitische wet een narcistische wet is, dit wil zeggen alleen vervuld van zichzelf, fanatiek overtuigd van het eigen gelijk. Daartegenover zijn de bijbelse en evangelische wetten symbolisch, wat betekent dat ze geloofsbelijdenissen zijn die telkens opnieuw geïnterpreteerd kunnen worden al naargelang van de veranderende omstandigheden en de ontwikkeling van de beschaving. Door hun narcisme zijn moslims slachtoffer van hun geloof. Zich onderwerpen aan de sharia is hun enige optie. Moslims zijn de minst vrije mensen op de wereld, vandaar hun verwaarloosbare bijdrage aan wetenschap en cultuur. De Gazanen zijn ongelukkig ten gevolge van hun geloof. Zij kunnen geen kant op want de gehele Arabische wereld dwingt hen de joden te haten. Het islamitisch geloof dwingt hen geen compromissen te aanvaarden, zoals een tweestatenoplossing of een vredesplan waarin de soevereiniteit van de joodse staat wordt erkend. Alle pogingen daartoe zijn tot nog toe mislukt en zullen altijd falen, ondanks grote toegevingen van de Israëliërs in het verleden.

Joden en christenen hebben de vrijheid de goddelijke geboden te interpreteren en te vertalen naar hun actuele situatie. Hun geloof gaat mee met de ontwikkeling van hun beschaving. Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen Rede en Geloof. Vandaar de ongelooflijke bijdrage van joden en christenen aan wetenschap en cultuur.

De strijd die joden nu voeren tegen Hamas wordt door de hele wereld gevolgd. De andere volkeren weten uiteraard dat het hier gaat om een strijd tussen onderdrukking en vrijheid, tussen haat en naastenliefde. De wereldgemeenschap ziet het joodse volk als een koorddanser die over een ravijn op een koord loopt. Iedereen hoopt dat hij veilig de overkant zal bereiken, slechts een enkele psychopaat onder de toeschouwers hoopt dat hij in de ravijn zal storten. De moslims staan voor die psychopaat, maar de grote massa der volkeren hoopt dat de joden zullen overwinnen. Hiermee bedoel ik

niet dat moslims psychopaten zijn, maar hun geloofsovertuiging is even destructief als dat van een psychopaat.

Het is niet de uitkomst van de oorlog in Oekraïne die het lot van Europa zal bepalen. Onze vrijheid wordt nu verdedigd door Israël als de voorpost van de joods-christelijke beschaving.

woensdag 20 maart 2024

Israël voert geen oorlog, maar bestrijdt barbarij

Negationisme of ontkennen van de holocaust wordt streng veroordeeld en is wettelijk strafbaar. Er is echter een andere vorm van negationisme waaraan de traditionele politiek en pro-Palestina betogers zich schuldig maken: het ontkennen dat het doel van de Palestijnen in Gaza en van de moslims in het algemeen het uitroeien is van de joden. Volgens Michel Gad Wolcowicz, een Franse psychoanalyticus, hoogleraar in Tel Aviv en aan de universiteit van Glasgow betekenen de wreedheden van 7 oktober 2023 een breuk in de beschaving. Geciviliseerde mensen doen elkaar zo iets niet aan. Voor de joden overall in de wereld betekende dit dat de kreet 'Dat nooit meer', na de holocaust, een holle frase is. 7 oktober is daarom voor de beschaafde wereld een catastrofe. Het is onmogelijk tegenover die barbarij neutraal te blijven. De joden kennen een lange geschiedenis van vervolging, bedoeld om hen volledig uit te roeien. Antisemitisme is op dit moment erg frequent in de VS en in Europa. De joden voelen er zich niet meer veilig. Waar moeten ze dan heen? Want hun land Israël wordt hen ook niet gegund. Ze moeten gewoonweg van de aardbol verdwijnen. Wolcowitz ontkennt daarom dat 'Dat nooit meer' ooit werkelijkheid is geweest.

Op 7 oktober werden de joden ontmenselijkt. De vrouwen werden verkracht. Slachtoffers, ook baby's werden in stukken gesneden. Zelfs de lijken werden verkracht. De joden werden ontmenselijkt, net zoals de nazi's deden. Een Hamas strijder belde trots zijn moeder op dat hij joden had gedood. Net zoals de nazi's hadden deze barbaren geen gevoel bij het doden. Dit is een incestueuze relatie met de dood.

Antisemitisme is niet gelijk te stellen met racisme, want het gaat niet alleen om vernietigen of om deporteren. De wreedheden van 7 oktober passen in een

ideologie, zodat de daders erop voorbereid waren. De terreur was gepland en georganiseerd. Bij racisme acht men zich superieur en men misprijst de andere. Die andere is nodig om het superioriteitsgevoel in stand te houden. In racisme schuilt een zeker narcisme. Bij antisemitisme gaat het in de grond om uitroeiing. Zie de kreet 'Van de rivier tot de zee'. Antisemitisme komt voort uit jaloezie. De joden hebben alle vervolgingen overleefd; die kracht willen de anderen ook. De joden zijn ook het uitverkoren volk, maar dit lijkt eerder uitverkoren zijn voor een universele haat. De Palestijnen worden opgevoed met haat tegen de joden. Het wordt van generatie op generatie overgedragen. Israël hoort volgens hen toe aan de Palestijnen. Ze voelen zich constant vernederd, niet alleen door de joden, maar ook door de blanken in het algemeen. Zij kunnen niet met de joden samenleven, waardoor de apartheidspolitiek die wordt verweten aan de Israëliërs in feite gevoerd wordt door de moslims. De joden wordt genocide en apartheidspolitiek verweten, maar het is precies het omgekeerde. De slachtoffers worden tot daders gemaakt. Het kwaad dat Hamas heeft aangericht wordt gebanaliseerd, alsook het willen uitroeien van de joden als hoogste en door Allah bevolen doel. Tijdens de holocaust-herdenkingen worden de dode joden herdacht, terwijl op dit moment de levende joden worden vervolgd. Wolcowitz heeft het in dit verband over een psychose met perversiteit en ontkenning. Een hele cultuur kan psychotisch zijn, waarbij niets wordt opgebouwd. De eeuwige status van vluchtelingen is er een bewijs van.

Nu wil men dat de joden humanitaire hulp toelaten aan een volk dat hen wil vernietigen. Het Palestijnse volk is niet onschuldig. Ze hebben voor Hamas gekozen. Zij juichen bij de terreurdaden van islamisten. Zij voeden hun kinderen op vol haat voor het joodse volk. Het verwijt dat Israël veel Palestijnse kinderen doodt, vergelijkt Wolcowitz met het fantasma uit de Middeleeuwen over joden die kinderen doden om hun bloed te drinken. De haat tegen de joden is religieus en heeft niets met de realiteit te maken. Er zijn geen objectieve feiten die deze haat rechtvaardigen. De 16 miljoen joden in de wereld vormen geen gevaar voor de 1,5 miljard moslims.

Dat Europa zoveel moslims op haar grondgebied heeft toegelaten is suïcidaal, want na de haat tegen de joden komt de haat tegen alle niet-moslims.

Wolcowitz noemt de tolerantie tegenover de islam pervers. Dat geldt ook voor de oproep tot een staakt het vuren. De strijd tegen Hamas stoppen, betekent de strijd verliezen, ook voor de toekomstige generaties. Het gaat bij Israël niet om wraak nemen, maar om zich verdedigen en de veiligheid te verzekeren.

Wat kunnen we doen om onze Europese beschaving te vrijwaren van de haat, van een perverse tolerantie en een nieuw negationisme? Joden en christenen moeten standvastig rechtvaardigheid en broederlijkheid in hun landen nastreven. Zij mogen nooit toegeven aan een ideologie van meer dan duizend jaar oud die de haat overdraagt van generatie op generatie. Die haat is helaas niet te doorbreken. We kunnen van de moslims geen bekering verwachten. De islam moet daarom buiten onze beschaving blijven. De Chinezen hebben dit al lang begrepen.

vrijdag 22 maart 2024

In Brussel komen de destructieve krachten weer samen die nog meer oorlog in Europa brengen, die de landbouw om zeep helpen, die de concurrentiepositie van de industrie verzwakken, die steeds hogere staatsschulden maken, die de burgers vervreemden van hun land, die de massa-immigratie niet onder controle krijgen, die Israël niet volmondig steunen in hun strijd tegen barbarij, die de Europeanen van hun eigenwaarde beroven,... Mijn hoop is gevestigd op de vele burgers die inzien dat het zo niet verder kan. Mijn voorspelling is dat in Frankrijk het grote verzet zal starten, net als ten tijde van de Franse Revolutie. Europa zal weer ons Europa worden. Ons land zal weer ons land worden.

Maandag 25 maart 2024

Hoe is het christelijk gebod zijn naasten lief te hebben te rijmen met mijn voorstel om alle moslims uit de Europese beschaving te verwijderen? De ware naastenliefde kent namelijk volgens Kierkegaard geen verschillen en geldt voor alle mensen.

In elk geval sluit het gebod uit dat leed zou worden toegebracht aan de moslims. Een terugkeer naar de landen van herkomst moet voor hen een verbetering betekenen.

Ik meen dat de aanwezigheid van talrijke moslims in Europa uiteindelijk zal leiden tot grote spanningen. In bepaalde omstandigheden kunnen we het ergste vrezen. Dit is geen doemdenken. Objectief gezien zijn er meerdere ontwikkelingen die onze huidige welvaart en welzijn ernstig zullen schaden. Een ander argument is dat de situatie in de islamitische landen slechts zal verbeteren bij een massale terugkeer van de moslims uit westerse landen. Kortom, na een moeilijke periode met harde politieke beslissingen, zal uiteindelijk een beter perspectief voor de islamitische landen zich openen. Samen met Europa kunnen die landen ook ingrijpen in zwart Afrika om daar vrede, welzijn en welvaart voor allen te realiseren.

De Eindstrijd is begonnen

Aangezien de hele wereld zich keert tegen Israël, is de Eindstrijd begonnen. De Eindstrijd is de strijd tussen satanische krachten en God, tussen haat en liefde, tussen het kwaad en het goede. Israël heeft de goddelijke opdracht Satan te vernietigen om de fout van Adam en Eva te herstellen. Het satanische zien we nu in de haat van Hamas, Hezbollah en IS, alsook in de haat die van generatie op generatie wordt overdragen onder de moslims.

Al die haat heeft geen enkele objectieve verklaring. De 16 miljoen joden in de wereld vormen geen enkel gevaar voor anderen. Integendeel, de joden hebben ongelooflijk veel bijgedragen aan de wetenschappen en de cultuur. De haat is daarom puur religieus gemotiveerd, dit wil zeggen dat de Satan de grote inspirator is. Satan wil God uit de wereld verbannen om de mensen naar zich toe te halen.

De wereld heeft de opdracht van Israël niet begrepen. Dat komt omdat in de wereld het religieuze nagenoeg is verdwenen. Dat is een tragische vergissing. God werd dood verklaard en nu komt de afrekening. In de Verenigde Naties zijn de satanische krachten werkzaam en is God volledig uitgebannen. Om die reden zal de Derde Wereldoorlog uitbreken met fatale gevolgen voor alle landen. Alleen Israël zal vrede kennen op voorwaarde dat de joden de Eindstrijd winnen. Israël moet daarom Rafah binnenvallen en Hamas volledig vernietigen. Daarna komt Hezbollah aan de beurt.

Dat Israël zal winnen is zeker, want God is de Eeuwige die oneindig machtiger is dan de Satan. Gelukkig zijn er de joden die als enig volk, als uitverkoren volk, de opdracht van God om het kwaad te overwinnen zullen uitvoeren. Wie onder ons solidair is met de joden zal ook die vrede kennen.

paaszaterdag 30 maart 2024

Wat voorspelt de Talmoed over Gaza?

Het lijkt mij interessant om te luisteren naar wat joodse talmoedgeleerden zeggen over de oorlog in Gaza. Hun wijsheid is gebaseerd op duizenden jaren studie van de bijbel. Zij zien de oorlog in Gaza als een eerste fase van het messiaanse tijdperk. Als die oorlog is gewonnen, komt er een grote oorlog tegen de krachten van de duisternis.

Het Westen bevindt zich nu in duisternis. Dat komt door het materialisme en het individualisme, waardoor de mensen niet meer openstaan voor het spirituele. Het materialisme en het individualisme leiden onherroepelijk tot de dood want de materie is eindig en elke mens gaat dood. Het spirituele opent de weg naar de eeuwigheid. Dat materialistische westen zal vernietigd worden. De goede mensen zullen overleven en zich voegen naar het plan dat God heeft met zijn schepping.

Nu hebben in Gaza lieden die de dood vereren de macht; dat zijn lieden met een doodscultuur die hun eigen kinderen offeren op het slagveld. De joden hebben, in het plan van God, de opdracht om het licht in de wereld te brengen. Vandaar al die jodenhaat want de meeste mensen leven in de duisternis. De joden kennen een verschrikkelijke geschiedenis van vervolging, maar ze hebben alle tragedies overleefd. Dat zal nu ook het geval zijn. Het joodse volk is voor God een instrument om de gehele mensheid te redden.

Persoonlijk denk ik dat we uit deze visie een belangrijke les kunnen trekken. We leven nu in een tijd waar we slaaf geworden zijn van de techniek. We staan machteloos tegenover dramatische gevolgen van de techniek zoals de klimaatverandering, de bewapeningswedloop en de uitputtingslag van de planeet Aarde. We leven ook in een tijd waar de islam de duisternis brengt in de westerse wereld. Jaren geleden werd al voorspeld: Als het christendom verdwijnt, komt de islam in de plaats.

Deze vicieuze cirkel kan slechts worden doorbroken door een mondiale strijd tegen de krachten van de duisternis. Er komt zeker een grote oorlog. Wie zich weet te bevrijden uit het materialisme en het individualisme zal burger worden van een meer menselijke wereld. Als de joods-christelijke ethiek weer de spirituele basis wordt van onze beschaving zal de doodscultuur definitief uit de wereld kunnen verdwijnen.

paasmaandag 1 april 2024

Wie Israël haat, wacht een ellendig lot

1. Het Westen keek lijdzaam toe tijdens de jodenvervolgung door de nazi's en de holocaust (1933-1945). De joden herrezen uit deze catastrofe en Duitsland werd zwaar gestraft met miljoenen doden en platgebombardeerde steden.
2. Het Westen bleef passief tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) toen Israël werd aangevallen door de omliggende islamitische landen. Israël won de oorlog en bouwde een bloeiend land op. In de islamitische landen volgde een lange periode van ellende die nog steeds voortduurt, de moslims voerden oorlog met elkaar met miljoenen doden en vernietiging van hun cultureel erfgoed.
3. Een groot deel van het Westen veroordeelt Israël tijdens de huidige oorlog tussen Gaza, Hezbollah en Israël. Israël zal deze oorlog winnen. Gaza is een puinhoop en Libanon dat ooit de Parel van het Midden-Oosten was, is nu een arm en hopeloos verdeeld land.

Deze drie historische ontwikkelingen tonen aan dat het joodse volk altijd overwint en dat hun vijanden diepe ellende kennen. De haat in het Westen tegen de joden zal zwaar worden gestraft. Het Westen wordt verduisterd door de islam. Een Derde Wereldoorlog ligt op de loer. De klimaatverandering brengt diepe economische ellende. De massa-immigratie is onbeheersbaar. De oorlog in Oekraïne en de asielindustrie kosten miljarden waardoor de middenklasse verarmt.

Er is een verklaring voor het noodlot van de vijanden van het joodse volk: God beschermt zijn uitverkoren volk.

Wil het Westen het noodlot afwenden dan is er maar één oplossing: Europa en de Verenigde Staten uitroepen tot een joods-christelijke beschaving en daaruit de consequenties trekken. De goddeloze Europese Unie moet snel worden

vervangen door een Europese Confederatie van soevereine landen met inbegrip van Israël en Rusland want dat is een christelijk land dat ons kan helpen in de strijd tegen de duisternis.

woensdag 3 april 2024

Een wapenstilstand in Gaza = een voortzetting van het Kwaad

Wat als er een wapenstilstand zou komen in Gaza? Dan claimt Hamas de overwinning. Dat worden Hamas-strijders door de gehele islamitische wereld gezien als helden. Dan zal de pogrom van 7 oktober zich eindeloos blijven herhalen. Dan worden opnieuw duizenden raketten afgevuurd naar Israël. Elke afgevuurde raket is een oorlogsmisdaad want het is gericht naar de burgerbevolking. Dan blijft het Palestijnse volk door hun leiders opgezweept om Israël te vernietigen. Dan komen er nieuwe oorlogen met vernietiging van Gaza, Libanon, etc.

Kortom: Israël moet de strijd tegen Hamas tot het einde voeren. Dat is heel jammer voor de burgerslachtoffers onder de Palestijnen, maar dat is een minder kwaad dan Hamas een overwinning gunnen.

Wat daarna? De Palestijnen kunnen in vrede leven naast de Israëliërs als zij bevrijd zijn van hun kwaadaardige leiders. In feite voert Israël nu een strijd voor de vrijheid in de wereld, tegen het venijn van de islamisten die onze westerse beschaving aan het vernietigen zijn. Daarom is het ook voor ons in het Westen van vitaal belang Israël onvoorwaardelijk te blijven steunen. Na de oorlog zal het Westen het Palestijnse volk met alle middelen solidair bijstaan bij de opbouw van een eigen staat op voorwaarde dat kwaadaardige leiders die middelen niet gebruiken om de haat in stand te houden.

vrijdag 5 april 2024

De burgeroorlog is begonnen: de Europese Intifada

(dit is een samenvatting van een interview met Charles Rojzman. Rojzman is een Franse sociaal psycholoog die bekend staat als bemiddelaar bij internationale conflicten)

Het wordt steeds moeilijker om samen te leven in een multiculturele maatschappij. De wereld van de moslims is patriarchaal en traditioneel gebleven. Dit verhindert aanpassing aan de moderne wereld. Moslims worden

nog sterker getroffen door de veranderingen op wetenschappelijk en technologisch gebied. Volgens Rojzman zoeken zij een oplossing door regressie in een soort psychose; zij voelen zich slachtoffer van de joden en van de westerse wereld. De joden hebben de moslims zwaar vernederd in 1967 en in volgende oorlogen. Dit trauma komen ze niet te boven.

De wereld van de westerse mens daarentegen wordt gekenmerkt door zelfhaat en wroeging over het verleden van slavernij en kolonialisme en over het huidig zogenaamd racisme en superioriteitsgevoel. Zoals we eerder aangaven zijn dit onterechte beschuldigingen. De westerse mens doet zichzelf geweld aan, in tegenstelling tot de moslims die de ander geweld aandoen. Vandaar het explosieve druggebruik, de afbraak van de tradities en het wokisme dat een deconstructie is van alles wat de samenleving samenhoudt.

Met de huidige oorlog tegen Hamas neemt het antisemitisme onder moslims waanzinnige vormen aan, zelfs in landen zoals Algerije die ver verwijderd zijn van Gaza en in westerse hoofdsteden. De realiteit wordt niet meer gezien.

Vooraf in de Franse voorsteden laait het antisemitisme op want deze voorsteden zijn geïslamiseerd. De video's van Hamas hebben al meer dan twintig jaar grote invloed op de moslims. Jongere moslims voelen zich ook in Frankrijk bezet door de westerse mens. Zij bieden weerstand door een soort intifada. Instellingen, zoals de politie en hulpverleners, die de bezetter vertegenwoordigen vallen zij aan. Dezelfde haat zien we ook in andere Europese steden.

In het Westen is het vooral de 'elite' die zich niet bewust is van het gevaar. In Israël was er ook ontkenning, maar dit veranderde na 7 oktober. In het Westen zijn de terroristische aanslagen nog niet voldoende gebleken om de elite beter inzicht te geven. Het gewone volk ziet het gevaar wel degelijk, want door hun eigen ervaringen in hun wijken zijn ze zich meer bewust van de realiteit. Dat is de reden waarom radicaal-rechts bij het gewone volk zo'n succes heeft. De elite daarentegen is zich nog steeds niet bewust van het gevaar van de islamisering. De gewone man voelt zich verraden door de 'elite' die niet naar hem luistert en hem niet meer beschermt.

Volgens Rojzman staan we nu op een keerpunt. Het einde van een traditionele wereld is vrijwel voltooid. De landbouw is vervangen door agro-industrie die internationaal opereert. De industrie zelf biedt geen bestaanszekerheid meer. De arbeidsmarkt is geflexibiliseerd, wat voor velen betekent een verlies van trots, van identificatie, van veiligheid en geborgenheid.

Dit proces van afbraak van de traditionele samenlevingsvormen gaat samen met veel geweld in de sociale en politieke omgeving. Ook binnen de gezinnen is er meer geweld. Er is een gevoel van verlies van zin en angst voor de toekomst. De globalisatie en de nieuwe technologieën hebben de plaats van veel mensen in de samenleving in vraag gesteld. Structuren zoals vakbonden, de kerk, ideologieën van de vooruitgang die de samenleving bij elkaar hielden, hebben hun invloed verloren.

Er is nu al een stille burgeroorlog gaande in Frankrijk, voorlopig nog een burgeroorlog in de hoofden van de jongeren. Dit wordt zichtbaar in de haat tegenover de anderen. Die haat wordt besproken binnen de eigen familie en de clan. In Frankrijk neemt de collectieve haat onder de moslims toe. Dit zal een echte burgeroorlog worden na ernstige gebeurtenissen en als er een autoriteit is die het verzet rechtvaardigt. Voorlopig blijft het beperkt tot wat steekpartijen op willekeurige blanke slachtoffers en zware mishandeling van autochtone jongeren. Een angstcultuur grijpt meer en meer om zich heen en dat voorspelt naderend onheil.

Op het einde van het interview bespreekt Rojzmann drie voorwaarden om de samenleving van al die haat, geweld en onderling wantrouwen te genezen. Ten eerste moeten er nieuwe leiders komen die de veiligheid van de burgers kunnen verzekeren en van wie het gezag door het gewone volk wordt aanvaard. Autoritair leiderschap werkt niet meer, want de autoriteit wordt terecht in vraag gesteld.

Ten tweede moet er een collectief project komen. Dit project wordt gecreëerd door goed te luisteren naar de woede en de verwijten. Al dat negatieve moet worden vertaald in behoeften waarvoor een collectief project een oplossing kan bieden.

Ten derde moeten de tegenstanders elkaar ontmoeten, want er is te veel verdeeldheid. Ieder leeft in zijn eigen omgeving en gaat naar eigen scholen. Hierdoor ontstaan allerlei fantasmen over de tegenstander. In goed georganiseerde ontmoetingen leert men de ander zien als mens met eigen talenten en gebreken. Op die manier kan opnieuw een natie ontstaan. Nu zijn de mensen erg verdeeld door ideologieën die hen een realiteit voorspiegelen die bevooroordeeld is, die leugens verspreiden, die generaliseren en die met propaganda de geesten vergiftigen. Door de mensen te confronteren met wat ieder individu werkelijk meemaakt, ontstaat een realistischer beeld. Die confrontatie mag best samengaan met conflicten, maar in die ontmoetingen ziet men elkaar niet meer als onmenssen, maar als tegenstanders met wie een gesprek mogelijk is.

Persoonlijk denk ik dat een Europese burgeroorlog helaas onvermijdelijk zal blijken te zijn. In feite is die strijd onderhuids al volop aan de gang. De 'elite' laat het volk in de steek uit angst voor de islam en een onverantwoorde politieke correctheid. De spanningen nemen toe op meerdere gebieden tegelijkertijd: politiek, sociaal, economisch, klimatologisch, ecologisch, demografisch. Het enige realistisch collectief project is vrede, welzijn en welvaart te brengen in de islamitische landen; dit wordt mogelijk als de moslims terugkeren naar de landen van herkomst en kunnen rekenen op de solidaire medewerking vanuit het Westen, Israël inbegrepen.

zondag 7 april 2024

Opeenvolgende falende regeringen

De Europese regeringen van de afgelopen zestig jaar hebben de enorme vergissing begaan 100 miljoen moslims toe te laten in ons continent. Dit heeft onze beschaving tot op de rand van de afgrond gebracht. Dit wil zeggen dat de democratie in gevaar is, dat onze vrijheid op het spel staat en dat de wetenschappelijke, filosofische en culturele ontwikkeling zal stagneren. Het harde bewijs van deze stelling is de toestand in islamitische landen, met Libanon als een van de meest tragische voorbeelden.

De huidige westerse regeringen maken opnieuw een fout die fatale gevolgen zal hebben. Zij voeren namelijk een proxy-oorlog tegen de verkeerde vijand.

Deze oorlog tegen Rusland zullen de VS en zijn vazallen binnen de NAVO niet winnen. Napoleon en Hitler hebben ervaren dat tegen dit immense land geen overwinning te behalen valt. Bovendien heeft de VS sinds de Tweede Wereldoorlog alle oorlogen verloren. Helaas gaan onze Europese regeringen mee met het dwaze, imperialistische en hooghartige Amerikaans buitenlandse beleid. Waarom hebben wij in godsnaam onze soevereiniteit opgegeven? Het echte actuele gevaar ligt in de islamitische landen die over kernwapens beschikken of binnenkort zullen beschikken. Deze wapens maken het mogelijk het gebod van Allah uit te voeren om joden en andere niet-moslims te doden. Het principe van wederzijdse afschrikking zal hier niet werken omdat moslims desnoods martelaar willen zijn in deze strijd, want dan wacht het paradijs. Ook is het een illusie dat islamistische terreurgroepen nooit de beschikking zullen krijgen over kernwapens.

Het tragische is dat de gevestigde politici van de traditionele partijen het bovenstaande belachelijk zullen vinden. Dat is zo tragisch omdat het lot van de gehele mensheid op het spel staat. Straks worden we gegijzeld door landen die dreigen met een kernoorlog. Straks moet Israël om te overleven atoomwapens inzetten.

Is er nog hoop? Misschien zal met de Europese verkiezingen een verstandiger beleid gevoerd kunnen worden. Het is een morele plicht, gezien het bovenstaande, om voor politici te stemmen die de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk willen beëindigen en die alle mogelijke economische, politieke en desnoods militaire druk willen uitoefenen op islamitische landen om hun nucleair arsenaal te ontmantelen.

dinsdag 9 april 2024

Wie niet voor 100% achter Israël staat vergist zich schromelijk

In een interview voor Europe 1 zegt de Franse filosoof Bernard-Henri Lévy het volgende over Hamas:

1. Het verschil tussen Hamas en de Nazi's of de beulen van Stalin is dat Hamas de wreedheden die zij begingen filmde en openbaar maakte via de sociale media. Hitler en Stalin deden er alles aan om hun moorden en foltering te verbergen. Dat komt omdat Hamas er trots op is en omdat

ze het kwaad doen omwille van het kwaad. Iemand die kwaad doet, doet het meestal uit wraak of uit frustratie, om gebied te veroveren of om een ideologie op te leggen. Hamas, Isis en Al Qaïda hebben de passie van het kwaad. Dit is puur sadisme, pure barbarij. Hamas geeft aan de joden de boodschap dat ze nergens veilig zijn en als zij gevangen genomen worden, zullen ze als dieren een wreed lot ondergaan, ze zullen als schapen gekeeld worden. Dat kwaad voor het kwaad is specifiek voor het islamisme. Het filmen van een onthoofding vinden zij leuk, terwijl het onthoofden met een mes een vreselijke foltering is die niet in een twee drie beëindigd wordt. Hamas toonde via GoPro hoofden die verminkt waren als gehakt.

2. Nu zijn er in het Westen leiders en politieke partijen die pleiten voor een wapenembargo voor Israël. Dit kleine land, de enige democratie in het Midden-Oosten dat vecht om te overleven, wordt verweten een genocide te plegen. Zelfs in de VS laait de kritiek op Israël op, terwijl Israël een gemeenschappelijke vijand bestrijdt. De westerse landen laten Israël het alleen opknappen, terwijl ze wel meevochten met de VS in Irak en Afghanistan. Nu wordt een staakt het vuren zonder voorwaarden van Israël geëist, terwijl de gegijzelden nog steeds vastzitten. Deze houding van het Westen tegenover Israël is suïcidaal.
3. Er is geen bezetting van Gaza geweest in de twintig jaar vóór 7 oktober. Toen Gaza aan de Palestijnen werd gegeven, hoopte de toenmalige minister-president Sharon dat Gaza het tienvoud van Dubai zou worden. Het grote probleem dat elk vredesplan in de weg staat is dat de Palestijnen maar één staat willen en geen twee; met andere woorden dat Israël van de kaart verdwijnt zoals in de leuze 'Van de rivier tot de zee'. Hamas krijgt nu ook meer en meer invloed in de Westelijke Jordaanoever en zij willen geen tweestatenoplossing. Dat er daar joodse kolonies zijn hoeft geen obstakel te zijn voor de vrede; in onderhandelingen kan daar een oplossing voor gevonden worden, maar met Hamas valt niet te onderhandelen wegens hun principiële standpunt. De leiders van Hamas

zeggen heel stellig dat hun doel is één staat en vernietiging van de joodse staat Israël.

4. Zullen er niet nog meer terroristen zijn na de bombardementen van Israël met veel burgerslachtoffers? Het Westen heeft destijds Mosul gebombardeerd en men zei toen ook dat dit het terrorisme zal aanwakkeren. Dit was niet het geval en Isis is nagenoeg doodgebloed. In 1943-1944 hebben de geallieerden Duitsland platgebombardeerd en niettemin hebben de Duitsers de nazi-ideologie afgezworen en werd Duitsland een bloeiende democratie. Als Israël Hamas kan vernietigen, zullen de Palestijnen zich realiseren door welke kwaadaardige leiders ze misleid werden. Als er nu een staakt-het-vuren zou afgedwongen worden en Hamas komt als overwinnaar uit de tunnels, dan zullen er honderdduizenden nieuwe terroristen opstaan, ook in het Westen! Hamas zal door veel islamitische jongeren gezien worden als helden die de joden de genadeslag hebben toegediend.
5. Hamas is veel gevaarlijker dan ISIS en Al Qaïda. Geen enkele staat durfde het aan achter ISIS of Al Qaïda te staan. Hamas integendeel wordt openlijk gesteund door Iran, Turkije, Rusland en Qatar die Hamas als verzetsstrijders zien. Hamas heeft veel macht, heeft een netwerk over de gehele wereld en trekt veel moslimjongeren aan.

De enige conclusie die we uit dit interview kunnen trekken is dat Westerse landen die niet voor 100 procent achter Israël staan en die pleiten voor een staakt het vuren, het Westen afsturen op zelfmoord.

Als Hamas zich als overwinnaar kan uitroepen, explodeert het terrorisme in onze steden. Wie zijn de moedige politici en influencers die onze mooie beschaving zullen behoeden voor deze ramp?

woensdag 10 april 2024

Europa wacht de hel, het Midden-Oosten heeft de toekomst

Volgens Hamas zijn er al 30.000 burgerslachtoffers gevallen in Gaza. Elk onschuldig slachtoffer is er een te veel en rechtvaardigt kritiek. In Irak, Syrië, Jemen, Soedan, Libië, ... hebben moslims elkaar afgeslacht en zijn er miljoenen burgerslachtoffers gevallen. Waarom zijn er in het Westen actiegroepen die

luidkeels moord en brand schreeuwen over de 'genocide' door Israël in Gaza, terwijl er geen enkele westerling is die over die miljoenen burgerslachtoffers ooit in een betoging is verzeild geraakt?

De mensen die ik persoonlijk ken die betogen voor 'Free Palestine' en tegen de oorlogshandelingen van Israël zijn sociaal bewogen mensen die geen vlieg kwaad zouden doen. Al die acties gericht op een specifieke groep, namelijk joden, lijkt mij een interessant fenomeen om te onderzoeken, want waarom de joden beschuldigen en anderen niet? Meerdere verklaringen zijn mogelijk. Ik geef er vier.

1. De joden dienen als zondebok. Er zijn zoveel onheilspellende ontwikkelingen in deze tijd dat de schuld ergens moet worden gelegd. Een kleine, vrij ongevaarlijke groep die opvalt door kledij en gebruiken, is een geschikt doelwit. We hebben al een oorlog in Oekraïne met een dreiging dat het escaleert tot een Derde Wereldoorlog. Nu kwam er nog een oorlog bij in het Midden-Oosten en daar krijgen de joden de schuld van. Een staakt-het-vuren is hun plicht, terwijl Hamas opvallend buiten schot blijft bij alle betogingen en acties.

2. Een andere mogelijke verklaring is het sluimerend antisemitisme dat nooit is weggeweest, maar sinds de holocaust onderdrukt. De oorlog in Gaza biedt een uitlaatklep voor het verdrongen antisemitisme. De beelden van dode kinderen herinneren aan de middeleeuwen toen joden ervan werden beschuldigd kinderen te doden om hun bloed te drinken, waarop een pogrom volgde. Islamisten voeren een geraffineerde campagne via de sociale media en in internationale organisaties om de jodenhaat op te zwepen.

3. Zelfhaat van westerlingen is een andere verklaring. We voelen ons schuldig wegens kolonialisme en staan daarom aan de zijde van de ooit door ons onderdrukte en uitgebuite moslims. We geven ons over aan de islam want dat is het beste recept voor de vernietiging van onze joods-christelijke beschaving.

4. Tenslotte is de haat tegen Israël volgens Kabbalisten een teken dat de Eindtijd is begonnen. Eerst zal er een fase komen van groot lijden. De joden zullen opnieuw vervolgd worden. De joden zullen noodgedwongen Europa verlaten en zij kunnen slechts veiligheid vinden in Israël. Na al dat lijden komt

volgens de Kabbala de bevrijding. Van oudsher staat vast dat een voorwaarde voor die bevrijding of 'de Verlossing' de terugkeer is van alle joden naar Eretz Israël. Als de moslims in het Midden-Oosten slim zijn zullen zij de Abraham-akkoorden respecteren en samenwerken met Israël om van dit gebied een van de meest welvarende samenlevingen te maken. Geld is er genoeg daar. Alle in het Westen goed opgeleide moslims trekken daarheen. In Europa blijven de uitkeringstrekkers en gezinnen met elf kinderen achter.

Na het vertrek van alle joden komen de Europese christenen in het vizier van de islamisten. Dat wordt een makkelijke klus wegens de ontkerkelijking. Daarna komt de democratie aan de beurt en er ontstaat een niet meer te stoppen burgeroorlog. De libanonisering van Europa wordt dan een feit. Kan Europa het tij nog keren? Daar is een staatsman voor nodig, maar die is er niet. Zou een staatsman op de voorgrond treden, dan wordt hij vermoord. Door wie? Dat kunt u zelf raden.

vrijdag 12 april 2024

Is 7 oktober ook in Europa mogelijk?

Volgens een Israëliische defensiespecialist is een aanslag in Europa zoals op 7 oktober in Israël best mogelijk. Vooral in België of Nederland omdat daar de politie de drugsmaffia niet meer de baas is. Moslimextremisten kunnen met deze maffia banden hebben. Zo'n aanslag zal niet plaatsvinden in grote steden, maar in dorpen. In grote steden is er te veel politie en die zijn heel snel op de plaats des onheils. Enkele tientallen islamisten met kalasjnikovs zullen een dorp omsingelen en makkelijk een paar duizend burgers doden zoals op 7 Oktober 2023 in Israël het geval was.

Het is daarom een goede zaak om te onderzoeken hoe succesvol het Israëliische leger opereert en wat wij van de oorlog in de Gazastrook kunnen leren. Deze defensiespecialist is bijvoorbeeld optimistisch over de militaire operatie tegen Hamas en Hezbollah. Het Israëliische leger heeft de juiste strategie gevonden. De landmacht werkt goed samen met de luchtmacht en met cyberspecialisten. Die oorlog duurt lang omdat huis per huis veroverd moet worden. Elk huis kan namelijk ontploffen. Het aantal burgerslachtoffers is in vergelijking met andere moderne oorlogen vrij gering: 1 burger voor 1 dode

militair. In andere hedendaagse oorlogen is dat 3 burgers voor 1 militair. Dit betekent dat al 15.000 Hamasstrijders zijn gedood. Dat er slechts 250 Israëliische militairen in Gaza zijn gesneuveld zegt veel over de efficiëntie van het Israëliische leger.

Het probleem is de propaganda die de islamisten van Iran, Qatar en de Gazastrook voeren in het Westen. Er is bijvoorbeeld geen sprake van hongersnood in Gaza. De beelden van grasetende Gazanen hebben we al enkele keren gezien in het journaal. Die propaganda werkt zodat Israël niet meer voor honderd procent kan rekenen op haar bondgenoten, de VS en Europa. Biden wil absoluut de verkiezingen in Michigan niet verliezen want daar wonen veel moslims. Als hij die staat verliest, kan hij de presidentsverkiezingen niet winnen.

Een gevolg hiervan is dat de wapenindustrie in Israël streeft naar onafhankelijkheid van de bondgenoten, met als consequentie dat deze industrie de economische groei in Israël bevordert. Dit zou ook een goede les zijn voor Europa, bijvoorbeeld als Trump de volgende president wordt. Over de politieke tegenstellingen in Israël zelf, met name het verzet tegen Netanyahu, maakt deze expert zich niet veel zorgen. Israël is een democratie, Netanyahu is democratisch gekozen en de volgende verkiezingen zijn pas in 2027. Die datum zal worden gerespecteerd. Bovendien vervult Gantz een verzoenende rol in het oorlogskabinet.

Komt er ooit vrede tussen de moslims en de joden? In de Koran staan enkele verzen waarin wordt erkend dat de joden recht hebben op het Heilig Land. Helaas zijn er ook meer dan honderd verzen die anti-joods zijn. Zolang de haat tegen de joden religieus geïnspireerd blijft, komt er geen oplossing. De hoop is gevestigd om een jongere generatie imams die Israël als joodse staat willen erkennen zoals gezegd in enkele passages in de Koran.

zaterdag 13 april 2024

Moslims zijn bang ... van moslims

De Franse krant Le Figaro besteedde op vrijdag 12 april vier hoofdartikels aan het islamitisch geweld in Frankrijk. Geweldsincidenten stapelen zich de laatste tijd op. Vorige week werden twee mannen van Algerijnse afkomst

neergestoken in Bordeaux omdat ze tijdens de Ramadan alcohol hadden gedronken. In Viry-Châtillon sloegen twee broers een 15-jarige niet-islamitische jongen dood omdat hij had gesmst met hun zusje. In Montpellier werd een 13-jarig meisje door medescholieren in de coma geslagen omdat zij zich te westers kleepte. Volgens Le Figaro wordt het islamitisch geweld een nationaal probleem. Een strenge islam wordt stilaan de norm. Islamitische meisjes durven niet meer zonder hoofddoek op straat uit vrees voor repressailles. Moslims voelen zich gedwongen tijdens de Ramadan zich te houden aan de islamitische voorschriften. Volgens deze krant is het duidelijk dat de rechtsstaat vooral bedreigd wordt door de koran-wetten. Dit is het gevolg van een 'waanzinnig immigratiebeleid, gepaard gaand met een beschamende naïviteit ten aanzien van de politieke islam'.

In een ander artikel diezelfde dag worden de laatste criminaliteitsstatistieken besproken. De 7,8 procent immigranten in Frankrijk zijn verantwoordelijk voor 17 procent van de misdrijven, twee keer meer dan de autochtone Fransen. Voor bepaalde misdrijven is dit vijf keer meer, namelijk voor autodiefstallen, inbraken en diefstallen met geweld.

De meeste misdrijven worden gepleegd door immigranten uit de Magreb en zwart Afrika. Samen vormen ze 3,5 procent van de bevolking. Deze groep is verantwoordelijk voor 39 procent van de misdrijven in het openbaar vervoer, zoals diefstallen, seksuele handtastelijkheden en verkrachting en geweld tegen het personeel.

Een gevolg van deze dramatische cijfers is dat immigranten drie keer meer in detentie zitten, namelijk 25 procent van de gevangenen. De Algerijnen zijn daar het sterkst in vertegenwoordigd.

De redactie van Le Figaro concludeert dat alle maatregelen die de regering neemt, vruchteloos zijn zolang de verdragen niet worden gewijzigd.

Alle pogingen die de Nederlandse of Belgische regering doet om de immigratie terug te dringen, roepen bij mij plaatsvervangende schaamte op. Met welke politici zitten we opgescheept want we weten vooraf dat de met veel bombarie afgekondigde maatregelen niet zullen helpen, ook niet de verdragen die de Europese Unie met islamitische landen sluit. Uiteraard werken die niet.

Het is te makkelijk om deze incidenten te relativieren omdat op de miljoenen immigranten het per jaar slechts zou gaan om enkele duizenden gevallen. Doordat de geweldsdelicten met de regelmaat van de klok terugkomen en op elk moment waar dan ook in Europa of in de rest van de wereld tot Australië toe kunnen voorkomen, ontstaat een angstcultuur die kan omslaan in een angstpsychose. In dat geval is er geen houden meer aan en neemt het volk het heft in eigen handen.

Persoonlijk denk ik niet dat de islamisering van Europa nog tegen te houden is. Onze politici zijn doodsbang en kijken de andere kant op. Zelfs Wilders verloochent het belangrijkste punt uit zijn politiek programma. Rutte wil de kans op een mooi baantje niet verliezen. Groene partijen spelen in de kaart van de islamisten, bijvoorbeeld omdat zij de hoofddoek niet willen verbieden, zelfs niet in de tempel van de democratie, het parlement. Op die manier helpen zij mee aan de terreur die nu vooral moslima's treft en straks ook onze jonge vrouwen.

Moest de bijbel in deze tijd geschreven worden dan zou een profeet een vloek over Europa uitspreken omdat ons continent zijn roeping als joods-christelijke beschaving verloochent. De nieuwe plagen komen op ons af: een kernoorlog, dramatische gevolgen van de klimaatverandering, een nieuwe zeer dodelijke pandemie, terroristische aanslagen van ongekende omvang en burgeroorlogen waar de mensen elkaar de kop inslaan.

Ik wens u allen veel sterkte.

zondag 14 april 2024

(onderstaande tekst werd als tweet verstuurd (deze tweet werd in drie dagen tijd 126.000 keer bekeken)

De meest belachelijke oorlog

Israël, een klein landje in het Midden-Oosten met amper 10 miljoen inwoners, wordt vanuit de omringende islamitische landen, met samen meer dan 100 miljoen inwoners, aangevallen met honderden raketten. De duizenden betogers voor 'Free Palestine' maken zich hopeloos belachelijk, want vanuit dat zogenaamde Palestina werden de afgelopen jaren duizenden raketten afgevuurd om Israëlische burgers te doden. Elke afgevuurde raket is daarom

een oorlogsmisdaad. En nog zijn er lieden die Israël beschuldigen van genocide. Zoals hierboven al gezegd worden in een moderne oorlog worden elke gesneuvelde militair 3 burgers gedood; in de oorlog in Gaza is de verhouding 1 op 1, wat bewijst dat het Israëlische leger er alles aan doet om burgerslachtoffers te vermijden. Dat laatste is onvermijdelijk wegens de gevechtstactiek van Hamas, namelijk de eigen burgers, kinderen en zieken als schild te gebruiken. Lafheid kent daar geen grenzen.

Dat de 600 raketten die vanuit Iran werden afgevuurd geen enkel doel hebben geraakt, maakt de hele situatie nog belachelijker.

Wat kunnen we uit deze situatie besluiten? Israël wordt beschermd door God. De westerse christelijke landen helpen Israël bij de verdediging tegen raketten. Elk normaal denkend mens staat daarom achter Israël. Elk normaal denkend mens zal er alles aan doen om het joods-christelijk karakter van de westerse beschaving te verdedigen.

Er is nog meer: een beschaving gebaseerd op de joods-christelijke ethiek is het beste dat de mensheid zich kan voorstellen. Het alternatief is een autoritaire dictatuur zoals China of de eindeloze conflicten, armoede, ellende en haat tegen anderen in de islamitische landen. Willen we dat hier in Europa? Wij blanken hebben daarom de ethische plicht een model te zijn voor de gehele wereld. Een model voor de liefde voor de medemens, ongeacht zijn geloof, zijn afkomst of zijn ras. Maar om een model te kunnen zijn moeten we onze beschaving vrijwaren van ondermijnende krachten.

dinsdag 16 april 2024

Israël strijdt voor onze vrijheid

In deze periode van de wereldgeschiedenis tekenen twee blokken zich steeds duidelijker af. In het ene blok heerst vrijheid. In het andere blok worden de mensen onderdrukt en hebben niet de vrijheid om hun geloof of ongeloof te kiezen, om kritiek te uiten of om af te wijken van de voorgeschreven paden. Amerika, Europa en Israël vormen het eerste blok. Het totalitaire China, de islamitische landen en helaas ook Rusland vormen het onvrije blok.

Vrijheid is een waarborg voor menselijke waardigheid. Vrijheid biedt mensen de kans zelf initiatief te nemen en kritisch na te denken. Vandaar de

ongelooflijke wetenschappelijke en culturele prestaties van het vrije Westen. China daarentegen steelt onbeschaamd intellectueel eigendom van het Westen. De bijdrage van de islamitische landen aan wetenschap en cultuur is vrijwel nihil, met uitzondering van het terrorisme en het haat zaaien. Israël is het enige land in het Midden-Oosten waar de mensen, ook de Arabieren die er wonen, werkelijk vrij zijn. Dit land levert ook de hoogste prestaties op wetenschappelijk, technologisch en cultureel gebied.

We zijn nu op een cruciaal moment gekomen in de wereldgeschiedenis. Talmoedgeleerden vergelijken deze periode met de bevrijding van het joodse volk uit de slavernij in Egypte. Dit was een unieke gebeurtenis: voor het eerst bevrijdde een volk zich van een grootmacht. De strijd die Israël nu voert tegen Iran en andere islamitische landen is een religieuze oorlog. De islam is een politieke religie, of liever: het is geen religie maar een ideologie. Ik kan mij geen God indenken, schepper van hemel en aarde, die mensen beveelt dood en vernieling te zaaien.

Er is in de islam geen echt verschil tussen religie en politiek. De aanval op Israël wordt vooral door de shiitische islam gezien als een strijd tegen de 'kleine Satan'. De VS is de grote Satan. Die strijd is bedoeld om de vijanden van de islam te vernietigen. Voor het Iraanse regime komt het goed uit dat het volk vanuit een afgedwongen religie makkelijk opgezweept kan worden tegen een externe vijand, in eerste instantie de Hebreërs.

Moet Israël nu reageren tegen een land dat Israël wil vernietigen? Westerse landen zetten Israël onder druk om het conflict niet te laten escaleren. Mag Israël niet handelen als een volledig onafhankelijk land? Moet dit land zich onderwerpen aan het dictaat van de internationale gemeenschap? Is het vernietigen van het Kwaad door Israël een inbreuk op het internationaal recht? Dit is volgens talmoedgeleerden een erfenis van het christendom: de joden mogen zich niet verdedigen. Israël moet zich losmaken van het idee dat het een door het Westen gecontroleerde staat is, want Israel heeft een belangrijke rol te spelen in de wereldgeschiedenis, en dat is onafhankelijk van de kritiek van anderen.

De profeten hebben voorspeld dat de God van Israël op het einde der tijden door de hele wereld aanvaard zal worden. Israël moet daarom deze strijd winnen. Een felle reactie van Israël op de aanval van Iran is van vitaal belang, niet alleen voor Israël zelf, maar voor het gehele Westen en zelfs voor de mensheid als geheel. Het gaat hier om een overwinning van het Goede over het Kwade.

Op de vraag of een felle tegenreactie van Israël niet zal leiden tot de Derde Wereldoorlog wijzen de talmoedigeleerden erop dat Kennedy dat risico ook heeft genomen toen de Sovjetunie raketten plaatste op Cuba. Als men geen geloofwaardige dreiging heeft, is men op voorhand verloren. Het alternatief is een omgekeerde, naar binnen gerichte wereldoorlog waar de islam de gehele mensheid in zijn greep krijgt en een einde maakt aan de vrijheid. Niet reageren zou bij de moslims de verwachting wekken dat zij die strijd zullen winnen. Daarom is Israël het bastion van de strijd voor de vrijheid op planetaire schaal. Israël vecht voor onze vrijheid.

Het joodse volk is het door God uitverkoren volk. In deze tijd betekent dit dat Israël het enige land is dat de mensheid kan vrijwaren van totalitarisme en haat. Daarom is de oorlog die Israël nu voert de oorlog van Gog en Magog. Met de hulp van God zal het Goede overwinnen.

donderdag 25 april 2024

Het joodse volk is al 6000 jaar onoverwinnelijk

In het verleden heb ik een twintigtal keer meegewerkt aan een tv-programma over mijn vakgebied: jeugdcriminaliteit, ADHD, jeugdzorg en dergelijke. Meestal had ik met de regisseur een voorgesprek. Een anekdote wil ik de lezer niet onthouden. Een regisseur vroeg mij geen moeilijke woorden te gebruiken. Ik moest mij voorstellen te spreken voor een publiek van 12-jarigen. Hij voegde eraan toe dat voor populaire programma's hij de kijkers als kleuters beschouwt.

Als ik in deze tijd kijk naar het NOS-journaal dan vermoed ik dat de redactie ons als idioten aanziet. Over de oorlog tegen Israël in Gaza bijvoorbeeld wordt voornamelijk aandacht besteed aan informatie die door Hamas wordt verstrekt. Een kleuter kan weten dat informatie die komt van shithole countries in het

Midden-Oosten één grote leugen is. Wie geen goede argumenten heeft, fantaseert wat leugens. Israël, de enige democratie in het Midden-Oosten, kan zich niet permitteren om fake news te verspreiden, want de kracht van een democratie is juist dat elke willekeurige burger de waarheid naar boven kan halen zonder dat hij gekeeld wordt.

Het is triest om te zien dat een aantal studenten zo geïndoctrineerd of getikt is dat zij meelopen achter de Palestijnse vlag en Hamas-sympathisanten. Ik maak mij er echter niet te veel zorgen over. Het joodse volk heeft Amalek overleefd, het Egypte van de farao's, het Babylonische rijk en veel later het Ottomaanse rijk, de pogroms en de uitzettingen in de Middeleeuwen, het 'Duizendjarig Rijk' van de nationaal-socialisten en nu maken hun vijanden in het Midden-Oosten geen kans. De moslims moorden liever elkaar uit in die landen. De Palestijnen zijn in islamitische landen niet welkom want in het verleden hebben ze in Jordanië, Koeweit en Libanon te veel ellende veroorzaakt. Toen Saddam Houssein Koeweit aanviel, kon hij rekenen op de Palestijnen die daar woonden. Toen de Iraakse troepen werden verdreven heeft Koeweit 300.000 Palestijnen per direct als collaborateurs uitgewezen. Amnesty International bleef toen stil want Koeweiti's zijn geen joden. Bij de huidige oorlog heeft Egypte zijn grens met de Gazastrook potdicht gemaakt om alle onrust te voorkomen.

We kunnen uit de huidige ontwikkelingen een nog sterkere conclusie trekken: Israël heeft de toekomst! Niet alleen het Midden-Oosten blijft in een uitzichtloze chaos zolang de jodenhaat van generatie op generatie wordt doorgegeven, ook voor het Westen is de Eindtijd nakend. De westerse beschaving gaat ten onder wegens een niet bestaand immigratiebeleid en het voeren van een proxy-oorlog tegen een land dat niet te overwinnen is. De asielindustrie en de bewapening kosten elk westers land jaarlijks vele miljarden. De Britse regering denkt dat de Britten zo idioot zijn om te geloven dat enkele vliegtuigladingen illegalen naar Rwanda de islamisering van het land zullen tegenhouden. Voor elk westers land is de schuldenlast niet meer vol te houden. Komt daar een kernoorlog in Europa bovenop, natuurrampen van ongekende omvang ten gevolge van de klimaatverandering en een dodelijke

pandemie waartegen we ons niet kunnen verdedigen met vaccins, dan zullen de mensen elkaar de kop inslaan om te kunnen overleven en vervalt de westerse beschaving in een multiculturele burgeroorlog die pas zal eindigen als er niets meer te halen valt.

De joden zullen het Westen massaal verlaten en zich vestigen in Groot-Israël. Dat land van melk en honing wordt één grote kibboets, zelfvoorzienend door biologisch landbouw, waar mensen op een voortreffelijke en solidaire manier samenwonen. Jeruzalem wordt het spirituele centrum van de nieuwe wereldorde.

Hoe zou het komen dat het joodse volk al 6000 jaar onoverwinnelijk is en nu zelfs anderhalf miljard moslims weet te trotseren? Het antwoord is voor mij helder, maar zal veel hoongelach opwekken: het joodse volk is het door God uitverkoren volk en God zal Zijn volk ook nu niet in de steek laten. Geen enkel ander volk heeft 6000 jaar lang zijn identiteit behouden. Dit is een godswonder.

Wij in het Westen hebben onze joods-christelijke wortels verloochend en dat zullen we weten. Zoals de Plagen van Egypte destijds heeft God nieuwe plagen voor ons in petto.

zaterdag 27 april 2024

We zullen eventjes democratie brengen in Oekraïne

Wat ben ik blij in het Westen geboren te zijn! Wij staan aan de goede kant van de geschiedenis. We willen overal democratie brengen en respect voor de Universele Rechten van de Mens. Ik begrijp niet dat sommigen ons arrogantie verwijten.

De Amerikanen denken er anders over. Wat kan het hen verdommen dat in een boerengat van Europa er al of niet democratie komt. Kunnen die sukkel in Oekraïne daar niet zelf voor zorgen? Zij kozen een acteur die in een kluchtspel voor president speelde als hun president. Nou, laten ze die klucht maar verder spelen in het echt. Wij Amerikanen weten beter. Gelukkig is iedereen ondertussen vergeten dat de oorlog in Oekraïne door ons werd uitgelokt. Wij hebben de Russen lang genoeg gepest en de uitbreiding van de NAVO tot aan

de Russische grenzen was een meesterzet. Rusland werd de vijand van het gehele Westen en van Europa in het bijzonder.

In Washington lachen ze zich een bult over de naïviteit van de Europeanen. Met de Europese Unie hebben zij zichzelf krachteloos gemaakt. Een bureaucratie maakt elk verstandig beleid onmogelijk en verhindert dat charismatische leiders naar voren zouden komen. Wij Amerikanen doen alsof we de Europeanen serieus nemen. Ze mogen heus wel uit hun rangen de baas van de NAVO kiezen, zolang hij naar onze pijpen blijft dansen. Het is toch mooi dat Mark Rutte op zijn blote knietjes naar Erdogan ging om daar te bevestigen dat hij de belangen van dat niet-Europese islamitische land met verve zal behartigen. Dat is zoiets als zijn ziel aan de duivel verkopen.

Wij Amerikanen hebben twee grootse plannen. Het eerste is vrijwel volledig gelukt, namelijk verhinderen dat Europa toenadering zoekt met Rusland om een nieuw machtsblok te vormen. Een soort Europese Confederatie van soevereine staten die zich uitstrekt van de Noordzee tot Vladivostok. Voor de Verenigde Staten is dat een nachtmerrie. Die confederatie zou het machtigste blok vormen, gevolgd door China en de VS zou een derderangs rol spelen. Ondenikbaar.

Het tweede plan is de Europese bureaucraten voor te spiegelen dat lidmaatschap van Turkije in de Europese Unie grote economische en strategische voordelen zal opleveren. Nu is daar nog veel weerstand tegen, maar het komt wel goed. Turkije als EU-lid zal de islamisering van Europa een flinke impuls geven. Dan krijgen ze in Europa dezelfde paradijselijke toestand als in het Midden-Oosten. Als dat doel is bereikt kunnen wij Amerikanen samen met China de wereld verdelen in twee machtsblokken om onze economische doelen veilig te stellen. We kunnen nauwelijks wachten om onze plannen te realiseren.

woensdag 1 mei 2024

Asiel maakt het nog erger. Hulp verlenen is white supremacy

De afgelopen jaren zijn in Europa 50.000 minderjarige asielzoekers spoorloos verdwenen. Wellicht zijn velen terechtgekomen in de prostitutie of zijn ze nu lid van een crimineel netwerk. De oplossing voor dit gigantische probleem is

nochtans simpel: aan niemand nog asiel verlenen. Dan zullen ze niet meer komen. Wordt het aantal verdrinkingen in zee meteen tot nul herleid.

Als in Iran jonge meisjes worden verkracht, gefolterd en vermoord omdat ze geen hoofddoek dragen, dan blijkt dat overeen te stemmen met de normen, waarden en religie van het land. Dat moeten wij, alsook die meisjes respecteren want het is de wil van Allah.

Toen ik directeur was van het Orthopedagogisch Centrum in Zetten werd een Marokkaans meisje er door de kinderrechter geplaatst. Ze was verstoten door haar familie omdat ze in de prostitutie had gewerkt. Ofwel moest ze terugkeren naar Marokko waar ze zou worden gestenigd of in de prostitutie zou terechtkomen; ofwel zou ze hier in Nederland gedurende veertig jaar een uitkering trekken en wellicht ook prostituée blijven. Ik gaf de kinderrechter de eerste optie als advies uit respect voor de wetgeving, de tradities, de gebruiken en normen in Marokko.

Als er in een land kannibalen zijn, dan moeten we toch die mensen niet onthouden van een lekker hapje? In Congo hoorde ik dat gebakken vingerkootjes bijzonder lekker zijn om op te peuzelen. Toen ik daar ooit apenvlees heb gegeten bleek een gebakken handje inderdaad een aparte culinaire ervaring.

Ook in eigen land hebben we families of clans die zeer aparte normen en waarden normaal vinden. De meeste mensen hebben geen flauw idee van hoe deze mensen leven, terwijl ze bij wijze van spreken onze burens zijn.

Gedurende mijn werk in de kinderscherming in België en daarna in Nederland leerde ik families kennen uit de allerlaagste laag van de bevolking, waar iedereen het met iedereen doet. Grootvaders met de kleindochters, vaders met hun dochters, broers met zussen. Als je uit dat milieu een meisje haalt, wordt ze doodongelukkig. Met haar manieren kan ze in geen enkel pleeggezin aarden en jaren verblijf in een inrichting maken haar compleet gek. Diep in de bossen van Wallonië leven er families die min of meer kannibalen zijn. Zo leerde ik een gezin kennen waar het de gewoonte was om bij een geboorte de nageboorte te frituren om daarna en familie feestelijk op te eten.

Wat wil ik hiermee zeggen? Asiel verlenen, ontwikkelingswerk, kinderbescherming en andere 'goede werken' hebben vaak het omgekeerde effect. Neem nu het ontwikkelingswerk. Wie haalt het in zijn hoofd om in een Derde Wereldland projecten op te zetten en de mensen ertoe aanzetten hun energie daarin te steken? Dat is puur neo-kolonialisme. Zijn de mensen daar misschien te stom om zelf te bedenken wat goed is voor hun land? Trouwens zodra de blanken weg zijn, valt alles in duigen.

Of neem de asielindustrie. De meest dynamische jongeren ontvluchten hun land zodat het daar nooit wat wordt. Zolang in het Westen asiel wordt verleend heeft de Derde Wereld geen toekomst.

Wat de kinderbescherming en de jeugdzorg in het algemeen betreft is dit ondertussen de spuigaten uit gelopen: 1 op de 9 jongeren zou hulp nodig hebben. De wachtlijsten zijn al jaren een onoplosbaar probleem. Zijn de ouders niet verantwoordelijk voor hun kroost? Ik vermoed dat als er helemaal geen jeugdzorg zou zijn, de jeugd er uiteindelijk beter aan toe zou zijn en de ouders wel verplicht worden om opvoeder te zijn. Dat is net zoals in de medische sector: hoe meer ziekenhuizen er zijn, hoe meer zieke mensen zich aanmelden. Een vriend van mij die kinderarts is, zei toen hij op pensioen ging, dat 70 procent van de kinderen die met hun ouders bij hem op consultatie kwamen in feite niet ziek is. Hij gaf ze wat placebo's. Ouders tevreden. Kind genezen.

Hoeven we helemaal niks te doen voor mensen in nood? Hier geldt een oude wijsheid: woorden wekken, voorbeelden trekken. We hoeven niemand de les te spellen; het is voldoende zelf het goede voorbeeld te geven: Als land om aan te tonen dat democratie echt werkt. Als ouders om aan te tonen dat een veilig en stabiel gezin kinderen echt gelukkig maakt. Of de anderen zich willen laten inspireren door ons voorbeeld, is aan hen om te beslissen. Willen ze niet, dan naar de hel met hen.

Wat met kinderen die echt lijden? Die moeten natuurlijk worden geholpen, maar met respect voor de waarden en normen van hun milieu. Precies bij dit laatste schiet de jeugdzorg meestal tekort, zodat de hulpverleners de kinderen vervreemden van hun omgeving en reïntegratie bemoeilijken. Het woord

'kinderbescherming' is al verkeerd: tegen wie moeten de kinderen beschermd worden? Bedoeld wordt de ouders. Wat een diskwalificatie!

Wat met landen in nood? Ook die moeten worden geholpen als ze er zelf om vragen, maar altijd met het doel op eigen kracht er bovenop te komen.

zaterdag 4 mei 2024

Een oorlog die nooit zal eindigen

De pro-Palestina of pro-Israël tweets op X zijn om moedeloos van te worden. Enorme haat over en weer. Het is vrijwel onmogelijk een onderscheid te maken tussen objectieve feiten en fake news. Er wordt geen toekomstperspectief geboden, behalve uitroeing van het ene volk of het andere. Niemand lijkt te weten hoe het verder moet als de oorlog beëindigd is.

Dit alles is zo triest omdat de mogelijkheid bestaat om een welvarende Palestijnse staat naast Israël op te richten.

De wreedheden van 7 oktober hebben Israël een nog onverwerkt trauma bezorgd. De 30.000 doden en 74.000 gewonden in Gaza roepen om wraak. Miljoenen Palestijnen en Israëliërs willen niet in één land samenleven of samenwerken. Als sinds 1978 zijn er vredesonderhandelingen, maar wie gelooft daar nog in?

De UNRWA of het agentschap van de VN voor de Palestijnse vluchtelingen houdt de Palestijnen in de rol van slachtoffers die moesten vluchten. Hamas is tegen vrede en heeft tot nog toe alle vredesonderhandelingen met terreurdaden getorpedeerd. De pogrom van 7 oktober was onder andere bedoeld om toenadering tussen Israël en Saudi-Arabië te breken.

Volgens Gidi Grinstein, directeur van een denktank in Tel Aviv, mogen we ondanks alle vijandigheid over en weer niet vergeten dat hier en daar samenwerking mogelijk is gebleken. We kunnen veel kritiek hebben op de kolonisten in de Westelijke Jordaanoever, maar de Palestijnen die daar wonen kennen een zekere voorspoed dankzij enige verstandhouding tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël. Ook in Gaza was er een klasse van welvarende Palestijnen. Tienduizenden werkten in Israël en Palestijnse zakenmensen maakten gebruik van Israëlische vliegvelden en havens. Landbouwproducten uit Gaza waren binnen 24 uur in Europese supermarkten. Volgens The

Economist was Israël in 2022 een van de vier leidende economieën in de wereld. Er is bij de Palestijnen en Israëliërs een enorm potentieel om dat gebied in het Midden-Oosten welvarend en vreedevol te maken. Volgens Grinstein kan dit onder vier voorwaarden: (1) ondanks alle kritiek die mogelijk is op de Palestijnse Autoriteit zoals corruptie en niet democratisch gekozen leiders, moet de PA leiding geven aan één land dat Gaza en de Westbank verenigt; (2) De Palestijnse Autoriteit moet de rol van UNRWA overnemen; (3) Hamas moet worden uitgeschakeld, want dat is een terroristische organisatie die geen vrede wil en (4) Palestina moet geleid worden door gezaghebbende leiders met een constructieve visie over de toekomst.

Als de Westelijke Jordaanoever en Gaza verenigd zijn onder één regering, - een soort upgrade van de Palestijnse autoriteit -, wordt het gezagsvacuüm in Gaza opgevuld en kan er een economisch plan voor de heropbouw uitgevoerd worden. Naar schatting is 40 miljard dollar hiervoor nodig. Het is de PA die zorg moet dragen voor een goede besteding van dit bedrag, zowel in Gaza als in de Westbank.

Hoe prachtig het zou zijn dit optimisme van Grinstein gerealiseerd te zien, toch vrees ik dat de oorlog tussen de Palestijnen en de Israëliërs verder zal escaleren. Dit is zoals eerder gezegd een religieuze oorlog die niet met economische incentives beëindigd kan worden. In het Westen is het eeuwen geleden dat religieuze oorlogen werden gevoerd zodat we de vijandelijkheden in het Midden-Oosten met onze rationaliteit niet begrijpen. Sterker: door ons geloof in een rationale oplossing zullen we zelf slachtoffer worden van onze naïviteit.

Mijn voorspelling is dat de oorlog in het Midden-Oosten tussen de joden en de moslims verder zal escaleren en nooit zal eindigen. Denk bijvoorbeeld aan de bijbelse opdracht de tempel in Jeruzalem te herbouwen. De Al Aqsa moskee staat in de weg. Anderhalf miljard moslims zullen in dit geval de fitna als een heilige plicht zien.

De terreur over en weer zal zich uitbreiden tot het Westen. We zien nu reeds dat joden in onze landen niet meer veilig zijn en dat er twee kampen ontstaan, pro-Palestina versus pro-Israël. De honderd miljoen moslims in

Europa brengen onze regeringen in een onmogelijke positie. Onze regeringsleiders nemen een ambivalente houding aan zodat de strijdende partijen hun kans ruiken.

Uiteindelijk zullen we in Europa gedwongen worden tot het inzicht dat er een religieuze oorlog gaande is tussen de islam en onze beschaving. Zoals de enige oplossing voor het Midden-Oosten het creëren is van een joodse staat en een Palestijnse staat, zo zal de multiculturele beschaving als de Toren van Babel moeten worden opgedoekt. Beide oplossingen zijn onmogelijk, dus is het wachten op de Armageddon. Sterkte.

zondag 12 mei 2024

De betekenis van de militaire operatie in Rafah

De Kabbala is een mystieke leer van joodse schriftgeleerden waarin gezocht wordt naar de werking van God in de wereld van de mensen. Een recente les van een beroemde hedendaagse kabbalist wil ik mijn lezers niet onthouden, omdat het zo actueel is. De lezer kan zelf bepalen wat hij ervan vindt.

Volgens kabbalisten is niets aan het toeval overgelaten. Alles verloopt volgens een plan van God. Neem nu de volgende gebeurtenis: het Israëliëse leger heeft enkele dagen geleden de zogenaamde 'Philadelphia Corridor' ingenomen; dat is een grenstrook tussen Gaza en Egypte. In de bijbel staat Egypte voor de grootmacht waar de joden als slaven werden behandeld. Egypte staat voor de duistere machten die de mensheid van God verwijderen. God heeft de joden uit die slavernij bevrijdt en hen het land Israël gegeven als het Beloofde Land. Vanwaar nu die naam 'Philadelphia Corridor'? Dat is geen toeval. Philadelphia is de stad waar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring werd opgesteld. De Verenigde Staten werd hierna de grootmacht die de wereld nu overheerst. Die macht is in deze tijd een duistere macht geworden. Allerlei tekenen wijzen hierop: de concentratie van enorme rijkdom bij een zeer klein gedeelte van de bevolking, het woke'isme, de verwarring over de seksuele identiteit, de macht van de wapenindustrie, het uit de hand gelopen druggebruik, het toenemend antisemitisme, enzovoort.

Uit deze duistere machten wil God ons nu bevrijden. Het joodse volk krijgt hiervoor een sleutelrol. De verovering van Rafah en de controle over de grens tussen Egypte en Gaza zijn het begin van de strijd tegen de duisternis. Bovenstaande is de reden waarom de VS en andere landen zich zo hevig verzetten tegen de inval van het Israëliësch leger in Rafah. De dreiging van president Biden om de wapenleveranties aan Israël stop te zetten bij een inval in Rafah is bedoeld om te verhinderen dat Israël een overwinning behaalt op de duistere krachten. Dit zou het begin van een wereldrevolutie kunnen betekenen waarbij ook de machten in de VS verliezen. Het zijn de duistere machten die vrezen hierdoor hun macht te verliezen. Die duistere machten manipuleren ook vele, vooral jonge mensen, die menen voor het Palestijnse volk te moeten opkomen, terwijl ze onbewust verzet plegen tegen diegenen die de mensheid willen bevrijden uit de duisternis. Deze jongeren, helaas ook veel studenten, zijn geïndoctrineerd door de propaganda waarin de duistere machten zo goed in zijn. Zij weten niet dat het Israëliësch leger bij een overwinning ook het Palestijnse volk zal bevrijden van onderdrukking en slavernij.

Niets zal echter het plan van God verhinderen. Israël zal overwinnen en Jeruzalem wordt het centrum van waaruit de hele mensheid bevrijd zal worden van de hedendaagse slavernij. Volgens sommigen is de messias nu al aanwezig in Israël.

De komende tijd zal dit alles uitwijzen. De overwinning van het Israëliësch leger wordt het begin van een wereldrevolutie waar alle mensen van goede wil naar verlangen. We zullen bevrijd worden uit de krankzinnige tijd waarin we nu zijn terechtgekomen. We zullen geen slaaf meer zijn.

woensdag 15 mei 2024

Dodenherdenking Amsterdam: slechts 4000 aanwezigen in plaats van de gebruikelijke 20.000 wegens dreigingen

Concertgebouw Amsterdam: concert met joods orkest afgelast wegens dreigingen, daarna kon het, wegens fel protest, toch doorgaan.

Komen de dreigingen van de joodse gemeenschap?

Komen de dreigingen van radicaal-rechts?

Het wordt steeds erger. Dit is wat bedoeld wordt met de libanonisering van Europa.

Mogen we onze joods-christelijke waarden en normen beschermen?

Mag Nederland haar christelijke identiteit herstellen?

Mag Israël haar burgers beschermen tegen lieden die voortdurend dreigen en die de voorbije jaren al duizenden raketten hebben afgevuurd op de Israëliische burgers, tegen lieden die geen compromissen willen sluiten en die als ultieme doel hebben de uitroeiing van het joodse volk?

De spanningen in de wereld nemen toe. Op meerdere terreinen. Het lot van de mensheid is afhankelijk van Europeanen en Amerikanen die het joods-christelijk fundament van onze beschaving met alle kracht bewaken, ook tegen de spot en het sarcasme van het links; ook tegen de studenten die zich laten meeslepen door de haat tegen het Westen en de haat tegen het joodse volk. Wie niet actief meewerkt aan de verdediging van onze beschaving is een lafaard.

donderdag 16 mei 2024

Een herhaling van de jaren dertig?

Er is een beangstigende gelijkenis tussen de jaren 1932-1939, dit is de periode die voorafging aan de Shoah, en de huidige tijd. In de jaren dertig bereidden de nazi's op vernuftige wijze de uitroeiing van de joden voor. Zij zochten naar de zwakke plekken. Zij infiltreerden in de regering, de administratie en de universiteiten. De joden werden meer en meer gediscrimineerd. De wereld keek toe en bleef passief. In Duitsland werd gedacht dat het wel zou overgaan. Rijke industriëlen financierden de nationaal-socialisten. Er kwam nauwelijks verzet vanuit de universiteiten, ook niet toen de joden er geen toegang meer kregen.

Zowel nationaal, in Duitsland, als internationaal stonden de joden er alleen voor. Een boot met joodse vluchtelingen werd in de VS geweigerd. Toen wisten de nazi's dat ze konden toeslaan. Zes miljoen joden lieten zich zonder veel weerstand afslachten en niemand kwam hen ter hulp.

Wat gebeurt er nu? De islamisten die eveneens de uitroeiing van de joden als einddoel hebben, - de Endlösung in het Midden-Oosten -, hebben zich de

voorbijge jaren in de hele westerse wereld geïnfiltreerd onder de bevolking, in de regeringen, in internationale organisaties, in de universiteiten en ze worden rijkelijk gefinancierd vanuit de Oliestaten en Iran. Israël wordt al jaren belaagd door middel van terroristische aanslagen en raketten. De wereld kijkt toe en denkt dat het via onderhandelingen ooit wel opgelost zal worden. Hamas zag een kans om toe te slaan op 7 oktober 2023 en zegt onomwonden dat er nog veel '7 oktober's zullen volgen tot een nieuwe shoah 'from the river to the sea' een feit zal zijn. Dan is de weg vrij om de christenen en uiteindelijk het hele Westen te onderwerpen aan de islam.

Er zijn echter twee essentiële verschillen met de jaren dertig: de joden slaan terug en zij hebben een eigen staat. In de jaren dertig waren de meeste joden in Duitsland goed geassimileerd, zodat ze hoopten dat ze aanvaard zouden worden. Dat was niet alleen een fatale vergissing, maar ook tegenstrijdig aan de wil van God. God wil namelijk dat de joden zich vestigen in het door Hem beloofde land Israël. Hij wil niet dat de joden uit angst zich stilhouden en in het Westen leven als in nieuwe getto's. Hij verwacht dat de joden in Eretz Israël met Zijn hulp de strijd tegen Amalek, dat is de kwade macht, zullen aangaan. Sommige talmoedisten zeggen dat God de antisemieten zelf heeft gecreëerd om de joden wakker te schudden in het belang van de gehele mensheid. De uitverkiezing door God van het joodse volk is bedoeld om het kwaad uit de wereld te verdrijven.

Er zal geen nieuwe shoah komen, want God staat aan de zijde van de joden. Het Israëlijsche leger zal overwinnen. Als de Palestijnen van goede wil met Israël willen samenwerken en de extremisten verslagen zullen zijn, ontstaan in dat deel van het Midden-Oosten 'landen van melk en honing'.

Problematischer wordt de situatie in het Westen, vooral in Europa. Omdat de toestand voor hen onhoudbaar wordt, zullen joden zich gedwongen voelen zich in Israël te vestigen, met als gevolg een aderlating op wetenschappelijk, economisch en cultureel gebied. De islamisten zullen zich richten op de christenen en steeds meer invloed en macht krijgen over het dagelijks leven van de burgers. Chaos, terreur, onderdrukking en duisternis komen over Europa.

In de VS zullen de burgers in opstand komen. Dankzij de massale aanwezigheid van wapens, de massa-immigratie uit de van oorsprong katholieke landen van Zuid-Amerika en de invloed van de christelijke religie in de Amerikaanse politiek kan de VS weerstand bieden tegen de duistere machten.

In Europa heeft de ontkerkelijking geleid tot een leegte, tot nihilisme en een algemene verzwakking van de fundamenteën van de samenleving, zoals bijvoorbeeld het gezin en gemeenschappelijk gedragen normen, waarden en tradities.

Europa kan alleen worden gered door het christendom. In het Evangelie werd de opdracht gegeven het geloof over de hele wereld te verspreiden. Die opdracht heeft Europa gemaakt tot wat het is: een menswaardige beschaving waar Rede en Geloof samen hebben geleid tot de hoogste prestaties, tot persoonlijke vrijheid, tot democratie, tot zorg voor de medemens onafhankelijk van zijn afkomst of geloof, tot respect voor de waardigheid van elk individu, tot onderwijs, gezondheidszorg en christelijke ethiek in de kolonies. Om deze opdracht opnieuw een impuls te geven moeten we (1) politieke partijen hebben die echt christelijk zijn, (2) een onderwijsnet dat de christelijke waarden aan de jeugd overdraagt (een teken van hoop zal zijn als onze jeugd opnieuw het Evangelie en de archetypische verhalen uit de Bijbel zal lezen en bestuderen) en (3) een Europese Confederatie van soevereine staten waar ook de Russisch-orthodoxe christenen bij horen. Een confederatie van de Noordzee tot Vladivostok zal met Gods zegen de duistere krachten in de wereld overwinnen.

Zonder christelijk fundament worden de Europese landen shithole countries.

Voor wie het niet gelooft: in het Verenigd Koninkrijk is het al zo ver. In Rotherham werden 1200 blanke meisjes door moslims misbruikt. De politie was te laf om in te grijpen zodat deze discipelen van Amalek jarenlang konden doorgaan. Wat mij betreft mag zo'n Europa naar de hel, samen met de verdwaasde studenten die nu betogen op onze universiteiten.

Pinksteren, zondag 19 mei 2024

Israël is onmisbaar voor de strijd tegen het Kwaad

Het is een curieus fenomeen dat er zoveel ophef is over joden en over Israël, terwijl er slechts 16 miljoen joden in de wereld zijn, waarvan er 7 miljoen wonen in Israël. Even curieus is dat in de westerse wereld duizenden op straat komen om de 'genocide' door Israël in Gaza aan te klagen, terwijl de 30.000 die daar gevallen zouden zijn niet te vergelijken zijn met de miljoenen burgers die de laatste jaren in islamitische landen gedood werden en nog worden. Elke dode is er een te veel. Elke oorlog moet worden vermeden. Dat geldt uiteraard ook voor een klein land. Het is de selectiviteit van de verontwaardiging die zo curieus is. Er zouden miljoenen minder slachtoffers vallen indien de burgeroorlogen in islamitische landen zouden stoppen. Dat lijkt niemand in het Westen te interesseren.

Waar moeten we hiervoor de verklaring zoeken? Voor de rationele westerse mens blijft het onverklaarbaar want het gaat hier over een strijd tussen goed en kwaad, tussen God en de Satan. Het zionisme, dat is de stichting van een eigen staat voor alle joden in Eretz Israël is van den beginne (Berechit) het plan van God geweest. Israël zal de vesting zijn, het houvast voor het goede in de strijd tegen het kwaad. De joden werden door God uitverkozen, niet omdat zij superieur zijn, maar om hen de verantwoordelijkheid te geven in de strijd tegen het kwaad in de wereld. David tegen Goliath. Dit is een strijd die de hele mensheid ten goede zal komen.

Velen willen dit niet inzien. De westerse mens is verblind door de rationaliteit. Maar net zoals we de liefde tussen twee mensen niet rationeel kunnen verklaren, kunnen we evenmin de strijd van de kwade krachten in de wereld tegen het joodse volk verklaren. Dat is wat hierboven als zo curieus werd getypeerd.

De Openbaring in de bijbel is zowel voor de joden als voor de christenen een waarschuwing om aan de kant te staan van het goede. Daarom moet men niet per se gelovig zijn. Het gaat niet om de rede, maar om wijsheid die al duizenden jaren ons wordt voorgehouden. In deze tijd laait de strijd tussen goed en kwaad in alle hevigheid op. In bijbelse termen is dit de strijd van Gog en Magog. Wie wijs is kiest de kant van het joodse volk. Het zijn de dwazen die aan de zijde staan van lieden die miljoenen doden op hun geweten hebben.

Wie wijs is kiest voor de moraal die het judaïsme en het christendom voorschrijven. De dwazen kiezen voor een ideologie van onderdrukking, haat, dictatuur en terreur.

Als het Westen één front vormt met Israël, zal de mensheid vrede kennen.

dinsdag 21 mei 2024

De opkomst van de barbarij in het Westen

In de VS is er een te grote scheiding tussen rijk en arm. Miljoenen mensen hebben geen ziektekostenverzekering. Duizenden daklozen en drugverslaafden slapen in de grote steden op straat. Er worden in de VS tien keer meer moorden gepleegd dan in Europa.

Zuid-Amerika wordt geteisterd door drugsbenden die de bevolking terroriseren. De criminaliteit is er torenhoog. De ene corrupte regering volgt op de andere. In de islamitische landen worden voortdurend burger- en clanoorlogen. De mensen kennen er geen vrijheid. De haat tegen niet-moslims, vooral dan de joden, wordt de kinderen van kleins af ingeprint.

Afrika blijft na zestig jaar onafhankelijkheid nog steeds een puinhoop. De armoede is er enorm. Er zijn miljoenen ontheemden. Corruptie is er schering en inslag. De meeste kinderen krijgen niet de kans om via degelijk onderwijs hun talenten te ontplooien.

In China wordt veel gedaan om de armoede uit te bannen en wordt goed gezorgd voor het materieel welzijn van de bevolking. Het politieke regime is echter autoritair en er is geen ruimte voor kritiek.

In Europa lukt het voorlopig nog om vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid op redelijke wijze in de samenleving te behouden. Tweeduizend jaar christendom wordt door de ontkerkelijking niet in een, twee, drie weggeveegd. Er zijn echter tekenen dat het de verkeerde kant opgaat. In de grote steden waar in sommige wijken mensen uit niet-westerse culturen de meerderheid hebben gaat het nu al fout. De polarisatie in de samenleving neemt toe. Hele bevolkingsgroepen willen hun eigen normen en waarden opleggen, en die druisen vaak in tegen ons ideaal van gelijke behandeling, respect voor het individu, vrije meningsuiting, verlicht denken en democratie in het algemeen.

Straks blijft er in de wereld geen baken meer over die de weg wijst naar een humane maatschappij. Dat hebben we vooral te danken aan de zelfhaat van het blanke ras en het belachelijk maken van het christendom. We kunnen Europa van alles verwijten, maar zonder behoud van onze beschaving en onze voorbeeldrol ziet de toekomst voor de gehele mensheid er somber uit.

Willen we verdere neergang voorkomen dan moeten we op nationale schaal beginnen. Een land dat soeverein is, met een bevolking die zich verbonden weet door gemeenschappelijke normen, waarden en tradities, heeft de kracht om die normen, waarden en tradities te beschermen. Dit betekent het einde van de multiculturele samenleving. Soevereine landen kunnen samen een confederatie vormen die van de Europese beschaving een baken maakt voor de mensheid. De rest van de wereld zal er beter aan toe zijn indien in plaats van betuttelende en niet effectieve ontwikkelingshulp, andere volkeren zich laten inspireren door ons voorbeeld. De wereld wacht een betere toekomst als de barbarij uit Europa wordt verbannen.

De strijd tegen vermeend fascisme en neo-kolonialisme, het woke'isme, het links internationalisme en andere bewegingen die onze Europese beschaving deconstrueren, plaveien de weg naar de ondergang van de mensheid.

Mijn voorspelling is dat de oplossing uit onverwachte hoek zal komen. De oorlog die Israël nu voert is in feite een strijd voor de waarheid die in de bijbel werd geopenbaard. Door de barbarij die steeds meer terrein wint in het Westen zullen alle joden naar het Beloofde Land terugkeren met als gevolg dat Israël de baken zal zijn voor alle mensen van goede wil die willen werken aan het Koninkrijk Gods op aarde. Deze voorspelling ligt in de lijn van het messianisme dat al duizenden jaren de hoop is van de mensheid. Het joodse volk zal ons redden. Het antisemitisme is niets anders dan het satanische dat wil verhinderen dat het Koninkrijk Gods gerealiseerd wordt. Een ander gunstig teken is dat steeds meer mensen met een voorbeeldfunctie, onder andere de zogenaamde influencers, zich tot het katholicisme bekeren.

Wat officieel de waarheid is, - dat is de waarheid die de traditionele politieke partijen en de mainstream media ons voorhouden -, is per definitie onwaar. Die 'waarheid' heeft namelijk geen ander doel dan de status quo en dus de

gevestigde positie van die partijen te behouden. De media kunnen geen afstand nemen van die 'waarheid' omdat hun lezers zich dan bedrogen zouden voelen.

Op twitter zie je dan ook twee partijen: de partij van diegenen die de waarheid menen in pacht te hebben en de partij van diegenen die de leugens door hebben.

Waar is dan de waarheid te vinden? Bij wie twijfel als uitgangspunt neemt en de moed heeft om onwaarheid door te prikken.

Een land kan zich pas beschaafd noemen als het zich terugtrekt uit de Verenigde Naties, Het Internationaal Gerechtshof, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dan is de weg vrij om zelf het initiatief te behouden in plaats van zich over te leveren aan vertegenwoordigers uit corrupte landen. Een alternatief voorstel zou zijn dat de vertegenwoordigers in deze internationale organisaties niet meer verdienen dan het modaal inkomen van hun eigen land. Dan komen die niet meer opdagen en hebben beschaafde landen het alleenrecht.

zondag 26 mei 2024

Het offer van de rode koe en Hamas

De aanleiding voor Hamas om op 7 oktober 2023 een slachtpartij in Israël aan te richten was het voornemen van orthodoxe joden om een rode koe te offeren op de Tempelberg. Volgens een profetie zal de tempel herbouwd worden als voor de tiende keer een rode koe daar wordt geslacht. De voorbije eeuwen is dat al negen keer gebeurd. Het probleem is dat de joodse tempel op de plaats komt te staan van de Al Aqsa moskee, de derde heilige plaats van de moslims. Voor de rationele westerse mens is deze verklaring flauwe kul. Dat verhindert hem echter om de oorlog tussen moslims en joden te zien als een religieuze oorlog, zodat de wereldgemeenschap het op een verkeerde manier aanpakt. Volgens de Duitse filosoof Ernst Cassirer is rationaliteit ook een vorm van eenzijdig denken, want het verhindert kennis van bovennatuurlijke verschijnselen.

Ik wil hier iets dieper ingaan op bovengenoemde profetie. Misschien werpt dit een nieuw licht op het conflict. De tempel van Jeruzalem speelt volgens de

profeten een essentiële rol in de strijd tussen goed en kwaad. Nu is de wereld zo diep in het kwaad gezonken dat de eindstrijd, de oorlog van Gog en Magog, is begonnen. Onze beschaving is een beschaving van leugens geworden, van geraffineerde afgoderij waarbij we onze eigen goden creëren. Een leuke gedachte is dat de hemel of het hiernamaals in onze tijd vervangen is door de pensioenleeftijd. Het is ook een beschaving geworden van corruptie, van seksuele immoraliteit gedomineerd door lust, van het verval van het gezin, een beschaving waar gezocht wordt naar het profijt omwille van het profijt, waar de rijken steeds rijker worden en de machtigen gigantische bedragen uitgeven aan bewapening. Volgens talmoedigeleerden kunnen we niet dieper zakken. We denken rationeel te zijn, maar we hebben onze eigen afgoden gecreëerd. Het dieptepunt waarin de mensheid is terecht gekomen heeft een gunstige keerzijde: nu komt de tijd van het goede. God heeft ons namelijk niet verlaten. Hij is overal en altijd aanwezig. Het zijn precies de joden die als het door God uitverkoren volk het licht in de wereld hebben behouden. Dat was de reden van de diaspora, namelijk om overal in de wereld de getuige te zijn van de aanwezigheid van God.

De profetie gaat verder en zegt dat alle joden zullen terugkeren naar het Beloofde Land. Dan zal God zich in de tempel van Jeruzalem openbaren. Voor het zover is zal de oorlog in alle hevigheid uitbreken. Het kwaad weet namelijk dat zijn einde nadert. Het is de messias die de mensheid zal leiden naar de overwinning.

Kan de rationele westerse mens hier iets mee? Ligt in de profetie de oplossing van alle ellende die we zullen meemaken? Ik wil hier eerst en vooral verwijzen naar het bijbelse verhaal over de rode koe. In Numeri 19:1-10 dient het offer van de rode koe als een middel om het onzuivere te zuiveren. Jeruzalem is het kosmische punt waar het zuivere zal worden hersteld. Als het kwaad in de hele wereld zal zijn vernietigd, komt de derde tempel.

Deze allegorie kan rationeel uitgelegd worden. De joden, gevolgd door de christenen, moeten zich houden aan de Tien Geboden. Als het kwaad in de wereld overwonnen is, zullen de mensen zich houden aan deze geboden. Wat betekent dit: dat er niet meer wordt gestolen, dat er niet meer wordt gelogen,

dat niemand nog wordt belasterd, dat er geen echtscheidingen meer zijn, dat er geen overspel wordt gepleegd, dat niemand wordt gedood, dat we niet meer jaloers zijn op wat een ander bezit en dat we in plaats van al onze afgoden slechts aandacht hebben voor de liefde voor de medemens, want Liefde is de ene ware God met wie we ons moeten verenigen tot een eenheid.

Het is duidelijk dat de Tien Geboden de sleutel zijn voor een menswaardige beschaving. Geen enkele andere religie en ideologie kan het judaïsme en het christendom evenaren. Niets is gevaarlijker dan een religie die haat zaait, want dat is een teken dat Satan die religie heeft gegijzeld. Niets is mensenwaardiger dan een ideologie die de mens van zijn vrijheid berooft. Alle reden dus om voor honderd procent achter Israël te staan en alles in het werk te stellen om de westerse beschaving te herstellen als een beschaving met een stevig joods-christelijk fundament.

De oorlog van Gog en Magog is begonnen en zal in alle hevigheid toenemen. Er wacht ons heel veel ellende want het kwaad zal zich verweren als een duivel in een wijwatervat, zoals op 7 oktober 2023 te zien was. Gelukkig wijzen alle profetieën in de richting van de overwinning van het goede, waar de goeden van de verdoemden zullen worden gescheiden. De keuze is aan u.

dinsdag 28 mei 2024

Joden zijn apen en varkens

Wat leren de kinderen in Marokko, in Pakistan, in Turkije, ...? Zij leren de koran. De koran is niet geschapen, De koran was er altijd, De koran is het woord van Allah en daarom absoluut waar en onveranderlijk. De profeet Mohammed is het beste voorbeeld voor moslims.

Wat zegt de koran over de joden:

(Sourat 5 , vers 82): de joden zijn de ergste vijanden van wie gelooft.

De oorlog tegen de joden is daarom een ontologische strijd, dit is een kwestie van zijn of niet zijn.

(Sourat 5, vers 60): Allah heeft de joden verandert in apen en varkens.

In de biografie van de profeet Mohammed staat:

- de moslims bestrijden de joden om ze te doden en als een jood zich achter een boom verbergt, zal de boom zeggen tot de moslims dat er een jood zich achter hem verbergt.
- de joden hebben twee keer geprobeerd de profeet Mohammed te vermoorden.

Hamas wil daarom alle joden uitroeien. In 1980 gaf Hamas een verklaring waarin stond dat Allah heeft toegelaten dat de joden uit honderd landen zich kwamen vestigen in Israël omdat het dan makkelijker zal zijn hen volledig uit te roeien.

In het Westen wordt nog steeds niet begrepen dat de moslims een religieuze oorlog voeren tegen de joden. Niet alleen Hamas voert een oorlog, maar elke moslim heeft de goddelijke plicht de joden te bestrijden. Daarna komen de christenen aan de beurt. Uiteindelijk moet de gehele wereld zich onderwerpen aan de islam.

We hoeven eigenlijk niks te doen. Het wordt met de dag duidelijker om welke strijd het hier gaat. Vredesonderhandelingen en een tweestatenoplossing hebben geen zin. Het doel is en blijft de volledige uitroeiing van de joden en de onderwerping van alle mensen aan de islam.

Studenten mogen actie voeren voor Free Palestine. Internationale organisatie mogen Israël blijven veroordelen. De mensen komen er toch achter. Dit is een oorlog die door menselijk ingrijpen nooit beëindigd kan worden.

Denkt u dat de God van de joden en de christenen ons heeft verlaten?

woensdag 29 mei 2024

De oorlog in Gaza is niet wat het lijkt

De internationale gemeenschap ziet het conflict in het Midden-Oosten als een strijd van de Palestijnen voor een eigen staat en terugkeer van de vluchtelingen. Israël wil voor de joodse diaspora een staat waar ze veilig kunnen leven en orthodoxen onder hen claimen Israël als het door God aan de joden beloofde land. Er wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om de steeds opnieuw opflakkerende oorlogen en aanslagen te voorkomen. Egypte was het eerste islamitisch land dat in 1979 vrede sloot met Israël, na de Camp David-akkoorden. De Egyptische president die daaraan meewerkte moest het

met de dood bekopen, maar het verdrag hield stand. In 2020 volgden de Abraham-akkoorden tussen Israël, de Arabische Emiraten, Bahrein en de Verenigde Staten. Het ziet er naar uit dat er een vredesverdrag kan komen met Saudi-Arabië. Hamas vreest dat deze toenadering tussen Israël en de omringende islamitische landen hun droom van een 'Free Palestine from the river to the sea' zal dwarsbomen. Ook hier wordt door de internationale gemeenschap gezocht naar een compromis in de vorm van een tweestatenoplossing.

De betrokken partijen spelen dit spel mee. Israël maakt van periodes van relatieve vrede gebruik om de meest geavanceerde bewapening van de wereld nog verder te ontwikkelen. Palestijnen en islamitische landen bewapenen zich ondertussen ook verder. Iran kan binnen enkele maanden een nucleaire macht worden.

Ze spelen het diplomatieke spel mee voor de bühne van de internationale politiek. Deze partijen weten echter donders goed dat al die onderhandelingen, vredesverdragen en de tweestatenoplossing niets voorstellen. Israël wil kost wat kost een joodse staat blijven. Voor moslims is het een ondraaglijke gedachte dat op voor hen heilige grond joden wonen. Elke moslim moet gehoorzamen aan de geboden van de Koran en daar staat letterlijk in dat joden gedood moeten worden.

Zo komt het dat achter de schermen van de onderhandelingen de islamitische landen als broederlanden de eindstrijd tegen de joden aan het voorbereiden zijn. Het sjiiitische Iran en de soennitische landen staan zogezegd vijandig tegenover elkaar, maar de moslims van deze twee en andere strekkingen beschouwen elkaar wel degelijk als broeders. Iran kan om die reden met de hulp van Egypte ongehinderd zware wapens Gaza binnenbrengen. Israël is ook niet van gisteren en heeft daarom de hulpkonvoeien vanuit Egypte verhinderd de grens van Gaza over te steken. Toen dit onvoldoende bleek heeft Israël de grens tussen Egypte en Gaza bezet, waarbij ze ontdekten dat een zeer brede tunnel Gaza met Egypte verbindt, wat dit laatste land natuurlijk wist. Ondanks alle mooie praatjes over vrede tussen Egypte en Israël werkte en werkt Egypte solidair mee met een terroristische beweging als Hamas.

De internationale gemeenschap kan er geen rekening mee houden dat er een gebod is van Allah om alle joden uit te roeien. Benadrukken van dit niet te omzeilen gebod is geen islamofobie. Zoals gezegd staat dit letterlijk in de koran en de geboden moeten te allen tijde ongewijzigd opgevat worden want de koran is door Allah zelf geschreven. Deze geboden zijn voor eeuwig en onveranderlijk. Het gebod te doden geldt trouwens niet alleen voor de joden, maar ook voor de christenen, de ongelovigen en de afvalligen. De dood kan alleen vermeden worden door zich te onderwerpen aan de islam.

De oorlog in Gaza komt de moslims goed uit. Het leidt niet alleen de aandacht af van echte genocides en terreurregimes in islamitische landen, maar meer en meer mensen en landen in het Westen voelen zich geroepen om solidair te zijn met de Palestijnen en met de moslims in het algemeen. Ondanks de goede bedoelingen van deze blanke mensen verdringen ze één wezenlijk feit: dat het de plicht is van elke rechtgeaarde moslim om de joden, de christenen, de ongelovigen en afvalligen te doden. Blanke studenten die nu actie voeren voor Palestina zijn in feite ten dode opgeschreven volgens de koran, tenzij zij zich tot de islam bekeren. Nogmaals, deze waarschuwing is geen islamofobie. Het staat letterlijk in de koran en het wordt dagelijks onderwezen aan moslimkinderen in hun scholen of in de moskeeën. België heeft zojuist zes miljoen euro gegeven aan de Palestijnen voor onderwijsdoeleinden.

Voor Israël is het gevaar voor een Endlösung door de moslims niet erg groot. De Arabieren beseffen al te goed dat Israël beschikt over de wapens om islamitische landen in een paar minuten van de kaart te vegen. Het paradoxale is dat Israël een van de veiligste landen ter wereld zal worden. Dat is een geruststellende gedachte voor de miljoenen joden die het Westen zullen moeten ontvluchten.

Het gevaar ligt vooral in het Westen. Een paar honderd miljoen moslims hebben zich er de voorbije halve eeuw gevestigd. Jaarlijks komen er miljoenen bij. Zij zijn vertegenwoordigd in de politiek, in nationale en internationale organisaties en hebben hun eigen enclaves in de grote steden. De jongeren raken steeds meer geradicaliseerd. Zij voelen zich gesterkt door blanken die zich solidair met hen voelen. De islamisering van het Westen is onvermijdelijk

geworden. Dit betekent eindeloze oorlog, terrorisme, vernietiging van ons erfgoed of in één woord: de libanonisering van het Westen. Terwijl de moslims over de gehele wereld solidair zijn met elkaar, woedt een oorlog tussen het Westen en Rusland, die oorspronkelijk christelijke beschavingen waren. Die oorlog kost miljarden, verarmt Europa, kost aan honderdduizenden jonge mannen het leven en kan verder escaleren. China en India weten beter. In China maken de moslims geen kans en in India wordt het hindoe-nationalisme steeds sterker. Deze landen worden de nieuwe grootmachten.

Is er een oplossing voor het Westen? Neen. Onze regeringsleiders kunnen onmogelijk de waarheid van de islam erkennen. Deze verdringing kan psychoanalytisch verklaard worden: de angst voor de islam bij onze politici is zo immens dat via de doodsdrijf gezocht wordt naar een oplossing: dat is de totale destructie van onze beschaving. Wij zijn de ratten geworden die de rattenvanger van Hamelen gewillig volgen.

zaterdag 1 juni 2024

Verzoening tussen joden en moslims op komst?

Het valt niet te ontkennen dat in de koran meerdere verzen getuigen van vijandigheid tegenover de joden. Toch worden de joden ook beschreven als de 'zonen van Israël' waarover Allah zegt: 'Denk aan de gunst die ik jullie heb geschonken en waarmee ik jullie boven de andere naties heb laten uitstijgen'. Volgens sommige hedendaagse moslimgeleerden worden hiermee de joden bedoeld die teruggekeerd zijn naar Israël. De joodse filosoof en schriftgeleerde Rav Oury Cherki, die veel contacten heeft met deze moslimgeleerden, meent dan ook dat de haat tegen de joden zo kan omslaan in liefde. Hij wijst hierbij naar de Abraham-akkoorden tussen Israël en de emiraten. Deze akkoorden hebben een diepere betekenis, in die zin dat onder de moslims een bereidheid is ontstaan om te luisteren naar Israël. Joden en moslims als afstammelingen van Abraham zijn elkaars neven. Die omslag van haat naar liefde kan vrij snel gaan wegens de sterke bewegingen die zich nu in de wereld voordoen.

We zien dat met de oorlog in Gaza meer en meer westerse naties vijandig staan tegenover Israël. De wettigheid van het zionisme wordt in vraag gesteld of als immoreel gezien. Israël wordt zelfs van genocide beschuldigd.

Het oude antisemitisme in het Westen duikt weer op. De Shoah bracht in het Westen een trauma teweeg dat leidde tot een schuldgevoel in het collectieve onbewuste. Om zich van die schuld te ontdoen, krijgt het slachtoffer nu de schuld.

In feite staan de moslims dichter bij de joden dan de mensen in het Westen die massaal het christendom hebben verworpen. Israël biedt net als de islam een alternatief van waarden in de morele crisis die de mensheid nu treft. De westerse naties worden hierdoor verontrust. Gedurende 2000 jaar heeft het christendom de westerse naties gedomineerd. De joden zaten in een soort getto en vormden geen gevaar voor de westerse beschaving. Dit veranderde op het moment dat de joden een eigen staat opbouwden en onafhankelijk werden. Israël heeft namelijk een morele boodschap die het wint over de moraal of het gebrek aan moraal in het Westen. Deze moraal stelt heel de westerse beschaving in vraag. De joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas had een fundamentele kritiek op het westerse denken, dat geen opening biedt naar het transcendente.

Deze morele superioriteit van Israël wekt een antisemitische woede op die irrationeel is, want niet in verhouding tot het gering aantal Israëliërs. Zelfs op de universiteiten, het Internationaal Strafhof en in de media speelt de jodenhaat een hoofdrol. Dit irrationele kan volgens Cherki psychoanalytisch worden verklaard: het is een poging om te ontsnappen aan het schuldgevoel tegenover een staat die na 65 jaar oorlog toch democratisch is gebleven en welwillend staat tegenover minderheden die soms vijandig staan tegenover de staat waarin ze leven. Deze moraliteit staat in schril contrast tot het racisme en de discriminatie in het Westen. De morele superioriteit van Israël is natuurlijk moeilijk te rijmen met de wrede oorlog die nu in Gaza wordt gevoerd, maar daar kom ik straks op terug.

Bovenstaande psychoanalytische verklaring bewijst dat de oorlog in Gaza niet los gezien kan worden van wat er in de wereld gaande is. Het gaat om een conflict tussen waarden. Blijven de westerse waarden dominant? Zal de islam terrein winnen? Of is het de boodschap van het Israëlische volk die de mensheid zal inspireren?

Volgens joodse schriftgeleerden ontmoet in Jeruzalem de moderne geschiedenis de bijbelse geschiedenis. De stichting van de staat Israël is een bijbelse gebeurtenis in de moderne tijd. Dit kan betekenen dat de bijbel de huidige gebeurtenissen kan verklaren. Sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967 is er een stijgende belangstelling van de westerse naties voor het jodendom. De joden hebben blijkbaar een boodschap die een antwoord biedt aan de morele leegte van het goddeloze Westen. De westerse mens is diep gefrustreerd geraakt door het verlies van het morele houvast dat door het christendom werd geboden. Het Westen doet daarom een wanhopige poging om Israël een morele les te spellen. Israël mag om die reden niet handelen zonder toestemming van de westerse mogendheden. President Biden schroomt niet om de Israëlische premier Netanyahu op zijn plichten te wijzen. Maar waar haalt het West nog de morele autoriteit?

De oorlog in Gaza zal ten einde komen door toedoen van islamitische grootmachten die vrede met Israël willen. Landen als de emiraten en Saudi-Arabië weten dat vrede in het Midden-Oosten een voorwaarde is voor de verspreiding van het islamitisch geloof over het Westen. Zodra er een vredesakkoord komt, stroomt vanuit de Golfstaten zoveel geld naar de Palestijnen dat ze alles te verliezen hebben als ze opnieuw de strijd aangaan met Israël. Israël zal zich zeker moreel opstellen en samenwerken met de Palestijnen om dat gebied in het Midden-Oosten even welvarend te maken als Israël.

Met vrede in het Midden-Oosten is de weg vrij voor verovering van het Westen. De islam biedt een antwoord op het nihilisme van het Westen en zal de rol van het christendom overnemen in tijden van diepe crises.

De roeping van Israël wordt geboden door de kern van het judaïsme: de studie van de Heilige Schriften. Deze studie is voor de joden een plaats van ontmoeting en die ontmoeting schept syntheses. De studie van de neven van de moslims zal door 'de zonen van Israël' en de moslims als een verrijking worden ervaren en vruchtbaar voor beter begrip van beider geloof.

De lezers zien misschien een tegenstelling tot mijn vorige standpunten over de situatie in het Midden-Oosten. Ik ben in de eerste plaats een wetenschapper en

die definieer ik als iemand die hypothesen zodanig onderzoekt dat eventueel zijn dierbaarste overtuigingen weerlegd kunnen worden.

zondag 2 juni 2024

Hamas en Artificiële Intelligentie

Sinds de pogrom van 7 oktober 2023 zijn er ongeveer 20.000 hamas-strijders gesneuveld. Aan Israëlische zijde is het aantal militaire doden een driehonderdtal. Dat verschil is wellicht niet volgens de wil van Allah, maar werd mede mogelijk gemaakt door toepassingen van Artificiële Intelligentie (AI). AI staat volgens de Deense filosoof en natuurkundige Nick Bostrom in feite nog in zijn kinderschoenen. De komende jaren, of misschien wel de volgende maanden, staan ons revolutionaire ontwikkelingen te wachten. Nu werkt AI op basis van algoritmen die mensen erin stoppen. Straks kan AI zelfstandig denken met een denkvermogen dat de menselijke intelligentie bijna oneindig zal overtreffen. Volgens Bostrom zal over vier tot zes jaar AI sterk verschillen van de AI die we nu kennen. Dit geldt uiteraard ook voor de toepassingen van AI. In deze paragraaf wordt eerst geschetst welke ontwikkelingen we kunnen verwachten om daarna enkele mogelijke consequenties te trekken voor oorlogen zoals nu in Gaza.

We lezen vaak over de gevaren van AI. Sommigen voorspellen dat AI de mensheid zal uitroeien. Bostrom ontkent de gevaren niet, maar schetst ook een optimistische toekomstvisie.

Een zeker optimisme is verantwoord omdat in meerdere laboratoria AI-experts zoeken om het veilig te maken. Ook bespreken in internationale bijeenkomsten regeringsleiders, samen met experts uit diverse disciplines de richting waar we met AI naartoe willen. Op een gegeven moment zullen hierover beslissingen genomen moeten worden, waar alle landen zich aan houden. Dit wordt weliswaar een moeilijke deliberatie, maar de betrokkenen zijn er zich van bewust dat AI tot zeer ingrijpenden veranderingen zal leiden. Er ontstaat een superintelligentie die dominant zal worden, want dat is een natuurwet. Dat er grenzen moeten worden gesteld is om die reden van levensbelang.

Het is redelijk om aan te nemen dat met AI we veel ellende zullen oplossen.

Bostrom noemt Alzheimer, leukemie en extreme armoede. De superintelligentie

zal alles wat wij doen sneller, beter en preciezer kunnen. Bostrom voorspelt wat hij noemt 'A solved world', dit is een wereld waar al onze problemen zijn opgelost. In de middeleeuwen droomden de zeer arme en krom gewerkte boeren van een luilekkerland waar voedsel in overvloed was zonder dat de mensen hoefden te werken. Dit luilekkerland ligt bij wijze van spreken binnen handbereik. De volgende vraag is waar we in zo'n situatie onze zelfwaarde nog halen en wat voor zinvol doel er nog is in ons leven.

Zo kom ik tot de laatste overweging, namelijk of er met AI een einde kan komen aan wrede conflicten zoals nu tussen Hamas en Israël. Het is natuurlijk gissen omdat we niet weten welke toepassingen van AI de komende tijd ontwikkeld zullen worden. Het is bekend dat de Israëliërs het meest intelligente volk zijn in de wereld. De westerse universiteiten die nu de samenwerking met Israël beëindigen, zullen over een paar jaar significant dalen op de wereldranglijst van de beste universiteiten. Israël zal beslist uiterst belangrijke toepassingen van AI ontwikkelen om de defensie te vervolmaken. Wellicht zal bij volgende schermutselingen het aantal gesneuvelden bij Israël tot nul herleid worden. Geen enkele soldaat zal Gaza moeten intrekken, want het werk wordt gedaan door robotten die zelfstandig kunnen denken. Ook zullen er in Gaza geen burgerslachtoffers vallen, want de superintelligente robotten zullen zonder moeite strijders kunnen identificeren. Tunnels graven heeft geen zin meer, want minuscule robots sporen alles op.

De verantwoordelijken voor de aanvallen op Israël en alle terroristen in de wereld, zullen telkens op korte termijn uitgeschakeld kunnen worden. De superintelligente computers zullen via camera's en analyse van big data die lieden continu proberen op te sporen. Via microscopische drones met nanotechniek gemaakt, worden ze een voor een uitgeschakeld.

In de zestiende eeuw heeft in Europa de Rede een einde gemaakt aan de tirannie van de kerk, aan de inquisitie, aan de waanzin van heksenverbrandingen en aan allerlei vormen van bijgeloof. Geloof zonder rede, wordt magie. Zo brak de Verlichting aan en werd Europa een wereldmacht en de mooiste beschaving ooit.

In de 21ste eeuw zal Artificiële Intelligentie het middel zijn om dictatuur, terreur, onderdrukking, fanatisme en zelfs criminaliteit definitief uit de wereld te helpen. Wie aan ander leed aandoet, wordt door de superintelligentie direct opgespoord, gevangen genomen of zonodig uitgeschakeld.

Laat ons hopen dat Israël, een land met de hoogst ontwikkelde technologie en de diepst bestudeerde ethiek en religie, hier een leidende rol mag spelen. Het is niet alleen geloof zonder rede dat tot magie leidt, maar rede zonder geloof leidt tot tirannie.

donderdag 6 juni 2024

Collaps

Het gevaar zit soms in een klein hoekje. Wat mij verontrustend lijkt is de quasi afwezigheid van insecten in mijn omgeving. Waar ik in de parken waar ik dagelijks kom veel insecten zag vanaf de lente, dan is sinds vorig jaar er nauwelijks nog een te zien. Geen mooie vlinders meer. Geen prachtige libellen. Geen rondkruipende kevers. Als het donker wordt, komen op de ramen geen insecten meer af op het licht in de woonkamer. Aangezien geen leven op aarde mogelijk is zonder insecten, vraag ik me af of deze zo snelle verdwijning van insecten geen collaps van de natuur voorspelt.

Zo'n collaps zou betekenen dat er nog nauwelijks voedsel zou zijn. Dan volgt een collaps van de samenleving. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat hier de gevolgen van zouden zijn. Vanaf zo'n moment is elk land slechts veilig voor de oorspronkelijke bewoners. Landen waar nog voedsel geproduceerd kan worden, worden door de sterkste landen veroverd. De ene genocide volgt op de andere, want er is slechts voldoende voedsel voor een minderheid. Grote hongersnoden reduceren de wereldbevolking met miljarden mensen.

In deze algemene, mondiale chaos is er één land dat een paradijselijke toestand behoudt: Israël. In de kibboetsen is de ecologische landbouw een garantie voor behoud van de natuur. De land- en tuinbouw floreert in dit kleine gebied van het Midden-Oosten. Deze Hof van Eden is het herontdekte aards paradijs. Israël wordt het voorbeeld voor de resterende mensheid. Jeruzalem wordt het spirituele centrum van de Nieuwe Wereld want nu wordt voor

iedereen duidelijk dat de God van de joden heeft ingegrepen en zijn uitverkoren volk de opdracht heeft gegeven het licht van de wereld te zijn.

maandag 10 juni 2024

De islam moet uit Europa verdwijnen

Tot mijn spijt heb ik een paar onwelkome mededelingen. De Taliban, Isis, Hezbollah en Hamas zouden zonder islam nooit zijn ontstaan. De terroristen van deze groeperingen zijn er zelfs van overtuigd dat zij de ware moslims zijn. Ze deinzen er niet voor terug genocides te plegen op geloofsgenoten van een andere strekking en om gematigde moslims te vermoorden. De meest afschuwelijke misdrijven plegen ze zonder gewetenswroeging want ze menen de wil van Allah uit te voeren. Het onthoofden van geboeide gevangenen met een mes is geen simpele klus. De doodstrijd duurt lang. Op video's lijken de afgesneden hoofden alsof zo door een gehaktmolen werden gehaald.

Een tweede constatering is dat een tweestaten-oplossing voor de Palestijnen en de joden een rationele constructie is die niet past bij het in wezen religieus conflict. Honderdduizenden joden werden uit de islamitische landen verjaagd. Nu zijn ze ook in het Westen niet meer veilig wegens de massa-immigratie van moslims. Vandaar dat veel joden naar Israël, het land van hun voorvaderen, zijn geëmigreerd, dat kleine stukje van het Midden-Oosten waar ze in vrede meenden te kunnen leven. Ook dat wordt hen niet gegund. Twee staten zou betekenen dat de joden een buurland hebben waarvan de bevolking zich geroepen voelt om de joden uit te roeien. Hun kinderen worden continu daarin geïndoctrineerd.

Ten derde is de islam een doodscultus. Joden, christenen, ongelovigen en afvalligen moeten op bevel van Allah worden gedood. Dat staat letterlijk meerdere malen in de koran. Integratie zou betekenen dat een moslim afvallig is, met alle gevolgen van dien. Vandaar dat huwelijken met niet-moslims onvoorstelbaar zijn, tenzij de partner zich bekeert. De scheiding van kerk en staat is volgens de islam onaanvaardbaar. De sharia staat boven de door mensen vastgelegde wetten. Het doel van de massa-immigratie van moslims in het Westen is het gehele continent te onderwerpen aan de islam. De terroristische groepen zullen hierin een hoofdrol spelen. Een eindeloze

burgeroorlog staat het Westen te wachten en is in feite al begonnen. Vredesakkoorden hebben geen enkele zin, want zich houden aan die akkoorden is tegen de wil van Allah.

Sommigen wijzen er op dat in de bijbel ook veel geweld wordt beschreven. Het gaat echter altijd om geweld tegen de joden, omdat zij de geboden van God niet hebben gerespecteerd, of om geweld tegen vijanden die het joodse volk aanvielen. Het judaïsme en het christendom hebben als voornaamste gebod de liefde voor de naaste, ook voor de vijand.

Ten vierde wordt de oorzaak van het antisemitisme al eeuwenlang in het collectief onbewuste verdrongen. De haat tegen de joden woedt al duizenden jaren. Dat komt omdat de joden ethische regels voorhouden die tegen de natuur van de mens ingaan. Deze regels zijn de Tien Geboden die God op de berg Sinaï aan zijn uitverkoren volk heeft geopenbaard. Ik beperk mij hier tot twee geboden: geen overspel plegen en niet doden. Deze betekenen enerzijds het lustprincipe beheersen en anderzijds de struggle for life inruilen voor verantwoordelijkheid voor de andere mens of zoals de joodse filosoof Levinas zegt: 'desnoods het brood uit de mond halen voor een ander'.

Antisemieten zijn mensen die het de joden kwalijk nemen dat zij beperkende ethische regels in de wereld hebben gebracht en het belang van anderen voorrang geven op het eigenbelang. De doodscultus van de islam betekent dat eerst en vooral de joden moeten worden uitgeroeid want hun geloof verbiedt mensen te doden als het niet uit zelfverdediging is of om anderen te beschermen. De anderen wordt ook niet de vrijheid gegund van geloof en meningsuiting.

Het antisemitisme kan worden vergeleken met de ontkerkelijking en de onophoudelijke hetze tegen de katholieke kerk wegens het seksueel misbruik door een uiterst kleine minderheid van de priesters. Dat de kerk huwelijkstrouw gebiedt en echtscheiding tot zonde verklaart, roept intense haat op bij diegenen die de liefde van een ander hebben verraden. Alleen het judaïsme en het christendom hebben een juist begrip van de liefde: namelijk dat liefde onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is. Hier kan nooit een Hamas uit ontstaan.

Er is hier maar één conclusie mogelijk en dat is dat politici die de islam toelaten in het Westen landverraders zijn, collaborateurs met de wreedste ideologie die de mensheid teistert. Als de islam uit Europa is verdwenen kunnen we de Tien Geboden proberen in praktijk te brengen. Dat laatste is de weg naar wat de christenen noemen 'het Koninkrijk Gods'. Zou dit ook niet de weg zijn om islamitische landen als Jemen en Afghanistan uit de ellende te halen? Is het christendom niet het betere alternatief voor de moslims en dus voor de wereldvrede?

woensdag 12 juni 2024

Het kan verkeren

Ondanks de eenzijdige berichtgeving van de mainstream media wordt het voor de grote massa steeds duidelijker dat joden, christenen en al wie is opgegroeid in een joods-christelijke beschaving aan de goede kant van de geschiedenis staan. Als de moslims ook tot dit inzicht zouden komen, is het niet de islam die het Westen zal veroveren, maar zal de bijbel en vooral het evangelie voor hen het licht bieden dat eindelijk ook voor hen vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid zal brengen.

zondag 16 juni 2024

Onschuld tegenover crapuul

De gevangenenruil tussen Zweden en Iran van twee onschuldig veroordeelde Zweedse burgers tegen een Iraanse massamoordenaar die honderden mensen heeft gefolterd, bewijst nogmaals:

1. hoe laf en immoreel de islamitische beschaving is
2. tegen welke laffe en immorele vijanden Israël zich moet verdedigen
3. dat we ons grote zorgen moeten maken over de islamisering van Europa

Zouden de actievoerders voor een FreePalestine en tegen het joodse volk wel beseffen dat ze de kant kiezen van immorele schurken?

maandag 17 juni 2024

Als Allah zegt dat $1+1=3$ dan gelooft een moslim Hem onvoorwaardelijk.

Als God dat zegt dan gaat de jood met Hem in discussie, totdat God toegeeft dat $1+1=2$.

Een christen bidt om genade opdat hij (de christen) zou begrijpen waarom $1+1=3$.

De moslim vervolgt iedereen die niet gelooft dat $1+1=3$ en dat zijn er velen.

De jood wordt vervolgd omdat hij de wijsheid in pacht heeft.

De christen twijfelt over alles en ontdekt nieuwe waarheden.

dinsdag 25 juni 2024

De haat die de islam predikt

In feite zou de volgende tweet elke dag opnieuw geplaatst moeten worden. De waarheid moet van de daken geschreeuwd worden.

In feite moet het niet gaan om uitspraken uit het verleden van PVV'ers die kandidaat zijn voor de regering, maar moet alles op alles gezet worden om te voorkomen dat de islam onze democratie kapot maakt. Dit is de tweet:

In de koran staat dat een moslim joden, christenen, ongelovigen en afvalligen moet doden, tenzij zij zich onderwerpen aan de islam.

Bij een vrouw met een hoofddoek wordt we steeds hieraan herinnerd. Bij een moslim die in onze politieke partijen een plaats heeft veroverd, moeten we steeds voor ogen houden wat de koran, dat heilige boek dat Allah zelf heeft geschreven, hem beveelt.

In de middeleeuwen geloofden de geleerden, de koningen en de keizers dat de wereld plat was en de zon er omheen draait. Nu geloven onze politici en veel academici dat het wel zal meevallen met de islam in de multiculturele maatschappij. Waar blijft Galilei?

zaterdag 13 juli 2023

Het offer van de rode koe (Numeri 19)

In hoofdstuk 19 van Numeri, een deel van de bijbel, worden precieze richtlijnen gegeven voor het offer van de rode koe. Een rode, gave koe moet worden geslacht. Alles wordt verbrand. De as wordt vermengd met water, een tak van een cederboom, hysop en een rood scharlaken draadje. Enkele druppels van dit mengsel kunnen de mens zuiveren van zijn zonden. De priester die deze druppels werpt, wordt dan zelf onzuiver. De kabbalisten zien deze passage als een van de meest mysterieuze teksten van de bijbel.

Wat is de betekenis van het offer van de rode koe? Het vuur van dit offer symboliseert de mens die opstijgt naar God, want de mens wil terugkeren naar de bron van zijn bestaan. Het water dat daalt uit de hemel staat voor God die neerdaalt naar de mens, want God zegent de mens. Belangrijk is dat het offer van de rode koe buiten de tempel plaatsvindt. Dit wil zeggen dat het offer voor de gehele wereld geldt. De rode koe staat tegenover het 'Gouden Kalf'. De aanbidding van het Gouden Kalf symboliseert de mens die spiritueel dood is en louter streeft naar materieel gewin. Het offer van de rode koe doet de mens spiritueel herrijzen.

Volgens de Kabbala werd het offer van de rode koe al negen keer uitgevoerd. Het tiende offer zal samengaan met de komst van de messias. Hier ligt de missie van het joodse volk, als baken voor de mensheid, als licht voor de naties. Het antisemitisme is niets anders dan het werk van de Satan die wil verhinderen dat de mensen spiritueel herrijzen. Op 7 oktober 2023 viel Hamas joodse kibboetsen aan. Een kibboets is een voorbeeld van sober leven, wars van materialisme, in solidariteit met de gemeenschap en in harmonie met Gods schepping. Als in alle landen de mensen zouden leven als in een kibboets wordt de aarde een aards paradijs, zonder armoede, zonder oorlogen, zonder ecologische rampspoed. Dit soort leven biedt wellicht de enige mogelijkheid om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen en om een door de mensen veroorzaakte apocalyps te voorkomen.

Deze andere manier van leven, in wezen niets anders dan een terugkeer naar het leven in de Hof van Eden, wil Hamas met alle middelen verhinderen.

Hamas komt uit tunnels diep onder de grond, als het ware vanuit het onderaardse of de hel, en zaait dood en verderf. Hamas wil verhinderen dat het Licht over de wereld komt en dat geldt voor allen die de joden haten en vervolgen.

maandag 22 juli 2024

Islamofobie = islamorealisme

Het afwijzen en bekritisieren van de islam moeten we sterk onderscheiden van onze houding tegenover moslims. De meeste moslims zijn net als andere mensen vredelievend, hebben het beste voor met anderen en dragen solidair

bij aan de samenleving. Het gaat erom dat zij bevrijd worden van een verschrikkelijke ideologie. De koran werd geschreven door de profeet Mohammed, een krijgsheer die oorspronkelijk christelijke volkeren met geweld heeft gedwongen moslim te worden. Ik noem de islam geen religie omdat ik mij niet kan indenken dat God, onze Schepper, mensen aanzet tot het haten en doden van joden, christenen, ongelovigen en afvalligen. Een moslim is de minst vrije mens op aarde. De islam vertrapt de Universele Rechten van de Mens; het laat geen scheiding toe van kerk en staat, wat juist het fundament is van een moderne democratie; het discrimineert vrouwen en verhindert kinderen zich te ontwikkelen tot kritische, zelfstandig denkende burgers. De westerse regeringsleiders van de afgelopen zestig jaar zijn erg onnozelen en onwetend geweest over de ware aard van de islam (behalve dan onze laatste staatsmannen Churchill en De Gaulle). Het is een imperialistische ideologie die over de gehele wereld wil heersen. Het toelaten van meer dan honderd miljoen moslims in Europa maakt nu al zichtbaar dat de vrije meningsuiting en kritisch denken moeilijk worden (het is uitzonderlijk dat voor dit boek een uitgever werd gevonden). De spanningen en de polarisatie in de samenleving nemen toe. Moslims die hun landen zijn ontvlucht zullen vroeg of laat ontdekken dat in het Westen de ellende van islamitische landen gekopieerd zal worden. Meerdere prominente ex-moslims, zoals Ayaan Hirsi Ali, hebben hiervoor gewaarschuwd.

Er is voor het islamitisch gevaar geen politieke, diplomatieke of een militaire oplossing. Dit ervaart Israël al vele decennia. Straks is het onze beurt. Onze hoop moet gevestigd zijn op een goddelijke ingreep, zoals Martin Heidegger op het einde van zijn leven zei: 'Alleen een God kan ons nog redden'. De joden verwachten binnenkort de messias. In Europa moeten we met alle kracht blijven opkomen voor onze joods-christelijke fundamenten, want hier ligt de weg naar het Licht uit de duisternis die de islam over de wereld brengt. Door ons voorbeeld zullen de moslims zich misschien massaal tot het ware geloof, het christendom, bekeren en ontdekken dat de menselijke waardigheid samengaat met vrijheid.

woensdag 24 juli 2024

Koopzondagen staan symbool voor de gekte waarin we zijn terechtgekomen

Volgens een kabbalist in Jeruzalem is de geschiedenis van de mensheid in een stroomversnelling gekomen. De situatie wordt stilaan onhoudbaar. Er volgt een ontknoping. Hij vergelijkt de huidige tijd met wat 3300 jaar geleden gebeurde toen de joden vluchtten uit de slavernij in Egypte. Twintig procent van de Hebreeërs trok naar Israël. De overigen die bleven, gingen samen met het rijk van de Farao ten onder, nadat Egypte eerst door de Tien Plagen zwaar door God werd gestraft. De Hebreeërs die Mozes volgden kregen op de berg Sinai de Tien Geboden geopenbaard door God en zo brachten zij het Licht in Israël terwijl Egypte in de duisternis bleef.

Deze kabbalist zegt dat Amerika en Europa het nieuwe Egypte zijn, van waaruit de joden massaal naar Israël trekken. De tekenen van het verval zijn zichtbaar. De nieuwe plagen volgen elkaar op. Het Einde der Tijden voor de westerse beschaving nadert. Israël zal het baken zijn voor een hogere fase van de mensheid.

Ik meen dat we niet gelovig moeten zijn om de wijsheid die de bijbel biedt en die kabbalisten proberen te interpreteren, toe te passen op onze tijd. De stroomversnelling van onze geschiedenis is op allerlei terreinen zichtbaar. Extreme weersomstandigheden duiken telkens weer op. Nieuwe pandemieën dreigen aan de horizon. Wapens voor massa-destructie worden door elkaar vijandige mogendheden opgestapeld. Een Derde Wereldoorlog is niet ondenkbaar. De technologie, in het bijzonder IT en Artificiële Intelligentie, wordt onbeheersbaar. Large Language Models en het autonoom ontwikkelen van algoritmen maken toepassingen van AI die buiten de controle vallen van de menselijke ratio. Deze informatiestroom bereikt de verste uithoeken van de wereld. De mensen verzinken erin en het onderscheid tussen waar en onwaar is nauwelijks nog te ontdekken. De natuur, zelfs de zo lang ongerept gebleven zee, wordt volgebouwd met windmolens. De vernieling van de landschappen is ongekend.

Ook het gedrag van de mensen is in een stroomversnelling geraakt. We spreken over massa-toerisme en massa-immigratie; het verkeer op de weg en

in de lucht stijgt exponentieel; de consumptie is mateloos geworden en de mensen worden er moddervet van.

Het positieve van dit verhaal is dat een nieuwe en hogere fase in de menselijke ontwikkeling op de vele tragische ontwikkelingen zal volgen. Wie wil overleven en zich bevrijden uit de duisternis, zal achter Israël moeten staan. God zal wie de joden haat en vervolgt zwaar straffen. In het Midden-Oosten weten ze er alles van: Gaza, Libanon, Syrië en Irak zijn verwoest; Afghanistan is een hel en Iran een wrede dictatuur. De andere islamitische landen komen ook aan de beurt, want God is genadeloos tegen de vijanden van Israël. De islam heeft geen toekomst, ook niet in het Westen want alles wordt mee verslonden in de draaikolk van de huidige ontwikkelingen.

Het lijkt erop dat we in het Westen onze kans verspild hebben om ons te bevrijden uit de slavernij van 'Egypte'. We hebben massaal het christendom de rug toegekeerd en dus ook de openbaring van God, terwijl het juist de opdracht is van de christenen de openbaring over de hele wereld te verspreiden. Vandaar dat het Westen eerst ten onder moet gaan en alleen de uitverkorenen zullen uit de duisternis ontsnappen.

Tot slot geef ik nog een concreet voorbeeld van een ontwikkeling die ingaat tegen de openbaring op de berg Sinai. Sommige geboden kunnen niet door de mensen zelf bedacht worden of ze zijn niet op rationele wijze te verklaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebod de sabbat (of de zondag) in ere te houden. Nu leven we in een 24-uurs economie met koopzondagen en van de zondagse rust komt nauwelijks nog iets terecht. De betekenis hiervan is dat het materiële of het wereldse het spirituele of het geestelijke heeft overwonnen. Dit komt ons nu al duur te staan.

donderdag 1 augustus 2024

Waarom we moeten worden uitgeroeid

Een joods verhaal gaat over een vrouw die op de markt erwten verkocht. Elke voorbijganger pikt er eentje uit om op te eten. Dit kan nauwelijks een diefstal genoemd worden en aangifte bij de politie of een rechtszaak beginnen voor zoiets klein is onmogelijk. Na enkele uren is de mand erwten leeg en de vrouw heeft niets verkocht. Ze gaat naar huis zonder eten te kunnen kopen voor haar

kinderen. Zij is door velen bestolen geweest, maar ze wordt door het rechtssysteem niet geholpen.

Schriftgeleerden noemen diefstal door nagenoeg alle mensen als een van de oorzaken van de Zondvloed (een andere oorzaak die wordt genoemd is de seksuele losbandigheid, zoiets als tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen). Alleen Noach respecteerde de eigendommen van andere mensen (en had een gezin met man, vrouw en kinderen). Omdat het recht faalt, besloot God die generatie uit te roeien, behalve Noach en zijn gezin zodat een nieuw begin gemaakt kon worden.

Dit verhaal kan worden toegepast op onze tijd. Alle mensen doen dagelijks iets wat de wereld vervuult: producten kopen van een vervuilende industrie. Met de auto rijden of het vliegtuig nemen. Gas verstoken om het huis te verwarmen. Elektriciteit verbruiken van kolencentrales, enzovoorts. Niets daarvan is strafbaar, maar elke daad draagt iets bij, weliswaar minuscuul, aan de klimaatverandering. Omdat miljarden mensen bijdragen aan de vervuiling wordt hiermee een nooit eerder geziene catastrofe veroorzaakt. Hier faalt het beleid en het rechtssysteem kan niet optreden.

Moet onze generatie daarom worden uitgeroeid? Is een nieuwe Zondvloed, - kan ook een langdurige droogte zijn met mislukte oogsten, ondraaglijke hitte of overvloedige en langdurige regen -, al begonnen?

De filosoof Emmanuel Levinas haalt in de verband vaak een citaat aan van Dostojevski: Wij zijn allen schuldig en alles en iedereen en ik meer dan alle anderen.

Behalve een kleine groep (wellicht joden die leven in kibboetsen en die precies daarom door het Kwaad op 7 oktober 2023 werden belaagd) van uiterst sober levende mensen gaan we allemaal om zeep. Alle problemen zoals islamisering, globalisering, multiculturele waanzin en woke zijn dan meteen definitief opgelost.

Een nog steeds raadselachtige tekst van 6000 jaar oud

De meeste westerse mensen kennen het scheppingsverhaal, maar staan er niet bij stil. De fysici hebben ons geleerd dat de oerknal het begin is van het universum en niet in zes dagen, maar na miljoenen jaren evolutie zijn we

terechtgekomen in de huidige situatie. Een Schepper komt hieraan niet te pas. De evolutie is ofwel toeval geweest, ofwel een natuurlijke wetmatigheid, ofwel een combinatie van beide.

Zo simpel is het echter niet. Het bijbels verhaal biedt een antwoord op onbeantwoorde vragen bij de wetenschappelijke theorie. Wat is de oorsprong van de oerknal? Wat was er vóór de oerknal? Is de evolutie doelgericht en zo ja, wat is het doel van de mens?

Vóór de oerknal was er niets, een leegte, er was geen ruimte en ook geen tijd. Deze situatie is voor de menselijke rede niet te vatten. Volgens de bijbel schiep God eerst en vooral de hemel en de aarde, daarna het licht en de scheiding met de duisternis. De derde dag schiep hij de lichten aan het uitspansel van de hemel; dat is raar, want er was al licht en pas de derde dag werd de zon, de maan en de sterren geschapen. Ook de tijd werd die dag gecreëerd want 'de lichten maken het verschil uit tussen dag en nacht en dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren'.

De volgende dag was het de beurt aan de aarde en de zeeën.

In de joodse esoterische leer, de Kabbala, wordt dieper ingegaan op deze facetten van het scheppingsverhaal en dit houdt enkele antwoorden in op bovengenoemde essentiële vragen die ook wetenschappers zich stellen.

De kabbalisten maken een onderscheid tussen het goddelijk Licht en de materie. God heeft zich teruggetrokken om ruimte te creëren voor de materie, waaronder de mens. De materie kan echter niet blijven bestaan of leven zonder een niet-materiële kracht die vitaliteit inblaast.

In de moderne tijd lijkt het materiële gescheiden te zijn van het goddelijke licht. De moderniteit is volgens de kabbalisten niets anders dan een poging om de mens te zien als zijn eigen schepper, losgemaakt van God. De mens wil domineren. De autonomie die de mens zich toeëigent biedt ook de mogelijkheid van het kwaad. De mens kan kiezen tussen het goede en het kwade. Het hangt van de mens af of het goede of het kwade de wereld regeert.

Het scheppingsverhaal maakt in feite duidelijk dat God de mens vrijheid heeft gegeven, maar in de eerste zinnen wordt gezegd dat God het licht schiep en

zag dat het licht goed was. Daarna maakte God het onderscheid tussen licht en duisternis en hierbij wordt niet gezegd dat het goed was. Het is aan de mens om in de duisternis het licht te brengen. De fysica biedt ons een prachtige rationele verklaring van het ontstaan van het universum. De bijbel zegt wat de zin ervan is. De mens kan de band tussen de wereld en God herstellen.

Nu staat het wereldse op ontploffen omdat de mensen zich niet meer laten inspireren door het goddelijk licht. Volgens de kabbalisten is er echter hoop: onze ondergang is nodig om een nieuw tijdperk mogelijk te maken, net zoals de Zondvloed lang geleden ook een overgang mogelijk maakte. We kunnen de dramatische gebeurtenissen rustig afwachten. Israël wint toch. Zullen we in het Westen de duisternis die de islam brengt, overwinnen?

zaterdag 3 augustus 2024

Een wereld als een brandende oven

In de Midrasj, dat is het oudste joodse boek met commentaren op de bijbel, wordt gewag gemaakt van een wereld als een brandende oven. Het lijkt alsof we wederom in zo'n wereld belanden. Daarom kan het interessant zijn om te weten hoe de wereld in bijbelse tijden aan die ramp is ontsnapt. De figuur van Abraham speelt hierin een sleutelrol. Abraham kwam uit een heidens milieu van afgoderij en polytheïsme, waar de krachten van de natuur alles bepalend zijn. Abraham kon niet aanvaarden dat alles aan het toeval te wijten is; daarom zocht hij naar een God die alles bestuurt. Zijn onophoudelijke zoektocht werd beloond want God openbaarde zich aan Abraham.

Abraham werd, volgens de Midrasj, op die manier de lichtstraal die in de materialiteit de spiritualiteit brengt. Dit wil zeggen dat er morele grenzen worden gesteld en rechtvaardigheid heerst. Zonder die lichtstraal wordt de wereld een onleefbare oven.

Volgens de joodse exegeten is Abraham diegene waarop de wereld rust, want dankzij hem bleef de wereld bestaan. Hij is diegene waardoor de schepping verdient te blijven bestaan tegenover een wereld vol moord, sociale corruptie en seksuele perversie (mag ik hier verwijzen naar de openingsceremonie van de Olympische spelen in Parijs en Gay Pride in Amsterdam?).

De analogie tussen onze tijd en de oeroude verhalen uit de Midrasj is frappant. Er wordt net zoals ten tijde vóór dat God zich aan Abraham openbaarde niet gezocht naar God. Velen verklaren zich atheïst, zonder te beseffen dat in de hedendaagse wereld het krioelt van afgoden. Ook gelooft men in de kracht van de natuurwetenschappen. Alle problemen, denkt men, zijn technisch op te lossen. Ondertussen wordt de hitte ondraaglijk. De lichtstraal van de spiritualiteit ontbreekt, zodat velen in excessen van oorlog, corruptie en perversie verzinken. Deze tijd is een tijd van excessen zodat de vraag rijst of 'de schepping het nog verdient te blijven bestaan'. Wie twijfelt er nog aan dat we stevenen naar totale destructie; is het niet via oorlog, dan via het afsterven van de natuur.

De joden wijzen al duizenden jaren de weg om te ontsnappen uit de brandende oven. Zouden alle vijanden van Israël misschien een proxy-oorlog voeren voor de Satan die de schepping wil vernietigen?

maandag 5 augustus 2024

Scheiding van Kerk en Staat = scheiding van moraal en politiek

Het lijkt vanzelfsprekend dat Kerk en Staat gescheiden blijven, dat religie een privé aangelegenheid is en dat de Staat neutraal moet zijn. Was dat maar waar. We mogen van de Staat verwachten dat ze haar macht gebruikt om een rechtvaardige verdeling van de welvaart te bewaken, om de veiligheid van de burgers te verzekeren en de vrijheid van het land te waarborgen. Het tegengestelde zou zijn dat macht dient omwille van de macht en dat de machthebbers de welvaart naar zich toetrekken en het volk onderdrukken. Europa is er tot nog toe redelijk in geslaagd om een moreel verantwoorde politiek te voeren. Als we landen in andere continenten vergelijken met Europa, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat we in Europa nogal wat te danken hebben aan het joods-christelijk fundament.

Mijn stelling is dat met de scheiding van Kerk en Staat de moraliteit van de politiek in een gevarezone is terechtgekomen. Ik pleit hier niet voor een staatsvorm waar de Kerk weer de macht krijgt, want zoiets vervalft al gauw in een nieuwe vorm van macht omwille van de macht. Het gaat mij om de normen en waarden waarop de politiek zich baseert. Hier wordt de grens

getrokken van wat democratisch mogelijk is. De fundamentele normen en waarden worden niet bij een meerderheid van stemmen gekozen. In Europa liggen die normen en waarden vast in de Bijbel of, met andere woorden, ze zijn door God geopenbaard. Wie daartegen protesteert moet uitleggen waar hij die normen en waarden vandaan haalt. Meestal is het antwoord puur nihilisme. Onlangs, na het debacle van de openingsceremonie van de Olympische Spelen, wees Poetin op de leegte van de Europese Unie en dat door iemand die als een satan wordt neergezet... Gelijk heeft ie.

De scheiding van Kerk en Staat zoals die tegenwoordig wordt opgevat door vooral linkse politici heeft tot gevolg dat groepen met andere normen en waarden gelijke rechten en vrijheden krijgen, ook als die normen en waarden tegenstrijdig zijn met deze waarop de Europese beschaving en democratie op zijn gebaseerd. Dat ondermijning van onze beschaving hiervan een gevolg is, kan niet worden ontkend.

De joden hebben al 6000 jaar alle oorlogen, revoluties, bezettingen en vervolgingen overleefd en hun identiteit behouden. De kern van het judaïsme is de harmonie tussen het wereldse en de spiritualiteit. De onafgebroken studie van de bijbel biedt het joodse volk de kracht om stand te houden bij alle dreigingen in de wereld. Nu lijken alle demonische krachten in de wereld zich te keren tegen Israël. We zullen zien wie de ultieme kracht heeft om te overwinnen.

Wij Europeanen zullen de komende jaren slechts overleven als we komaf maken met de spirituele leegte van de Europese Unie, als we ons met alle kracht verzetten tegen de islamitische ideologie die onze meest fundamentele normen en waarden afwijst en als we politici hebben die voortbouwen op de fundamenten die Europa hebben gemaakt tot wat het is en waar alle volkeren naar op kijken (tot nog toe). Het verzet tegen de EU is een absolute morele plicht. Het heroveren van onze soevereiniteit is een eerste stap om de morele leegte weer op te vullen.

dinsdag 6 augustus 2024

Koranische haat is tegenstrijdig aan mensenrechten

In een interview met Daniel Sibony wordt gewezen op de haat die in de Koran wordt gepredikt. Sibony is een jood die in Marokko is opgegroeid. Zijn moedertaal is Arabisch. Nadat hij zoals de meeste joden Marokko moest ontvluchten, werd hij in Frankrijk hoogleraar Wiskunde. Hij is ook psychoanalyticus.

In het begin van dit interview zegt Sibony zich geen zorgen te maken over de dreigementen van Iran. Israël is op alles voorbereid. Misschien zal een raket doel treffen, maar een massaslachting zoals op 7 oktober zal niet gebeuren. Belangrijker is de vraag waarom er zoveel haat is tegen de joden en tegen de staat Israël. Sibony heeft het over 'koranische haat' omdat in meerdere verzen van de Koran opgeroepen wordt tot het uitroeien van de joden. De opmerking dat in de islamitische landen er geen holocaust is geweest houdt in dit verband geen steek. Toen de profeet Mohammed de joden bijna volledig had uitgeroeid, smeekte een resterende groep hen in leven te laten op voorwaarde dat zij zich zouden onderwerpen en belasting betalen. Gedurende eeuwen werden de joden in de islamitische landen onderdrukt en hadden zij een minderwaardige status die dhimmi wordt genoemd. Dat de joden nu een eigen soevereine staat hebben is voor moslims een ondraaglijke gedachte, want tegenstrijdig aan wat de profeet had verordend. De Arabische landen gebruiken nu het volk van Gaza om Israël van de kaart te vegen.

Ook de moslims zijn slachtoffer van de haat die de Koran predikt. Zij adoreren de Koran als het heiligste boek, door Allah aan de mensheid geschonken, maar tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met verzen die joden en christenen als perverse mensen beschrijven die moeten worden vermoord. Ofwel ontkennen ze domweg dat die verzen er staan, maar ze staan er echt zwart of wit, of de gedachte wordt onderdrukt. Het bevel van Allah om joden (en christenen, ongelovigen en afvalligen) te doden maakt hun positie in de wereld erg moeilijk.

Het Westen heeft het nadeel op een 'christelijke' manier politiek te voeren. Men gaat niet zover om de andere wang aan te bieden als men wordt geslagen, maar geprobeerd wordt de vijand te sussen om verdere escalatie te voorkomen. Er wordt gezocht naar compromissen en er wordt onderhandeld

over een staakt het vuren. Dit karakteriseert precies het Midden-Oosten beleid van president Biden.

Een ander probleem, bij vooral Europese landen, is het schuldgevoel over de koloniale periode. De Palestijnen worden gezien als gekoloniseerd door Israël en ze hebben geen recht op onafhankelijkheid. Het Westen kan echter niet toelaten dat een klein land als Israël dat omringd is door een reusachtig blok van islamitische landen door de moslims vernietigd zal worden. Sibony merkt terloops op dat in de Koran ook verwezen wordt naar het land dat door God aan de joden werd geschonken en dat land omvat niet alleen Palestina maar ook Cisjordanië.

De 'christelijke' politiek werkt niet tegenover een vijand die tot het uiterste wil gaan omdat Allah het wil. Vandaar dat alle vredesonderhandelingen van de afgelopen dertig jaar zijn mislukt. Moslim zijn en joden haten gaan onafscheidelijk samen.

Welke oplossing ziet Sibony? Gaza en Cisjordanië moeten gedemilitariseerde gebieden worden en voorkomen moet worden dat ze geregeerd worden door de meest fanatieke moslims.

Persoonlijk wil ik hieraan toevoegen dat de koranische haat tegenstrijdig is aan de universele rechten van de mens. De consequentie hiervan is dat moskeeën zouden verboden moeten worden in westerse, democratische landen. We moeten niet alleen een strijd voeren tegen extreem-rechts dat zich baseert op een ideologie van haat. Een belangrijker strijd is tegen de honderden miljoenen moslims die in het Westen een boek adoreren dat haat predikt. Zouden in het Verenigd Koninkrijk de juiste prioriteiten worden gelegd? Een verbod op moskeeën is voorlopig ondenkbaar. Onze regeringsleiders durven de realiteit van de islam niet onder ogen te zien. De ontwikkelingen de komende jaren zullen ons ertoe dwingen. Misschien zal de God van de joden en de christenen ingrijpen en komt de lang verwachte Messias.

donderdag 8 augustus 2024

Mededeling voor de moslims

Uw verre voorouders in het Midden-Oosten waren christenen die door de krijgsheer Mohammed met geweld werden gedwongen moslim te worden. Het

joodse volk had hij bijna volledig uitgeroeid. Om zijn gedrag te rechtvaardigen heeft Mohammed zelf de koran geschreven. Daarin staat dat joden en christenen perverse mensen zijn die moeten worden gedood. Dat geldt volgens andere verzen van de koran ook voor ongelovigen en afvalligen. Deze verzen zijn in strijd met de universele rechten van de mens.

De God van de joden en de christenen is geen Allah die aanzet tot het doden van andere mensen. God straft om die reden de islamitische landen waardoor de bevolking ofwel doodarm is en onderdrukt wordt, ofwel leidt in de oliestaten een kleine elite een decadent leven die kapitalen verspillen aan megalomane projecten die in de toekomst waardeloos zullen zijn.

We naderen nu het einde der tijden. De oorlog tussen Israël en de islamitische landen is de oorlog van Gog en Magog. Vergis u niet: God staat aan de zijde van het joodse volk. U kunt de totale vernietiging voorkomen door terug te keren naar het geloof van uw verre voorouders. Dit geloof zal u innerlijke vrede brengen, vrijheid en rechtvaardigheid. Met dit geloof zult u bijdragen aan de vrede, de vrijheid en de rechtvaardigheid in de wereld.

Dit is de trieste waarheid over de islam, waar anderhalf miljard mensen het slachtoffer van is en beroofd van de grootste gift die God aan de mens heeft gegeven: individuele vrijheid, zelfs de vrijheid om niet in Hem te geloven.

zaterdag 10 augustus 2024

De onmisbare rol van Israël voor de mensheid

Een van de vreemdste verhalen in de Bijbel is het gevecht van de aartsvader Jacob met de engel (Genesis 32: 22-32). Dit verhaal heeft een diepere betekenis. Vandaar dat de kabbalisten er veel aandacht aan hebben besteed. Volgens een van hen, Rachi die leefde in het Franse Troyes van 1135 tot 1204, is de engel in dit gevecht de plaatsvervanger van Jacob's broer Esau. Zoals bekend kreeg Jacob op slinkse wijze de zegen van zijn vader Isaac in plaats van zijn broer Esau, waardoor deze laatste zijn eerstgeboorterecht verloor. De vrouw van Isaac, Rebecca, had dit plannetje gesmeed omdat ze dacht dat Jacob de enige was die het materialisme en de spiritualiteit kon verenigen. Esau was een jager, wat betekent dat hij het materialisme in de wereld vertegenwoordigt, dit is de wereld willen onderwerpen aan zijn wil. Jacob bleef

het liefst in zijn tent en wijdde zich aan de studie van heilige teksten. Hij vertegenwoordigt de spiritualiteit. Het gevecht met de engel is om die reden een strijd om de suprematie van ofwel het materialisme, ofwel de waarden van de bijbel.

Het gevecht van de engel duurde een hele nacht. Volgens de kabbalisten wijst dit erop dat deze strijd de gehele geschiedenis blijft duren. De nacht symboliseert de eindeloze rij opeenvolgende oorlogen en het lijden van de mensheid. Dankzij Jacob wordt het materialisme onderworpen aan een hoger ideaal. Materialisme wordt niet verworpen, maar is een middel om de spirituele waarden van de bijbel concrete vorm te geven.

De volkeren willen echter de macht en daarom wordt Israël de zondebok. Jacob komt echter als overwinnaar uit de strijd. Belangrijk is ook dat die strijd plaatsvindt op het moment dat Jacob is teruggekeerd naar Israël. Volgens de kabbala zal in dit land de ultieme strijd worden gevoerd voor de integratie van het materialisme in het spirituele domein. Dat is ook de reden waarom de joden van generatie op generatie de bijbelse waarden hebben overgedragen. In het Westen verwaarlozen we sinds de tweede helft van de vorige eeuw deze overdracht. Alleen Israël blijft over om de mensheid naar een hogere morele fase te leiden.

Het gevecht met de engel is in deze tijd in volle gang. Israël wordt van alle kanten belaagd. Israël is opnieuw de zondebok. Om de engel van het kwaad te overwinnen is Israël gedwongen veel burgerslachtoffers te maken, maar dit is juist het zoveelste teken dat het kwaad satanisch is. Geen mens met zelfrespect en moreel besef zal in de strijd kinderen, zieken en gewone burgers als schild gebruiken.

Gelukkig biedt de wijsheid van dit bijbelse verhaal een gunstige voorspelling. Israël zal de strijd winnen en de wereld inspireren voor een nieuw spiritueel tijdperk, waar we onze arbeid in dienst stellen van hogere morele waarden. Aan welke zijde van de strijd zal het Westen staan? Vergeet niet dat in de koran geboden staan die in strijd zijn met de universele rechten van de mens en waar Hamas en andere islamisten zich door laten inspireren. De universele rechten van de mens zijn bijbels geïnspireerd en dit is precies onze joods-

christelijke erfenis. Pas op voor politici die misleid worden door de engel van het kwaad.

maandag 12 augustus 2024

Indien Iran Israël aanvalt...

Opnieuw wordt voorspeld dat Iran een dezer dagen Israël massaal zal aanvallen, wellicht tegelijkertijd met Hezbollah. Deze oorlog is geen gewone oorlog en met onze westerse logica moeilijk te begrijpen. Er is namelijk geen enkele voor ons aanvaardbare reden te vinden om een klein land als Israël aan te vallen. De Palestijnen hadden in feite nooit een vluchtelingenstatus moeten krijgen. In het Midden-Oosten is voor hen plaats genoeg en ook geld genoeg om hen een welvarende staat te bezorgen. Hier kan fel over gedebatteerd worden, maar toch lijkt zonder twijfel dat er een oplossing was voor de Palestijnen die geen oorlog met Israël vereiste. Het gaat tenslotte slechts om 9,5 miljoen Israëliërs en twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook.

Wat is er dan werkelijk aan de hand? Dit is een godsdienstoorlog en een proxy-oorlog van alle islamitische landen en alle moslims in de wereld tegen de joden. Zij moeten worden uitgeroeid. In de Koran worden de joden perverse mensen genoemd. Dood hen!

Daar kunnen de westerse landen uiteraard niet aan meewerken. Bij ons gelden de universele rechten van de mens. Worden die rechten nu ook niet geschonden door de Israëliërs? Dat laatste kon en kan vermeden worden als de twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook een welvarend land zouden krijgen, wat vrij makkelijk is. Die oplossing willen de moslims niet, want de joden moeten worden uitgeroeid. Dat is nu precies het probleem. Deze oorlog is voor de Israëliërs een kwestie van al of niet overleven; om die reden zijn ze verplicht diegenen die hen aanvallen meedogenloos toe te slaan.

In de mainstream media en in de sociale media vallen voor- en tegenstanders van Israël en de Palestijnen over elkaar heen. In die discussie gaat men ervan uit dat een traditionele oorlog aan de gang is. Zo simpel is het dus niet.

Ik vermoed dat in de hoogste kringen van de Amerikaanse, Britse en Franse regering men goed weet dat er hier een godsdienstoorlog aan de gang is met als doel de joden uit te roeien. Dit wordt niet luidop gezegd. Er wordt wat

geroepen over vredesonderhandelingen, over staakt-het-vuren en over voorkomen dat er teveel burgerslachtoffers vallen, maar dat is voor de bühne en om te voorkomen dat de honderden miljoenen moslims in het Westen in opstand zouden komen. In werkelijkheid worden voldoende wapens aan Israël gegeven en zal het Westen Israël met alle mogelijke middelen bijstaan om de vernietiging van het joodse volk te voorkomen. De westerse troepenmachten liggen klaar.

Alle joden vernietigen is het absolute Kwaad. De vijanden van Israël zijn de volgelingen van Amalek. Godvrezende joden weten dat God hen niet aan hun lot zal overlaten. Dit is de oorlog van Gog en Magog. Ik voorspel dat het omgekeerde zal plaatsvinden: Iran wordt vernietigd met helaas zeer veel burgerslachtoffers. De moslims overal ter wereld komen in een onmogelijke positie te staan, namelijk aan de kant van het absolute Kwaad.

Het is geen islamofobie, geen racisme en geen discriminatie om te constateren dat in de Koran geboden staan die tegenstrijdig zijn aan de Universele Rechten van de Mens. Oproepen om de' lieden van het Schrift', dit zijn de joden en de christenen, te doden omdat zij pervers zijn, is aanzetten tot een misdrijf.

Doordat onze regeringen dit gevaar niet hebben erkend komen we in de grootste tragedie terecht die Europa in tweeduizend jaar heeft gekend.

Is hier iets aan te doen?

We zien de tragedie voor onze ogen afspelen:

- (1) de honderd miljoen moslims in Europa zullen de joden verplichten te vertrekken. Hetzelfde doet zich voor in de Verenigde Staten. De joden kunnen nergens terecht en gaan naar Israël.
- (2) Anderhalf miljard moslims staan klaar om de zestien miljoen joden uit te roeien. De holocaust, een vreselijke tragedie, zal worden overtroffen.
- (3) De Europeanen voeren onder elkaar een nutteloze en uitzichtloze oorlog. Beide kampen worden arm en zwak. Meer en meer worden we weerloos tegenover de kracht van de oemma of de wereldwijde islamitische gemeenschap.

Mensen zullen deze grootste tragedie niet kunnen verhinderen. Bijbelexegeten wijzen op voorspellingen van de profeten over God die zal ingrijpen. De oorlog

van Gog en Magog is in volle gang (Ezechiël, 38). Dit is de strijd tussen Goed en Kwaad. God zal niet toelaten dat zijn schepping wordt vernietigd en dat zijn door Hem uitverkoren volk van de aardbol verdwijnt. Die ingreep betekent dat de Europeanen zwaar gestraft zullen worden voor de verloochening van het christendom en dat de landen rondom Israël tot stenen woestijnen verpulverd zullen worden. Israël wordt de veiligste plek ter wereld en Jeruzalem wordt het spirituele centrum van het Nieuwe Tijdperk.

De Kabbalisten, dit zijn joodse geleerden die zoeken naar de diepere betekenis van bijbelse teksten, vergelijken het komende Nieuwe Tijdperk met de periode van koning David en zijn zoon koning Salomon. Deze periode was een hoogtepunt in de joodse geschiedenis. Bij deze twee koningen ging de politieke macht samen met totale en absolute soevereiniteit van God over alle gebeurtenissen in de wereld. Bij koning David en zijn zoon Salomon is er een aards rijk waar de Schepper heerst als de ware Meester van de wereld. De wet van God ligt in de grondwet, ondanks alle spanningen die er kunnen zijn tussen de menselijke samenleving en de ideale wet. Hier was het messianisme bereikt, maar het was van korte duur.

Binnenkort zal niemand nog kunnen ontkennen dat de bijbelse voorspellingen uitkomen.

donderdag 22 augustus 2024

Waarom geloof in God noodzakelijk is

Moeten we vragen stellen over wat er in de wereld gebeurt? Moeten we de gebeurtenissen proberen te begrijpen? Is analyse van natuurlijke mechanismen en processen, van politieke ontwikkelingen of van sociale relaties nuttig? Het alternatief zou zijn dat we gewoon vertrouwen hebben in wat er in de wereld gebeurt, dat we de natuur met rust laten en dat we de politieke en sociale ontwikkelingen gewoon ondergaan en hopen dat het allemaal goed komt.

Volgens de Kabbala is de keuze tussen willen begrijpen en gewoon vertrouwen hebben een kwestie van al of niet geloven in God. Wie in een almachtige God gelooft, is er zeker van dat alles wat in de wereld gebeurt overeenkomstig de wil van God is. De grote fout van de eerste mens, Adam, was dat hij het

verbod overtrad om de vrucht te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Daarmee begon de ellende van de mensheid. Er was geen vertrouwen meer in God en de wil van de mens kwam in de plaats van de wil van God. Met alle gevolgen van dien.

Eerste leefden Adam en Eva in het Aards Paradijs. Dat was de wereld zoals God het bij de schepping had bedoeld. Het doel was het goede te laten zegevieren over het kwaad.

Met de zondeval begon het eeuwige vragen naar het waarom van de dingen en de gebeurtenissen. De mens kan weliswaar complex en veelzijdig denken, maar hij krijgt zelden definitieve en duidelijke antwoorden. Hierdoor heeft hij de weg van de sereniteit naar het absolute Goede verloren.

Het judaïsme is een poging om die weg terug te vinden door geloof en het onderzoek naar het waarom te combineren zodat ze harmonieus samengaan in het leven van elk individu.

De fout van Adam lag in de eenzijdigheid van zijn kennis. Hij wilde zelf oordelen over wat goed en wat kwaad is, zonder referentie naar een hoger autoriteit. De mens denkt meester te zijn over zijn lot. Hij acht zich vrij ten aanzien van het plan van God of van de goddelijke wil. Dit is echter een pseudo-vrijheid want het menselijk denken is ook iets dat door God is geschapen. Volgens de Kabbala overstijgt de goddelijke wil het menselijk intellect en die wil leidt de wereld naar een superieure moraliteit. Om die reden is geloof in God noodzakelijk voor een hogere morele fase.

We moeten ons goed realiseren dat de wil van God voor de mens niet te doorgronden is. De wil van God staat boven de dichotomie van goed en kwaad; God doet de Verlossing komen via een weg die volgens menselijk begrip onlogisch lijkt; het is de weg van de boom van het leven, de weg van het geloof en van het scheppende principe van de wereld. Een voorbeeld hiervan is de bevrijding van de joden uit de slavernij in Egypte. Die bevrijding was geen kwestie van politieke krachten die de balans van de ene of naar de andere kant deden doorwegen. De bevrijding kwam er dankzij de plagen die God over Egypte uitriep en dankzij mirakels zoals de doorgang in de Rode Zee.

Wie in onze tijd de geopolitieke situatie zal doen veranderen is God zelf, de Meester van de wereld en dat op een radicale wijze. Het volk van Israël gist dit, het is geen kwestie van militaire tactiek, maar het hangt af van God; daarom zegt God: 'Ik ben die ben' wat betekent: 'Ik ben met jullie in het lijden, in de verbanning'. De God van Israël is boven alles diegene die de wereld leidt en die tot doel heeft het Goede te brengen voor alle mensen. De mens speelt een rol in hoe God de wereld leidt. Volgens de Kabbala openbaart God zich in de geschiedenis afhankelijk van ons verlangen naar Hem. Die openbaring gaat via de weg van het geloof en niet via de kennis of de wetenschap. Geloven betekent aanvaarden dat de grote hand van God alles leidt in de geschiedenis, ook als de gebeurtenissen tegenstrijdig lijken te zijn met wat wij als bevrijding zien. Zelfs al het kwaad dat er in de wereld is, wordt geleid door God. Een kabbalist zegt hierover dat de aanwezigheid van het kwaad in de wereld tot doel heeft dat kwaad in het goede om te zetten. Op die manier is ook het Kwaad bestemd voor de Verlossing waarin God zal heersen over hemel en aarde.

Wat zou het bovenstaande kunnen betekenen voor de oorlog in het Midden-Oosten en zal Hamas of Hezbollah ten goede worden gekeerd?

zondag 25 augustus 2024

De oorlog in het Midden-Oosten is niet wat het lijkt

De moderne westerse mens kan wat er in het Midden-Oosten aan het gebeuren is, niet doorgronden. Hij mist hiervoor het inzicht dat een Hogere Macht, iets wat de natuurwetten transcendeert, uiteindelijk alles bepaalt wat er gebeurt.

In deze tekst wil ik op basis van inzichten van kabbalisten, in het kort aangeven welke strijd werkelijk gaande is in dat deel van de wereld.

Het joodse volk is het enige volk dat vrijheid kent in het Midden-Oosten.

Vrijheid is essentieel voor de waardigheid van de mens. De joden werden verjaagd uit de islamitische landen waar ze onderworpen waren aan de

dhimmi, een soort moderne vorm van slavernij. Het oprichten van de staat

Israël betekende een nieuwe bevrijding voor het joodse volk. Dit wekt enorme haat op van mensen die vrijheid niet kennen. Moslims zijn de minst vrije

mensen die de mensheid ooit heeft gekend. Die onvrijheid is het ultieme kwaad omdat het aanzet tot haat tegenover mensen die genieten van hun vrijheid. De Israëliërs die op het strand bij Tel Aviv zich amuseren en met elkaar veel vreugde beleven, wekken de hoogste nijd op. Vrouwen die zich westers kleden, soms uitdagend en speels genieten van het flirten met mannen, worden door mannen en vrouwen die gefrustreerd zijn in hun meest intieme verlangens, vervloekt en gehaat. Indien de kans zich zou voordoen, worden deze vrije en gelukkige mannen en vrouwen met de wreedste martelingen gedood. De pogrom van 7 oktober 2023 op het festival is hier een voorbeeld van.

Het gaat niet alleen om genieten van de vrijheid. De vrijheid van de mens houdt ook een essentiële opdracht in: bijdragen aan het goede in de wereld. Het joodse volk, amper 16 miljoen mensen in de wereld, hebben enorm bijgedragen aan wetenschap en cultuur. Wat hebben de islamitische landen aan de mensheid geschonken? Waarom moeten we overal veiligheidsmaatregelen treffen tegen terroristische aanslagen?

Er is nog een andere dimensie die voor de westerse mens op dit moment niet te vatten is: dat het niet de mens zelf is die bepaalt wat goed en wat kwaad is. De Universele Rechten van de Mens zijn niet via democratische besluitvorming tot stand gekomen. Die rechten (en plichten) zijn niet relatief, maar zijn in feite een seculiere vertaling van absolute joodse en christelijke waarden en normen. In de Koran daarentegen zijn meerdere geboden in strijd met deze universele rechten. De aanslagpleger in Solingen die drie mensen doodstak en alle moordenaars die 'Allahu Akbar' roepen achten zich de ware gelovigen die doen wat Allah beveelt.

Wie over de bron van de Universele Rechten van de Mens doordenkt en openstaat voor de openbaring van een Hoger Wezen erkent de Enige en soevereine God. Joodse exegeten verwachten dat God zal ingrijpen om het joodse volk bij te staan in hun strijd voor het Goede. Dit betekent dat wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten het begin kan zijn van de bevrijding van de mensheid uit de slavernij: voor de moslims zal dit betekenen dat zij terugkeren naar het geloof van hun verre voorouders en dat is het christendom; voor de

westerse mens dat hij zich zal bevrijden van de moderne afgoden, dit is van het materialisme, om de beschaving te brengen op een hoger, spiritueel niveau.

Het paradoxale van de oorlog in het Midden-Oosten zal zijn dat het kwaad uiteindelijk het goede zal mogelijk maken. Volgens de Kabbala heeft doordat God almachtig is, Hij ook de macht over het kwaad. Het kwaad staat ten dienste van God, ook al lijkt het voor de mens alsof het kwaad tegen de wil van God handelt. We kunnen volstrekt onverklaarbare gebeurtenissen verwachten. De joden werden zesduizend jaar geleden uit de slavernij in Egypte bevrijd dankzij een ingreep van God die de Tien Plagen over dat land uitriep. Wat er de komende tijd zal gebeuren zal ook de westerse mens het juiste inzicht geven. Een christelijk Europa is de toekomst.

donderdag 29 augustus 2024

Linkse ideologie en de ellende in Afrika

Vanuit linkse hoek wordt de westerse mens zijn koloniaal verleden verweten; nu zou hij zich nog schuldig maken aan systemisch racisme, discriminatie en andere doodzonden. Ondertussen duurt de ellende in Afrika voort. Actueel is de verschrikkelijke hongersnood in Soedan. Ook in Congo is het geen rozengeur en maneschijn. In Zuid-Afrika werden tijdens het apartheidregime jaarlijks minder dan 3000 moorden gepleegd; nu zijn dat er 25.000.

Durven we ons eens voorstellen dat Afrikaanse landen nog steeds Europese koloniën zouden zijn. Dan zou er nooit hongersnood geweest zijn (zoals in de koloniale periode), waren er in elke streek goed geoutilleerde ziekenhuizen (zoals in de koloniale periode); konden alle kinderen genieten van goed onderwijs (zoals in de koloniale periode) en zou er een uitstekend wegennet zijn (zoals in de koloniale periode). Aangezien de Europeanen ondertussen ook geëvolueerd zijn, zou het kolonialisme wellicht de plaats geruimd hebben voor een broederlijke alliantie tussen Europese en Afrikaanse landen.

Zoals de situatie er nu voorstaat in vrijwel alle landen van zwart Afrika is er geen enkel positief vooruitzicht. Landen die enkele jaren geleden als voorbeeld dienden voor vooruitgang, zijn ondertussen geworden tot shitholes met stammenoorlogen, corruptie en machtsmisbruik.

Dit gebrek aan toekomstperspectief wordt in de hand gewerkt door partijen met een linkse ideologie, zoals GroenLinks, de PVDA en D66. Niet dat deze mensen bewust die ellende willen doen standhouden, maar puur uit onnozelheid. Een onnozelheid die voor miljoenen kinderen in Afrika vreselijke gevolgen heeft.

Een kleine minderheid van de Europeanen heeft tijdens de koloniale periode enorm geprofiteerd ten koste van de zwarten. De meerderheid echter heeft uit christelijke naastenliefde in die tijd ervoor gezorgd dat een begin gemaakt werd van menswaardig leven. Willen we zwart Afrika opnieuw toekomstperspectief bieden, dan moeten we niet rekenen op de linkse partijen. Een Europa dat zijn christelijke identiteit hervindt kan opnieuw een wereldmacht worden die politiek en economie ziet als projecten om vrede en rechtvaardige verdeling van de welvaart te brengen over de gehele wereld. Een Europa dat geen vazal is om de economische belangen van de Verenigde Staten te verdedigen. Een Europa dat geen uitzichtloze en economisch uitputtende oorlog voert tegen een orthodox christelijk land. Een Europa dat zich niet overlevert aan een religie waartegen onze voorouders een succesvolle strijd hebben gevoerd om het uit ons continent te weren. Een Europa dat durft op te komen voor de normen en waarden die gedurende tweeduizend jaar Europa hebben gemaakt tot een onovertroffen beschaving.

Helaas blijft de westerse politiek, zowel in Amerika als in Europa en ook bij de zogenaamd centrum-rechtse partijen overwegend geïnspireerd door een linkse ideologie. Als dit blijft voortdurend heeft Afrika geen toekomst en blijft Europa het onnozel sufferdje op het wereldtoneel.

woensdag 18 september 2024

De betekenis van de aanslag op Hezbollah

De destructie van Gaza en de aanslag op Hezbollah waarbij 1800 terroristen gewond raakten zijn nog maar het begin. De westerse mens ziet deze gebeurtenissen als oorlogshandelingen die ooit met vredesonderhandelingen beëindigd zullen worden. Dit is een onjuiste voorstelling van zaken, waardoor niet de passende politieke beslissingen kunnen worden genomen.

De Kabbala, de geheime leer van het judaïsme, heeft al lang voorspeld wat er nu staat te gebeuren. Na de terugkeer van de joden naar Israël komt het Einde der Tijden in zicht. Hier zal de God van de joden (en van de christenen) zich mengen in de strijd. Zelfs de pogrom van 7 oktober 2023 verliep volgens de wil van God als een wake-up call voor de eindstrijd die zou beginnen, met als einddoel de Verlossing van het kwaad. Vandaar dat Netanyahu wil doorgaan tot dat Hamas volledig vernietigd is, want met het absolute kwaad is geen compromis mogelijk.

Joodse kabbalisten verwijzen vaak naar de oorlog die Amalek voerde tegen de Hebreeërs. Dit was een strijd van het joodse volk tegen het absolute kwaad. Amalek dacht met een zwakke tegenstander te doen hebben, maar God kwam tussen en het joodse volk triomfeerde.

Amalek wordt in onze tijd vertegenwoordigd door Hamas, Hezbollah en de Iraanse machthebbers. De strijd tegen de God van de joden zullen zij uiteraard verliezen. Na Gaza en Libanon zullen de gebeurtenissen in snel tempo leiden tot de eindstrijd. Dit zal de westerse mens tot het inzicht brengen dat de Israëliërs een strijd voeren voor de Verlossing van de gehele mensheid. Dit is een strijd tegen de oproep in de Koran om joden uit te roeien. Een oproep die verspreid wordt in de duizenden moskeeën die de laatste jaren in westerse landen werden gebouwd. De moslims worden van kleins af geïndoctrineerd in de haat tegen de joden, de christenen, de ongelovigen en de afvalligen. Westerse regeringsleiders leven al zestig jaar in de ontkenning van deze verschrikkelijke oproep, met alle gevolgen van dien.

Na de uitroeiing van de joden zou het de beurt zijn aan de christenen. De brandstichting van kerken en het vermoorden van vrome priesters zijn er de eerste tekenen van.

We hoeven in feite niets te doen. De voorspelling van de Kabbala komt zeker uit. De westerse mens zal door de feiten tot een nieuw bewustzijn komen. De westerse beschaving zal zich uitroepen tot een joods-christelijke beschaving. De moslims wereldwijd wachten verschrikkelijke tijden. want de God van de joden en de christenen zal niet langer tolereren wat in hun zogenaamd heilig boek, de Koran, wordt verkondigd. Een tragisch voorbeeld hiervan is het lot

van de Palestijnen die in grote ellende leven en geen toekomst voor zich hebben. Zij zullen slechts gered worden als ze terugkeren naar het geloof van hun verre voorouders, voordat zij door de krijgshoofd Mohammed met geweld gedwongen werden zich te bekeren tot de islam. Dat oorspronkelijk geloof is het christendom. Een ander voorbeeld is de succesvolle aanslag op Hezbollah waarbij bijna tweeduizend strijders voor het leven verminkt zijn.

Als hun haat tegen de joden niet stopt, dan wordt het lot van de moslims nog erger. Nogmaals, we hoeven niets te doen. Volg de situatie in het Midden-Oosten. Zie de komende overwinning van het joodse volk en trek dan uw conclusies. De westerse mens moet zich bevrijden uit de beperkingen van het rationeel denken, zodat hij open staat voor de geopenbaarde waarheid die de onovertroffen Europese beschaving heeft mogelijk gemaakt. Zodra het joodse volk de overwinning heeft behaald, zal de gehele mensheid op een hoger ontwikkelingsniveau komen. Is dat niet wat bedoeld wordt met het Rijk Gods?

vrijdag 20 september 2024

Shithole countries spellen de beschaafde wereld de les

Nadat Hezbollah duizenden raketten heeft afgevuurd op burgerdoelen in Israël, komt de VN-Veiligheidsraad vandaag bijeen om Israël te veroordelen voor haar geniale precisie-aanval op deze terroristen. Dat is de wereld op z'n kop.

Nu zou gezegd kunnen worden dat al die raketten vanuit Libanon nauwelijks slachtoffers hebben gemaakt. Joodse bijbelexegeten hebben hier een afdoende verklaring voor. De God van de joden en de christenen heeft er nu genoeg van. God schaart zich achter Israël en straks achter het Westen. Wie Israël aanvalt wacht een vreselijk lot. Wie de haat tegen de joden aanwakkert of doorgeeft aan de kinderen zal zwaar worden gestraft. De tijden van Amalek zijn terug. Deze verklaring wordt bevestigd door de feiten. Libanon was ooit de Parel van het Midden-Oosten. Dat was in de periode dat de christenen daar in de meerderheid waren. Met de massale komst van moslims is Libanon een hel geworden.

Hetzelfde zien we in de Gaza-strook waar de bevolking nu in diepe ellende leeft zonder enig toekomstperspectief. Met het geld voor de bouw van tunnels en de aanschaf van wapens had Gaza een aards paradijs kunnen worden. Waarom

moesten trouwens tunnels worden gebouwd, want als Israël niet wordt aangevallen zou Israël graag samenwerken met de buurlanden. De in de koran bevolen haat tegen de joden heeft een verderfelijke invloed. De God van de joden en de christenen heeft daar nu echt genoeg van.

Er zijn helaas in de beschaafde wereld vrij onnozele politici, meestal in de linkse hoek, die in de ontkenning blijven leven. Gelukkig komt verstandig rechts in de meeste landen in de meerderheid. Wat de komende tijd in het Midden-Oosten zal gebeuren, zal ertoe leiden dat de mensheid Israël zal zien als een baken van Vrijheid en dat Europa haar geloof in zijn joods-christelijk fundament zal terugvinden.

dinsdag 24 september 2024

Israël voert een strijd om de mensheid te bevrijden

In Israël is een mobilisatie gaande voor de bevrijding van de gehele mensheid van de krachten van het kwaad. Dit is een spirituele beweging die zijn kracht put uit het individuele en collectieve bewustzijn van een missie die God aan het joodse volk heeft toegewezen.

Het zionisme of de terugkeer van alle joden naar het Beloofde Land is noodzakelijk om die missie te volbrengen. In dit land komt het wereldse en het spirituele tot een eenheid. In de rest van wereld is de mensheid te eenzijdig gericht ofwel op het wereldse, ofwel te eenzijdig gericht op het spirituele dat in dit geval eerder afgoderij is of de ideologie van de machthebbers.

De bijbel geeft de weg aan om te ontsnappen aan de afgoderij, aan de slavernij en aan het materialisme (wat ook een vorm is van slavernij), met als doel het creëren van een 'Koninkrijk Gods' waarin het wereldse en het spirituele in harmonie samenkomen.

We zien in de strijd die Israël voert tegen de krachten van het kwaad, dat de technologie samengaat met een verborgen macht. Het spirituele maakt gebruik van het wereldse. De staat Israël presteert enerzijds uitstekend op werelds gebied (wetenschap, techniek, landbouw, economisch, cultureel) en is anderzijds het spirituele centrum van het monotheïsme waarin studie van de Heilige Schriften een centrale rol vervult.

De successen van Israël zijn niet puur rationeel te verklaren. Dat een klein volk van amper acht miljoen inwoners al tachtig jaar standhoudt tegenover meer dan honderdmiljoen vijandige burens, dat duizenden raketten die op het Beloofde Land worden afgevuurd vrijwel geen slachtoffers maken en dat een geniale aanslag op Hezbollah zo succesvol verloopt, wijst op een onzichtbare macht die het joodse volk bijstaat. Die macht is uiteraard de God van de joden en de christenen.

De westerse wereld heeft niet door dat God een rol speelt in de oorlog die Israël moet voeren. Dat inzicht past niet in de logica van de westerse mens. De westerse mens leeft in een objectieve wereld, met als gevolg dat hij niet openstaat voor het innerlijke, voor de stem van God diep in ons. Het joodse volk staat er wel voor open en weet dat God een plan heeft met zijn schepping. Israël voert nu een strijd tegen de kwade krachten die Gods plan willen dwarsbomen.

Velen denken daarom dat we nu in een eindstrijd zijn terechtgekomen. De krachten van het kwaad voelen het einde naderen. Zij verkeren in de illusie dat zij kunnen overwinnen. Zij denken de hele wereld te kunnen veroveren. Maar God zal nu ingrijpen. Daarom staat Hij het joodse volk bij en de Israëliërs weten dat zij daardoor onoverwinnelijk zijn. Dat bewustzijn heeft hen de kracht om de eindstrijd aan te gaan tot het kwaad definitief is uitgeroeid.

Vreemd genoeg zijn er in het Westen bewegingen die zich verzetten tegen Israël. De kwade krachten weten à la Goebbels een leugenachtige propaganda te voeren tegen Israël; dit wil zeggen dat hun eigen kwade bedoelingen worden geprojecteerd op de joden. De kwade krachten hebben als ultiem doel het uitroeien van het joodse volk en de vernietiging van de staat Israël, terwijl de verdediging van Israël door diezelfde krachten wordt afgeschilderd als een genocide. De waarheid wint echter altijd.

Het Westen is schatplichtig aan het joodse volk. De bijbel die via het joodse volk in de wereld is gebracht, biedt het fundament van onze beschaving, van onze democratie, van de Universele Rechten van de Mens en stimuleerde gedurende vele eeuwen onovertroffen kunstwerken. Willen we onze beschaving redden van de kwade krachten dan moeten we Israël zien als een bondgenoot

in de eindstrijd of de oorlog van Gog en Magog die begonnen is. De oorlog die Israël zal winnen, zal leiden tot een spiritueel tijdperk. Vergeet niet dat dit een tijdperk is zonder oorlogen!

zaterdag 28 september 2024

Het absolute kwaad

Wij Europeanen moeten ons goed realiseren wat het absolute kwaad is. Op die manier begrijpen we beter welke strijd gevoerd moet worden en wie medeplichtig is aan het absolute kwaad.

De definitie is simpel: het absolute kwaad is niet willen aanvaarden dat er verschillen zijn onder de mensen.

De nationaal-socialisten zagen de joden als verschillend van het arische ras. Zij hoorden daarom niet thuis in de heimat en ze werden nagenoeg uitgeroeid.

Maar wat staat in de koran? Joden, christenen, ongelovigen en afvalligen wijken af van de 'ware' religie en moeten daarom gedood worden, onderdrukt of gedwongen zich te bekeren tot de islam. Dit staat er echt, maar helaas wordt dit verdrongen door onze regeringsleiders. Al meer dan zestig jaar.

In het Midden-Oosten hebben Hamas, Hezbollah en de staat Iran als doel het uitroeien van de joden. Dit staat er echt. In hun handvesten. Helaas staan velen in het Westen sympathiek tegenover de strijd van de Palestijnen. Een ongelooflijke vergissing.

Israël voert een strijd tegen het absolute kwaad. Een strijd die wij ook moeten voeren want het gaat over menselijkheid tegenover onmenselijkheid of barbarij. Geloof mij: God staat aan de zijde van Israël. Dat zal de komende tijd duidelijk worden. David verslaat Goliath. Dan is het aan ons om in Europa de strijd aan te gaan tegen het absolute kwaad.

In de Kabbala staat een zeer mooie voorspelling: het kwaad zal veranderd worden in het goede. De haat zal liefde worden. Want alle mensen worden door God als gelijken beschouwd. Wij zullen dus geen moslims uitroeien, maar hen inspireren voor de ware naastenliefde, dat is liefde voor allen ongeacht hun geloof, hun ideologie, hun etniciteit of afkomst. Is dat de reden waarom moslims massaal naar onze joods-christelijke beschaving zijn geëmigreerd?

zondag 29 september 2024

Het Westen staat voor een fundamentele keuze

We kunnen een rationele analyse maken van de conflicten in het Midden-Oosten. Die analyse kan best juist en waardevol zijn, maar rationaliteit biedt hier een onvoldoende verklaring. Er gebeuren daar namelijk vreemde en rationeel onverklaarbare ontwikkelingen. De hele wereld gaat er zich mee bemoeien. Het antisemitisme neemt toe. Het mag een mirakel heten dat Israël vrijwel ongeschonden uit de strijd komt, ondanks de duizenden raketten die op dat land werden afgevuurd. Ook is het miraculeus dat acht miljoen Israëliërs al tachtig jaar standhouden tegen meer dan honderdmiljoen vijandige burens. Hamas, Hezbollah en Iran verhullen niet dat zij de joden willen uitroeien en de staat Israël van de kaart willen vegen. Wat is hier allemaal aan de hand? Om een en ander te verduidelijken moeten we ons eens voorstellen dat Israël in vrede, in onafhankelijkheid en soevereiniteit zich verder kan ontwikkelen. Dat zou niet alleen een toonaangevende democratie zijn, maar een onmisbaar spiritueel centrum voor de mensheid. Is het dit dat verhinderd moet worden? Wie zit daar achter?

Het Westen speelt bij deze conflicten een dubieuze rol. Hezbollah heeft bijvoorbeeld veertig jaar geleden 241 Amerikaanse militairen en 53 Franse commando's vermoord. In de afgelopen veertig jaar hebben de VS en Frankrijk niettemin oogluikend toegestaan dat Hezbollah een terreurstaat opbouwde vol wapens die op Israël gericht zijn. Nu eisen die landen dat Israël een wapenstilstand zou respecteren en zich zou onthouden van hevige bombardementen. Waarom wil het Westen Israël klein houden en niet dominant?

De verklaring van dit alles ligt in het spirituele vlak. Het Westen raakt meer en meer verrot door immoraliteit en door de hebzucht van een kleine groep superrijken. Het Midden-Oosten wordt verteerd door haat tegen de joden, de christenen, de afvalligen. Deze door het kwaad bezeten mensen willen verhinderen dat de mensheid een hoger moreel niveau bereikt.

De conflicten overal in de wereld radicaliseren. Dit wordt een strijd tegen het kwaad in de wereld. Israël staat nu aan de frontlinie. Het Westen komt straks aan de beurt. Ieder individu, elk volk, elk land zal moeten kiezen aan welke

kant te staan. Dit is geen rationele keuze, maar een kwestie van gehoor geven aan de roeping het goede te doen of in dienst te staan van het kwade. De kans dat grote groepen en zelfs hele volkeren de verkeerde kant kiezen, zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw, is reëel.

woensdag 9 oktober 2024

Burgerslachtoffers: een joods probleem?

De geschiedenis moet worden herschreven. De vigerende aanname is dat Israël in Gaza en straks misschien in Libanon een genocide pleegt. Het aantal burgerslachtoffers ten gevolge van de Israëlische bombardementen staat niet in verhouding tot het doel van hun strijd. De meeste westerse regeringen dringen aan op een staakt-het-vuren gevolgd door vredesonderhandelingen. Het lijkt logisch deze aanname toe te passen op de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Bij Israël zou nog gedacht kunnen worden dat het hoge aantal burgerslachtoffers een gevolg is van de Arabische militaire strategie om zich te verbergen tussen de burgers, het liefst in scholen, ziekenhuizen en in ambulances. Deze strategie werd niet toegepast door de Duitse en Japanse legers. Hun militairen vochten gewoon aan het front. De geallieerden bombardeerden dus doelbewust steden om precies de burgerbevolking te treffen, met afschuwelijke gevolgen. Churchill en de Amerikaanse presidenten Roosevelt en Truman moeten we daarom zien als de grootste oorlogsmisdadigers in de gehele wereldgeschiedenis.

Stel nu eens dat deze drie heren gehoor hadden gegeven aan de oproep tot een staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen. Dan zaten we in onze tijd wellicht nog steeds met een nationaal-socialistisch Europa en een keizerlijke Japanse totalitaire staat die het Verre Oosten in zijn greep heeft.

Misschien is het een goed idee dat Israël geen gehoor heeft aan de oproep uit de VS en Europa voor een staakt-het-vuren en vredesonderhandelingen.

Anders zitten we straks opgescheept met de Sharia en zullen de islamisten de wereld regeren.

zaterdag 19 oktober 2024

Als Israël de oorlog verliest, heeft het kwaad gewonnen

De westerse mens is niet meer in staat de werkelijke toedracht van de oorlog in het Midden-Oosten te begrijpen. Dat komt omdat hij alleen nog objectief kan denken en niet meer kan luisteren naar zijn innerlijke stem. Wat subjectief is doet er niet meer toe. Deze twee laatste zinnen zal de westerse mens onzin vinden en dat is juist het probleem.

Objectief gezien moeten we onze behoeften zo goed mogelijk bevredigen en zorgen voor materiële welvaart. Subjectief gezien is het onze opdracht het goede te doen, althans voor wie openstaat voor zijn innerlijke stem. Wie het goede doet, zal desnoods 'het brood uit zijn mond aan de Ander geven'. Een mens die zijn leven waagt om een ander te redden, volgt zijn innerlijke stem en reageert tegen zijn ratio en tegen zijn biologische drift om zelf te overleven. Wat heeft dit nu te maken met de oorlog in het Midden-Oosten?

De joden hebben verwoord wat onze innerlijke stem werkelijk zegt en dat heeft de mensheid hen heel kwalijk genomen. Het goede doen, zoals verwoord in de Tien Geboden, gaat in tegen onze biologie, tegen onze driften, tegen onze vitale behoeften. Het goede doen kan betekenen dat ik mijn leven opoffer voor de Ander, voor mijn gezin, voor mijn land. In deze tijd zou het goede doen kunnen betekenen dat de mens heel sober gaat leven om onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden. Dat is tegenstrijdig aan het dogma van de economische groei dat onze materiële wereld in zijn greep houdt.

Met de Tien Geboden kom je in conflict met de hele westerse wereld en met de islam. Met de hele westerse wereld omdat de belangen van het individu of het eigenbelang de laatste halve eeuw prioriteit heeft gekregen op alles. Geen overspel plegen in een tijd van toegenomen echtscheidingen en niet liegen in een tijd waar sociale media vol staan met leugens, zijn twee voorbeelden van geboden waar de spot mee wordt gedreven.

Met de islam staan de Tien Geboden in conflict omdat volgens de koran de niet-moslims, de afvalligen en vooral de joden geen recht hebben op naastenliefde.

De joden keren massaal terug naar Eretz-Israël om hun identiteit in deze eindtijd te kunnen behouden. Zionisme betekent dat Israël een land is dat zichzelf wil zijn om de spiritualiteit van de bijbel te behouden als het licht voor

de mensheid. Die soevereiniteit wordt door het Westen, vooral de Verenigde Staten, afgewezen want Israël moet gehoorzamen aan wat westerse leiders dicteren. De moslims willen Israël gewoon van de kaart vegen.

Zionisme zou universeel moeten gelden. Zionisme betekent terugkeer naar het land van oorsprong, van mensen die een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur en geloof delen. Na de pogrom van 7 oktober 2023 is de verdeeldheid tussen seculieren en religieuzen in Israël nagenoeg verdwenen. Meer dan ooit zijn de joden ervan overtuigd dat zionisme voor hen de redding betekent. Zou dit ook niet gelden voor de Europese landen om zich te bevrijden van de slavernij waar ze nu in terecht zijn gekomen en om onze joods-christelijke moraal te herwaarderen? Wie er goed over nadenkt ziet in dat de Tien Geboden de weg zijn naar een hoger beschavingsniveau. Na zesduizend jaar wordt het stilaan tijd.

Als Israël de oorlog zou verliezen, heeft het kwaad gewonnen. Wie van ons staat aan de goede kant?

zondag 20 oktober 2024

De koran kent geen naastenliefde

De koran kent geen naastenliefde voor niet-moslims, voor afvalligen en vooral niet voor joden. Dat is een probleem want dit gebrek is een waarborg voor continue burgeroorlogen, voor een permanent risico op terreuraanslagen en voor het niet kunnen integreren van moslims in westerse landen. Hiermee is de koran in strijd met de Universele Rechten van de Mens en met de essentie van het judaïsme en het christendom.

Deze constatering wil uiteraard niet zeggen dat joden en christenen nooit het gebod 'zijn naaste te beminnen als uzelf' overtreden. In dit geval overtreden ze de Tien Geboden, wat de kern is van het joodse en christelijk geloof. Als we kijken naar de zorgzaamheid voor elkaar in westerse landen, naar de democratie en naar het rechtssysteem, dan is overduidelijk wat een beschaving gefundeerd op de joods-christelijke ethiek betekent. Zelfs de kolonisatie van destijds kan gezien worden om de 'Blijde Boodschap' van deze ethiek over de gehele wereld te verspreiden. We hoeven daarom niet eenzijdig

de kolonisatie te zien als uitbuiting en onderdrukking. In Congo bijvoorbeeld hadden de gewone mensen het beter tijdens de koloniale periode dan nu. Is de oorlog waarin Israël nu verwickeld is, geen bewijs van het tegendeel? Sommigen hebben het over een genocide in Gaza. Israël kan niets anders dan zich te verdedigen tot het uiterste, want de koran verplicht moslims de strijd voort te zetten tot alle joden vernietigd zijn en Israël van de kaart is geveegd. Onze politici blijven helaas weggijken. De honderdmiljoen moslims binnen de Europese grenzen zien de koran als een heilig boek, dat letterlijk moet worden gevolgd. Uiteindelijk wordt de multiculturele samenleving onhoudbaar, zoals nu al blijkt in de grote steden. De oorlog die Israël moet voeren om zijn bestaansrecht te waarborgen is een voorproefje van wat ons te wachten staat. Persoonlijk geloof ik joodse schriftgeleerden in Jeruzalem die zeggen dat God nu zal ingrijpen. Wij zijn beland in de Eindtijd. Na vreselijke gebeurtenissen komt de overwinning van het joodse volk en wordt Jeruzalem het spirituele centrum van een nieuwe wereld waar de naastenliefde voor allen heerst.

dinsdag 22 oktober 2024

Israël als ideale zondebok

Het meest verontrustend en tegelijkertijd hoopgevend teken van deze tijd is de algemene verontwaardiging over de wijze waarop Israël oorlog voert in het Midden-Oosten. Over de vijftig andere brandhaarden in de wereld, waar meestal veel meer burgerslachtoffers vallen, is er geen haan die kraait. De anti-Israël campagne wordt gevoerd in de Verenigde Naties, de universiteiten, in de straten van de grote steden en uiteraard in de mainstream en de sociale media. Hoe komt het dat Israël en de joden het mikpunt zijn van de haat en de verontwaardiging, terwijl meer barbaarse strijders hun gang kunnen gaan, vaak decennia lang?

Het is duidelijk dat hier het zondebok mechanisme werkzaam is. Israël doelwit maken van de algemene verontwaardiging heeft als doel de schuld bij de joden te leggen en op die manier het eigen aandeel in wat er allemaal fout gaat te verplaatsen naar de ander. Er is hier sprake van een collectieve psychiatrische stoornis.

Het Westen heeft het aandeel en het niet kunnen verhinderen van de holocaust nooit kunnen verwerken. De islamitische wereld kan niet toegeven welke haat tegenover de joden door de koran wordt opgewekt. De oplossing hiervan ligt in de schuld te leggen bij de joden. Israël is een makkelijke prooi voor het zondebok mechanisme, want het is een klein land met minder dan tien miljoen inwoners.

Zondebokvorming wordt gedefinieerd als een psychologisch verdedigingsmechanisme van ontkenning door verantwoordelijkheid en schuld op anderen te projecteren. Onbewust raken we op die manier terug verzeild in een situatie zoals in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Toch is er iets hoopgevend. De holocaust betekende een keerpunt in de geschiedenis. Joden trokken massaal naar Israël. Het schuldgevoel van het Westen leidde tot het einde van de kolonisatie. De Sovjetunie heerste over de helft van Europa. De nieuwe holocaust die nu dreigt, want de vijanden van Israël willen het joodse volk uitroeien, zal hopelijk niet leiden tot een massaslachting onder de joden. Israël gedraagt zich niet als een weerloos slachtoffer en lijkt aan de winnende hand. Als Israël zijn vijanden de beslissende slag toebrengt, zal de beschaafde wereld zich kunnen bevrijden uit de collectieve waanzin. Dan zal het Westen inzien welke rol Israël speelt in het beschavingsproces van de mensheid. Jeruzalem wordt het spirituele centrum van een Nieuwe Tijd en de onovertroffen ethiek van het judaïsme, dat door het christendom werd overgenomen, zal het fundament vormen van de politiek, de economie en de sociale verhoudingen.

woensdag 23 oktober 2024

Deze oorlog is anders

De oorlog die Israël moet voeren in het Midden-Oosten verschilt fundamenteel van andere oorlogen. Normaliter wordt oorlog gevoerd om de macht, om economische belangen, om uitbreiding van het territorium en het verzet daartegen. Israël daarentegen moet vechten tegen vijanden die het joodse volk willen uitroeien en het land Israël van de kaart vegen. In gewone oorlogen zijn militairen best bereid om te sterven voor het vaderland, maar alles wordt in het werk gesteld om niet te sneuvelen. Hamas en Hezbollah willen met trots

sterven in de strijd, want dan zijn ze martelaren, waar in het paradijs voor elk van hen 72 maagden wachten. Dat er bij het eigen volk talloze burgerslachtoffers vallen is voor hen geen probleem, want ook hen wacht het paradijs.

In gewone oorlogen worden de tegenstanders gezien als mensen die recht hebben op respect als ze gevangen genomen worden. Als ze sneuvelen worden ze met militaire eer begraven. Toen de Duitsers Polen waren binnengevallen zei Hitler in een speech dat 'Die Polen kämpften tapfer, aber die Organisation war polnisch', onder luid gelach van de toehoorders. Op 7 oktober 2023 heeft Hamas Israëliische burgers ontmenselijkt. Vrouwen werden verkracht in aanwezigheid van de ouders of van hun man. Kinderen werden levend verbrand terwijl de ouders moesten toekijken. De dode slachtoffers werden in triomf door de straten van Gaza gesleept onder gejuich van de hele bevolking. Hamas-strijders stuurden berichten naar hun moeders waarin ze met trots melden hoeveel joden ze hadden vermoord. Telkens een aanslag in Israël is gelukt, krijgen kinderen in Gaza bonbons.

Israël vecht op dit moment om een herhaling van de holocaust te voorkomen.

Dit wil zeggen dat Israël tegen het absolute kwaad strijdt. Dat moeten we in het Westen goed voor ogen houden.

De vijanden van Israël zullen nooit echt vrede sluiten, want het heilig doel blijft altijd de vernietiging van het joodse volk. Dat na de huidige oorlog opnieuw een oorlog zal worden gestart, waarvan de Palestijnen vooraf weten dat het weeral zal leiden tot een nederlaag en tot een verwoesting van hun land, deert hen niet. Het martelaarschap heiligt de middelen.

Wat staat Israël te doen bij deze historisch unieke situatie waar een oorlog wordt gevoerd met als doel het vermoorden van alle joden? Een oorlog waarin de vijand een doodscultus aanhangt en quasi de gehele bevolking hen toejuicht? Nazi-Duitsland werd destijds plat gebombardeerd met miljoenen burgerslachtoffers. Het gehele Westen sloot zich aaneen om de nazi's te overwinnen. Na de nederlaag kwam het berouw en Duitsland werd een democratie die een voorbeeld is geworden voor velen.

In het Midden-Oosten komt er nooit berouw. Het Westen is verdeeld. Hamas en Hezbollah krijgen de steun van het steenrijke Qatar, van Iran en van de gezamenlijke BRICS-landen. Deze andere oorlog wordt eindeloos en in het Westen zullen we onophoudelijk rekening moeten houden met het risico op terroristische aanslagen. De joden in het Westen leven onder constante dreiging.

Is er dan geen oplossing? Wat de moslims in het Midden-Oosten in het hart kan raken is een uitbreiding van het land Israël. Als het waar is wat joodse bijbelexegeten voorspellen, zal God ingrijpen om het door Hem beloofde land in zijn geheel aan de joden toe te kennen. We zullen de komende tijd zien of deze voorspelling uitkomt. Een gunstig teken is dat er vrijwel geen burgerslachtoffers vallen in Israël. Gezien duizenden raketten werden afgevuurd door Hamas en Hezbollah, mag dit als een godswonder worden gezien.

Als bovenstaande voorspelling waarheid wordt, zullen we ons in Europa moeten herbezinnen over onze joods-christelijke identiteit. Dit is de enige weg om het absolute kwaad uit de wereld te verbannen.

P.S. De laatste tijd besteed ik mijn beschouwingen vooral aan de oorlog in het Midden-Oosten; dat komt omdat naar mijn gevoel wij staan op een cruciaal keerpunt in de geschiedenis van de mensheid.

zondag 27 oktober 2024

Vrouwen die geen kinderen willen, zijn vervloekt

Volgens de Kabbala, dat is de joodse leer die zoekt naar verborgen betekenissen in de Bijbel, is het de taak van de mens de schepping voort te zetten. Dat doen we dus niet: planten en dieren sterven uit, de mensheid sterft ook langzaam uit wegens het lage geboortecijfer, alle doden die vallen in oorlogen zullen zich niet verder kunnen voortplanten en dat geldt ook voor alle foetussen die geaborteerd worden. Dit alles ziet er niet best uit voor de mensen, want ze verzaken aan een door God bevolen plicht. Nog erger: ze doen precies het omgekeerde in deze tijd. Het meest schrijnende voorbeeld van dit laatste zijn vrouwen die geen kinderen willen.

God bestaat niet. De bijbel is een sprookje. Mensen die zoiets denken weten niet dat zij in andere goden geloven. Afgoden in dit geval. Bedevaarten en kerkdiensten zijn vervangen door festivals. Heiligenverering door de aanbidding van idolen. We hebben een klimaatpauze. De rijkste man ter wereld gedraagt zich als een messias die de Verlossing uit al ons lijden zal brengen. De Tien Geboden zijn vervangen door partijpolitieke programma's. De hemel hebben we nu op aarde. De Zondvloed is de klimaatverandering. De Toren van Babel is de multiculturele samenleving. De hel, daar leven onze tegenstanders en volkeren die ons geloof, - de Verlichting en de democratie -, niet delen. Volgens de Kabbala stevigen we recht af op een catastrofe als we onze taak de schepping voort te zetten verwaarlozen. Eerst moeten de mensen zelf met elkaar in het reine komen en dan komt de Messias die de mensheid zal verlossen.

Het christendom geeft een belangrijke toevoeging aan deze voorspelling. De mensen zullen uit zichzelf zich niet kunnen redden. Daarom heeft God zijn Zoon gezonden die is gestorven voor onze zonden. Hierdoor is Hij de messias die de mensheid leidt naar de Verlossing, op voorwaarde dat ze zijn Weg en zijn Waarheid in hun Leven volgen.

Of dit nu flauwe kul is of niet, vast staat dat er een proces gaande is van voortschrijdend uitsterven. In de Bijbel staat in elk geval hoe we kunnen ontkomen aan de Apocalyps.

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dat is altijd zo geweest en is een noodzakelijke voorwaarde om de ineenstorting van onze beschaving te voorkomen. Er zijn politici die de rol van het traditionele gezin verwerpen. Dat zijn de hedendaagse kettlers die het bouwwerk ondermijnen.

dinsdag 5 november 2024

Macht achter het masker van democratie

In deze tijd komen drie bijbelse rampen in eigentijdse vorm tegelijkertijd voor. De Zondvloed is nu de klimaatverandering. De Toren van Babel staat voor de globalisering. De vernietiging door het vuur van Sodom en Gomorra staat voor de afbraak van het gezin en de genderideologie.

De Zondvloed was volgens de Kabbalisten een straf voor het ongelimiteerde stelen waar de rechtspraak faalde. In bijbelse tijden wordt dit geïllustreerd met een oude vrouw die erwten verkoopt op de markt. Elke voorbijganger neemt een erwtje. Die diefstal is te klein om aan te klagen bij de rechter. Op den duur heeft deze verkoopster geen erwten meer en ze heeft niets verkocht. Nu gebeurt iets gelijkaardig. Wie met de auto rijdt of het vliegtuig neemt verspreidt een beetje CO2. Te weinig om te veroordelen met het strafrecht. Wie iets overbodig koopt waarvan de productie schade heeft berokkend aan het milieu, pleegt geen strafbaar feit. Maar als miljarden mensen dit doen, ontstaat een milieuramp van ongekeerde omvang zonder dat de rechtspraak eraan te pas komt. Dieren en planten sterven uit. De grondstoffen raken uitgeput. Alleen wat destijds in de ark van Noé verbleef, overleefde de Zondvloed. In de 21ste eeuw zullen wellicht weinigen overleven.

De Toren van Babel staat voor de hoogmoed van de mens en de honger naar macht van de elite. Dit eindigde in spraakverwarring en chaos. De volkeren gingen weer uiteen. In deze tijd van globalisering zien we de spanningen en de polarisatie toenemen, vooral door de illusie van de multiculturele samenleving. Het volk voelt zich niet meer gehoord door de elite die haar macht uitoefent achter het masker van democratie. De rijken worden steeds rijker en de koopkracht van het volk neemt af. De schulden van de landen nemen gigantische vormen aan. Deze ontwikkelingen zijn niet vol te houden en zullen uiteindelijk tot chaos leiden en de volkeren zullen hun eigen territorium en soevereiniteit terug opeisen.

In Sodom en Gomorra heerste volkomen immoraliteit in de seksuele relaties. Het gezin had geen waarde meer. Er was in deze steden niemand meer te vinden die integer en rechtvaardig was. Alleen totale vernietiging kon hier een einde aan maken. De straf die we in deze tijd zien verloopt langzaam en blijft voor velen onopgemerkt. Volkeren sterven uit door een te laag geboortecijfer. Het aantal echtscheidingen is nooit eerder zo hoog geweest. De genderideologie brengt kinderen in verwarring. Een extreme vorm van individualisme heeft de plaats ingenomen van het gezinsleven. Een algemeen

verspreid gebrek aan verantwoordelijkheid herinnert aan de uitspraak van Hobbes: 'De ene mens is een wolf voor de andere'.

Doordat de hierboven beschreven ontwikkelingen samen voorkomen, is een escalatie waarschijnlijk. In bijbelse termen heet dit de Apocalyps.

Kan het tij worden gekeerd? Is er een oplossing mogelijk? Als het aan de mens ligt, moeten we het ergste vrezen. Zonder het besef dat er een God is die alles heeft geschapen en een doel had met Zijn schepping, ontbreekt de motivatie en de kracht om anders te gaan leven. In de bijbelse geschiedenis hebben de joden gedurende duizenden jaren alle rampen kunnen overleven. Het joodse volk heeft zijn identiteit behouden. De strijd die ze nu in Israël voeren en die ze zullen winnen kan voor ons een voorbeeld zijn. Het joodse volk keert uit de diaspora terug naar het voor hen door God bestemde land (meer en meer zal het besef doordringen dat alle volkeren moeten terugkeren naar de landen van herkomst). De joden halen hun kracht uit het diep verankerde bewustzijn een roeping te hebben, namelijk het licht te zijn voor de mensheid. Israël wordt de hedendaagse ark van Noé die alle satanische krachten kan trotseren.

Wij in Europa hebben een onovertroffen beschaving kunnen opbouwen dankzij het christendom. Willen we overleven als de joden en leven in soevereine landen dan is er maar één mogelijke weg.

vrijdag 9 november 2024

Trump zal ons verlossen van de linkse gekte

Samenvatting van een interview met de Franse politicus Eric Zemmour over de verkiezing van Trump

De polarisatie in de VS is te wijten aan links, want we mogen de oorzaken niet verwarren met de gevolgen. Die polarisatie is na 1960 ontstaan doordat links (1) de grenzen wijd heeft geopend, terwijl voordien in de VS een streng en selectief immigratiebeleid werd gevoerd; (2) links minacht de westerse cultuur en legt eenzijdig en overdreven de nadruk op het negatieve; (3) links heeft de universiteiten geïnfilteerd, waardoor hele generaties gehersenspoeld zijn; (4) mensen die het met de linkse ideologie niet eens zijn worden gecriminaliseerd als racisten of fascisten en (5) Clinton heeft de deuren wijd geopend voor de

import van Chinese producten met als gevolg een de-industrialisatie van het Westen.

Trump wil deze desastreuze ontwikkelingen terugdraaien en wekt daarom de woede op van links. Het gaat dus om een culturele en ideologische strijd voor de identiteit van de VS; dit is een opstand tegen alles waar links voor staat: de afbraak van het gezin, de krankzinnige genderideologie, het woke-isme, de dictatuur van minderheden en is ook halt toeroepen aan de ontwikkeling waardoor blanken een minderheid gaan vormen.

Een belangrijke les van de overwinning van Trump is dat de invloed van de mainstream media overwonnen kan worden en dat alle pogingen van links om de tegenstanders te criminaliseren of als racisten en fascistten te bestempelen falen dankzij het gezond verstand van een meerderheid van de bevolking. Als we dit vergelijken met Europese landen, dan zien we dat bijvoorbeeld Duitsland verkeerd heeft gegokt. Dit land werd afhankelijk van de olie-import uit Rusland, van de export naar China en voor de veiligheid van de VS. Dit alles is nu in elkaar gestort. Trump zal verhinderen dat de VS betaalt voor de Europese veiligheid. Hij zal de eigen economie met importheffingen beschermen.

Europa zal net zoals Trump doet voor de VS, zijn eigen identiteit moeten verstevigen en de eigen economie beschermen. Bijvoorbeeld door zelf wapens en gevechtsvliegtuigen te produceren en ze natuurlijk ook aan te schaffen voor de eigen legers. Trump dwingt ons onafhankelijk te handelen.

Tenslotte is de Trump van 2024 anders dan de Trump van 2016. Toen ging het om de globalisering. Het proces om dit af te bouwen is in gang gezet. Er komen hoge heffingen op de import; zowel Democraten als Republikeinen zijn het hierover eens. In 2024 gaat het om behoud en herstel van de identiteit, onder andere door de massa-immigratie stop te zetten en mensen die hier niet horen massaal te deporteren.

We kunnen er in Europa van leren.

Persoonlijk kan ik hieraan toevoegen dat Europa een diepe en uitzichtloze economische crisis nodig met een werkloosheid van dertig procent of meer. Dan komt een einde aan de gekte waarin links onze beschaving heeft gestort.

zondag 10 november 2024

Haat zaaien als beroep

Er zijn lieden die de schuld van de pogrom in Amsterdam gedeeltelijk leggen bij de Israëlische voetbalsupporters. Zij schreeuwden provocerende leuzen. Dit is een valse argumentatie van mensen die haat zaaien tot hun beroep hebben gemaakt. Er is een wezenlijk verschil tussen het schreeuwen van leuzen en het bewust jagen op joden om hen zwaar te mishandelen.

Voor alle duidelijkheid wil ik met twee voorbeelden bewijzen waar de echte haat ligt. Joodse ouders in Amsterdam halen kinderen uit de gewone scholen weg om ze onder te brengen in joodse scholen. Die scholen zijn omringd met hoge hekken en hebben kogelvrij glas. Moslimkinderen kunnen naar eender welke school gaan zonder te moeten vrezen voor hun leven.

Gaza had een welvarend land kunnen zijn indien de miljarden aan donorgeld niet besteed werden aan tunnels en de invoer van wapens. De haat tegen de joden, die nota bene zich destijds hebben teruggetrokken uit Gaza om plaats te maken voor de Palestijnen, heeft prioriteit op het welzijn van de eigen bevolking.

Deze twee voorbeelden tonen aan wie aan de goede kant van de geschiedenis staat en wie aan de kant van het absolute kwaad. Gelukkig staat de God van de joden (en de christenen) aan de zijde van Israël. De straf van God is zichtbaar in de ellende van de islamitische landen waar ze onder elkaar genocides plegen, waar de bevolking wordt onderdrukt, vrouwen minderwaardig worden behandeld en waar de olierijkdom niet wordt gebruikt voor goed onderwijs en gezondheidszorg in de islamitische wereld, maar voor decadentie en megalomane projecten.

Er is echter meer. Veel mensen in het Westen zijn zo dom niet meer te geloven in God, betoverd als ze zijn door de wonderen van de techniek en de wetenschap. Mijn profetie is dat God de Europese landen ook zwaar zal straffen. De zwakke leiders van de Europese landen hebben de afgelopen zestig jaar voor de zoveelste keer de voorwaarden gecreëerd voor jodenhaat, jodenvervolgving en pogroms op Europese bodem. Wie goed oplet ziet welke straf eraan komt. Er komt een uitzichtloze en diepe economische recessie

waardoor ons spaargeld niets meer waard wordt en de werkloosheid stijgt tot boven de dertig procent. Dan is de speeltijd voorbij.

maandag 11 november 2024

Machiavelli en klimaat

Er zijn in principe twee strategieën mogelijk in het beleid ten aanzien van de klimaatverandering en de gevolgen ervan. De eerste is de meest gangbare en officiële die op de agenda staat van de klimaatconferentie in Bakoe. Er worden maatregelen voorgesteld om de CO₂-uitstoot drastisch te verminderen en er worden miljarden gereserveerd om vooral de Derde Wereld te helpen zich te weren tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Een gigantisch bedrag zal de komende jaren daaraan besteed moeten worden.

Een tweede strategie kunnen we de strategie van Machiavelli noemen: niks doen. Dat zal niemand luidop zeggen uiteraard, maar het zou wel eens de enige optie zijn die de machtigen der aarde realistisch vinden. Bij niks doen krijgen we een soort Zondvloed en de vuurgloed van Sodom en Gomorra, waarin vooral de Derde Wereld verzuipt of verdroogt. De wereldbevolking neemt met enkele miljarden af. In het noordelijk halfrond worden de toendra en de Siberische steppen vruchtbare landbouwgebieden. Laag gelegen landen als Nederland hebben geen toekomst meer. Er ontstaat een strijd van allen tegen allen en de sterksten nemen de nog leefbare plaatsen op onze planeet in.

Over twee weken, als de klimaatconferentie beëindigd is, weten we welke optie het zal halen. Succes.

woensdag 13 november 2024

Diepere betekenis van Trump's overwinning

Vanuit kabbalistische kringen in Jeruzalem komt een interessante uitleg bij de overwinning van de Amerikaanse president Donald Trump. Dankzij hem zal niet alleen in Amerika, maar over de gehele wereld een gezond patriotisme herleven. Meer en meer landen, vooral in Europa, zullen hun soevereiniteit herstellen. De islamitische landen en de Derde Wereld zullen zich bevrijden van dictaturen en de weg naar vrede en voorspoed inslaan.

Wat is de reden voor deze gunstige ontwikkelingen? De kabbalisten baseren zich op bijbelse wijsheid en zien de overwinning van Trump als een strijd tegen de duistere krachten van het mondialisme, zoals ten tijde van Babel. De kabbalisten zijn ervan overtuigd dat het Einde der Tijden is aangebroken. De duistere krachten zien hun einde aankomen en willen de mensheid meeslepen in hun ondergang. De broederoorlog in Oekraïne, een gevolg van het mondialisme want het gaat in wezen om een strijd voor de economische belangen van de VS, put het Westen economisch en militair uit.

Er wordt gewezen naar Frankrijk dat zijn identiteit heeft verloren en geen controle meer heeft over zijn eigen geschiedenis. Dit land staat aan de rand van een burgeroorlog zoals in 1789. Het volk wordt wakker en zal het oude Frankrijk herstellen. Wat vorige week gebeurd is in Amsterdam is ook een teken aan de wand van hoe de duisternis ons in zijn greep heeft.

Een ander voorbeeld is Iran, waar het volk diametraal tegenover de heersende religieuze politieke elite staat. Zoals ten tijde van Esther, een joodse vrouw die koningin van Perzië werd, zal het Perzische rijk worden hersteld en dat land zal net zoals onder Cyrus een vriend zijn van Israël. Cyrus was de koning die de joden uit Babylon bevrijdde, hen liet terugkeren naar Israël en hen aanmaande de tempel te herbouwen. Het is dankzij Trump dat in Iran deze krachten zullen worden losgemaakt die het Iraanse volk zullen bevrijden.

Misschien zal het Iraanse voorbeeld de moslims in het Westen inspireren om net als de joden destijds, terug te keren naar de landen waar ze thuis horen. Deze massale emigratie zou een zegen zijn voor de islamitische wereld en de voorwaarden creëren voor vrede, rechtvaardig beleid, welzijn en welvaart.

Het is niet overdreven om te stellen dat het koppel Trump-Netanyahu een soort messiaanse missie heeft die past in het plan van God om de materiële wereld in verzoening te brengen met de spirituele wereld. Economie wordt dan een middel om de armoede uit de wereld te helpen. Politiek is dan geen strijd meer tussen tegenstanders, maar is bedoeld om samen te werken aan de vrede, het welzijn en de welvaart in de gehele wereld.

Vooraf in Europa leven de mensen onder het gezegde 'Ni Dieu, ni maître' (noch God, noch meester), maar volgens de Kabbalisten is dit kenmerkend voor de

kleuterfase van de menselijke geschiedenis. Hierna volgt de fase van de puberteit, gekenmerkt door veel idealistische abstracties, maar geen doeltreffende actie. De fase van maturiteit wordt bereikt als er harmonie is tussen het denken en de actie, als het Goede in daden wordt omgezet, als de mensen in de materiële wereld het Koninkrijk Gods zullen weten te vestigen. President Trump is een man van daadkracht en hij stelt een ploeg samen die tot het uiterste wil gaan om fundamentele veranderingen op gang te brengen. Alle reden dus om vanuit Europa Trump alle mogelijke steun te bieden.

donderdag 14 november 2024

Integratie is niet de oplossing

De gangbare opinie is dat de problemen ten gevolge van de massa-immigratie van niet-westerse allochtonen met de integratie opgelost zullen worden. Bij problemen wordt gedacht aan de oververtegenwoordiging in de criminaliteit, de hogere werkloosheid, de dramatische vroegtijdige schooluitval, om niet te spreken over de miljarden die worden gepompt in de asielindustrie. Deze opinie is gevaarlijk omdat een verkeerde diagnose niet leidt tot goede oplossingen.

De 78-jarige Franse historicus en filosoof Marcel Gauchet heeft het over de crisis van de democratie. De onveiligheid en de 'verwildering' van de samenleving is een collectieve mislukking. Hij vraagt zich af hoe in een democratie zulke zware fouten konden worden begaan. Een democratie wordt namelijk gekenmerkt door het kunnen herstellen van de fouten van een regering door een andere gekozen regering. Dit is nu niet meer het geval. Volgens Gauchet is er onder de traditionele partijen een consensus die al decennia aansleept. Dit kan niet anders dan leiden tot een uiteenspatten van de samenleving, waar elk individu zijn eigen weg volgt.

Volgens deze historicus is de kern van de samenleving het gevoel erbij te horen. De individuele vrijheid moet samengaan met de soevereiniteit van het volk. Er moet een gemeenschappelijke kijk zijn op de feiten en dat is niet meer het geval. Het ene deel van de bevolking ziet geen enkel probleem of relativeert de feiten als 'faits divers', als iets dat zich vanzelf zal oplossen. Een ander deel ziet de spanningen toenemen. We leven in een tijd van post-

waarheid. Er is geen gemeenschappelijke diagnose die als basis kan dienen voor oplossingen, die best kunnen verschillen naargelang van de politieke kleur.

Deze analyse komt overeen met mijn klinische ervaring in de aanpak van recidiverende jonge delinquenten, vaak van allochtone afkomst. De belangrijkste buffer tegen crimineel gedrag is het gevoel erbij te horen, omringd te zijn door mensen die om je geven. Burgers met een niet-westerse achtergrond hebben niet alleen een andere logica, maar ook normen en waarden die al te vaak niet stroken met de onze. In de koran bijvoorbeeld staan tientallen geboden die in strijd zijn met de Universele Rechten van de Mens.

Integratie eisen zou voor hen betekenen afstand doen van hun identiteit. Het ergste wat een mens kan overkomen. Bij sommigen leidt dit tot crimineel gedrag en terrorisme. Bij anderen tot identiteitsverwarring.

De autochtonen zitten trouwens in hetzelfde schuitje. De religie was oorspronkelijk collectief, nu is het een individuele zaak geworden en geen bindmiddel voor de samenleving. We hebben als het ware vrijwillig afstand gedaan van onze identiteit. Sommigen noemen dit de zelfmoord van Europa. We leven niet meer 'samen', vandaar de gigantische stijging van de psychosociale problemen zoals depressie, burn-out en verslaving. Op de Vlaamse radio werd vanochtend gezegd dat negen procent van de werknemers ziek thuis zit, waaronder voornamelijk jongeren. Het werd terloops gepresenteerd als een fait divers, maar dit cijfer is dramatisch en ongekend hoog.

Stellen we ons eens voor dat alle immigranten zouden terugkeren naar de landen van oorsprong. Dit zou beslist de Derde Wereld een enorme impuls geven. Door deze landen op te bouwen zouden ze weer trots kunnen zijn op hun identiteit, op hun normen en waarden, op hun religie.

Stellen we ons eens voor dat wij, zonder te willen bekeren, de Europese landen hun christelijke identiteit zouden teruggeven (lees: de naastenliefde, het zich opofferen voor anderen, nederigheid en trouw in de relaties, niet liegen, niet

lasteren, geen fake news, andermans eigendom niet begeren, niet stelen), dan zouden we herontdekken wat onze beschaving zo onovertroffen heeft gemaakt.

maandag 18 november 2024

Kick Out Domme Belg

Als in het Kabinet Belgenmoppen worden getapt, is dat racisme? Ach nee.

Als in een carnavalsoptocht de spot wordt gedreven met Domme Belgen, moet dan 'Kick Out Domme Belg' in actie komen? Ach nee.

Dit markeert het verschil tussen een beschaving waar alle partijen humor wederzijds appreciëren en culturen die het primitieve stadium van clan- en stammenoorlogen niet zijn overstegen.

Het multiculturele Europa regresseert helaas naar dit stadium.

dinsdag 19 november 2024

De jodenjacht zal nooit ophouden

Één feit staat vast en dat is dat de joden in Europa zich altijd in een onveilige situatie zullen bevinden. Als vijf procent van de moslims de geboden van de Koran echt wil volgen, dan zijn er in Europa vijf miljoen islamisten die een gevaar zijn voor joden. De Europese leiders van de afgelopen zestig jaar hebben vergeten dat in de koran tientallen geboden staan die tegenstrijdig zijn aan de Universele Rechten van de Mens. De laatste Europese staatsmannen, Churchill en De Gaulle, hebben hiervoor nochtans gewaarschuwd en zouden nooit de massa-immigratie van moslims toegestaan hebben. Onder druk van de Oliestaten die de export van olie daarvan afhankelijk stelden en daarbij eisten dat de moslims zich niet moesten conformeren aan onze normen en waarden, is die massa-immigratie toch op gang gekomen. Puur kapitalisme inspireerde onze regeringen.

Kortom, er komt nooit een einde aan de jodenjacht. Dat zal enorme kosten vergen voor de beveiliging van scholen, synagogen en woonwijken waar joden wonen. Aanslagen zullen niet altijd vermeden kunnen worden. Alle joden zullen uiteindelijk inzien dat voor hen Europa onleefbaar is geworden. De Aliyah van alle joden wordt voltooid.

Wat leert de geschiedenis hierover? Beschavingen verdwijnen en de joden overleven alle onheil en behouden hun identiteit. De ondergang van Europa is

in volle gang, maar dit wordt verdrongen. Europeanen voeren onder elkaar een oorlog in Oekraïne, met honderdduizenden doden en enorme kosten voor de Europese landen, die ook nog hun defensiebudget moeten opschroeven. De schulden stapelen zich op. De economische activiteiten worden naar andere continenten verplaatst. Daar bovenop zullen de gevolgen van de klimaatverandering miljarden kosten.

Israël zal voor de joden de ark van Noé blijken te zijn. Europa stort ineen als de Toren van Babel, wat het einde betekent van de multiculturele samenleving, en kent een nieuwe Zondvloed.

De Europeanen die alle contact met het Transcendente hebben verloren, missen hierdoor de innerlijke kracht om het cataclysmen te weerstaan.

Is er nog een uitweg? Ja, een Europa dat zich uitroept als een joods-christelijke beschaving. Dat zal echter voorlopig niet gebeuren. Eerst moet de werkloosheid stijgen tot dertig procent en het spaargeld devalueren zodat het ongeveer waardeloos wordt. Dan zullen de overlevenden ontdekken dat er nog iets anders is in een mensenleven dat vreten en consumeren.

vrijdag 22 november 2024

Amalek heeft de VN en het Internationaal Gerechtshof in zijn greep

De tijd dat er angst heerste voor het Laatste Oordeel, het Einde der Tijden, de Antichrist en het Armageddon ligt ver achter ons. Het zijn bijbelse profetieën waarvoor we na de dood van God de schouders ophalen. Nu lijkt het er echter op dat de mensen zelf die profetieën werkelijkheid doen worden. Zou wat meer dan 2000 jaar geleden werd voorspeld, toch waarheid worden?

In een interview op het Hoover Institute van de Stanford University beweert de Amerikaanse miljardair en politieke activist Peter Thiel dat het niet gaat om de vraag of God bestaat, maar waar het geweld vandaan komt. De mensen zijn nu in staat de Apocalyps op gang te brengen en 'vuur te laten regenen' op de aarde. Er zijn geen grenzen meer aan de techniek. Het gaat niet alleen om atoomwapens, maar er kan ook een biologische oorlogsvoering zijn; er wordt gewezen op de gevaren van Artificiële Intelligentie, op robotisering van de oorlogsvoering, op de klimaatverandering, op de polarisatie van de geesten ten

gevolge van sociale media, op pandemieën en op de vergrijzing met als resultaat het uitsterven van volkeren.

Volgens Thiel leiden al deze dreigingen mogelijk tot een wereldregering om ze onder controle te kunnen houden, zoals ten tijde van de Toren van Babel. Deze regering zou absolute controle krijgen over alle individuen. De middelen daartoe zijn beschikbaar.

De geschiedenis wordt gekenmerkt door een komen en gaan van rijken en imperia. Het verval van het Westen is te vergelijken met de val van het Romeinse rijk, met dit verschil dat nieuwe opkomende rijken beschikken over atoomwapens en informatietechnologieën.

De conclusie uit bovenstaande is dat zelfs voor een atheïst de bijbelse wijsheid waardevol kan zijn. Peter Thiel zegt dat de huidige wetenschap geen antwoorden biedt op de existentiële dreigingen die boven de mensheid hangen. De universiteiten negeren dit probleem. De wetenschappers zijn overgespecialiseerd. Zij kunnen alle kennis niet meer integreren. Niemand heeft nog overzicht. Het rationalisme dat heerst in de universiteiten verhindert vragen te stellen over het Einde der Tijden en over een mogelijke Verlossing. Hij citeert de Franse filosoof René Girard die zei dat er niet meer wordt gesproken over de Apocalyps, maar de manier waarop de mensheid wapens voor massa-destructie opbouwt, brengt ons er heel dicht bij. Het is alsof de wetenschap eerst de laaghangende vruchten van de boomgaard van kennis heeft geplukt. Nu wordt het moeilijker om de hogere vruchten te plukken. Er zijn nu veel meer PhD's dan vroeger, maar ze zijn minder productief. De tijd dat wetenschappers dogma's doorbraken en zelfstandig konden denken is voorbij; het zijn robots geworden die een klein, voorgeschreven stukje mogen bewerken.

Mijn persoonlijke stelling hierbij is dat we dringend de zinvragen moeten durven te stellen. Heidegger noemt de vraag naar de zin van het Zijn de meest verdrongen vraag in het westerse denken. Dit leidt onherroepelijk tot een door de mensen veroorzaakte Apocalyps, vandaar dat deze Duitse filosoof op het einde van zijn leven zei dat alleen een God ons nog kan redden.

Ondanks alle doemdenken over de val van de westerse beschaving, blijf ik ervan overtuigd dat Europa de sleutel in handen heeft voor het behoud van de mensheid. Die sleutel ligt in de joods-christelijke fundamenteën. Het voorbeeld van Israël kan ons inspireren. Dit land leidt om te overleven een existentiële strijd tegen het absolute kwaad. Dat internationale organisaties dit land en zijn leiders veroordelen bewijst dat Amalek, net zoals in bijbelse tijden, nog steeds een groot gevaar vormt voor de wereldgemeenschap. Als Nederland zich zou terugtrekken uit deze internationale organisaties zou ze voor de wereld een voorbeeld zijn van moreel bewustzijn.

zaterdag 23 november 2024

Trump en Netanyahu solidair in strijd tegen het kwaad

Het is ongelooflijk dat zoveel mensen in het Westen niet beseffen dat in het Midden-Oosten een strijd woedt tussen Goed en kwaad. Al diegenen die nu actie voeren tegen Israël zullen vroeg of laat tot het verschrikkelijke inzicht komen dat ze door onwetendheid of door zich niet open te stellen voor de God van de joden en de christenen, de kant hebben gekozen van het absolute kwaad. Ni Dieu, ni maître, maar dan wel de Satan.

Om die reden stelt een kabbalist in Jeruzalem dat Trump en Netanyahu samen een messiaanse opdracht hebben om de wereld te redden van de hegemonie van kwade krachten. Trump zal een strijd voeren tegen de globalisering. Netanyahu bekampt de immoraliteit in de wereld. In bijbelse termen voert Trump een oorlog tegen Babel en Netanyahu tegen Sodom en Gomorra in de gedaante van Hamas en Hezbollah.

Het doel dat Trump zich stelt is de soevereiniteit van de naties te herstellen en het gezin terug de plaats te geven als hoeksteen van de samenleving.

Netanyahu zal vrede brengen in het Midden-Oosten en daarmee de wereld verlossen van terreur en haat.

Deze strijd is niet zonder gevaar. Volgens de kabbalist die ik heb geraadpleegd spannen voor het eerst in de geschiedenis alle krachten van het kwaad samen: Babel, de Zondvloed, de Egyptische farao, Nimrod, Amalek, Sodom en Gomorra. Hij noemt het een hedendaagse 'Mei 68' zonder limieten. 'Ni Dieu, ni

maître', noch God, noch meester, elke mens bepaalt voor zichzelf wat mag en niet mag, wat een vrijbrief is voor de kwade krachten die ons omringen.

Al deze krachten willen de mens tot slaaf maken en hem ontmenselijken. Dit zien we elke dag voor ons gebeuren door het ongelimiteerde consumentisme en de ontbinding van menselijke relaties door IT. De mens zit met zijn smartphone, games en internet gekluisterd in zijn egocentrisme.

Globalisering leidt tot het vernietigen van de naties en van het gezin. De menselijke relaties worden verhinderd door de 'pensée unique' georganiseerd door de mainstream media. De bijbelse Boom van Goed en Kwaad is nu de smartphone. Bij misbruik ervan zien we de perverse en immorele wereld van Sodom en Gomorra. De hele wereld is nu Babel geworden, behalve een minuscuul stukje, het land Israël.

De actuele cumulatie van de kwade krachten in de wereld kan veel ellende teweegbrengen, onvoorstelbare rampen, genocidale oorlogen en andere apocalyptische gebeurtenissen. Dit kan voorkomen worden als Trump en Netanyahu op de westerse volkeren kunnen rekenen in hun strijd tegen het kwaad. Beiden zijn mensen met fouten en gebreken, maar dat betekent dat elke mens in staat is een messiaanse opdracht tot een goed einde te brengen. In feite moeten we allen messias zijn.

Er is volgens de kabbalisten hoop. Zij zien de geschiedenis als geleid door een plan van God met als doel de uiteindelijke Verlossing van de mensheid. Wie achter Trump en Netanyahu staat, werkt mee aan dit plan en zal verlost worden (lees: zal de innerlijke vrede kennen en leven in vrede met zijn naasten).

woensdag 27 november 2024

Integratie is verboden

Er is een vreemd debat gaande over de integratie van moslims. Velen hebben zich blijkbaar niet verdiept in de islam. De islam verbiedt namelijk integratie. De islamitische wetten staan boven de door mensen uitgevaardigde wetten. Het doel van deze imperialistische leer is dat alle niet-moslims zich moeten onderwerpen aan de islam.

De aanwezigheid van talloze moslims in het Westen betekent daarom een eindeloze burgeroorlog. Ik ben 84, dus ik wens jullie allen veel succes ermee.

dinsdag 3 december 2024

Trump zal de islam met Israël verzoenen

Toen de profeet Mohammed de islam stichtte waren de joden al eeuwenlang verspreid in de diaspora. Israël bestond niet meer. Mohammed zag de koran als de originele versie van Allah's wil. Nu de joden massaal zijn teruggekeerd naar het door God aan hen beloofde land, is Israël een feit dat niet meer teruggedraaid kan worden. Er zijn teksten in de koran die het bestaan van Israël erkennen of die een terugkeer van Israël op het Einde der Tijden voorspellen, waarbij het joodse volk een stem krijgt toegewezen als het volk van God. Dit kan een verandering teweegbrengen in de islam door een terugkeer naar de joodse bronnen. Vooral onder de soennieten is er een bereidheid tot dialoog.

Het christendom ziet de staat Israël als een anomalie. Het fundament van die religie is de vervanging van Israël door de Kerk. Een onafhankelijk en soeverein Israël is een probleem voor het christendom. Die staat mag en moet afhankelijk blijven van het Westen, zoals we nu zien in het morele vingertje dat westerse landen ten aanzien van Israël opsteken.

In het oorspronkelijk christelijke Westen staat de menselijke persoon centraal. De mens is het centrum van het universum. Als God zou bestaan, dan staat hij op de achtergrond.

In de islam domineert Allah alles en de mens hoort zich aan hem te onderwerpen. 'Islam' betekent onderwerping. Het idee van de Universele Rechten van de mens choqueert moslims.

In Israël staat noch de mens, noch God centraal, maar de dialoog tussen de mens en God of de samenwerking tussen de Schepper en Zijn schepping. Deze visie opent eventueel de mogelijkheid tot dialoog met de islam; dit zien we bijvoorbeeld in de zogenaamde Abraham-akkoorden tussen islamitische landen en Israël. Niet voor niets wordt met deze naamgeving verwezen naar bijbelse bronnen. De islam staat dichterbij Israël dan het christendom.

Het Westen daarentegen vertoont veel weerstand tegen Israël. Paus Franciscus verbergt zich achter het internationaal recht om te suggereren dat er mogelijk sprake is van een genocide in Gaza. President Macron verwijt Israël dat het geweld bestrijdt met barbaarse methoden. Beiden maken van het slachtoffer de dader en pogen hierbij zich te ontdoen van de schuld voor al wat het Westen en in het bijzonder het christendom de joden in de loop van de geschiedenis hebben aangedaan.

De joodse bijbelexegeet Rav Cherki ziet echter hoopvolle tekenen. Haat kan omslaan in liefde. Er zijn al tekenen dat zoals in het Westen er in islamitische landen bereidheid is om Israël te erkennen, niet alleen als staat, maar ook als een land dat iets te zeggen heeft op moreel gebied. Tot nog toe worden in Israël veel vragen gesteld over de eigen identiteit, maar meer en meer wordt de originele identiteit hervonden als volk van God dat een dialoog tussen de goddelijke openbaring en de mensheid tot stand brengt. Deze dialoog zal leiden tot een betere wereld en een eind maken aan de eeuwige cyclus van oorlogen en rivaliteit. Naties die op deze wijze Israël erkennen zullen meewerken aan de Verlossing die voorspeld wordt voor het Einde der Tijden. Persoonlijk vind ik dat wat rav Cherli zegt het verschil laat zien tussen president Trump en de Europese leiders. Trump zal de immorele krachten in de islamitische landen met felheid bestrijden en tegelijkertijd de dialoog met die landen die hij in zijn vorige ambtstermijn heeft aangegaan, verder zetten. De Europese leiders zitten in een identiteitscrisis die hen besluiteloos maakt en hypocriet op moreel gebied. Trump heeft 1984 gepasseerd. Europa zit middenin een orwelliaanse waanzin.

woensdag 4 december 2024

Israël: het meest morele leger

Doorheen alle leugens die worden verspreid door diegenen die de joden willen uitroeien en Israël van de kaart vegen, zouden we kunnen vergeten dat het Israëlische leger opnieuw heeft bewezen het meest morele leger ter wereld te zijn. Nergens worden er verhoudingsgewijs zo weinig burgerslachtoffers gemaakt. Geen enkel ander leger biedt zoveel humanitaire hulp aan de bevolking van een vijandig land. Elk burgerslachtoffer is er een teveel, maar

dat is niet te vermijden als Hamas zich verbergt tussen de burgers om Israël te kunnen verwijten dat ze veel burgerslachtoffers maakt. Humanitaire hulp wordt van de eigen bevolking beroofd om het duur te verkopen.

De geschiedenis leert dat dictaturen uiteindelijk altijd vallen, verstikt als ze zijn door de leugens waarop hun macht berust. In een democratie, waar vrije meningsuiting het hoogste goed is, komt de waarheid altijd naar boven. Hoe langer de oorlogen in het Midden-Oosten duren, hoe meer duidelijk zal worden dat Israël het morele baken is voor de lijdende mensheid. Wat nu opnieuw gebeurt in Syrië maakt het verschil duidelijk tussen een leger dat hoge morele standaarden respecteert en extremisten met een doodscultus.

Jammer dat nog zovelen in het Westen gemanipuleerd zijn door de lastercampagnes van islamisten. Jammer dat politici van de traditionele partijen bang zijn om de honderd miljoen moslims die ondertussen al op Europese bodem zijn, voor het hoofd te stoten.

Daar komt nog bij de absolute schande van de meer dan honderd gegijzelden die gevangen gehouden worden in donkere spelonken in het tunnelstelsel van Hamas. Dit legt een vloek op de gehele Palestijnse bevolking en een smet op de islam. Dat zoiets in de 21ste eeuw nog kan plaatsvinden is voor de gehele mensheid de grootste tragiek. Trump heeft gelijk hier de hoogste prioriteit aan te zullen geven.

Israël zal en moet gewoon doorgaan met de strijd tegen Hamas, ook al zal dat nog tien jaar duren. Het Palestijnse volk moet bevrijd worden van tirannie en de leugens. De vrede, het welzijn en de welvaart van het hele Midden-Oosten zijn afhankelijk van een Israëliëse overwinning op het absolute kwaad.

Het Europese volk moet de politici dwingen honderd procent achter Israël te staan, want de beschaving van de gehele mensheid staat op het spel. Maak Israël lid van de NAVO want dit land staat voorop in de oorlog van Gog en Magog.

maandag 9 december 2024

Waarom globalisering een grove vergissing is

Israël wordt omringd door 350 miljoen Arabische moslims en wil toch een soevereine natie zijn voor alle joden in de wereld. In het Westen daarentegen

streven we naar globalisering. De Europese naties geven hun soevereiniteit weg aan de Europese Unie. De rechtspraak wordt internationaal. Internationale handelsovereenkomsten worden gesloten. Grenzen moeten open en massaimmigratie wordt toegejuicht.

De motivatie voor globalisering en Europese eenmaking is voornamelijk het voorkomen van oorlogen ten gevolge van nationalisme. De pathologische vormen van nationalisme hebben in de 20ste eeuw een verwoestend effect gehad. Nooit meer oorlog werd een vrome wens. Dat is een vergissing. Het is niet het nationalisme dat oorzaak is van oorlog, maar het imperialisme waarin een grote en sterke natie andere naties opslokt. Het zijn niet de naties die oorlogen ontketenen, maar imperialistische machten. De gevaren die nu dreigen komen uit China, Rusland en de islam die een imperialistische ideologie is. Vanuit niet-westers standpunt gezien is de VS ook een imperialistische macht die zijn wil aan andere landen wil opdringen. Globalisering is daarom een pijnlijke vergissing en kan uiteindelijk leiden tot totale destructie van de planeet.

Israël bewijst dat de toekomst ligt in de natie met een soevereine identiteit. De profetische rol die het joodse volk als 3500 jaar vervult, komt in deze tijd sterker dan ooit naar voren. De wereld heeft om die reden grote belangstelling voor dit kleine land dat een oorlog voert om te overleven, midden vijandige imperialistische machten. Overal ter wereld herkennen de mensen zich niet meer in de globalisering. De mensen willen zich verbonden voelen met een volk. Ze willen hun eigen identiteit, tradities, normen en waarden koesteren. Syrië staat nu ook voor een keerpunt in de geschiedenis. Zal dit volk bewijzen dat tegen de imperialistische krachten een soevereine natie hersteld kan worden door terugkeer van alle vluchtelingen? Dan wordt duidelijk dat de hedendaagse Toren van Babel moet worden afgebroken. Alle volkeren keren terug naar de landen van oorsprong en de landen gaan als broederlanden met elkaar om. Dat is de toekomst van de mensheid die in de bijbel wordt voorspeld.

donderdag 12 december 2024

Één miljard bezuinigen op onderzoek: een goede zaak

Er is weinig twijfel over het nut van natuurwetenschappelijk en medisch onderzoek, alhoewel er ook nadelen aan verbonden zijn. Dit onderzoek kan leiden tot resultaten die alle leven op onze planeet kunnen vernietigen of door geen prioriteiten te stellen wordt de gezondheidszorg onbetaalbaar. Straks moeten we pillen van Drion gratis uitdelen om de ziekenfondsen van faillissement te redden.

Ook historisch en antropologisch onderzoek lijkt mij nuttig. Bijvoorbeeld weten hoe de Papoea's op het idee kwamen peniskokers te dragen, biedt ons inzicht in mannelijke fantasieën die diep verdrongen zijn in ons collectief onbewuste. Niets dat nuttiger is voor mensen dan de ontdekking dat wat ze denken en doen geen vrije keuze is, maar een reflex om te ontkennen wat zij in werkelijkheid echt denken en willen doen (hallo Rob³, ben je er nog? Of is dit te moeilijk om te snappen?).

Op het terrein dat mij het best bekend is, de sociale wetenschappen, lijkt mij dat een forse bezuiniging heilzame gevolgen zal hebben. 90 procent van het onderzoek van de schobbejakken in die faculteit is namelijk volkomen nutteloos.

Een klassiek voorbeeld is de ontdekking dat autobestuurders gemiddeld iets sneller gaan rijden als iemand hen voorbijsteekt. Zodra dat onderzoek werd gepubliceerd en de kranten haalde, ging iedereen in dat geval trager rijden. Enkele jaren geleden werd aangetoond dat replicatie van 40.000 psychologische experimenten andere of zelfs tegengestelde resultaten opleverde. De conclusie is dat generaties psychologen verkeerde kennis hebben opgedaan tijdens hun universitaire opleiding. In de medische wereld heet zo iets charlatanisme.

Kortom, als flink wordt bezuinigd zullen de juiste prioriteiten worden gesteld. Natuurwetenschappelijk en medisch onderzoek worden beperkt tot voor de planeet en voor de mensheid nuttige zaken of voor de meest dringende problemen waar veel mensen last van hebben. Sociaal onderzoek wordt slechts gesubsidieerd als het wordt verricht door lieden die met beide benen op de grond staan.

³ Rob Jetten, fractievoorzitter van de Nederlandse politieke partij D66
copyright juliaan van acker

vrijdag 13 december 2024

Mensen helpen: verschrikkelijk

Niets erger dan mensen helpen. Daar leren ze niets van, behalve dat anderen voor hen de problemen zullen oplossen. Dat universele principe geldt voor de jeugdzorg, de reclassering, de psychotherapie en nog veel uitgebreider tot aan de ontwikkelingshulp toe. Tot dit inzicht kwam ik dankzij mijn werk gedurende meer dan vijftig jaar in de kinderbescherming en enkele jaren werk als pedagoog in Congo.

De naam 'kinderbescherming' is verkeerd gekozen en bewijst hoe al meer dan een eeuw dat de kinderbescherming bestaat, gekozen werd voor de verkeerde invalshoek. Tegen wie moeten de kinderen worden beschermd? Tegen de ouders natuurlijk. Wat een afgang voor de ouders. Wat een verdriet voor de kinderen die moeten horen dat hun ouders niet deugen.

Natuurlijk is er zoiets vreselijk als incest, kindermishandeling en -verwaarlozing. Probleem is dat ouders die voor zoiets verantwoordelijk zijn vaak zelf als kind slachtoffer zijn geweest. Willen we die vicieuze cirkel doorbreken, dan moeten die ouders leren hun kinderen goed op te voeden. Hen diskwalificeren helpt hierbij niet en heeft een averechts effect. Hen met de beste bedoeling 'helpen' is een vorm van diskwalificatie. Zij worden te dom of onbekwaam geacht om uit zichzelf hun verantwoordelijkheid op te nemen. 'Deskundigen', soms snotapen die tien of twintig jaar jonger zijn dan de ouders, weten het beter.

Een andere invalshoek is deze ouders, ook al zijn ze analfabeet en behoren ze tot de laagste sociale klasse, als gelijkwaardige partners te beschouwen zonder wie we niets kunnen bereiken. We komen niet helpen, maar samenwerken. We komen hen niet uithoren of de les spellen, maar we luisteren naar wat zij te zeggen hebben, wat op hun hart ligt. Dit geldt ook voor de kinderen die serieus genomen worden. Het is bekend dat incest en mishandeling stopt als er iemand is die een duurzame vertrouwensband heeft opgebouwd met ouders en kind. Nog beter is rondom het gezin een 'netwerk van solidariteit' te creëren; dat is een netwerk van mensen uit de omgeving van het gezin die iets willen

betekenen voor de ouders en het kind. Dat zou de jeugdzorg trouwens veel goedkoper maken.

Moeten we ook samenwerken met criminelen? Natuurlijk moeten criminelen worden bestraft. Natuurlijk moeten gevaarlijke criminelen zo lang mogelijk in de gevangenis. Maar de detentietermijn is vastgesteld door het Wetboek van Strafrecht. Daarna is het zaak de juiste invalshoek te kiezen om te voorkomen dat ze terugvallen in de criminaliteit. Recidive neemt pas af als ze het gevoel hebben er ook bij te horen, dat er in de samenleving mensen zijn die om hen geven, die niet 'helpen' maar die hen nodig hebben om doelen te bereiken die de ex-gedetineerde ook zelf wil bereiken, maar dan wel op een sociaal aanvaardbare manier.

Ontwikkelingswerk tenslotte kan erger zijn dan kolonisatie. Het lot van gewone mensen in Afrika is nu vaak slechter dan vóór de onafhankelijkheid van die landen. Of zie de Palestijnen die al tachtig jaar 'vluchteling' zijn en gewend om het handje op te houden. Een vluchteling is iemand die niet woont in het land waar hij is geboren, dus zijn er geen Palestijnse vluchtelingen meer. De intelligentie, de talenten en de motivatie zijn over alle rassen, etnische groepen en volkeren gelijkmatig verdeeld. Dat kan ik als pedagoog met ervaring in Afrika en door mijn werk met allochtonen rustig beweren. Dit wil zeggen dat de zwarten in Afrika en de Palestijnen best in staat zijn om vrede, welzijn en welvaart in hun landen te realiseren. Ik durf te beweren dat ontwikkelingshulp en humanitaire hulp, zelfs het werk van Artsen Zonder Grenzen, verdragend werkt op de ontwikkeling van de Derde Wereld.

Wat moet er dan in de plaats komen? Helemaal niets, behalve twee maatregelen: (1) geen enkele goed opgeleide zwarte Afrikaan of Palestijn (artsen, leraren, ingenieurs, ...) toelaten in het Westen en als ze er zijn hen terugsturen en (2) geen enkele Afrikaanse of Palestijnse politicus die zijn rijkdom niet verdeelt onder de armen in zijn land, toelaten in het Westen of in internationale instellingen.

Twee harde maatregelen, maar wie ze verhindert doet de ellende in de Derde Wereld voortduren. De tijd van praatjes en 'helpen' moet voorbij zijn.

dinsdag 17 december 2024

Niet willen wonen in een multiculturele samenleving is helaas geen legaal argument om euthanasie aan te vragen. Ik ben 84, dus nog even geduld. Ik hoop dat na mijn dood de eeuwige jachtvelden het land van mijn voorouders zal zijn, nog ongerept door de industrialisatie en bewoond door mensen die zich verbonden weten door een gemeenschappelijk geloof, een gedeelde geschiedenis en met liefde voor hun tradities.

woensdag 18 december 2024

Personeelstekort zo opgelost

Mijn vader was bouwkundig tekenaar bij het Ministerie van Openbare Werken (in Nederland heet dit Verkeer en Waterstaat). Toen hij op pensioen ging zei hij: 'Ik heb 30 jaar voor Openbare Werken gewerkt, waarvan 27 jaar aan plannen die nooit werden uitgevoerd'. Gelukkig had mijn vader ook de opleiding voor schrijnwerker gevolgd. Alles wat thuis van hout was, stoelen, bedden tot aan het dakgebinte toe, was door hem gemaakt. Als hij thuis kwam van het ministerie begon het echte werk. In het door hem ingerichte atelier begon het kloppen, zagen en schaven. Zijn twaalf broers en zussen konden ook op hem rekenen voor soortgelijke klussen. Toen hij 84 jaar oud was, maakte hij voor mij nog een verplaatsbare boekenkast. Alleen zijn doodskist heeft hij niet zelf gemaakt, want mijn vader stierf onverwacht.

Mijn schatting is dat meer dan vijftig procent van de mensen nutteloos werk verrichten of producten maken die schadelijk zijn voor mens en milieu. Hier ligt de oplossing voor het personeelstekort in knelpuntberoepen. Ik denk aan twee maatregelen:

- (1) geef alleen een studiebeurs aan jongeren die kiezen voor een opleiding naar knelpuntberoepen, zoals zorg, bouw, techniek, land- en tuinbouw, gevangenispersoneel, politie en leger. Verminder sterk de subsidiëring van andere opleidingen die een zeer beperkte numerus clausus moeten invoeren.
- (2) organiseer een tweejarige dienstplicht waar in het eerste jaar, naast een militaire opleiding, ook een praktijkgerichte opleiding naar een van de bovenvermelde beroepen wordt gevolgd. In het tweede jaar oefenen zij dit

beroep uit. Jongeren die eerder een dergelijke opleiding hebben gevolgd hoeven slechts één jaar dienstplicht.

Er zullen moedige politici nodig zijn om deze maatregelen in te voeren. De omstandigheden zullen ons ertoe dwingen.

donderdag 19 december 2024

Landgenoten: wees solidair!

De Europese Unie is in de eerste plaats een unie van landen die solidair zijn met elkaar. Om die reden hebben wij, inwoners van de noordelijke EU-landen (Nederland, Duitsland, Denemarken, Finland, Zweden) de morele plicht die landen bij te staan die onze hulp dringend nodig hebben.

Denk bijvoorbeeld aan Frankrijk. Dit land heeft een staatsschuld van 3250 miljard euro. De te betalen rente op die schulden bedraagt jaarlijks 50 miljard euro, terwijl het totaal aan inkomstenbelasting in Frankrijk ongeveer dat bedrag is. Ook moeten de vijf miljoen Franse ambtenaren de zekerheid hebben dat hun salarissen betaald kunnen worden. Alle reden dus om bij te springen. Dit loffelijke voornemen mag ons, rijke Noord-Europeanen, niet belemmeren ons het lot van de asielzoekers aan te trekken en de Derde Wereld heeft nog 100 miljard euro tegoed om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen dragen.

Dit lijkt allemaal erg dramatisch en velen zullen zich afvragen of we dat allemaal zullen kunnen betalen. Toch moeten we ook de positieve kant van dit verhaal zien: we krijgen door deze toestanden de kans te bewijzen hoezeer we onze naasten binnen de gemeenschap van Europese landen liefhebben.

Sterker: wij Europeanen hebben de hele wereld lief. Ook als we onze welvaart moeten laten varen en armoede zullen lijden, dan weten we dat we ons voor het goede doel hebben opgeofferd. Mooi toch!

vrijdag 20 december 2024

Rechters verlammen de regering

Een van meest vooraanstaande Franse journalisten, Guillaume Perrault, spreekt over een krachtmeting tussen rechters en politici, dit naar aanleiding van de definitieve veroordeling van oud-president Sarkozy voor illegale financiering van de verkiezingscampagne. Perrault wijst er op dat reeds in het

Ancien Régime er sprake was van een strijd tussen de rechterlijke macht en de staat. In de 18de eeuw verlamde die macht de regering, wat uiteindelijk leidde tot de Franse revolutie.

In de 19de eeuw was de rechterlijke macht beperkt tot burgerlijke zaken, handelszaken en strafzaken. De regering of de openbare macht was zijn eigen rechter. De rechtbanken waren een verlengstuk van de regering, belast met de repressie van criminaliteit.

Mei 68 betekende een keerpunt. Zogenaamde 'rode' rechters richtten een vakbond op, want in feite onwettelijk was. Het was een minderheid, maar een groep die zich hevig roerde en spoedig de belangrijkste posities innam in de rechterlijke macht. Vanaf 1990 oefende die macht een steeds strengere controle uit op de regering. Dit werd nog versterkt dankzij de Europese Unie. De rechters kunnen nu de eigen regering veroordelen omdat hij handelt in strijd met Europese wetten of het Europees Hof voor de Mensenrechten wordt ingeschakeld om de nationale regering te veroordelen. De volksvertegenwoordigers verliezen aldus steeds meer autoriteit.

Doordat door deze ontwikkelingen de staat niet meer goed kan functioneren, moeten de burgers zich meer en meer wenden tot de rechtbanken. We zijn terechtgekomen in het tijdperk van al of niet gepolitiseerde rechters die politieke machthebbers en de grote bazen van bedrijven kunnen veroordelen voor fraude of andere financiële delicten. In de ogen van het volk voeren de rechters in hun naam een strijd tegen de machtigen. Het ene politiek-economische schandaal volgt op het andere. Geen enkele politicus kan ontsnappen aan de heksenjacht. Soms gaat het om beschuldigingen die met veel fanfare in de media worden aangekondigd, terwijl achteraf er niets blijkt van waar te zijn. Opeenvolgende Franse presidenten of ministers zijn er het slachtoffer van geweest.

Is deze macht van de rechters over politici al of niet een goede zaak? Aan de ene kant kunnen de machtigen niet meer straffeloos handelen. Aan de andere kant kan de politieke kleur van de rechter een belangrijke rol spelen en is in deze tijd van moralisme de macht van de rechters veel te groot geworden.

Volgens Perrault streven sommige rechters ideologische en zelfs persoonlijke doelen na achter een schijn van rechtstatelijkheid.

De grote problemen van deze tijd raken onopgelost doordat ministers en andere politici verlamd worden door juridische procedures. De massa-immigratie kan niet worden ingedamd. De kosten voor de asielandbouw lopen de spuigaten uit. Islamitische predikers kunnen ongestraft de integratie van moslims verhinderen. Een kleine minderheid kan hele volkswijken terroriseren en woningen de lucht doen invliegen.

De geschiedenis zal zich herhalen; denk aan 1789.

zaterdag 21 december 2024

Europese Unie: een mislukt project

De welvaart die we hebben opgebouwd vóór de Europese Unie van 27 staten werd opgericht, is nu vervangen door een welvaart opgebouwd met oplopende staatsschulden. In Frankrijk bedraagt de staatsschuld 3303 miljard euro en in 2025 moet 300 miljard bijgeleend worden om de pensioenen en de salarissen van de vijf miljoen Franse ambtenaren te kunnen betalen. In Griekenland en Italië is verhoudingsgewijs de staatsschuld nog hoger, maar in die landen zouden al maatregelen daartegen genomen zijn. De geschiedenis leert dat we van dit laatste niets hoeven te verwachten.

De Europese Unie is een mislukt project. De oorzaak is het beleid dat het resultaat is van overeenstemming tussen 27 lidstaten en bedacht en uitgevoerd wordt door 60.000 technocraten, beïnvloed door een leger lobbyisten die de belangen van multinationals behartigen. Het recept voor een falend beleid.

Deze kakofonie heeft geleid tot rampzalige ontwikkelingen, waarvan de twee voornaamste zijn: (1) de oplopende gigantische staatsschuld van vooral Zuid-Europese landen (België inbegrepen. De grens van Afrika is blijkbaar opgeschoven van de Pyreneeën tot aan Zeeuws-Vlaanderen) en (2) de honderdmiljoen moslims die zich sinds de oprichting van de EU hebben kunnen vestigen op Europese bodem.

Wat dit laatste betreft twijfel ik er niet over dat meer dan 85 procent van de moslims eerbare burgers zijn die in vrede willen leven en bijdragen aan welzijn

en welvaart. Het probleem is de 5 procent die extremistisch is. In Europa hebben we hierdoor 5 miljoen potentiële terroristen. Enorme kosten voor beveiliging, een eindeloze en niet te stoppen reeks van bloedige aanslagen, opeenvolgende jonge generaties die radicaliseren, spanningen tussen bevolkingsgroepen en noem maar op. Niets kan dit onheil onder controle krijgen. De massa-immigratie gaat gewoon door, ondanks alle mooie voornemens. Niemand weet hoeveel miljoenen illegalen hier rondzwerven. Het is definitief gedaan met onze veiligheid en met de verbondenheid tussen mensen die een geloof, een geschiedenis, waarden en normen en tradities delen. Alles gaat kapot. Dat zien we in kleine dingen zoals Sinterklaas en Kerstmis, en in grote dingen: het weggijken van diegenen die zouden moeten waken over onze beschaving.

De kloof tussen de burgers, in het bijzonder de Europeanen waarvan de voorouders hier al eeuwen lang woonden, en de traditionele politici is onoverbrugbaar geworden. Lokale en landelijke politici staan machteloos tegenover supranationale krachten. Passief afwachten is aan de orde van de dag. Een woke-mentaliteit is verplicht en bewaakt door het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het weggijken van het existentieel gevaar dat de islam voor de Europese beschaving is, leidt ertoe dat wordt verdrongen dat deze ideologie integreren onmogelijk maakt. In de koran staan namelijk tientallen geboden die in strijd zijn met het fundament van een modern Europa: de Universele Rechten van de Mens. Om die reden noem ik de islam een ideologie en geen religie.

De tweets op X zijn een goede graadmeter voor de spanningen in Europa. Het is duidelijk wie aan de goede kant van de geschiedenis staat, en dat zijn niet de voorstanders van de Europese Unie. Slechts de lont hoeft te worden aangestoken en dan ontploft Europa. Zodra de burgers het echt gaan voelen in hun portemonnee of als een catastrofale aanslag plaatsvindt, springt het kruitvat dat Europa is geworden.

Is er nog hoop? Zonder ons te hoeven bekeren en zonder terugkeer naar het Rijke Roomse Leven kunnen we herwaarderen wat gedurende 2000 jaar onze Europese beschaving heeft gevormd. Ik bedoel hiermee onze joods-christelijke

wortels, waarin een atheïst of agnosticus die Europa liefheeft zich goed in zal kunnen vinden.

donderdag 26 december 2024

De messiaanse opdracht van Trump en Netanyahu

Kabbalisten in Jeruzalem zien in de actuele gebeurtenissen een bevestiging van bijbelse profetieën. De globalisering, de genderideologie en het antisemitisme zien zij als uitingen van de strijd tegen God. Deze satanische krachten staan respectievelijk voor het bijbelse verhaal van de chaos na Toren van Babel, de vernietiging van Sodom en Gomorra en de poging van Amalek om het joodse volk uit te roeien.

President Trump zal de natiestaat herstellen en andere westerse naties zullen hem navolgen om hun eigen identiteit en tradities te doen herleven. Onder Trump zal het gezin weer de hoeksteen worden van de samenleving, tegen de immoraliteit van de genderideologie. Tenslotte zal Trump voor honderd procent solidair zijn met Netanyahu in de strijd tegen de satanische krachten die zowel joden als christenen willen uitmoorden en uit zijn op wereldoverheersing.

Amalek, de aartsvijand van de joden, is terug van weggeweest.

Volgens de kabbalisten is deze strijd tegen God er oorzaak van dat de joden al duizenden jaren worden vervolgd. Als uitverkoren volk hebben de joden de opdracht het licht van God te doen schijnen in de wereld. De christenen hebben deze rol overgenomen, maar helaas hebben ze om de heidenen te leiden naar het monotheïsme, hun geloof omkleed met mythen die zelf heidens zijn. Egyptische en Griekse goden en godinnen kregen een christelijke identiteit. Het christendom verenigde het judaïsme met de Grieks-Romeinse wereld, maar dit dualisme is een fundamentele contradictie zonder uitweg. Het christendom bleek niet in staat de samenleving te organiseren op basis van vrede, rechtvaardigheid en naastenliefde.

Met de Verlichting heeft de rationele mens komaf gemaakt met de mythen en daarmee het hele geloof verworpen. De ontkerkelijking van de massa was er uiteindelijk het gevolg van. Het humanisme is christendom zonder God, zonder mythen en met het individu dat de plaats inneemt van de dode God.

Nu komen we in een tijdperk waarin de westerse beschaving zich verzoent met het judaïsme. Het Westen, onder Trump, zal erkennen dat Israël een strijd voert voor God tegen het kwaad. Het Westen zal zich ontdoen van satanische ontwikkelingen zoals de globalisering en de genderideologie. Het christendom zal niet meer een vervanging zijn van het judaïsme, maar complementair. Het Westen zal God opnieuw erkennen, alsook de rol van Israël als de intermediair tussen de wil van God en de wereld. Jeruzalem wordt het spirituele centrum van de wereld en voor Europa wordt Wenen de hoofdstad van een confederatie van soevereine staten.

De kabbalisten waarschuwen voor het gevaar dat het koppel Trump-Netanyahu loopt. Het wordt een strijd tegen de satanische krachten die de hele wereld kan meeslepen. Pijnlijk is hoeveel vooral jonge mensen in het Westen onbewust de kant kiezen van de kwade krachten. We moeten echter optimistisch blijven, want de meester van de wereld zal niet toelaten dat zijn plan met de schepping niet wordt verwezenlijkt.

zaterdag 28 december 2024

De ongelooflijke kracht van het joodse volk

Hoe is het te verklaren dat een klein land als Israël internationaal zoveel woede opwekt? Hoe is het te verklaren hoe het joodse volk van amper 8 miljoen in Israël overwinning na overwinning boekt en stand houdt in een regio met meer dan honderd miljoen hen vijandig gezinde moslims?

De verklaring zal evenveel woede opwekken en afgedaan worden als onzinnig. Er is namelijk geen natuurlijke, logische verklaring te geven. Elk ander volk, elk ander land met even weinig inwoners zou in gelijkaardige omstandigheden al lang platgewalst zijn. Waarom is het joodse volk en het land Israël zo uitzonderlijk?

Ik zal hier via een omweg een verklaring bieden. In de moderne tijd heeft de mens meesterschap verworven over de wereld. De mensen voelen zich machtig genoeg om te regeren zonder God. Er wordt niet meer geloofd in inmenging in wereldse zaken door bovennatuurlijke krachten. Er zijn geen mythen meer. Mythen zijn vervangen door de verheerlijking van mensen die bewonderenswaardige prestaties leveren op allerlei gebieden, zoals op

economisch, politiek, sociaal, esthetisch en wetenschappelijk terrein. Het is niet God meer die bepaalt wat goed is. We hebben geen God meer nodig om te weten wat moreel goed is. In een democratie bepalen we zelf de wetten en geboden. De mens is almachtig. Hij is in staat alle leven op aarde in een paar seconden te vernietigen. De oerknal van het einde.

De joden dragen al duizenden jaren een andere, tegengestelde boodschap uit. Noch de Griekse en Romeinse cultuur, noch het christendom, noch de Verlichting, noch de moderne tijd hebben die boodschap kunnen veranderen. De joden hebben niet alleen hun identiteit al zesduizend jaar behouden, als enig volk ter wereld, maar ook de overgeleverde waarheid van de Torah. Het is God die de moraal heeft geopenbaard. Het is God die een plan heeft met zijn schepping. Het doel van de schepping is een hereniging van de wereld met God, want met de Zondeval werd die eenheid verbroken.

Er is dus een fundamenteel verschil tussen hoe de moderne mens en de jood in de wereld staan. De jood weet dat het zijn opdracht is het licht van God te doen schijnen in de wereld. Voor de westerse, moderne mens is dit onaanvaardbaar. Hij wil zelf god zijn. De jood zoekt het spirituele. De moderne mens is materialistisch.

Er is eveneens een fundamenteel verschil tussen het judaïsme en de islam. De islam onderwerpt. Het judaïsme bevrijdt. Joden zien de mens als geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Daarom heeft de mens de opdracht de schepping te vervolmaken, vandaar de enorme prestaties van het joodse volk op wetenschappelijk en cultureel gebied; vandaar ook dat Israël het enige welvarende en democratische land is in het Midden-Oosten en een leger heeft dat ondanks alle leugens die worden verspreid, zich moreel gedraagt. De islamitische landen zijn een hel, want de moslim die onderdrukt wordt door zijn geloof blijft passief in wereldse zaken en zit vol haat tegenover andersgelovigen en afvalligen. Dit verschil maakt de moslims buitengewoon jaloers op de joden, maar ze zijn machteloos door hun geloof en de doodscultus die extremisten koesteren.

God bestaat, ook al verdringt de moderne mens deze waarheid. God mengt zich in het wereldgebeuren. Hij heeft een plan met zijn schepping en dat is het

goede doen zegevieren. Hij biedt daarom het joodse volk de kracht om altijd te overleven en te overwinnen ondanks alle ellende, alle vervolgingen, de pogroms, de holocaust en het streven van de moslims om hen uit te roeien. De strijd die het joodse volk moet voeren is in een stroomversnelling gekomen. De Torah leert ons wat er staat te gebeuren. Het door God aan de joden beloofde land, van de zee tot en met de West Bank wordt het grote Israël. Symbolisch is de stad Nabloes, waar het graf is van Joseph, de jood die onderkoning werd van Egypte, het toenmalige wereldrijk. Joseph, die de Egyptenaren redde van de hongersnood, wordt beschouwd als de redder van de wereld en de behouder van Israël. Volgens de overlevering zal de Derde Tempel slechts worden herbouwd als de stad Nabloes bevrijd is van de vijanden van de joden. Deze bevrijding is tegenstrijdig aan de verdragen van Camp David, van Oslo en van de Abraham-akkoorden, maar dat zijn allemaal verdragen die het Westen aan de joden heeft opgedrongen en die trouwens door de moslims niet worden gerespecteerd omdat hun ultieme doel is de uitroeiing van de joden. God heeft een ander plan. Zodra de tempel in Jeruzalem is herbouwd, komt er vrede over de gehele wereld en zal het goede het kwaad definitief hebben overwonnen. Als dit plan door de mensen in het Westen en door de moslims wordt tegengewerkt, zou het best kunnen dat in 2025 door een door de mensen veroorzaakte oerknal het noordelijk halfrond vernietigd wordt, waar alleen Israël bewoonbaar blijft. De joden overleven en uit hen ontstaat een nieuwe mensheid.

Wie oren heeft om te horen en kan lezen, die weet aan welke kant hij moet staan.

P.S. De eerste oerknal werd veroorzaakt door God met als resultaat het universum zoals we het nu kennen. De tweede oerknal kan worden veroorzaakt door de mens die zich god waant. Hij heeft de energie van de eerste oerknal eigen gemaakt en voelt zich almachtig. De tweede oerknal kan de destructie van de schepping tot gevolg hebben.

dinsdag 31 december 2024

De nutteloze generatie Z

Het eindproduct van Mei 68 is de generatie Z, gekenmerkt door Zinloosheid en Leegte; het product van een progressivisme dat alles behalve vooruitgang was, maar onderwerping en conformisme.

De generatie van Mei 68 dacht een revolutie te hebben ontketend. Dit was een illusie en volgens de Franse filosoof Alain Finkielkraut leidde die beweging tot één grote leegte. Die leegte wordt nu opgevuld met games en zinloos gebabbel via de sociale media. Een hele generatie is hierdoor nutteloos geworden.

Wat is er namelijk gebeurd met die zogenaamde revolutie vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw? Zowat alles werd gedeconstrueerd. De taal, de literatuur, de architectuur, de religie en de moraal; kortom: de gehele erfenis waarop onze tweeduizend jaar oude beschaving werd opgebouwd. 'Modern' zijn of 'mee zijn met de tijd' betekende het oude laten vallen en iets nieuws creëren vanuit een tabula rasa. Juiste spelling hoefde niet meer. De meester werd Jan. Het werd verboden te verbieden. Verwende etters waren er het gevolg van. Iedereen naar de psychiater voor ADHD, autisme, PTSS (haha, een kindetrauma) en andere verzinsels van de GGZ-commercie.

Wegens de fantastische technologische ontwikkelingen werd en wordt gedacht dat een Nieuwe Tijd is aangebroken. Artificiële intelligentie maakt de mens meer en meer overbodig. We hoeven niet meer te studeren. Dat hebben veel leerlingen al begrepen gezien de daling van de studieresultaten. Kennis opdoen en een taal leren hebben geen nut meer want google, wikipedia en andere producten van de informatietechnologie geven ons instant antwoorden en vertalen een heel boek in een oogwenk. Verhandelingen schrijven wordt overgenomen door chatGPT. Straks lopen we allemaal rond met een bril met een verborgen camera voor gezichtsherkenning, waardoor we dankzij AI van elke persoon die we ontmoeten alle beschikbare informatie voorgespiegeld krijgen. Daarnaast bespiedt iedereen iedereen met smartphones. De minste misstap wordt via facebook en youtube in cyberspace verspreid. Het pesten explodeert. Beelden worden desnoods gemanipuleerd. Het wordt meer en meer onmogelijk waarheid van onwaarheid te onderscheiden. De perfecte totalitaire staat is daarmee een feit geworden, want de leugen wordt waarheid. Slechts

diegenen die het best kunnen liegen en acteren kunnen als politicus overleven. Vandaar al die televisiepresentatoren die in de politiek stappen.

Wat staat hiertegenover? Het antwoord is simpel. Vooruitgang moet er natuurlijk zijn, maar moet opgebouwd worden vanuit het waardevolle van het verleden. Het gaat erom dat we dat waardevolle opnieuw leren te koesteren. Ik illustreer dit met een voorbeeld. Zoals hierboven beschreven heeft het afwijzen van het verleden, geleid tot de almacht van de technologie. De technologie biedt eindeloze mogelijkheden. Eindeloos? Dus de aarde en de oceanen volbouwen met windmolens, want die eindeloze technologie heeft meer en meer energie nodig. Datacentra verslinden elk meer energie dan een hele stad. De windmolenparken gaan ten koste van onze landschappen en het leven in de zeeën. Lang had ik gedacht dat de zee het enige overgebleven panorama biedt zoals onze verre voorouders het ook zagen, maar tot mijn groot verdriet is die mooie horizon naar de knoppen geholpen. De illusie van een door de techniek maakbare wereld die alle problemen zal oplossen, moet doorgeprikt worden. We hebben een generatie nodig die de technologie tot stilstand brengt en kiest voor het geestelijke. Na technologische vooruitgang wordt het nu tijd voor morele en spirituele vooruitgang. Daar hebben we de wijsheid uit het verleden hard voor nodig. Wat de morele en spirituele vooruitgang moge betekenen zal de nieuwe generatie wel zelf weten te ontdekken, zoals onder de hashtag 'slowliving' al te merken is. Misschien één tip: de smartphone thuis laten en met vrienden gaan chillen face to face. Dan is er een kans dat wordt ontdekt dat het waardevolle ligt in hoe we met onze naasten, - diegenen die nabij zijn, de naasten ver weg en de toekomstige generaties -, het best omgaan en ons verantwoordelijk gedragen.

Ik wens iedereen een heel gelukkig en geestelijk gezond 2025, vooral de aanstormende nieuwe generatie.

woensdag 1 januari 2025

In de koran staan tientallen geboden die tegenstrijdig zijn aan de Universele Rechten van de Mens, die zelf een uitvloeisel zijn van het christendom. Om die reden moet de islam uit Europa verdwijnen.

III. Mogelijke geschiedenis van de 21ste eeuw

In dit deel wil ik een voorspelling doen van ontwikkelingen in de 21ste eeuw indien de adviezen en inzichten van mijn dagboek aantekeningen zouden kloppen, aanvaard worden en uitgevoerd. Ik doe hieronder alsof ik in het jaar 2124 een geschiedenisboek schrijf over de voorbije eeuw.

Een geschiedenisboek is bedoeld om het heden te begrijpen door studie van het verleden. Die studie moet gebaseerd zijn op objectieve feiten. Waardeoordelen kunnen we best achterwege laten. Achteraf is het makkelijk praten omdat we weten hoe het is afgelopen. Sommigen van onze vakgenoten noemen de periode 1980-2040 het krankzinnige tijdperk. Zover willen we niet gaan. Natuurlijk is vanuit onze huidige kennis en inzichten datgene wat honderd jaar geleden, in 2024, normaal werd gevonden voor ons compleet gestoord. We beperken ons echter liever tot de vraag waarom dit toen normaal werd gevonden.

De eerste helft van de eenentwintigste eeuw is voor historici een dankbaar onderwerp. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Dat werd toentertijd niet gezien. De mensen leefden in de ontkenning. Ze maakten zichzelf wijs dat het juiste beleid werd gevoerd. Dit mag echter geen reden zijn om de mensen uit die tijd belachelijk te maken. Mensen zijn nu eenmaal gevoelig voor sprookjes en geloven graag mensen die fabeltjes verkopen. In onze tijd kunnen we op onze klompen aanvoelen wat er allemaal mis ging en hoe mensen voor de gek werden gehouden.

Onze ouders, grootouders en overgrootouders hebben apocalyptische tijden meegemaakt. Onze westerse beschaving stond op de rand van de afgrond. Andere volkeren verwachtten niet meer het heil van de beschaving die stond voor Verlichting, voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid. Zij zochten hun toevlucht in ideologieën die ofwel puur gebaseerd waren op rationaliteit zonder morele bekommernissen, ofwel de wilde stammen lieten terugvallen in magie en animisme. Het afwijzen van de westerse Verlichting en democratie maakte het voor die volkeren nog erger. Hoe minder Europa, lees: het christendom,

een rol van betekenis speelde op het wereldtoneel, hoe dieper de mensheid wegzakte in onbeschaafdheid en corruptie.

Over honderd jaar zal men de huidige tijd ten volle waarderen. Dan zal er niets fundamenteel veranderd zijn en zullen er geen argumenten zijn om ons tijdperk een negatieve label te geven. Dat komt omdat we nu het hoogste niveau hebben bereikt dat voor een menselijke beschaving mogelijk is. Om dit zo te houden is het van groot belang het verleden niet te vergeten. Dat is de roeping van elke rechtgeaarde historicus. We hopen met deze beknopte geschiedenis van de 21ste eeuw te bereiken dat de huidige en toekomstige generaties zullen beseffen waar we vandaan komen en waarom we het nu zo goed hebben.

Algemene tendenzen in de eerste helft van de 21ste eeuw

Het jaartal is achteraf niet meer precies vast te stellen, maar ergens in de eerste helft van de 21ste eeuw begon het te broeien in Europa. In Frankrijk brak een burgeroorlog uit. Het leger en de politie kozen de kant van wat daar werd genoemd 'les Français de souche', dat zijn echte Fransen waarvan de voorouders ook Fransen waren. Veel moslims vluchten in paniek weg naar Noord-Afrika. De voorsteden werden uitgekamd op illegalen. Aangezien Marokko, Algerije en Tunesië weigerden hun landgenoten toe te laten, greep het Franse leger in. Een kustgebied in Tunesië werd bezet en via een luchtbrug werden de overige moslims uit Frankrijk daarheen gebracht en ondergebracht in resorts en hotels. Wie vanuit Tunesië bereid was om vrijwillig naar het land van herkomst te gaan, kreeg een broodtrommeltje mee, waar ze heel blij mee waren, en wat zakgeld. Als deze operatie was voltooid, keerden de militairen terug naar hun vaderland.

Ten gevolge van oorlogen en mislukte oogsten namen de al zeer hoge immigratiestromen van het Midden-Oosten en zwart Afrika naar de andere Europese landen verder toe. De gevolgen van de klimaatverandering maakten hele gebieden in het Midden-Oosten en Afrika onleefbaar.

Steeds meer regeringsleiders in Europa behoorden tot het radicaal-rechtse blok. In het Europees parlement kreeg radicaal-rechts, ook wel verstandig-

rechts genoemd, de meerderheid. De Europese Unie werd een onhoudbare constructie. Noordelijke landen in Europa, onder aanvoering van Duitsland, zochten toenadering met Rusland. Meer en meer stemmen gingen op voor de vorming van een Europese Confederatie van soevereine landen met inbegrip van Rusland en Israël.

De NAVO werd ontbonden omdat de Verenigde Staten verstek lieten gaan, want binnenlandse problemen werden daar onbeheersbaar. De Europese landen organiseerden een effectieve samenwerking voor defensie en economie. Met Rusland werd een verdrag gesloten om samen te werken en een confederatie voor te bereiden. De NAVO was nu de GEVO of de Groot Europese Verdragsorganisatie.

Grote problemen werden beter aangepakt. Illegalen en economische vluchtelingen gingen op transport naar Siberische werkkampen, van waaruit ze na enige tijd konden terugkeren naar de landen van herkomst.

De moslims voelden zich minder en minder thuis in Europa, vooral na wat was gebeurd in Frankrijk. Dit bereikte een hoogtepunt toen Europa dankzij een meerderheid van radicaal-rechtse regeringen, werd uitgeroepen tot een joods-christelijke beschaving. In een eerste fase werd de aanwezigheid van miljoenen moslims nog gedoogd. Er werden echter voortdurend vreselijke aanslagen gepleegd door islamisten. Zij dachten dat de meer dan honderdmiljoen moslims op Europese bodem allen samen een jihad zouden voeren tegen het Westen. Dit was echter niet het geval. De gezamenlijke Europese regeringen bedachten een plan om alle moslims, ook de derde of vierde generatie van de immigranten, terug te laten keren naar de landen van herkomst. Het met de Russen uitgebreid Europees leger zou zorgen voor de veiligheid in die landen en voor eerlijke verkiezingen, zodat de teruggekeerde moslims, met hun ervaring uit Europa, hun landen van herkomst zelf zouden kunnen leiden en tot bloei brengen. Verderop in dit geschiedenisboek zullen we aantonen hoe op deze wijze in de Derde Wereld voor het eerst een nieuw, welvarend en vredig tijdperk kon aanbreken. Het was vooral in het Midden-Oosten dat een grootse renaissance doorbrak van de islamitische beschaving.

Helaas werd in 2028 door Iran en Pakistan een fenomenale aanslag beraamd, wat verderop wordt besproken, die aanleiding gaf voor een radicale ingreep. Europa werd binnen drie maanden moslimvrij.

De gevolgen van de klimaatverandering werden steeds meer voelbaar. De mensen werden er zich meer en meer van bewust dat het heil niet verwacht kon worden van politici, van klimaatconferenties of van klimaatverdragen. Al meerdere decennia waren de burgers gesust met mooie voornemens. Zij voelden zich voor de gek gehouden. Ondertussen nam de dreiging toe. Nooit eerder werden in de wereld zoveel kolen verstoekt en de olieraffinaderijen draaiden op volle toeren, ondanks alle mooie afspraken. De opkomende economieën wilden mee in de vaart der volkeren.

Totaal onverwacht ontstond een nieuwe klimaatbeweging. Nu vanuit de burgers zelf. De jongere generatie speelde hierin een hoofdrol en inspireerde de volwassenen. Het besef groeide dat alleen een drastische vermindering van het consumptiegedrag en van het reizen een verdere klimaatverandering zou kunnen tegenhouden. Meer en meer mensen kochten slechts wat absoluut noodzakelijk was en ondernamen slechts de absoluut noodzakelijke reizen. Het gevolg hiervan was dat in Europa de industriële productie met 90 procent afnam. Op de snelwegen was er nauwelijks verkeer. Er gingen stemmen op om de snelwegen af te breken en er natuurparken en wandelgebieden van te maken. Europa zou op die manier doorkruist worden met eindeloze brede linten natuurgebied. De Duitsers waren de eersten om dit plan uit te voeren. Het werd een enorm succes dat andere landen inspireerde.

Er vonden nu ontwikkelingen plaats die niemand zich had kunnen voorstellen. In de steden was de sterrenhemel opnieuw te zien. De lucht was niet meer verontreinigd. Longziekten werden zeldzaam. Nieuwe pandemieën werden snel opgespoord en bedwongen. De mensen maakten tijdens weekends en vakanties lange wandelingen in de eigen streek. De mensen verbreedden met elkaar. De horeca speelde hierop in met passende accommodatie en nieuwe vestigingen.

De economie kreeg een andere grondslag. Economische groei was niet meer het doel, want dit was de oorzaak geweest van alle klimaatellende, van de

vervuiling van ons ecosysteem en van het uitsterven van talloze plantensoorten en dieren. Het hoofdprincipe was dat er voldoende voedsel moest zijn voor iedereen. De nadruk lag op regionale productie en ecologische landbouw. Gebieden waar er een overproductie was van graan, rijst of andere gewassen konden via internationale netwerken van solidariteit er voor zorgen dat nergens nog honger werd geleden.

Doordat er minder behoefte was aan materiële goederen, was een 18-urige werkweek voldoende om rond te komen. De ouders konden hierdoor hun kinderen zelf opvoeden. In hun vrije tijd konden velen een bijdrage leveren aan zogenaamde 'netwerken van solidariteit'. In deze netwerken werkten vrijwilligers in allerlei gebieden waar behoefte aan was. De landbouwers konden op hen rekenen, maar ook op totaal andere terreinen waren deze netwerken actief. Zo kregen leerlingen die er behoefte aan hadden huiswerkbegeleiding en bijlessen. Vakmensen deden gratis onderhoudswerk. In de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg werd het mogelijk beroep te doen op vrijwilligers die in de buurt van hun cliënten woonden. Jongeren met gedragsproblemen en jeugdige delinquenten stonden hierdoor onder extra pedagogisch toezicht. Hun ouders kregen de nodige ondersteuning.

Depressieve mensen voelden zich niet meer aan hun lot overgelaten. Dankzij de netwerken van solidariteit waren er geen wachtlijsten meer in de geestelijke gezondheidszorg. Een totaal andere strategie werd mogelijk: naast de traditionele psychotherapieën werden in de hulpverlening mensen betrokken met wie de cliënten een band hadden. Doordat deze vrijwilligers woonden in de buurt van de cliënten, konden deze laatsten desnoods levenslang gevolgd en ondersteund worden. Na enkele jaren bleek dat met deze nieuwe aanpak de jeugdcriminaliteit en het aantal volwassenen met psychische stoornissen drastisch waren afgenomen.

Ook op onderwijsgebied traden in deze 21ste eeuw radicale veranderingen op. Er kwamen aparte scholen voor meisjes en jongens. Dat kwam omdat een nieuwe pedagogische visie door een meerderheid werd gedragen. Het hoofdprincipe was dat elk kind zijn specifieke talenten moet kunnen ontplooiën. De leerprestaties van jongens verbeterden significant. Het aantal

kinderen met ADHD daalde vrij onverwacht. Psychologen verklaarden dit doordat meer jongens nu bij mannelijke leerkrachten zaten; deze leerkrachten konden beter omgaan met drukke jongetjes en reageerden er minder emotioneel of hysterisch op. Voor meisjes was de gescheiden opvoeding ook een zegen. Zij konden meer zichzelf zijn, wat hun persoonlijkheidsontwikkeling ten goede kwam.

Het christelijk onderwijs werd weer christelijk na een lange periode waarin de eigen identiteit op schandalige wijze werd verloochend. Studie van het evangelie en dagelijks bidden kregen weer een centrale plaats in de vorming van de leerlingen. In deze scholen werd de toekomstige elite opgeleid van een Europa dat zich had uitgeroepen tot een joods-christelijke beschaving. Verder was het belangrijk dat voorkomen werd dat jongeren in een fase waarin ze nog niet de nodige rijpheid hadden bereikt, relaties zouden aangaan die meestal uitliepen op teleurstelling. Vooral meisjes waren kwetsbaar voor misbruik en ontrouw. Opvoeding was in de eerste plaats bedoeld om normen en waarden over te dragen. Respect voor de medemens, trouw in de relaties en bereidheid om het eigenbelang op te offeren voor het welzijn van anderen vormden het credo van de opvoeding. Wie seks had vóór de leeftijd van 18 jaar werd tot die leeftijd geplaatst in een gesloten internaat. De huwelijksmoraal werd duidelijk vastgesteld en door ouders en leerkrachten overgedragen. Wie een intieme relatie aanging, moest er zich van bewust zijn dat liefde onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig is. Er kon daarom nooit een argument gevonden worden om een liefdesrelatie te verbreken of om te scheiden. De liefde moest heel serieus genomen worden, vandaar de eis die opvoeders oplegden om pas op rijpere leeftijd een intieme relatie aan te gaan. Deze visie en de nieuwe pedagogische aanpak werden een groot succes. Uiteindelijk had niemand er nog problemen mee dat jongens en meisjes tot de leeftijd van 18 jaar zo min mogelijk contact met elkaar hadden. Later bleek dat de meeste huwelijken stand hielden, in tegenstelling tot vroeger waar het aantal echtscheidingen volledig uit de hand was gelopen. De relaties waren beter gefundeerd op vertrouwen en engagement voor de partner. Dit had een gunstig effect op de geestelijke gezondheid en vooral ook op de ontwikkeling

van de kinderen die door deze ouders in een stabiele, veilige en warme omgeving werden opgevoed. Ook in het christelijk onderwijs werd die veiligheid en stabiliteit nagestreefd. Leerkrachten die scheiden kregen ontslag, want ze waren geen voorbeeld meer van het wezen van de liefde voor elkaar. Vanuit deze tijd gezien is duidelijk dat in de 21ste eeuw een nieuwe wind waaide. Politiek was geen strijd meer tussen tegenstanders, maar een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart te verwezenlijken. Economie was niet meer bedoeld om maximale winst te maken voor de aandeelhouders, maar om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. Een essentiële politieke beslissing was om een maximaal inkomen in te stellen. Het inkomen van roerend en onroerend goed werd opgeteld bij het salaris en het totaal mocht een maximum bedrag niet overschrijden. Deze maatregel stuitte in eerste instantie op grote weerstand, vooral bij de rijkste mensen. Uiteindelijk bleek dat met deze beslissing de mensen, ook de rijksten onder ons, zich bevrijd voelden van de enorme druk om steeds meer en meer te willen bezitten. Nu was het niet meer de één procent superrijken die een enorm deel van de rijkdom bezat, want er kwam een internationaal fonds van solidariteit. Internationaal opererende netwerken van solidariteit konden hier gebruik van maken. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen was dat landen waar de voedselproductie de eigen behoeften overtrof, dit gratis konden exporteren naar landen waar hongersnood heerste. Vanaf dat moment was voor iedereen, overal in de wereld, duidelijk dat het voedsel eerlijk verdeeld werd en dat niemand ooit nog honger hoefde te lijden. Om de volkeren niet eeuwig afhankelijk te maken van landbouwproductie elders, zorgden de internationale netwerken van solidariteit ervoor dat passende landbouw met geschikte zaden en middelen tot stand kwam.

Al de bovengenoemde ontwikkelingen vonden hun hoogtepunt door de komst van Jezus van Nazareth. Een vijfde evangelie kon worden geschreven dat deze keer niet eindigde met de kruisiging van de Heiland. Met hulp van de Zoon Gods werden de laatste voorbereidingen getroffen voor het vestigen van het Koninkrijk Gods op aarde.

Populisten of staatsmannen?

In de jaren twintig van de vorige eeuw kwamen in westerse landen steeds meer politici aan de macht die door het establishment smalend populistten werden genoemd. Nu, honderd jaar later met onze kennis van het verloop van de geschiedenis weten we dat deze politici echte staatsmannen waren die de westerse beschaving en daarmee de gehele mensheid van een gewisse ondergang hebben gered. Deze politici beseften dat de regeringsleiders die tussen 1960 en 2025 de macht hadden, de westerse beschaving op de rand van de afgrond hadden gebracht met de waanzin van de multiculturele samenleving en hun onwankelbaar geloof in het dogma van economische groei. De zogenaamde populistten die daarna aan de macht kwamen gaven de blanken in Amerika en Europa hun trots en macht terug. Zij wisten dat het blanke ras het enige ras is dat vrede in de wereld kan brengen en vrijheid kan geven aan de gehele mensheid. Dit betekende niet dat het blanke ras superieur was. De blanke mensen hadden in het verleden het geluk gehad dat geloof en rede elkaar in evenwicht hielden. Het christelijk geloof was en is het fundament van een moraal van naastenliefde. De rede zorgde voor de middelen om die moraal in praktijk te brengen. Geloof zonder rede leidt tot fanatisme met alle ellende, agressie en terreur die dit teweegbrengt. Rede zonder geloof leidt tot een strijd van allen tegen allen en concentratie van macht en rijkdom bij een kleine minderheid die de rest onderdrukt. Een eerste en treffend voorbeeld van de nieuwe politiek was hoe de oorlog in Oekraïne beëindigd werd, kort nadat een 'populist' aan de macht kwam in de Verenigde Staten. Voor het eerst was er een westerse regeringsleider die openlijk erkende dat de NAVO de oorlog in Oekraïne had uitgelokt. Na deze officiële erkenning werd het makkelijk om met Rusland tot een overeenkomst te komen. Er werd een verdrag gesloten met Rusland waarbij afgesproken werd de status quo voor tien jaar te behouden. Tegelijkertijd werd Rusland uitgenodigd lid te worden van de nieuw opgerichte GEVO. Hierdoor ontstond een wereldmacht die het echte gevaar voor de mensheid een halt kon toeroepen. Dat gevaar bestond uit alle satanische krachten in de niet-westerse wereld die de mensen van hun vrijheid beroofden.

De nieuwe politici, als echte staatsmannen, drukten de mensen met hun neus op de feiten. Het is niet het Westen dat verweten moet worden systemisch racistisch of fascistisch te zijn. Extreem racisme en fascisme zijn inherent aan niet-westerse landen en dit geldt voor landen van Afrika, de islamitische landen tot het Verre Oosten en zelfs in Zuid-Amerika. Alleen een machtig westers machtsblok kon voor de gehele mensheid verlossing brengen van de plaag van racisme, discriminatie en machtsmisbruik.

Hetzelfde beleid werd in die jaren gevoerd betreffende de oorlog tegen Israël. De nieuwe, goddank rechtse politici maakten duidelijk dat het hier gaat om een godsdienstoorlog. Sinds 1970 waren nagenoeg alle joden en christenen uit de islamitische landen verdreven, meestal met confiscatie van hun bezittingen. De oorlog tegen Israël had tot doel het laatste minuscule stukje van het Midden-Oosten Judenfrei te maken. Gelukkig besloten de nieuwe machthebbers in het Westen Israël lid te maken van de NAVO en later van de GEVO. Dit was een meesterzet, want daarmee werd eindelijk een buffer opgeworpen tegen de duisternis die de gehele mensheid bedreigde. Die duisternis stond diametraal tegenover de waarden van de Verlichting en de joods-christelijke ethiek van liefde voor de medemens ongeacht zijn afkomst, religie of politieke opvattingen.

Een enorm probleem dat veroorzaakt was door een ondoordacht beleid van het establishment was de aanwezigheid van meer dan honderd miljoen moslims die zich sinds 1960 in Europa en Noord-Amerika begonnen te vestigen. Het leek alsof de verovering van het Westen door de islam een voldongen feit was. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gebeurden er echter verschrikkelijke tragedies. Alhoewel de overgrote meerderheid van de moslims zich verre hield van geweld, was er een minderheid die tot alles in staat was. Als slechts vijf procent van de moslims islamistisch is, dan betekende dit dat er op Europese bodem vijf miljoen potentiële terroristen aanwezig waren. Dat aantal kon de politie en het leger op den duur niet meer aan. Terroristische aanslagen volgden elkaar op. Geen priester of dominee was nog veilig. Kerken werden geteisterd door vandalisme en al te vaak werd er brand gesticht. Het enige wat het establishment deed tegen deze vervolging van de christenen,

was laf weggijken. Het volk kreeg dit door en stemde massaal op politici die het heft terug in handen wilden nemen.

Het was voor het Westen een enorm geluk dat op het juiste moment in veel landen staatsmannen aan de macht kwamen. Zij hebben onze beschaving net op tijd gered. Zij hadden de moed de erfenis van het verleden te verdedigen en verder te vervolmaken. De Founding Fathers van de Verenigde Staten waren christenen die het fundament hebben gelegd voor het meest democratische land uit de wereldgeschiedenis, waar de mensen waarlijk vrij zijn en voor ieder die het wil de kansen voor het grijpen liggen. In Europa hebben onze christelijke voorouders gedurende tweeduizend jaar een ongeëvenaarde beschaving opgebouwd. Deze erfenis werd dankzij het nieuwe politieke beleid en het inspirerende charisma van de politieke leiders opnieuw gekoesterd. De Europese volkeren en de blanken in Noord-Amerika hervonden hun heilige plicht om die erfenis verder te zetten en te vervolmaken, want zij wisten dat de gehele mensheid afhankelijk is van het Licht dat de westerse beschaving brengt. Zonder de waarden van de Verlichting en de joods-christelijke ethiek zou de wereld verder afgestevend zijn op een door de mensen veroorzaakte apocalyps.

Het waren eerst en vooral de christenen die zich bewust werden van de roeping van de westerse mens. Hun voorbeeld inspireerde de gehele bevolking. Stilaan werd de tijd rijp voor een religieus reveil waarbij duidelijk werd dat er slechts Één iemand is die de genade en de kracht kan geven bij de heilige opdracht van de westerse mens: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.

Van seksuele revolutie naar het nieuwe normaal

De anticonceptiepil kwam in 1960 op de markt. Dit technisch middel had een enorme invloed op het seksueel gedrag van de mensen. Ook de positie van de vrouw veranderde grondig. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid had de mens zelf volledige controle over zijn voortplantingsfuncties. Een van de gevolgen was dat seksualiteit los kwam te staan van de voortplanting. Mannen en vrouwen kregen dankzij de pil de vrijheid om te genieten zonder

angst voor bevruchting. De jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw werden daarom terecht de jaren van de seksuele revolutie genoemd. In de eerste decennia van de 21ste eeuw kwam de kater. Om dit laatste te verklaren moeten we eerst dieper ingaan op de gevolgen deze revolutie. De Kerk speelde hierin een profetische rol.

De reactie van de Kerk op het gebruik van de pil had nauwelijks invloed. De nieuwe vrijheid was te aantrekkelijk. De belangrijkste kritiek van de Kerk was dat de mens niet zomaar in vrijheid kan beschikken over de bronnen van het leven. Het is een goddelijke opdracht om het leven voort te planten. Deze opdracht is om die reden een heilige opdracht, die bekrachtigd wordt in het huwelijk. Het verwekken van nieuw leven is niet gebaseerd op de willekeur van de mens. De mensen zijn niet de makers van deze bronnen van leven. Zij dragen het slechts over. Volgens de christenen is de mens die zich voortplant mede-schepper van nieuwe kinderen van God. De mens biedt op die manier nieuwe mensen de kans om het eeuwig geluk in de hemel te kennen. God heeft ons dit vertrouwen gegeven en dat is een afdoende reden om kinderen op de wereld te zetten en ze tot goede mensen op te voeden.

Er werd geen gehoor gegeven aan deze oproepen van de Kerk. De wetenschap bracht steeds nieuwe mogelijkheden, die uiteraard nieuwe morele vragen oproepen. Kunstmatige bevruchting werd mogelijk. Er kwamen reageerbuisbaby's, draagmoeders, spermadonoren, sperma- en eicelbanken. Met kunstmatige bevruchting was er geen seksualiteit meer nodig om kinderen te verwekken. Nieuwe afstammingsmogelijkheden doken op, bijvoorbeeld bij een draagmoeder kan een baby drie moeders hebben: diegene die de eicel geeft, de draagmoeder en de moeder die het kind opvoedt. Dat kind kan ook twee vaders hebben. Bij lesbiennes heeft het kind twee moeders en geen vader. De medici kunnen de bevruchting manipuleren om het 'ideale' kind te verwekken. In al deze gevallen worden de bronnen van leven door de techniek gebruikt. Dit legt de basis voor het transhumanisme: de door de techniek verbeterde mensen die niet meer door ouders worden verwekt. Die technische reproductie valt onder de verantwoordelijkheid van de samenleving. De Kerk

verzette zich tegen deze scheiding van de reproductie en de eenheid van man en vrouw in het huwelijk.

Zonder voortplanting sterft de mensheid uit. Dan verzaken we volgens de bijbel aan de plicht van God die, toen Adam en Eva werden verdreven uit de Hof van Eden, heeft gezegd: 'Gaaf en vermenigvuldigt u'. Vroeger werd gevreesd voor overbevolking. Al in de eerste decennia van de 21ste eeuw bleek dat dit gevaar ongegrond was. Een veel groter gevaar was de vergrijzing in de westerse landen. Het verschil in het geboortecijfer van westerse landen in vergelijking met het Midden-Oosten en Afrika, bedreigde de wereldvrede. Met de urbanisatie die ook in de Derde Wereld voortschrijdt zou dit verschil geleidelijk aan verdwijnen. Aan de ene kant nam de westerse mens het risico om minder talrijk te worden en ouder te worden, terwijl aan onze grenzen een toenemende jongere generatie stond te dringen. In Europa maakte men aanvankelijk zich weinig zorgen over dit rijzend probleem. Er heerste een soort fatalisme. De mensen wilden genieten van het moment zelf, ontlast van het verleden en van de toekomst. Er was nauwelijks nog geloof in de opdracht van de mens om de schepping verder te zetten.

Dit fatalisme bleek al gauw onhoudbaar te zijn. Aan de ene kant nam de massa-immigratie onheilspellende vormen aan. Aan de andere kant leidde de eenzijdige en overdreven nadruk op het individuele genot en op de seksuele vrijheid tot allerlei excessen. Het eerste probleem behandelen we in een andere paragraaf. Hier wordt dieper ingegaan op historische ontwikkelingen na de seksuele revolutie en hoe dit heeft geleid tot een radicale mentaliteitswijziging in de loop van de 21ste eeuw.

De seksuele revolutie had tot gevolg dat seksualiteit de prioriteit had in het leven van een echtpaar. Seksueel genot was de belangrijkste waarde. Vader of moeder willen worden, verdween uit het bewustzijn. Het resultaat was dat reeds tegen het einde van de 20ste eeuw het aantal scheidingen de spuigaten uitliep. Als de partner niet meer voldeed aan de seksuele behoeften, werd voor een ander gekozen. Aangezien er geen of slechts een paar kinderen waren, was scheiding geen probleem. Ook was er meer sprake van misbruik, mishandeling en haat tussen mannen en vrouwen. In het begin van de 21ste

eeuw ontstond om die reden de MeToo-beweging. Dit was een reactie op de vrijheid die mannen zich permitteerden om vrouwen louter als lustobject te zien.

Het werd stilaan nog gekker. Nu, in het jaar 2124, kunnen we er hartelijk om lachen, maar toen werden de nieuwe ontwikkelingen heel serieus genomen. Omdat seksualiteit los werd gezien van de voortplanting en niet meer gebonden was aan het huwelijk tussen man en vrouw, doken allerlei nieuwe rolmodellen op. Aanvankelijk bleef het bij LGBT (lesbisch, gay, biseksueel, transgender), tot uiteindelijk het hele alfabet was opgebruikt. Queers werden uitgenodigd in kleuterklasjes om met draaiende konten de kinderen te vermaken. De homobeweging gaf zelf voorlichting aan de leerlingen, zodat meer en meer pubers begonnen te twijfelen aan hun seksuele identiteit. Om niemand te kwetsen waren er op scholen en andere publieke ruimten genderneutrale toiletten. Op de trein was het verboden om 'dames en heren' of 'jongens en meisjes' om te roepen. De conducteur was verplicht allen met 'beste reizigers' aan te spreken.

Aan deze gekte kwam een einde toen een populair politicus tijdens een bijeenkomst uitriep dat er een einde moest komen aan al die 'zottigheden'. Hij werd enkele weken later met overweldigende meerderheid gekozen. Zijn optreden had in heel Europa een sneeuwbaaleffect. Het was ongelooflijk hoe snel en hoe makkelijk de mensen overstapten naar het nieuwe normaal. Jongens waren weer jongens. Meisjes waren meisjes. Mannen waren mannen. Vrouwen waren vrouwen. Nu vinden we dit volkomen normaal en natuurlijk. We kunnen ons niet voorstellen dat in de vorige eeuw zovelen in verwarring waren.

Deze radicale ommekeer had geen negatieve gevolgen voor de LGBTenzovoort'ers. Zij mochten zijn wie ze zijn en er was geen sprake van discriminatie. Het was voldoende dat influencers, invloedrijke politici, idolen en andere belangrijke rolmodellen in de samenleving de mens zagen als geschapen als man of als vrouw en dat een kleine minderheid daar van afweek. Net zoals zwakzinnigen, die slechts vijf procent van de bevolking uitmaken, door iedereen worden aanvaard en hun eigen scholen hebben, zo

kunnen mensen met een afwijkende seksuele geaardheid ook aanvaard worden en kunnen zij in hun eigen kringen blijven, zonder anderen daarmee lastig te vallen. Van mongolen verwachten wij niet dat zij omwille van hun geaardheid een rol zouden spelen in de politiek of dat zij als rolmodellen zouden opgevoerd worden in de scholen. Van LGBTenvoort-ers kunnen we daarom ook niet verwachten dat zij de politiek en het onderwijsbeleid zullen bepalen. Hun geaardheid staat los van waar het in de samenleving in hoofdzaak om gaat. Een concreet voorbeeld kan dit verduidelijken: indien mongolen een jaarlijkse mongolen-pride optocht zouden organiseren, zou dit enorm veel volk trekken. Toch is dit niet aan te bevelen omdat het toch een soort van 'aapjes kijken' is. Waarom moeten LGBTenzovoort-ers dan een gay-pride houden? De stad Amsterdam was de eerste om een einde te maken aan deze optocht toen het inzicht doordrong dat ten eerste de meeste toeschouwers kwamen kijken naar 'die gekken' en ten tweede omdat veel homo's en lesbiennes liever normaal wilden doen zonder zich in het openbaar te moeten masturberen. Andere Europese steden volgden spoedig daarna het inspirerende voorbeeld van Amsterdam.

Het nieuwe normaal had ook een ander, totaal onverwacht gevolg. Een gevolg dat van groot belang leek te zijn voor het ontstaan van een spiritueel tijdperk, na het hedonisme en materialisme die zo kenmerkend waren voor de periode die achter ons ligt. Over dit spirituele tijdperk zullen we het in een van de volgende paragrafen hebben. Het betreft een reactie op de seksuele revolutie die was ontaard in de meest gekke uitspattingen en helaas ook de huwelijksmoraal grondig aantastte. Meer en meer jongeren keerden zich af van de maatschappelijke nadruk op seksualiteit. De geschiedenis van een ver verleden kan heel veel verklaren. Gedurende de meer dan duizend jaar die voorafging aan de seksuele revolutie kozen jaarlijks duizenden jonge vrouwen en mannen voor het kloosterleven. Daar legden zij de geloften af van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede. Dit betekende een totale inzet voor anderen in de zorg of in het onderwijs. In slotkloosters beperkten de monniken en nonnen zich tot het bidden en zingen om de genade van God over de wereld af te smeken. In het onderwijs en de ziekenzorg werkten broeders en nonnen gratis

en voor niks. Ze waren 24 uur per dag zeven dagen in de week beschikbaar en ze namen geen vakanties.

Met de seksuele revolutie lagen dezelfde meisjes die voorheen non geworden zouden zijn, te rollebollen met opeenvolgende vriendjes om zoveel mogelijk te genieten wat het leven hen bracht. Hier kwam een tegenreactie op. Het idealisme en de behoefte om zich met totale inzet op te offeren voor de medemensen waren nooit verdwenen geweest. De nieuwe tijd gaf het duwtje in de rug om tot herbezinning te komen. Dat totale engagement werd opnieuw gezien als het hoogste wat een mens kan bereiken. Overal in de Europese landen richtten jonge vrouwen en jonge mannen gemeenschappen op als eigen netwerken van solidariteit die in de zorgsector en het onderwijs, zowel nationaal als internationaal zich zouden inzetten. Ook zij legden de geloften af van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede om die totale inzet mogelijk te maken. Dankzij deze gemeenschappen werden wachtlijsten opgegeven, kwam in de zorgsector het menselijk contact weer centraal te staan en werd op scholen de pedagogische opdracht weer als het belangrijkste beschouwd.

Vrouwenemancipatie op een dwaalspoor

Een van de belangrijkste verworvenheden van de 20ste eeuw was de emancipatie van de vrouw. Helaas raakte die beweging in de 21ste eeuw op een dwaalspoor. Hier kwam een einde aan toen vanuit de politiek en het bedrijfsleven weerstand kwam tegen de overdreven invloed van vrouwen. Het duurde tot ver in de 21ste eeuw voordat de noodzakelijke wettelijke maatregelen werden ingevoerd om paal en perk te stellen aan vrouwelijke hysterie.

We kunnen echter niet omheen de talrijke voordelen van de vrouwenemancipatie. Dankzij de vrouwenemancipatie werd de vrouw bevrijd uit haar gehoorzame en onderdanige rol. Zij kreeg gelijke kansen om haar talenten te ontplooien. Er kwam een einde aan onderdrukking en met de meToo-beweging kwam een maatschappelijke veroordeling op gang van ongewenste seksuele intimidatie. Het bewustzijn dat vrouwen met respect en als gelijkwaardig moeten worden behandeld werd algemeen, althans in de

westerse beschaafde landen. Er werd alert gereageerd als sommige mannen het nog niet hadden begrepen. Vooral in de mediawereld kwamen bekende figuren er vaak bekaaid van af en zij werden met beschaamde kaken aan de virtuele schandpaal genageld.

De vrouwenemancipatie was het zoveelste bewijs van de superioriteit van de blanke, Europese beschaving. Dat in onze straten opnieuw zwart geklede en gesluierde vrouwen rondliepen, die daarmee hun slaafse volgzaamheid wilden bewijzen, was voor velen het bewijs dat de islam hier niet thuishoorde. Hun aanwezigheid was een extra stimulans om aan de wereld het voorbeeld te geven van hoe geëmancipeerde vrouwen mannen niet alleen kunnen evenaren, maar ook op sommige gebieden overtreffen.

De vrouwenemancipatie had echter ook een keerzijde. Na de tijd waar er nog nauwelijks vrouwen waren op de universiteit kwam rond de eeuwwisseling een tijd waar 70 procent van de studenten van het vrouwelijk geslacht was en meer en meer professoren van het zwakke geslacht een leerstoel bekleedden. Dat leidde tot een soort verkleutering van de Alma Mater. Het gevoel kreeg de hoofdrol en rationaliteit verdween naar de achtergrond. De universiteit moest nu een veilige plaats zijn waar dissidenten gewerd worden. Dat daarmee de kern van het universitair onderwijs en onderzoek werd aangetast, ontging de meesten.

Rond 2027 ontstond een felle tegenreactie. Conservatieve krachten vonden dat studenten juist geconfronteerd moesten worden met de meest gekke tegenstrijdigheden en met de meest linkse en radicaal rechtse ideeën. Zij toonden aan dat het beste en innoverend onderzoek al sinds mensenheugenis werd verricht door eigenzinnige wetenschappers die tegen de stroom invaren en vragen proberen te beantwoorden die niemand durft te stellen.

Conservatieve politici stelden voor een 18-urige werkweek wettelijk vast te leggen. Bij zo'n werkweek konden beide ouders hun kinderen zelf opvoeden. Deze maatregel paste goed bij het nieuwe economisch beleid dat gericht was op veel minder productie en een eerlijker verdeling van de rijkdom.

Nadat tot in de Raden van Bestuur en in de regeringen het aantal vrouwen ongeveer gelijk was aan het aantal mannen, werd een ander nadeel van de

vrouwenemancipatie meer en meer duidelijk. Vrouwen laten zich makkelijker door emoties leiden. Dit heeft zijn goede kanten, bijvoorbeeld door meer rekening te houden met de gevoelens van mensen. Het nadeel is dat als de emoties te hoog oplopen de rationaliteit ver te zoeken is. In de politiek leidde dit vaak tot fanatieke afwijzing van tegenstanders en dat gebeurde op geniepige wijze door dagelijkse pesterijen. Vrouwelijke politici gingen door tot de ander radeloos wegvluchtte of overspannen raakte. Mannen daarentegen kunnen fel ruziemaken, maar na korte tijd wordt een compromis gesloten en verder 'zand erover'.

Ook in het onderwijs en de jeugdzorg, waar de vrouwen op den duur oververtegenwoordigd waren, bleek tot welke ramp de vrouwenemancipatie had geleid. Vooral jongetjes waren hier het slachtoffer van. Het aantal jongens met ADHD steeg exponentieel en die arme kinderen werden gedwongen jarenlang ritalin te slikken. Psychologen kwamen gelukkig na zorgvuldig onderzoek tot de conclusie dat de hyperactieve gedrag van jongetjes in feite vrij normaal was, maar dat vrouwelijke leerkrachten daar niet mee konden omgaan en die kinderen dan maar naar hulpverleners doorstuurden. Meer in het algemeen werden ook voor andere gedrags- en emotionele stoornissen steeds meer kinderen en pubers naar de jeugdzorg verwezen, zodat lange wachtlijsten ontstonden. Een felle tegenbeweging kwam tot stand. Moedige psychologen maakten duidelijk dat de meeste kinderen en pubers die naar psychotherapeuten werden verwezen helemaal geen hulp nodig hadden. Men had het zelfs over 90 procent nutteloze verwijzingen. Bij die kinderen gingen de problemen vanzelf over. Kwamen ze toch terecht in de jeugdzorg, dan had dat negatieve effecten, terwijl niets doen beter was geweest. Al die ellende was te wijten aan hysterische reacties van vrouwelijk personeel in het onderwijs, het maatschappelijke werk en de jeugdzorg.

Vanuit het bedrijfsleven kwam het voorstel het vrouwenquotum tot dertig procent te beperken. Bij dit quotum bleven er nog genoeg mannen over om de dames in toom te houden. Hier deed zich iets merkwaardig voor: het was precies het gezonde deel van de vrouwelijke bevolking dat dit voorstel toejuichte. Vrouwen waren de eersten om te erkennen dat hun

geslachtsgenoten veel te emotioneel, tot het hysterische toe, reageerden zodra er iets gebeurde dat niet naar hun zin was. Vrouwen hadden de sterke arm van een man nodig waar ze zich veilig voelden. Hun emoties konden ze dan beter de baas en als dit niet lukte was er altijd een man die hen op hun plaats zette. Rond het jaar 2050 had de vrouwenemancipatie, na jarenlang gezwalp, eindelijk een evenwichtig *modus vivendi* gevonden. De massale opkomst van 'tradvrouwen' stond er symbool voor.

De start van een idylle

In 2035 startte, als het ware vanuit het niets, een revolutionaire beweging die nooit eerder werd geëvenaard. Het leek alsof de Franse revolutie, de industrialisatie, het post-industriële tijdperk en de radicale maatschappelijke veranderingen die de informatie-technologie teweegbracht, slechts spelerei waren in vergelijking met wat nu stond te gebeuren. Vreemd genoeg had niemand het eerst door. De nieuwe revolutionaire beweging leek zo onnozel. Iets voor naïeve dromers. Spoedig bleek dat de mensheid een radicale verandering aan het ondergaan was. Sommige historici zien een analogie tussen wat tussen 2035 en het einde van de 21ste eeuw plaatsvond en het keerpunt in de geschiedenis van de mensheid die door Jezus van Nazareth tweeduizend jaar geleden werd ingeluid. Deze historici wijzen op twee overeenkomsten. Ten eerst ging het bij Jezus van Nazareth om een eenvoudige boodschap, gericht aan simpele lieden zoals analfabete vissers, doodarme mensen en devote vrouwen die Hem vergezelden op zijn tochten in een uithoek van het Romeinse rijk. Hij verkondigde geen ingewikkelde theorieën, ontwikkelde geen nieuwe concepten en verweet de geleerden van die tijd hun hypocrisie. De machthebbers uit die tijd liet Hij hun gang gaan, want 'Geef aan de keizer, wat de keizer toekomt'. Jezus had belangrijker prioriteiten. Niet het wereldse was van belang, maar het geestelijke en dat is niets anders dan de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige naastenliefde en liefde voor de schepping.

Ten tweede predikte de man uit Nazareth een moraal die de wereld op zijn kop zette. Het ging niet meer om 'oog om oog, tand om tand', of over 'the survival

of the fittest', maar om mededogen, liefde voor de vijand en zichzelf opofferen voor het welzijn van anderen. Jezus van Nazareth ging hierin heel ver. Hij gaf de rijken het advies hun bezittingen te verkopen en de opbrengst te verdelen onder de armen. Hij zei dat als iemand je een kaakslag geeft, je jouw andere wang naar hem moet toekeren. Deze moraal was voldoende reden om Hem te kruisigen. De rijken en de machtigen voelden zich bedreigd in hun bestaan. Toen het christendom toch overwon, waren de rijken en machtigen slim genoeg om de nieuwe leer te omarmen en te gebruiken als middel om hun rijkdom en macht te verstevigen. De mooiste moraal en de mooiste religie kunnen altijd gegijzeld worden door de Satan. Zo kon de katholieke kerk gedurende eeuwen als een criminele organisatie opereren, iets wat Voltaire overtuigend heeft aangetoond. Hetzelfde geldt in de moderne tijd voor de islam waar fanatici zoals islamisten de handlangers lijken te zijn van de Satan.

Het hoopvolle is echter dat de Kerk elke crisis heeft overwonnen. De evangelische boodschap is zo onovertroffen, dat het voor de mensen duidelijk is dat hier de oplossing ligt voor alle ellende in de wereld en de mensen de ware bevrijding biedt.

In het licht van de moderne tijd gaat het om een bevrijding uit het materialisme, het consumentisme en het individualisme. Vanaf 2035 kreeg deze beweging een nieuwe impuls en de volgende decennia bleek het even succesvol te zijn als het christendom gedurende haar bloeiperiode.

Het begon bij jongeren en het ging om heel simpele zaken. Op steeds meer plaatsen in de wereld namen groepen jongeren afstand van hun smartphone, tablet, games en pc. Zij vroegen hun ouders het tv-toestel uit de woonkamer te verwijderen. De woning was de plek om elkaar verhalen te vertellen, om mee te delen wat ze de voorbije dag hadden meegemaakt, om gewoon bij elkaar te zijn of om een gezelschapsspel samen te doen. Broers en zussen hielpen elkaar bij het huiswerk of overhoorden elkaar over de leerstof.

Familieleden en vrienden werden uitgenodigd.

De jongeren vormden groepen vrijwilligers om bij de land- en tuinbouw in de eigen regio te helpen bij het zaaien, oogsten of andere activiteiten. Andere groepen zochten bejaarden op om allerlei klusjes te doen of om hen uit de

eenzaamheid te halen. Zorgcentra konden op hen rekenen voor allerlei vormen van ondersteuning.

Deze jongeren wilden zo sober mogelijk leven. Met hun ouders spraken ze af slechts regionale producten te kopen en zelf het eten klaar te maken. Er kwam geen vlees meer op tafel. Er werd veel aandacht besteed aan gezonde voeding. Familie- en vrienden werden vaak uitgenodigd om samen een hartverwarmend etentje te organiseren.

De jongeren kochten slechts het hoogstnoodzakelijke. Er werd geen alcohol meer gebruikt en niemand dacht nog aan drugs. Hun activiteiten waren gericht op de eigen woning en de omgang met vrienden en familie. Er werd niet meer gereisd, want er was genoeg te doen in de eigen regio.

De regeringen raakten door de nieuwe mentaliteit onder jongeren geïnspireerd en stelden een tweejarige dienstplicht in om alle jongeren te betrekken bij de nieuwe beweging. Tijdens de dienstplicht konden zij een tweede beroep aanleren. Het ging om praktijkgerichte, kortdurende trainingen om elementaire vaardigheden aan te leren. Met deze beroepen konden ze later in de zogenaamde 'Netwerken van Solidariteit' hun eigen bijdrage leveren. Het ging om beroepen in de zorgsector, technische beroepen, vakmanschap, entertainment of agrarische beroepen in de land- en tuinbouw. Een bijkomend effect van de dienstplicht was dat meer en meer jongeren kozen voor een technische of beroepsopleiding. Iedereen beseftte dat het in de nieuwe tijd weinig zin heeft om nutteloze beroepen uit te oefenen. Door een drastische afname van het consumentisme werd duidelijk dat tot nog toe 70 procent van de werknemers nutteloos werk verrichtte of overbodige producten maakte. Vooral met de vergrijzing was deze situatie onverantwoord. De simpele oplossing voor de problemen die de vergrijzing veroorzaakte was beperking van de beroepen en dus ook van de opleidingen tot de meest noodzakelijke. Door de combinatie van beroepskeuzes gericht op wat noodzakelijk is voor de samenleving, de bijdragen van de netwerken van solidariteit op diverse maatschappelijke domeinen en een sterke reductie van het consumentisme, kon een 18-urige werkweek worden ingesteld. Deze maatregel had fantastische voordelen. De ouders konden zelf hun kinderen opvoeden en

volwassenen hadden tijd genoeg over om een solidaire bijdrage te leveren aan de netwerken van solidariteit. Bovendien was het niet meer noodzakelijk beroep te doen op immigranten, bijvoorbeeld in de zorgsector of in de land- en tuinbouw. Deze mensen konden nu in hun eigen landen bijdragen aan de opbouw en de realisatie van welzijn en welvaart voor hun landgenoten. Tegen het einde van de 21ste eeuw hadden de mensen het Aards Paradijs teruggevonden. Oude landschappen waren hersteld. Nagenoeg alle fabrieken waren gesloopt. Er was een einde gekomen aan de luchtvervuiling. Zelfs in de steden was 's nachts de sterrenhemel in volle glorie weer zichtbaar. De fauna bloeide op. Bossen en heidegronden leken opnieuw op wat voorheen slechts op oude schilderijen was te zien. In feite was de aarde teruggekeerd naar de toestand waarin de mensheid gedurende tienduizenden jaren had geleefd. Het verleden werd de toekomst.

Niemand begreep nog hoe de mensen gedurende amper tweehonderdvijftig jaar industrialisatie zo'n vernieling hadden kunnen aanrichten. Ze dachten welvaart gecreëerd te hebben en verdrongen de gigantische destructie die er het gevolg van was. Dank zij de jongere generatie had de mensheid in de tweede helft van de 21ste eeuw haar gezond verstand teruggevonden, was de planeet Aarde gered van de ondergang van alle leven en konden de mensen zich richten naar wat werkelijk de moeite waard was en het leven zinvol maakte: de inzet voor de Ander.

De zojuist geschetste maatschappelijke beweging, die zo eenvoudig en idealistisch begon, had een enorme impact op het dagelijks wel en wee van de bevolking. De mens herontdekte als het ware zichzelf. Het menselijke van de mens kwam weer op de voorgrond te staan. De nieuwe eenvoudige en sobere levensstijl, samen met de toenemende solidariteit met de mensen met wie men samenwoont, leidde tot een bevrijding uit de hebzucht, het egocentrisme en het individualisme. De criminaliteit nam zienderogen af. De mensen voelden aan dat anderen om hen geven, vooral dankzij de netwerken van solidariteit waarop allen een beroep konden doen en die actief eenzame mensen opzochten. De mensen leefden meer in harmonie met de natuur, met de dieren en werden goede rentmeesters van de landschappen.

Kinderen en adolescenten worden weer opgevoed

De 21ste eeuw bracht een schokkende ontwikkeling in het domein van opvoeding en onderwijs. Het was schokkend omdat zo lang verdrongen was geweest wat in feite voor de hand lag. In feite geldt voor veel levensbeschouwelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen dat een nieuw inzicht of een nieuwe ontdekking achteraf gezien de verbazing opwekt waarom de mensen het niet eerder te weten waren gekomen. De oorzaak hiervan ligt in de vooroordelen die als waarheid worden gezien, terwijl het vooroordelen zijn die precies belemmeren de waarheid te ontdekken. Wie ervan overtuigd is dat de aarde plat is, zoekt niet naar bewijzen van het tegendeel. Wie er zeker van is dat globalisering de toekomst is, ontkent dat er zoiets bestaat als nationale identiteit.

Wie deze patstelling wil doorbreken, kan rekenen op grote weerstand vanuit de samenleving en vooral vanuit het establishment. Het establishment ontleent nu eenmaal zijn bestaansrecht aan de vigerende vooroordelen. Onze machthebbers behouden hun status zolang zij de vooroordelen die leven onder de bevolking bevestigen. Dit wordt telkens duidelijk als een hoogwaardigheidsbekleder een toespraak houdt: het gaat om gemeenplaatsen die eenmaal doorgeprikt, niets anders blijken te zijn dan een ontkenning van wat voor de hand ligt.

Uiteindelijk zal de waarheid doorbreken, omdat anders de gehele samenleving wegzinkt in een moeras van leugens, bedrog en valse illusies. De multiculturele samenleving is het meest sprekende voorbeeld van hoe in de 20ste en de eerste helft van de 21ste eeuw een illusie leidde tot de bijna vernietiging van onze beschaving. Daarover later meer. In deze paragraaf richten we onze aandacht naar wat de kern vormt van de westerse beschaving, namelijk de overdracht van normen en waarden die in de loop van tweeduizend jaar onze beschaving hebben gevormd. Wat is hier de kern van de zaak en waarom is dit zo lang verwaarloosd in opvoeding en onderwijs?

De schokkende doorbraak in het domein van opvoeding en onderwijs was de erkenning dat het doel van de opvoeding is dat het kind een goed mens wordt.

Natuurlijk moest het kind zijn talenten ontplooiën, elementaire kennis opdoen en vaardigheden aanleren. Maar dit alles moest in dienst staan van de goedheid voor de medemensen. Deze doorbraak kwam erop neer dat de wijsheid weer voorrang kreeg op de rede. Een opvoeding die louter gebaseerd is op de rede leidt tot egocentrisme, individualisme, niets ontziende competitie en een gebrek aan mededogen. De wijsheid die in de westerse beschaving niets anders is dan de joods-christelijke ethiek, brengt menselijkheid en naastenliefde in de wereld.

Dat het kind een goed mens wordt vereist dat de volwassenen ervoor model staan. De nationale en internationale politiek gaven in de eerste decennia van de 21ste eeuw alles behalve een inspirerend voorbeeld van liefde en respect voor elkaar. Politiek was een strijd tussen tegenstanders in plaats van een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart voor allen te brengen. Zelfs de beste intenties van de andere partij werden per definitie verworpen. Niemand had toen door dat de politiek teruggevallen was tot het niveau van primitieve, wilde stammen onder een laagje vernis van ingebeelde morele superioriteit.

Deze politieke mores hadden grote invloed op de manier waarom volwassenen met elkaar omgaan. Tot in de scholen was er een strijd gaande om het eigenbelang. Elke groep of minderheid eiste de eigen rechten op. Over plichten werd nog nauwelijks gesproken. Zelfs ouders gingen zich bemoeien met wat in de klas gebeurde. Iedereen had een mening. Niemand inzicht.

De multiculturele samenleving maakte het nog moeilijker om de kernwaarde van de opvoeding en het onderwijs over te dragen. Deze samenleving betekende dat kinderen die uit een cultuur kwamen die noch de Verlichting en noch de democratie hadden gekend, samen in de groep zaten met kinderen die vier eeuwen vooruit waren in hun ontwikkeling. Vergeten werd dat sinds de tijd dat in Europa de meeste kinderen naar school konden gaan, de wijsheid van grote denkers via het onderwijs overgedragen werd naar alle lagen van de bevolking. Uiteraard konden kinderen en adolescenten niet omgaan met deze enorme verschillen in mentaliteit. Het pesten op scholen nam zienderogen toe. De schoolresultaten zakten naar beneden. Het aantal vroegtijdige

schoolverlaters, vooral onder allochtonen, werd ontoelaatbaar hoog. Het waren precies jongeren uit deze laatste groep die hun status zochten in criminaliteit en drugshandel. Dit werd een burgeroorlog op kleine schaal in de stadswijken. De bom ontplofte toen steeds vaker leerlingen voor de schoolpoort werden vermoord door leeftijdgenoten. Ook leerkrachten leefden onder deze dreiging. Het was niet meer mogelijk vrijuit te praten, met een kritische blik te kijken naar de geschiedenis, religieus fanatisme aan te klagen of een pleidooi te houden voor vaderlandsliefde en trots op de erfenis van het verleden. Het was levensgevaarlijk om verbitterde leerlingen een onvoldoende te geven. De diploma's hadden hierdoor nog nauwelijks waarde.

De voorstanders van de multiculturele samenleving begrepen hier niets van en keken lijdzaam toe. Zij dachten dat het zou overgaan. Wat ze niet begrepen was dat het pas over vier eeuwen zal overgaan. Misschien.

De lamentabele toestand waarin het onderwijs was terechtgekomen en de burgeroorlog die woedde tussen autochtone en allochtone leerlingen, tot zelfs in het basisonderwijs, waren de belangrijkste redenen om de multiculturele samenleving versneld af te bouwen. Uiteindelijk bleek dat de terugkeer van alle niet-westerse immigranten een zegen was voor zowel de kinderen in Europa als voor de kinderen in islamitische landen en in zwart Afrika.

Het onderwijs in Europa kwam stilaan weer tot bloei. Voor het eerst in de geschiedenis, met uitzondering van de koloniale periode, kregen alle kinderen in de Derde Wereld de kans om hun talenten te ontplooien. Hiermee werd de basis gelegd voor de echte en duurzame ontwikkeling van het Midden-Oosten en Afrika.

Er was al eerder een tegenbeweging ontstaan toen een aantal christelijke scholen besloot opnieuw christelijk te zijn. Hier werd de toekomstige elite gevormd die de kernwaarden van de westerse beschaving voor de toekomst zou bewaren. Deze scholen lieten zich inspireren door de jeshiva's of scholen voor orthodox joodse kinderen waar de studie van de Talmud en de Midras voorrang had op de traditionele vakken. Joodse kinderen leren van kleins af kritisch na te denken over bijbelse teksten. Rabbijnen weten dat elk kind een nieuwe uitleg kan ontdekken. Om die reden worden kinderen aangemoedigd

een eigen mening te vormen. Als deze kinderen later gewoon universitair onderwijs volgen, leveren ze vaak de hoogste prestaties, bijvoorbeeld in quantummechanica of nucleaire wetenschappen, ondanks het feit dat ze in een eerdere fase weinig kennis hebben opgedaan in de wiskunde en de natuurwetenschappen. Kritisch leren nadenken, een eigen mening vormen en diepgaande studie van de zeer ingewikkelde teksten van de Talmud hadden deze kinderen een nergens geëvenaarde vorming gegeven. Het is de combinatie van wijsheid uit oeroude teksten en kritische studie ervan die joodse kinderen zo sterk intellectueel stimuleert. Vandaar dat joden zo sterk vertegenwoordigd zijn onder de Nobelprijswinnaars.

Christelijke scholen die de studie van het Oude en Nieuwe Testament een centrale plaats gaven in het curriculum volgden het voorbeeld van de jeshiva's. Er kwam terug passie in het onderwijs. Er was opnieuw plaats voor oeroude verhalen waarin de diepste menselijke emoties en grote heldhaftigheid werden geroemd. De poëzie van de psalmen en het Hooglied inspireerden de leerlingen. De eenvoud van de parabels in het evangelie en de spontane manier waarop vissers en tollenaars gehoor gaven aan de oproep 'Volg Mij', leerden de jongeren wat de ware zin was van een mensenleven. Het resultaat van dit alles was dat kinderen en jongeren op school ervoeren wat goedheid betekende. Zij begrepen dat het gehele curriculum als hoofddoel had dat zij goede mensen zouden worden. De enthousiaste leerkrachten op deze christelijke scholen gaven er het voorbeeld van. De tijd was gelukkig voorbij waarin er leraren en professoren waren op van oorsprong christelijke onderwijsinstellingen, die al twee of meer keren een echtscheiding achter de rug hadden.

Niets belette de rest van het onderwijs om het goede voorbeeld te volgen. Deze renaissance van pedagogisch onderwijs was een van de mooiste verwezenlijkingen in de tweede helft van de 21ste eeuw.

Toen in het midden van de 21ste eeuw werd besloten een maximaal inkomen in te stellen, werd een uitzondering gemaakt voor onderwijzers en leerkrachten. Hun salaris was tien procent hoger dan het vastgestelde maximum. Door deze maatregel werd bevestigd dat onderwijzers en

leerkrachten het belangrijkste beroep uitoefenden om het welzijn en de welvaart van de samenleving voor de toekomst veilig te stellen. Voor het eerst in de geschiedenis verdiende een onderwijzer meer dan de CEO van een multinational. Hiermee is bewezen welk een revolutie de samenleving in de 21ste eeuw fundamenteel veranderde.

Links verdwijnt van het wereldtoneel

Onder historici is er weinig twijfel over de goede bedoelingen van de vele links georiënteerde mensen die tot midden de 21ste eeuw nog vrij talrijk waren. Zij baseren zich hierbij op door bekwame sociologen uitgevoerde enquêtes onder de oud-leden van de traditionele linkse en marxistische partijen. Aanvullend historisch onderzoek toonde aan dat het grote probleem bij linkse mensen het nastreven was van een utopie. Een utopie is in wezen een waandenkbeeld dat altijd een waan blijft, of met andere woorden het is een ideaal dat nooit gerealiseerd zal worden. Utopisch was het beeld dat mensen van allerlei rassen, religies, sociale afkomst en dergelijke ooit vreedzaam en harmonisch zouden samenleven. Dat is uiteraard een lovenswaardig streven. Hierbij wordt echter vergeten dat de mens ook een zoogdier is. Het menselijk gedrag wordt onweerstaanbaar gedetermineerd door instincten, vooral in tijden waar vitale behoeften niet of onvoldoende bevredigd kunnen worden. In die omstandigheden zoekt men zijn toevlucht bij de eigen stam (de kudde) en wordt het een strijd van allen tegen allen, met 'survival of the fittest'. Keer op keer was dit het geval in de afgelopen tienduizend jaar zoals archeologisch onderzoek heeft aangetoond.

Een ander probleem was de eindeloze opeenvolging van oorlogen. Het was onaanvaardbaar dat na alle wetenschappelijke vooruitgang en dat ondanks de educatie van de massa door goed onderwijs, levenslang leren en internet, er in de eenentwintigste eeuw geen einde kwam aan alle geweld tussen volkeren en etnische groepen. Dat in Afrika en in de islamitische landen de mensen nog steeds elkaar de kop insloegen, was begrijpelijk. In deze landen was de massa quasi ongeletterd zodat ze als kuddedieren zich voor de gek lieten houden door hun leiders, door fetisjmannen of lieden die zich geestelijken noemden, wat op

hetzelfde neerkwam. Maar dat in Europa ook nog oorlogen woedden was onverteerbaar.

Rond 2030 drong het inzicht door dat precies diegenen die vredelievend zijn en een toonbeeld van tolerantie, wel eens onbewust en onbedoeld steeds nieuwe oorlogen en agressie aanwakkeren. Die brave, vredelievende mensen behoorden vrijwel allen tot het linkse kamp. Dat inzicht brak door toen bleek dat toen radicaal-rechts bijna overal aan de macht kwam, er in Europa een lange periode van vrede een aanvang nam. Nooit was er meer solidariteit tussen de sociale klassen en tussen de Europese volkeren dan onder een radicaal-rechts bewind. Vooral in tijden van dramatische ontwikkelingen, rampen en spanningen waren het deze politici die de mensen verenigden onder haalbare en realistische doelstellingen waarmee het gewone volk zich kon identificeren.

De constatering dat een radicaal-rechtse politiek een garantie was voor vrede en harmonie in de samenleving was uiteraard voer voor historici en politieke wetenschappers. De verklaringstheorie die uiteindelijk door een meerderheid werd aanvaard ging uit van de premisse dat utopisch denken automatisch leidt tot frustraties en het zoeken van zondebokken. Niets erger voor een mens met linkse idealen dan te moeten vaststellen dat van zijn ideaal niets of te weinig terecht komt. Hij zoekt dan naar oorzaken en vindt die in de onwil van al diegenen die zijn ideaal niet delen. Die moeten dan ofwel naar de goelag of alles wordt in het werk gesteld om de tegenstanders te marginaliseren, een cordon sanitaire in te stellen en via de media, waar linkse mensen zich hadden geïnfiltreerd, continu de rechtse mensen de demoniseren. Bij veel politieke moorden die in de eerste helft van de 21ste eeuw werden gepleegd, kwam de kogel van links.

Toen dit nieuwe inzicht eenmaal overal was doorgedrongen, haalden de linkse partijen de kiesdrempel niet meer. Toen alternatieve, rechtse media het meeste volk trokken, werd de subsidie van de traditionele media stopgezet. Deze maatregel was het genadeschot voor links. Toen brak een lange periode van vrede en harmonie aan in de Europese landen, waar we nu in de 22-ste eeuw nog steeds de vruchten van plukken.

Herwaardering van het koloniaal bewind

De eerste twee decennia van de 21ste eeuw werden gekenmerkt door een vrijwel complete ontsporing van de geesteswetenschappen aan de Europese en Amerikaanse universiteiten. Woke, anti-blank sentiment en politiek correct denken waren dodelijk voor het vrij en onafhankelijk onderzoek en voor de kritische geest. De geschiedeniswetenschap was hier een van de belangrijkste slachtoffers van. Een voorbeeld hiervan was een historicus met een Iraanse achtergrond die de Europese beschaving typeerde als gegrondvest op slavernij, genocide, kolonialisme, uitbuiting en onderdrukking. Deze brave man had er blijkbaar niets van begrepen. Een van de belangrijkste lessen van ons historisch onderzoek is juist dat de Europese beschaving de enige is die de mensheid op een hoger ontwikkelingsniveau kan brengen; de enige die het 'Rijk Gods' op aarde mogelijk kan maken. De reden hiervoor ligt in het christendom, waarvan historici zoals bovengenoemde de kernboodschap hebben gemist.

De geschiedenis van Europa wordt weliswaar gekenmerkt door tragische gebeurtenissen en onvergeeflijke misdaden, maar het merkwaardige is juist dat Europa steeds opnieuw uit het dal wist te kruipen. Wat in de tweede helft van de 21ste eeuw is gebeurd bewijst dat Europa erin geslaagd is definitief het kwaad achter zich te laten. Nu de rest van de wereld geïnspireerd is door dit voorbeeld, gloort een nieuw tijdperk van eeuwige vrede en liefde tussen de mensen.

Een gebeurtenis die cruciaal was voor een hergeboorte van de geschiedeniswetenschap was een grondige studie over het koloniaal bewind van de Belgische koning Leopold II. Deze koning bleek helemaal niet de tiran geweest te zijn die verantwoordelijk was voor een genocide van de Congolese bevolking en die het land heeft geplunderd. De nieuwe, onafhankelijke studie toonde onomstotelijk aan dat Leopold II een weldoener was die miljoenen Congolezen van een gewisse dood heeft gered en de initiator was van een van de beste perioden uit de geschiedenis van het Congolese volk.

In 2033 haakte de nieuw gekozen president van de Democratische Republiek Congo hier op in. Er ontstond grote ophef in progressieve kringen wegens een uitspraak van deze nieuwe president. Voor het eerst na de onafhankelijkheid in 1960 was een president gekozen die een man was van het volk en op eerlijke wijze de verkiezingen had gewonnen. Tijdens zijn overwinningstoespraak verklaarde hij dat de koloniale periode voor de gewone Congolese burgers de beste periode was geweest in hun hele geschiedenis. Hij preekte de Belgen die destijds zich hadden ingezet voor het onderwijs en de gezondheidszorg en riep zijn landgenoten die nu in het buitenland verbleven op om het voorbeeld van de Belgen na te volgen en zich voor hun eigen land in te zetten.

De president gaf toe dat het zeker niet allemaal koek en ei was, maar in die korte koloniale periode van 1908 tot 1960 hadden de Belgen een enorme prestatie geleverd. Daarna begon de ellende opnieuw en volgens de nieuwe president was het nu de hoogste tijd om het roer om te gooien.

Deze constatering door nota bene de president van Congo zelf, bracht een schokgolf teweeg onder al diegenen die dachten progressief te zijn en vanuit hun comfortabele positie in Europa, dachten te wereld te verbeteren met hun strijd tegen kolonialisme, neo-kolonialisme, verdrukking, uitbuiting en slavernij waaraan de kolonialisten zich zouden schuldig hebben gemaakt. Niks van dit alles bleek stand te houden. De kolonisten van destijds waren hoofdzakelijk idealisten die zich inzetten voor het Congolese volk.

Voor historici bood de uitspraak van de Congolese president de gelegenheid om zich te bevrijden van het politiek correcte denken. Uitgerekend historici van de Radbouduniversiteit in Nijmegen, een stad die door de lange aanwezigheid van links tuig op de universiteit nog steeds besmet was met de naam 'Havanna aan de Waal', forceerden een doorbraak. Zij doken in de archieven en zochten zonder vooroordelen naar de concrete feiten. Wat bleek? De gruweldaden onder het zogenaamde schrikbewind van koning Leopold II leken allemaal verzonnen te zijn. Op het einde van de negentiende eeuw stonden Engelse kranten er vol van. De Engelsen konden moeilijk verkroppen dat de Belgische koning met behulp van een van hun landgenoten, Henry Morton Stanley, Congo als zijn persoonlijk bezit had toegeëigend. Het gerucht werd verspreid

dat Leopold II verantwoordelijk was voor tien miljoen doden. Volgens betrouwbare bronnen waren er toen slechts vijf miljoen inwoners in Congo. De slaapziekte die in die tijd heerste in zwart Afrika maakte elk jaar miljoenen slachtoffers. Hier kwam een einde aan dankzij de onvermoeibare inzet van de koloniale overheden die daartoe werden aangemoedigd door de dappere koning der Belgen. We zouden kunnen concluderen dat koning Leopold II miljoenen zwarten van een vreselijke dood heeft gered.

Deze hetze van de Engelse kranten was vergelijkbaar met wat zij schreven in het begin van de Eerste Wereldoorlog, toen de Duitsers België binnenvielen. Ook dan zouden volgens deze riooljournalisten afschuwelijke gruweldaden door de Duitsers zijn gepleegd. Achteraf bleek daar weinig van waar te zijn. Deze valse berichten brachten wel een grote vluchtelingenstroom op gang.

De historici legden nog veel meer bloot. In 1908 werd Congo een Belgische kolonie. Veertig jaar later waren er over het gehele land verspreid 17500 lagere scholen, voor een bevolking van 12 miljoen inwoners. Alle kinderen in dit immense land konden in principe naar school gaan. Dit was een enorme prestatie van de Belgen in hun kolonie. Nonnen en broeders zetten zich onbaatzuchtig in voor deze kinderen. In 2033 waren er 18500 scholen voor een bevolking van 100 miljoen inwoners. Het onderwijsniveau was bedroevend laag. Onderwijzers staakten soms maandenlang omdat hun salarissen niet werden uitbetaald. Het geld dat daarvoor was bedoeld verdween regelmatig in de zakken van politici die daarmee hun luxelevens in Parijs of Brussel konden bekostigen.

In de ontwikkelingssamenwerking die na de onafhankelijkheid van Congo in 1960 op gang kwam, werd de onvergeeflijke fout gemaakt geen of nauwelijks aandacht te besteden aan het basisonderwijs. Dit leverde namelijk slechts op de lange termijn resultaat op. Liever werden projecten gefinancierd waarmee de politici op korte termijn konden pronken. Zodra de blanken vertrokken, vielen die projecten in duigen. Nu weten we dat zolang het basisonderwijs in een land niet op orde is, dat land geen toekomst heeft. Dan is het ook niet aan te raden om in dat land te investeren. Deze situatie is gedurende meer dan

een eeuw een vloek geweest in zowel de landen van zwart Afrika als in de islamitische landen.

Ook op gebied van de gezondheidszorg hadden de koloniale fantastische prestaties geleverd. Overal waren er regionale ziekenhuizen en in elk gehucht was een dispensarium waar elke week een verpleegkundige langs kwam. Een goede infrastructuur voor de scheepvaart op de rivieren en een netwerk van verkeerswegen werden aangelegd. Kleine commercianten konden hierdoor hun werkterrein steeds verder uitbreiden. Er kwam in Afrika een middenstand die steeds welvarender werd. Na de onafhankelijkheid bleef na weinige jaren nog weinig over van de ziekenzorg, de scholen en infrastructuur. Dan begon een lange periode van grote ellende en vreselijke stammenoorlogen.

De nieuwe president bracht hoop. Hij wist dat in zijn land een enorm, nog onontgonnen potentieel lag van intelligentie, creativiteit en innovatie. Er kwam een beweging op gang waardoor alle zwarten met Congolese roots die in Europa verbleven, vrijwillig terugkeerden naar het land van hun voorouders. Andere Afrikaanse landen lieten zich hierdoor inspireren zodat voor dit continent eindelijk een tijd kon aanbreken van vrede, welzijn en welvaart voor iedereen. In Kinshasa werd een groot standbeeld van Leopold II uit het koloniale tijdperk, teruggeplaatst op een van de mooiste pleinen van de hoofdstad. De inhuldiging werd een uitbundig feest van verbroedering. De Congolese president en de Belgische koning werden in een defilé door de boulevards van Kinshasa hartstochtelijk toegejuicht. De mensen wisten dat een nieuw tijdperk vol hoop was aangebroken.

In de tweede helft van de 21ste eeuw gebeurde het godswonder. Zwart Afrika kwam tot bloei. De zwarten vonden hun trots en presteerden het om in korte tijd een eigen beschaving op te bouwen met respect voor hun tradities. Goed beheer van de natuur met fauna en flora was een van hun prioriteiten. Deze gunstige ontwikkelingen werden mogelijk gemaakt ten gevolge van de dramatische ontwikkelingen in Europa in de eerste helft van die eeuw. Er viel in Europa niets meer te rapen. Ook hadden radicaal-rechtse politici de zwarten uit hun slachtofferrol gehaald en onomwonden gezegd dat zij zelf de verantwoordelijkheid moesten opnemen voor hun landen. Ontwikkelingshulp

werd beëindigd en in de plaats kwam een solidariteitsfonds, deels gefinancierd door de kapitalen die corrupte Afrikaanse politici hadden belegd in Zwitserland. Een slimme econoom had bedacht om de zwarte volwassenen in Afrika elk een soort creditcard te geven waarop maandelijks een klein bedrag werd gestort uit het solidariteitsfonds. Hiermee kon in vitale behoeften worden voorzien, zodat de mensen de energie en de tijd hadden voor de opbouw van hun gemeenschap.

Het kolonialisme was niet alleen een zegen voor Afrikaanse landen. In het Aziatisch continent is India een van de enige democratieën en meteen ook de grootste democratie ter wereld. Dit heeft India te danken aan de kolonisatie door de Engelsen die op hun wijze de joods-christelijke fundamenten van hun beschaving hebben overgedragen op dit Aziatische land. Het Verenigd Koninkrijk was een inspirerend voorbeeld van een democratisch gekozen parlement en de common law was in de loop van vele eeuwen tot stand gekomen vanuit de christelijke volksgemeenschap. De Indiërs hebben begrepen dat, willen zij de Europese beschaving evenaren, de christelijke normen en waarden de enige weg zijn. Helaas begint in India de invloed van de kolonisatie weg te kwijnen en polariseert het opkomend nationalisme de verhoudingen tussen hindoes en moslims. Twee religies die de mensheid niet kunnen leiden naar het Koninkrijk Gods.

Het einde van de multiculturele samenleving

Zowel in de Verenigde Staten als in Europa werd de multiculturele samenleving meer en meer onhoudbaar. Het was uiteraard een mooie gedachte dat mensen van verschillende etniciteit, religie, sociale klasse en ras op harmonische wijze zouden samenleven. Helaas bleek dit ideaal uitermate naïef te zijn. Zoals we hierboven al hebben uiteengezet werd gewoonweg geen rekening gehouden met de dierlijke instincten van de mens. De mens is niet alleen geest, maar ook lichaam. Die instincten kunnen elk moment oplaaien en het gedrag van de mensen bepalen, vooral in situaties van dreiging of in perioden dat vitale behoeften niet of nauwelijks bevredigd kunnen worden. Om die reden kende

de bewapeningswedloop geen grenzen. De politici wisten al te goed dat als puntje bij paaltje komt elk volk kiest voor het eigenbelang.

Een mogelijke oorzaak van het toenemend verzet tegen de multiculturele samenleving, dat culmineerde in de reeds genoemde massale terugkeer van moslims en zwarten naar de landen van herkomst van hun voorouders, was wellicht de verstoring van het psychisch evenwicht van een meerderheid van de burgers. Dit evenwicht is sterk afhankelijk van een gevoel van verbondenheid, dit is van het gevoel dat anderen om jou geven.

Verbondenheid hebben we te danken aan gemeenschappelijke normen en waarden, aan gemeenschappelijke tradities en een gedeelde geschiedenis die eeuwen teruggaat. Om die reden wilde een meerderheid in Europa die normen en waarden behouden, want zij hadden de Europese beschaving gemaakt tot wat ze is; namelijk een onovertroffen rijkdom aan cultuur, welzijn en vrijheid. Het volk was het zat geworden dat anderen uit vreemde culturen hun normen en waarden wilden opdringen. Ook was er meer en meer verzet tegen volksgenoten die continu wandaden die in een verleden door een kleine minderheid waren gepleegd, voor het voetlicht brachten. Daarbij werd geëist dat het volk zich verontschuldigen. Standbeelden en alles wat herinnerde aan beroemde voorouders moesten worden verwijderd. Een nieuwe beeldenstorm teisterde in de jaren twintig de westerse landen.

Aan deze hetze werd paal en perk gesteld. Overal in Europa kwam het volk in opstand. De naïevelingen en leden van actiegroepen die zichzelf uitriepen als antifascisten, maar door hun gedrag de nieuwe fascisten waren, waren hun leven niet meer zeker. Bij elke actie kwamen de burgers direct in actie. De media veranderden van toon. Rond het jaar 2028 werd de Europese joods-christelijke beschaving uitgeroepen tot de beste beschaving die de mensheid ooit heeft gekend. Voor velen was deze bevestiging een teken dat het christendom als een feniks was herrezen om verder te zetten wat Europa gedurende tweeduizend jaar heeft gemaakt tot wat ze nu is geworden: een onovertroffen schepping van de mens.

Het gevoel van verbondenheid dat nu heerste in de soeverein en monocultureel geworden Europese landen had een weldadig effect op het welzijn van de

bevolking. De psychische stoornissen namen zienderogen af. Criminaliteit zakte onder een nooit eerder geziene grens. De schoolresultaten van de Europese leerlingen haalden in internationaal onderzoek de hoogste rangen. Het was duidelijk dat de gehele bevolking meegesleept werd in een enthousiasme om samen iets heel moois op te bouwen.

De apocalyps ei zo na

In januari 2033 ontdekten onafhankelijk van elkaar de CIA en de Britse Secret Intelligence Service dat Iran en Pakistan, twee islamitische landen die over kernwapens beschikten, een fenomenale aanslag beraamden. Op Goede Vrijdag zou een atoombom Rome van de kaart vegen. Die datum was gekozen omdat precies 2000 jaar geleden Christus de kruisdood stierf. Nu wilden de islamisten die in beide landen de macht hadden, de genadeslag toedienen aan het christendom. Bij die aanslag zou aan de Europese hoofdsteden een ultimatum worden gesteld. Een groep islamisten moest in elk land de macht overnemen en de sharia invoeren. Indien niet aan deze eisen zou worden voldaan, zouden de andere hoofdsteden hetzelfde lot als Rome ondergaan. De presidenten van de Verenigde Staten en Frankrijk en de Eerste Minister van het Verenigd Koninkrijk vonden dit bericht zeer onrustwekkend. De islamisten hadden de afgelopen decennia een groot netwerk binnen Europa en Noord-Amerika opgebouwd. In een geheime bijeenkomst besloten de drie bovengenoemde regeringsleiders een radicale maatregel te nemen. Op 28 februari 2033 zouden enkele waterstofbommen op Iran en Pakistan worden gegooid met als doel hun hele kernwapenarsenaal te vernietigen. Dat daarbij miljoenen burgerslachtoffers zouden vallen was jammer, maar onvermijdelijk. Het was zij of wij. Alleen al het idee dat de Sixtijnse Kapel vernietigd zou worden, het mooiste kunstwerk dat de mensheid ooit heeft voortgebracht, was ondraaglijk. Dit moest ten koste van alles worden voorkomen. Zo geschiede. Een groot deel van Iran en Pakistan werd één grote, troosteloze vlakte, zonder enig teken van leven. Iran was er in geslaagd om in extremis nog een intercontinentale raket af te vuren. Gelukkig kon het altijd alerte leger van Israël die raket onderscheppen.

Om opstanden en aanslagen in Europa in de toekomst te vermijden, werd besloten dat alle moslims binnen drie maanden uit Europa vertrokken moesten zijn. Islamitische landen die weigerden hen op te nemen, kregen de waarschuwing dat zij hetzelfde lot zouden ondergaan als Iran en Pakistan. Die ferme taal begrepen de machthebbers in de landen van herkomst. Er werd een luchtbrug ingesteld en veerboten vaarden op en neer op de Middellandse zee. In de daarop volgende jaren gebeurde het wonder: de islamitische landen kwamen tot grote bloei. De teruggekeerde moslims konden rekenen op Europese netwerken van solidariteit en aangezien velen goed geschoold en ervaren waren werd met volle overtuiging gewerkt om die landen verder te ontwikkelen. Dit wonder was een bevestiging van de hypothese dat als etnische groepen van elkaar gescheiden blijven, de mensen meer gemotiveerd zijn om hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen en dat er dan ook meer solidariteit is tussen die groepen. Deze radicale ingreep leek later een van de belangrijkste voorwaarden gecreëerd te hebben voor duurzame wereldvrede. Er was minder ongelijke welvaart tussen de landen. De landen van de Derde Wereld konden trots zijn op hun ontwikkeling. Er kwam eindelijk een einde aan dictaturen en corruptie.

Internationale politiek voor een nieuw tijdperk

Vanaf het moment dat de multiculturele samenleving was opgeheven ontstond in de tweede helft van de 21ste eeuw een andere blauwdruk voor de internationale politiek. Dat begon met een dramatische maatregel die in eerste instantie enorm veel weerstand opriep. Europese politici besloten geen asiel meer te verlenen aan dissidenten, ook als ze groot gevaar liepen in hun eigen land. Dissidenten die gevlucht waren en asiel aanvroegen, werden onmiddellijk teruggestuurd naar de landen van herkomst. Nadat dit een paar keer was gebeurd, wist de hele wereld dat dissidenten niet meer welkom waren in Europa.

Op korte termijn leek deze aanpak van dissidenten onmenselijk. Op de langere termijn echter profiteerde de gehele bevolking die in een land onder een dictatuur leefde van het nieuwe Europese beleid. Er werd nu van binnenuit

gewerkt aan meer respect voor de mensenrechten. Wie verandering wenste voerde nu actie binnen de wettelijke kaders die het land bood. We kunnen deze situatie het best vergelijken met de evolutie van de homorechten. Nog niet zo lang geleden was homoseksualiteit in Europa strafbaar. Dank zij actiegroepen werd stap voor stap gewerkt aan een mentaliteitsverandering die uiteindelijk door de meerderheid werd gedragen. De politiek volgde door de wet aan te passen.

De redenering achter dit nieuwe beleid kan het best als volgt worden verklaard: als in een islamitisch land bijvoorbeeld actie zou gevoerd worden voor de rechten van homo's en als de voorstanders hierbij zouden gesteund worden door het Westen, dan kunnen vreselijke reacties van de autoriteiten worden verwacht. Ook in die landen is het beter om met kleine stapjes te werken aan een verandering van de mentaliteit. Elke dictatuur komt ooit ten einde en bij meer democratisch gekozen machthebbers is er een kans dat homorechten in de wet worden verankerd.

Waar het hier om gaat is dat spectaculaire acties van dissidenten veel media-aandacht opleveren, maar voor de bevolking van het betreffende land weinig of geen gevolgen hebben, terwijl als stap voor stap wordt gewerkt aan een mentaliteitsverandering duurzame veranderingen het eindresultaat zullen zijn. De nieuwe regeringen in het Westen maakten geleidelijk aan komaf met de oude buitenlandse politiek en diplomatie. Men wilde zich niet meer bemoeien met het beleid in andere landen, ook niet als daar de mensenrechten op grove wijze werden geschonden. Twee argumenten werden hiervoor aangevoerd. Ten eerste was het duidelijk geworden dat de zogenaamde Universele Rechten van de Mens een seculiere vorm waren van de joods-christelijke ethiek. Landen die deze religies niet omarmen, kunnen niet worden gedwongen die normen en waarden over te nemen. Ten tweede is het voldoende een inspirerend voorbeeld te zijn. Toen mensen uit islamitische landen en zwart Afrika massaal emigreerden naar westerse landen, waren zij in feiten aangetrokken door de westerse waarden. Daarom is het duidelijk dat de joods-christelijke ethiek voor de gehele mensheid het beste is voor vrede, welzijn en eerlijk verdeelde welvaart.

Profetessen

Het jaar 2029 mag terecht het wonderjaar van de 21ste eeuw worden genoemd. Op 15 oktober van dit jaar doken in de hoofdsteden van de 48 Europese landen en in Jeruzalem plotseling jonge meisjes op, in de leeftijd van 16-17 jaar, die post vatten voor de kathedralen of op marktplainen en voor de Klaagmuur in Jeruzalem. Zij riepen op tot verzet tegen de demonen die zich hadden geïnfiltreerd in wat zij noemden 'de zeven heuvels van het Koninkrijk Gods'. Die heuvels waren het gezin, de religie, het onderwijs, de media, de wereld van de cultuur, de economie en de regering. In deze zeven domeinen hadden demonen de controle verworven.

Vanop de drempels van de kathedralen, midden op de marktplainen en voor de Klaagmuur riepen ze de voorbijgangers op een eind te maken aan het vrije spel van de demonen. Steeds meer volk verzamelde zich rond deze profetessen van de nieuwe tijd. Op het parvis voor de Notre Dame in Parijs ontstond een felle discussie toen de jonge vrouw die profeteerde de laïcité noemde als oorzaak van de neergang van Frankrijk. Die neergang was begonnen vanaf het begin van de 20ste eeuw. Deze profetes had een betoverende uitstraling. Zij had lang blond haar en blauwe ogen en was gekleed in een modieuze jurk. Hier stond de Jeanne d'Arc van de 21ste eeuw. De laïcité was volgens haar een verkeerde interpretatie van de scheiding van Kerk en Staat. De Kerk staat namelijk voor waarden en normen die essentieel zijn voor een rechtvaardige werking van de Staat. De laïcité was in feite een verwerping van God en daarmee verloor Frankrijk de kracht en de genade die God verschaftte aan mensen die in Hem geloven.

Gemeenschappelijk aan alle profetieën van deze jonge vrouwen was de oproep tot een eerlijker verdeling van de rijkdom, het beëindigen van de bewapeningswedloop, trouw in het huwelijk, het stopzetten van alle laster en fake news in de sociale media, soberheid met beperking van de consumptie tot het absoluut noodzakelijke en vooral veel liefde voor de naaste. Die liefde betekende kortweg de ander voorrang geven op het ik, zich opofferen voor de

ander, de ander tot centrum van het ego maken. Deze liefde was het voornaamste gebod, waaruit alle andere geboden voortvloeien.

De profetessen herhaalden voortdurend met klem dat deze geboden het Koninkrijk Gods op aarde zouden vestigen. God wacht op de mensen om Zijn schepping te vervolmaken. Zij waarschuwden dat vóór het einde van de 21ste eeuw dit koninkrijk moet gerealiseerd zijn, want het geduld van God raakt op. Na enkele weken was er een massa jongeren die zich in elke hoofdstad rond deze profetessen had verzameld. Op een gegeven moment werd het sein gegeven om met z'n allen op te trekken naar Wenen. Wenen werd gekozen als verzamelpunt omdat die hoofdstad geassocieerd werd met een van de hoogtepunten in de Europese geschiedenis. Vóór het einde van de 21ste eeuw moest Europa een nieuwe hogere fase bereiken als het continent van waaruit Gods Koninkrijk op aarde gevestigd zou worden.

In Wenen aangekomen bleken de 49 profetessen allemaal zwanger te zijn. Nochtans had geen van hen gemeenschap gehad met een man. Het waren nog onbevleete maagden. Uit hun verhalen bleek dat in de vroege ochtend van 15 oktober bij allen een Engel was verschenen in hun dromen. Zij kregen de opdracht de wereld voor te bereiden op de komst van het Koninkrijk Gods. Zij zouden allen een zoon baren die het werk van de eerste Messias zou vervolledigen. De geboorte van die zonen was gepland in de maand juli. Op 14 juli 2030 was het zover. Alle profetessen baarden een gezonde zoon die hen al vanaf de eerste week toelachte. Van heinde en verre kwamen de mensen om dit wonderbaarlijk schouwspel te komen bewonderen. Uit het Verre Oosten kwamen de presidenten van China en India en de keizer van Japan. Zij hadden gehoord van deze miraculeuze geboorten uit maagden en wilden graag weten welke boodschap hierachter zat. Zij gaven kostbare geschenken aan de profetessen en luisterden aandachtig naar hun sermoenen. Dat maakte op hen een diepe indruk. Zij beloofden in de toekomst nauwlettend te volgen hoe in Europa het Koninkrijk Gods tot stand zou komen.

Er werd besloten een groots doopfeest te houden in de Stephanus kathedraal in Wenen. De doop van de 49 pasgeborenen zou, afhankelijk van het land waar de moeder vandaan kwam, verricht worden door de paus, de anglicaanse

aartsbisschop, Grieks-orthodoxe en Russisch-orthodoxe patriarchen en de zoon van de joodse profetes zou besneden worden in de nabijgelegen synagoge. Na de doopplechtigheden en de besnijdenis keerden de profetessen terug naar hun eigen land. Daar verzamelden zij elk een schare van maagden rondom zich. Deze maagden deden de belofte van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede om zich totaal te kunnen inzetten voor hun missie om het Koninkrijk Gods voor te bereiden. In elke stad of dorp was er een van die maagden die op zondag een sermoen hield in de plaatselijke kerk. De profetes van elk land bezocht in de loop der jaren ook deze steden en dorpen om daar een sermoen te houden en de mensen extra te motiveren. Haar zoon hield haar gezelschap. Toen hij knaap geworden was nam hij na zijn moeder vaak zelf het woord. De mensen waren verbaasd over zijn wijsheid en overtuigingskracht. Toen de zonen van de profetessen in 2060 dertig jaar oud geworden waren, begon hun openbaar leven pas echt. Op 14 juli 2060 deden zij een gezamenlijke oproep om het roer helemaal om te gooien door elk eigenbelang te vergeten en zich in te zetten voor anderen. Zij voegden eraan toe dat het geen eigenbelang is om de eigen talenten te ontplooiën en vaardigheden aan te leren, want dat is nodig om dienstbaar te kunnen zijn.

Het eerste wat de messias van Israël vroeg aan de joden was wanneer zij de tempel zouden herbouwen. De fundamenten van de oude tempel waren nog altijd intact. De joden vroegen hem wat er dan moet gebeuren met de Al Aqsa moskee. Die afbreken en verplaatsen zou tot extreme reacties leiden onder de anderhalf miljard moslims. De messias stelde hen gerust en kwam met een verrassend voorstel: 'Jullie hebben geleerd van de christenen dat een oprecht geloof bergen kan verzetten. Jullie hoeven slechts te bidden totdat de Al Aqsa moskee van de ene op de andere dag door God wordt verplaatst. Daar hoeft geen jood aan te pas te komen'. De joden wierpen op dat ze al drieduizend jaar bidden voor Eretz Israël met herstel van de tempel. De messias antwoordde dat voor God duizend jaar slechts een ogenblik is. Als het ooit zover komt zullen de mohammedanen zien hoe almachtig de God van de joden en christenen is, terwijl hun Allah veel ellende heeft veroorzaakt.

We zijn nu 2124 en de Al Aqsa moskee staat nog steeds op dezelfde plaats. Gelukkig heeft de massale terugkeer van de moslims naar de landen van herkomst geleid tot vrede, welzijn en welvaart in het Midden-Oosten. Nu lijkt Allah zijn plek gevonden te hebben en is Hij net als de God van de joden en de christenen een Almachtig wezen dat louter liefde is. Toen bekend werd dat Jezus van Nazareth was nedergedaald op aarde werd voor iedereen in Wenen duidelijk dat een nieuw tijdperk, dat van het Koninkrijk Gods, in zicht kwam.

De barensweeën naar een spiritueel tijdperk

In de eerste drie decennia van de 21ste eeuw leek het onwaarschijnlijk dat een meer spiritueel tijdperk of een heropleving van de religie eraan zat te komen. Er waren weliswaar veel moslims in het Westen neergestreken, maar de autochtonen namen deze religie niet serieus. Slechts enkele minderbegaafde, makkelijk beïnvloedbare lieden, meestal domme wichten, bekeerden zich tot 'de religie van de vrede' en velen van hen ontpopten zich geleidelijk aan tot de meest fanatieke mohammedanen die het geweld van hun broeders als Allah's wil goedkeurden. De islam bracht in elk geval geen oplossing voor het gevoel van onbehagen dat meer en meer naar boven kwam. De islam verergerde integendeel het gevoel dat de religie geen oplossing bood. Doordat volgens de islam Allah de absolute macht heeft, is niemand minder vrij dan een moslim. De moslim legt zijn lot in handen van Allah en dat leidt niet alleen tot passiviteit, maar ook tot fanatisme in het wereldse domein. Volgens de fanaticus mag de mens de woede van Allah niet opwekken. Niet-moslims die de geboden van Allah niet gehoorzamen, moeten worden gedood om Allah weer goed te stemmen. De rede kan dit fanatisme niet temperen, want volgens de islam heeft de mens niet eens het recht om kritisch na te denken. De massale aanwezigheid van de islam in het Westen blijkt achteraf gezien de prikkel te zijn geweest voor een heropleving van het christendom. In het begin van de 21ste eeuw leek het alsof het christendom definitief van het wereldtoneel zou verdwijnen. We hadden het met z'n allen erg goed. We maakten ons geen zorgen over de toekomst. We genoten van al wat het leven en de wereld hadden te bieden. Het was de triomf van het materialisme, het

hedonisme en het individualisme. De ontkerkelijking was nagenoeg volledig voltooid. Velen lieten zich ontdopen. Het bekend worden van het seksueel misbruik in de Kerk en de jarenlange hetze daarover, zelfs in de van oorsprong christelijke media, gaven de genadeslag.

Rond 2027 begon er iets te knagen. Onheilspellende ontwikkelingen waren niet meer te ontkennen. De klimaatafspraken bleken niet te werken. Er was niets van terechtgekomen of ze hadden geen resultaat. Extreme weersomstandigheden met tornado's en in sommige gebieden ofwel langdurige droogte ofwel enorme wateroverlast, kwamen meer en meer voor. Zelfs de landen in Noord-Europa bleven er niet van gespaard.

Tevens werd het meer en meer voor iedereen duidelijk dat de aanwezigheid van tientallen miljoenen moslims in het Westen een groot probleem aan het worden was. Aanslagen volgden elkaar op. De sharia-wetgeving werd weliswaar officieel niet erkend, maar had een grote invloed op allerlei terreinen van het maatschappelijk leven. In wijken van grote steden waar nagenoeg uitsluitend moslims woonden, was de sharia wetgeving informeel al van kracht. De mode had zich al aangepast aan islamitische normen, alsook de cultuur en het onderwijs. De massa-immigratie ging gestadig door, ondanks alle mooie plannen van de politici. De steeds meer multicultureel wordende samenleving maakte de gezondheidszorg onbetaalbaar met een ondraagbare stijging van de ziekteverzekering, het niveau van het onderwijs daalde dramatisch, jonge gezinnen maakten geen kans meer op een woning.

De Europese Unie groef haar eigen graf doordat de opvang van zogenaamde asielzoekers miljarden kostte, de oorlog in Oekraïne was verloren. Al de miljarden die daaraan besteed waren hadden Europa verarmd en de defensiemiddelen uitgeput. Daar kwam bovenop een economische crisis zodat de middenklasse nog zwaarder werd getroffen. De Europese Unie had bewezen de belangrijkste oorzaak te zijn van de ellende die de gewone burgers in hun bestaanszekerheid trof. Radicaal-rechts was de enige politieke beweging die een realistisch plan had om Europa te redden van de ondergang. Zo radicaal was rechts in Europa trouwens niet. Het radicale zat hem in de doelstellingen

die tegenstrijdig waren aan die van het establishment. Maar het was juist het establishment dat aan de oorzaak lag van crises op allerlei domeinen. Een van de gevolgen van deze dramatische ontwikkelingen was dat meer en meer mensen zich terugtrokken in de veiligheid van het eigen gezin en de familie en meer aandacht besteedden aan mensen met wie ze zich verbonden voelden. Er was meer en meer solidariteit onder mensen met gemeenschappelijke normen en waarden en een gedeelde geschiedenis. Het bewustzijn drong door dat we enorm veel te danken hadden aan wat onze voorouders, vanaf de Verlichting, gedurende eeuwen hadden opgebouwd zodat Europa een van de mooiste plekken werd om te leven. De mensen begonnen zich fundamentele vragen te stellen over hun beschaving. Heeft het christendom hier niet een onvervangbare rol gespeeld? Onze voorouders waren vrijwel allemaal diepgelovige christenen. Lag dat geloof niet aan de basis van de democratie en de Universele Rechten van de Mens? Wie had trouwens die universele rechten opgesteld? Het was duidelijk dat dit rechten waren die niet met een democratische meerderheid waren gestemd, want anders zouden zelfs die rechten relatief zijn. Ook werd duidelijk dat die rechten eerder plichten waren die elke individuele burger in praktijk moet brengen. Wie was de hogere instantie die de inspiratiebron was van de Universele Rechten van de Mens? Deze voor de hand liggende vragen werden bijna een eeuw lang nooit gesteld. Wees iemand op het raadsel van de herkomst van de Universele Rechten van de Mens of op de evangelische oorsprong van de democratie, dan werd hij simpelweg niet gehoord. Alles wat het onbekommerd en onbegrensd genieten van het leven in vraag kon stellen, werd verdrongen. De mensen waren als het ware betoverd geraakt door wat 'het wereldse' had te bieden. De seksuele revolutie had hen een vrijheid gegeven, die de mensen in een roes bracht. Een roes die werd bestendigd door een ongehoorde toename van medicijn- en druggebruik. De mensen waren als het ware bang geworden voor de stilte, dus voor de confrontatie met die vragen. Alles werd lawaaierig. In disco's en festivals werden de decibels zo hevig overschreden dat de aanwezigen niet alleen blijvende gehoorschade opliepen, maar ook belemmerd werden om diepzinnige gesprekken te voeren met vrienden en geliefden. Het was een

maatschappij geworden waar het nergens nog stil was omdat de mensen bang waren voor de confrontatie met zinvragen.

De bovengenoemde vragen kwamen meer en meer naar boven. De verdringing van de zinvragen kon niet langer voortduren. Er kwamen allerlei buitensporige abnormaliteiten naar boven. De samenleving als geheel leek gek geworden te zijn. Politiek was een ordinair machtspelletje geworden, zonder enig respect voor de tegenstanders. Economie was de hobby van de superrijken, met een immorele en toenemende afstand tussen rijk en arm. In de opvoeding en het onderwijs ontbrak het aan toewijding. De zieken- en ouderzorg waren nagenoeg failliet. De islam werd meer en meer gezien als een gevaar, niet alleen voor het Westen maar voor de mensheid als geheel.

De oplossing moest gezocht worden in een herwaardering van de waarden die de Europese beschaving hadden gemaakt tot wat ze is: een onovertroffen cultuur waar respect, liefde en opoffering voor het individu, voor de naaste, voor de persoon, voor de Ander (met een hoofdletter, want de Ander staat hoger dan het ik) de roeping is van elke mens. Het ego staat hier in dienst van de Ander, of nog sterker: niet het Ik is centrum van het ego, maar de Ander neemt in het diepste van de mens een centrale plaats in. Ik ben er voor de Ander.

Influencers en een aantal charismatische politici kwamen net op tijd met een begin van antwoord op de zinvragen. Het was niet zozeer een verbaal antwoord, maar zij gaven het inspirerende voorbeeld. Heiligen, profeten en staatsmannen waren terug van weggeweest. Onthechting werd het sleutelwoord. Onthechting aan het wereldse om plaats te maken voor het spirituele. Steeds meer invloedrijke mensen verkochten hun eigendommen om het te verdelen onder de armen. Zij behielden voor zichzelf het minimumloon en gaven wat ze meer verdienden weg. De netwerken van solidariteit werden gefinancierd door de giften van de tallozen die het voorbeeld van de influencers volgden. De onthechting betekende ook dat uiterst sober werd geleefd.

Deze onthechting had een onverwacht effect op het gezinsleven en op het sociaal verkeer in de samenleving als geheel. Er kwam veel tijd vrij voor de

zorg en de liefde voor elkaar, maar ook voor kunst en cultuur. De intieme relatie was als het ware bevrijd van egoïstische verlangens en het schone in kunst en cultuur werd bevrijd van commerciële belangen. De relaties en het esthetisch genieten werden zuiverder beleefd. Dit was in zekere zin evident want zodra de liefde tussen twee mensen aan 'wereldse' voorwaarden is gebonden, is er geen sprake meer van liefde. Het christendom had altijd verkondigd dat de liefde slechts onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk kan zijn. Dezelfde redenering geldt voor het esthetische. Het schone kan niet rationeel worden verklaard. Er zijn geen objectieve criteria te geven om te bepalen wat mooi is. Wat mooi of ontroerend wordt gevonden is een persoonlijk gevoel. In de mate dat het esthetisch gevoel bepaald wordt door externe criteria is er minder sprake van een zuiver gevoel.

Uiteindelijk kwamen de mensen in Europa terug naar de oorsprong van hun beschaving: het Evangelie. Het verhaal van de rijke jongeling die alle geboden stipt navolgde en vroeg wat hij nog meer kon doen, biedt de kern van de christelijke religie of van Gods openbaring. Christus gaf de rijke jongeling het antwoord al zijn goederen te verkopen, het te verdelen onder de armen en hem te volgen. De rijke jongeling ging bedroefd heen. Vanaf het midden van de 21ste eeuw heeft de rijke jongeling Jezus van Nazareth gevolgd. Toen pas werd duidelijk dat al wie voorheen rijk was terwijl velen in diepe armoede leefden, nooit christelijk waren geweest. Ook al bekleedden deze rijken hoge maatschappelijke positie en zaten ze vooraan in de kerk, toch hadden ze de kernboodschap van het evangelie niet begrepen.

Nu is de geschiedenis echt voltooid en kan Jezus terugkomen

De lezer zal zich nog herinneren dat in het jaar 2040 een merkwaardige gebeurtenis zich voordeed in Rome. Een nieuwe paus werd verkozen en dat leidde tot grote consternatie. Niet een van de kardinalen werd tot paus gekozen, maar een monnik die al meer dan vijftig jaar in een kartuizerklooster verbleef. De kartuizers behoren tot de strengste kloosterorde van de katholieke kerk. Zij brengen hun dagen door in de eenzaamheid van hun cel om zich volledig toe te wijden aan God. Zij ontmoeten elkaar slechts in de kerk

gedurende de vele diensten die beginnen met de Laudens en eindigen met de Completens. Zij spreken elkaar nauwelijks, behalve op zondag tijdens een gezamenlijke wandeling. Hun klooster ligt ver afgelegen van de bewoonde wereld. De kartuizer die tot paus werd verkozen aanvaardde dit ambt uit gehoorzaamheid en omdat hij geloofde dat God hem via de kardinalen had geroepen tot het hoogste ambt van de Kerk.

Kort na zijn aantreden werd hij geïnterviewd door een BBC-correspondent die de Heilige Vader vroeg wanneer Christus terug zou komen op aarde. Op dat moment was Jezus van Nazareth nog niet nedergedaald op aarde. De journalist voegde eraan toe dat de wereld zodanig was veranderd de afgelopen decennia, in het bijzonder door het afwijzen van het materialisme en het egocentrisme, dat er nu meer ruimte was voor het spirituele. De mens heeft als het ware de ruimte gecreëerd voor God. God had zich lange tijd teruggetrokken uit Zijn schepping om de mens de volle vrijheid te gunnen. Het heeft lang geduurd vooraleer de mens zijn vrijheid leerde te gebruiken om de schepping, vooral door de liefde te vervolmaken. Nu leek, volgens de BBC-correspondent, de tijd gekomen voor Christus om de mensheid definitief te verlossen van het kwaad en het Koninkrijk Gods te stichten.

De nieuwe paus antwoordde dat Christus er altijd is geweest. 'Waar is Hij dan?' vroeg de interviewer. 'Hij spreekt ons toe in elke mens die we ontmoeten. In elke mens ligt een spoor van God. Een spoor is de aanwezigheid van een afwezigheid. Dat is de enige manier waarop God de mens nabij kan zijn. Tot nog toe zagen te veel mensen in de ander een tegenstander, een concurrent of iemand die kon worden onderdrukt en uitgebuit. In het nieuwe, spirituele tijdperk dat nu is aangebroken komt de mens God in Christus naderbij, simpelweg omdat hij God ziet in elke ander'.

De BBC-correspondent was sprakeloos, maar begreep de monnik die paus was geworden. In elke mens is God aanwezig, daarom is elke mens de onvervangbare Ander die op ons een appel doet om goed te zijn.

Elke mens: dat is de naaste, maar ook de crimineel, de mentaal gehandicapte, het nog ongeboort kind. Wie de ander leed aandoet, doet God lijden.

De paus voegde eraan toe: 'Dit is de kern van het christelijk geloof of van de evangelische boodschap. Wat Christus ons heeft geleerd, al meer dan tweeduizend jaar geleden, is een oproep aan de gehele wereld om de ander lief te hebben zonder onderscheid te maken en zonder voorkeur. De ander dat is iedereen. Nu lijkt de tijd rijp geworden voor de gehele mensheid om Christus te volgen want hier ligt de sleutel voor het nieuwe Aards Paradijs. Een paradijs dat het Koninkrijk Gods zal zijn omdat de mens God opnieuw heeft ontdekt. In de Ander'.

De mens is er voor de Ander: een nieuw tijdperk is daarmee begonnen. De geschiedenis is voltooid. Toen kwam Jezus terug op aarde.

IV. Autobiografie

1940-1963

Hierboven had ik het vaak over het Koninkrijk Gods, over een terugkeer naar het Aards Paradijs of over het eenvoudige leven. Dat komt misschien omdat ik in mijn kinderjaren opgroeide in een aards paradijsje. Dat geldt wellicht voor veel kinderen in hun beleving, maar bij mij was het nogal uitzonderlijk. De meeste volwassenen met wie ik mij verbonden voelde, hoefden niet of nauwelijks te werken. Bij hen was het steeds gezellig, was er vrijwel dagelijks een aanloop van bezoekers en werd al wat nodig was gedeeld. Dat zat namelijk zo: achter mijn ouderlijk huis in Brugge woonden een oom en een tante die kinderloos waren. Zij woonden in een vroegere stadsboerderij met een grote tuin en boomgaard. Hun erf kon ik via een achterdeurtje binnen, zodat ik evenveel tijd bij hen als bij mijn ouders doorbracht. Mijn oom bezat vijf huizen en op een deel van zijn terrein had hij een overdekte parkeergarage gebouwd waarvan de staanplaatsen verhuurd werden. Hij had voor de vorm een melkhandeltje, maar om 10 uur in de ochtend was zijn ronde voorbij en zat het werk erop. In de tuin was een serre, een kippenhok en een varkenstal. Iets verderop woonde mijn grootmoeder die dertien kinderen op de wereld had gezet. Zij had een mooi pensioen omdat mijn grootvader een oudstrijder was van de Eerste Wereldoorlog. Vijf dochters die nooit getrouwd waren woonden

bij mijn grootmoeder. Niemand werkte buitenshuis. Er was ook bij dat huis een grote tuin waar mijn oom, samen met mijn tantes groenten teelde. De producten van de stadsboerderij en van de tuin van mijn grootmoeder waren ruim voldoende om de hele familie, ook in de oorlogsjaren, te voeden. Iedereen was altijd thuis en ik kan mij alleen herinneren dat daar veel gelachen werd.

Twee tantes waren in het klooster getreden. Een van hen werd moeder overste van een psychiatrische inrichting met 800 patiënten. Zij vertelde mij dat toen ze pas was ingetreden zij al de verantwoordelijkheid kreeg over een paviljoen met 35 patiënten. 's Nachts sliep zij in een alkoof met zicht op de slaapzaal. Ze was vaak bang, want ze stond er alleen voor en er waren ook agressieve vrouwen in de groep.

Als puber mocht ik elk jaar enkele dagen op vakantie komen. Ik mocht dan vrij rondlopen in die grote inrichting. In de jaren vijftig was dat een levendige boel. Ik zag allerlei vreemde figuren, zoals bijvoorbeeld een vrouw die zich eerst voorstelde als koning Albert en een paar minuten later als arts. Ook mocht ik van mijn tante af en toe eens kijken door het luikje van een isoleercel. Daar zat een halfnaakte vrouw in die agressief werd toen ze zag dat iemand door het luikje keek. Toen het gebruik van psychofarmaca op gang kwam, werd het stil in de paviljoenen. De mensen zaten suf voor zich uit te staren. De verblijfsduur werd veel korter want de patiënten konden evengoed suf thuiszitten met een hoofd dat door de medicijnen opgezwollen was. Toen ik student was gaf deze tante mij eens een grote geldsom. In het klooster had ze blijkbaar een geheim spaarpotje.

Pas nu besef ik dat er in mijn familie nooit conflicten waren en dat er nooit ruzie werd gemaakt in mijn uitgebreide familie. Iedereen was altijd uitgenodigd op communiefeesten, bruiloften en begrafenissen. Even uitzonderlijk was dat ik nooit iemand ziek heb geweten. Mijn grootmoeder, ooms en tantes stierven op hoge leeftijd thuis en onbekend was aan welke ziekte.

Op zondag kwamen velen naar het huis van mijn grootmoeder, waar het gezellig was en vaak over de politiek hartstochtelijk werd gediscussieerd. Ik ben ook opgegroeid met meestal smakelijke verhalen uit de Eerste en Tweede

Wereldoorlog. Eén anekdote wil ik de lezer niet onthouden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd mijn oom door de Duitsers gedwongen met paard en kar kolen te vervoeren van de haven naar hun kazerne. Bij een van die tochten reed mijn oom eerst zo snel mogelijk naar huis om daar de kolen te lossen. Dan reed hij snel terug naar de haven voor een nieuwe lading die nu bestemd was voor de kazerne. Op die manier had de hele familie voldoende kolen om de wintermaanden door te komen. De Duitsers hebben niets gemerkt.

Mijn ooms en tantes hoefden niet te werken. Zij waren zelfvoorzienend en er werd vrijwel niets gekocht. Toen mijn grootmoeder stierf en daarna mijn oom trok zijn weduwe bij haar zusters in. Zij overleefde allen zodat er nooit geldgebrek was.

In 1963, op 23-jarige leeftijd, verliet ik deze idylle en trok de wijde wereld in. Eerst naar Congo en later gedurende 27 jaar in Nederland. Nu, op het einde van mijn leven, vraag ik mij af of ik niet beter in mijn geboortestad Brugge was gebleven, bij de mensen die mij dierbaar zijn en met wie ik mij altijd verbonden heb gevoeld. Brugge is de stad waar op 23 december 1691 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk mijn verre voorouder Petrus van Acker huwde met Jacoba Bruwarys.

1966: Congo

In juni 1966 verlieten mijn vrouw en ik na drie tropenjaren Jomba-Rutshuru in de Kivu, een gebied in het oosten van Congo. Bij ons vertrek kwamen de dorpsoudsten afscheid nemen. Een van hen legde zijn hand op de arm van mijn vrouw en vroeg: 'Wanneer komen de Belgen terug?'. Mijn vrouw gaf geen antwoord. Enkele jaren later brak de hel uit in de Kivu en dat gaat nog steeds door. De hel is een passend woord, want wat daar is gebeurd en nog gebeurt is het wreedste wat mensen elkaar kunnen aandoen. Kleuters die worden verkracht, vrouwen die een bajonet in de vagina kregen geduwd, mannen die worden ontmand.

Drie jaar na de onafhankelijkheid, in 1963, kwam ik in Congo om als pedagoog werkzaam te zijn in Boende. Toen was het nog een gehucht gelegen tussen de Tshuapa en de Lomela, twee zijrivieren van de Congorivier. Boende ligt midden

het tropisch regenwoud, vier kilometer onder de evenaar. De Tshuapa heb ik een paar keer overgezwommen, veiligheidshalve met een prauw in mijn nabijheid. Op een keer kwam een slang die de rivier overzwom met zijn kop net boven het water, dicht bij mij. Ik kon niet snel genoeg in de prauw klauteren.

In 1964 veroverden de Simba's, een geducht rebellenleger, Boende. Op dat moment was ik op vakantie in België. Zo ontsnapte ik aan de wreedheden van deze rebellen. Een blanke plantage-houder werd door de Simba's aangehouden. Hij was aangeklaagd door enkele oud-werknemers die hij had ontslagen. Nochtans had deze plantagehouder gezorgd voor werkgelegenheid voor een gebied zo groot als de provincie Utrecht. Hij had er een school en een ziekenhuis gebouwd.

De arme man werd naakt aan enkels en polsen vastgebonden aan stokken en zo meegesleurd naar de rechtbank. Hij schreeuwde het uit van de pijn omdat die strakke touwen zijn enkels en polsen doorsneden tot op het bot. Twee dagen later werd hij met lansen doodgestoken. Honderden zwarten ondergingen hetzelfde wrede lot.

De school waar toekomstige onderwijzers werden opgeleid, werd definitief gesloten, zodat ik het volgende schooljaar mijn taak verder zette in Mbandaka, een bloedhete stad precies op de evenaar. Mijn vrouw gaf er ook les. Toen ze zwanger was, konden we naar een school gaan in de Kivu, wegens het milde klimaat.

De Kivu zou het paradijs op aarde kunnen zijn. Het ligt weliswaar op de evenaar, maar door de gemiddelde hoogte van 1500 meter is de dagtemperatuur het hele jaar door 25 graden. De vulkanische grond is zeer vruchtbaar. Tijdens de koloniale periode was de Kivu de groentetuin van heel Congo. Mijn vrouw en ik hadden drie 'boys' in dienst. Een die de hele dag bezig was om een ton water voor het bad voldoende warm te krijgen. Een die moest toezien of het gras groeide en een die het eten klaar maakte. Op die manier konden drie families in hun onderhoud worden voorzien. We hebben er ook een aardbeving meegemaakt, want in de nabijgelegen Virunga-bergketen, waar ook gorilla's verblijven, was er een actieve vulkaan. Mijn vrouw was

hoogzwanger en we bleven in bed liggen. De muren gingen heen en weer. Er vielen stukken van het plafond, maar we bleven ongedeerd. De andere bewoners van het huis waren naar buiten gevlucht.

In de klassen waar mijn vrouw en ik les gaven, zaten de Hutu's vooraan. Dan bleven enkele rijen onbezet en daarachter zaten de Tutsi's. De Tutsi's, grote en slanke zwarten, waren altijd de heersers geweest. Toen de burgeroorlog uitbrak in de Kivu en in Rwanda, werd een genocide gepleegd op de Tutsi's. Toen ik in 1963 in Congo was aangekomen, zag ik onmiddellijk wie de echte slachtoffers waren van de onafhankelijkheid: de gewone Congolezen. Zwarten die tijdens het koloniale bewind een carrière in de administratie hadden opgebouwd, kregen hun salarissen niet meer uitbetaald. De onderwijzers in Boende staakten al zes maanden om dezelfde reden. Ik leerde een oude Congolees kennen, monsieur Victor, die ambtenaar was geweest bij de rechtbank. Deze alom gerespecteerde man kreeg zijn pensioen niet meer uitbetaald. Het geld voor salarissen en pensioenen verdween in de zakken van politici die daarmee hun luxelevens in Brussel of Parijs financierden. Zestig jaar later gaat deze corruptie nog steeds door. Een jonge man die werkte voor Air Congo, een zeer begeerde baan in die tijd, raakte helemaal ontmoedigd om dezelfde reden. De Nationale Bank functioneerde nog, maar de bankafschriften werden steeds meer onleesbaar omdat de inkt opraakte. In België begon na de onafhankelijkheid een lange periode van ongekeerde welvaart.

De belangrijkste les uit mijn ervaring als pedagoog in Congo was dat er geen enkele reden is voor racisme. Over alle rassen en etnische groepen zijn de intelligentie en de talenten gelijkelijk verdeeld. Als er verschillen zijn, dan is dit een gevolg van economische, sociale, educatieve, politieke en religieuze omstandigheden.

Wegens de staking van het onderwijzend personeel begon ik voor mijn leerlingen een eigen klasje voor het basis-onderwijs. Tijdens de modellessen die ik daar voor mijn leerlingen gaf, ontdekte ik hoe pienter veel van die kleine zwarte kinderen waren. Ik herinner mij een meisje dat een wiskundige knobbel had en rekenproblemen razendsnel oploste. Helaas was er geen vervolgonderwijs, zodat die kinderen hun talenten niet verder konden

ontplooiën. Via informatie van mijn 1600 facebookvrienden uit Congo weet ik hoe lamentabel de onderwijssituatie, zestig jaar na mijn verblijf aldaar, is geworden. Ook nu nog zijn er stakingen onder het onderwijzend personeel die soms wel een jaar aanslepen.

Ik ben woedend over wat in Afrika na de kolonisatie is gebeurd en eveneens over wat na het apartheidsregime in Zuid-Afrika is gebeurd. Hetzelfde geldt trouwens voor de islamitische landen die ex-koloniën waren. Hier is een verklaring voor. Het moet mij van het hart dat ik geloof in satanische krachten die mensen van goede wil gijzelen.

Ik ben woedend op de naïevelingen die dachten dat na de onafhankelijkheid en het einde van de apartheid, in die landen een stralende toekomst gloorde. Het tegendeel was het geval. Na zestig jaar zijn de meeste van die landen een ware hel geworden, met de gewone burgers als voornaamste slachtoffer. In Zuid-Afrika werden in 2020 24.500 moorden gepleegd, dit is een fenomenale stijging in vergelijking met het aantal moorden gepleegd onder het apartheidsregime.

De voorvechters van onafhankelijkheid en van anti-apartheid zijn misleid, zodat de weg voor kwade krachten werd vrijgemaakt. Een klein groepje extreem hebzuchtige schurken kunnen ongestraft hun volk bestelen. Zij hebben de macht omdat het leger en de politie onder hun bevel vallen. De internationale organisaties, waar de vertegenwoordigers van die landen meestal clangenoten zijn van de schurken, zijn de hoofdschuldigen van deze tragische ontwikkelingen die al meer dan zestig jaar voortduren.

We moeten durven erkennen dat als de Afrikaanse landen nog steeds Europese koloniën zouden zijn, dit continent een enorme bloei gekend zou hebben. Het koloniale bewind zou trouwens geëvolueerd zijn naar een relatie van broederschap, waarin gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar het leidend principe zou zijn.

Natuurlijk moest kolonialisme en apartheid verdwijnen omdat beide regimes gebaseerd zijn op een ontorechte superioriteitsgedachte en uitbuiting ermee samengaat. Mij gaat het om de vraag wat er in de plaats moest komen. In het kort gezegd had Europa vanuit een joods-christelijke ethiek een alliantie van

solidariteit met de ex-koloniën moeten aangaan. Zoals Europa een ongeëvenaarde beschaving is geworden dankzij het christendom, zo ligt de enige kans voor Afrika om uit het moeras te komen in de Boodschap die Christus in de wereld heeft gebracht.

Toen kwam helaas de ontkerkelijking en verloren de christelijke politieke partijen, media en andere organisaties hun identiteit. Links nihilisme en zelfhaat kwamen in de plaats.

Vaak denk ik er aan of ik niet in Congo had moeten blijven. Ik voelde mij er thuis, net alsof ik daar in een vroeger leven had geleefd. Ik moest echter nog mijn studie afronden en toen kreeg ik andere kansen. Ook had ik ondertussen een gezin en mijn kinderen wilde ik niet in een risicovolle situatie laten opgroeien.

1968-1975: Vrije Universiteit Brussel/ Ministerie van Justitie

Na Congo rondde ik mijn studies af aan de Vrije Universiteit van Brussel, toentertijd een vrijzinnige en fanatiek antiklerikale instelling. Daarna kreeg ik een deeltijdse baan bij de hoogleraar ontwikkelingspsychologie. Zij was toen een knappe, jonge vrouw die echter alcoholiste was. Om tien uur 's ochtends moest ik haar eerste pils halen in de kantine van de faculteit. Om mijn gezin te kunnen onderhouden zocht ik een aanvullende baan. Een andere hoogleraar die werkzaam was bij de Directie Jeugdbescherming bij het Ministerie van Justitie bood mij een voltijdse baan aan als inspecteur. In een eerste fase inspecteerde ik instellingen voor meisjes. Dat kwam omdat een oudere inspecteur ooit op een nieuwjaarsreceptie een dame een klets op haar achterste had gegeven. De directeur-generaal vreesde dat die man in instellingen voor meisjes zijn handen niet zou thuishouden. Ik kreeg echter spoedig de opdracht alleen de rijksinrichtingen voor jonge delinquenten en onhandelbare meiden te inspecteren. Die inrichtingen vielen onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister van justitie. Vandaar dat het ministerie de gang van zaken in die inrichtingen nauwlettend in de gaten wilde houden.

Gedurende een jaar heb ik mijn baan bij de universiteit en bij het Ministerie van Justitie gecombineerd, maar dat was niet vol te houden. Noodgedwongen moest ik kiezen voor mijn voltijdse baan.

De hoogleraar ontwikkelingspsychologie nam mijn vertrek erg kwalijk. Zij heeft dikwijls geprobeerd mij bij het ministerie in een kwaad daglicht te stellen. Zo zei ze bijvoorbeeld dat ik haar collegenotities gebruikte voor de trainingen die ik gaf aan medewerkers van de jeugdbescherming. Als student was ik er echter achter gekomen dat haar colleges een letterlijke vertaling waren van een boek van de Amerikaanse psycholoog Ausubel. Zij had dit nooit vermeld. Ausubel heb ik jaren later ontmoet toen hij gastcolleges gaf in Amsterdam. Ik heb hem toen een rondleiding gegeven in de stad en hij was blij verrast te horen dat zijn boek van grote invloed was geweest tijdens mijn opleiding.

Wat de hoogleraar die over mij roddelde niet wist, was dat ik bevriend was geraakt met een topambtenaar van het Ministerie van Justitie, die mij alles door briefde. Hierdoor kon ik mij makkelijk verdedigen. Deze ambtenaar, van adellijke afkomst, nodigde mij elke week uit om samen te dineren in een van de sjiekste restaurants in Brussel. Daar wijdde hij mij in in alle roddels, getouwtrek en ellebogenwerk in de hoogste regionen van het ministerie en van het Kabinet van de minister. Op een keer zat ik bij hem in zijn kantoor toen een van de directeurs van zijn administratie opbelde. Die man was bekend om zijn grote mond. Terwijl hij bleef door ratelen aan de telefoon hield mijn vriend de telefoon een tijdlang tegen zijn achterste.

Als inspecteur van de rijksinrichtingen voerde ik een totaal andere koers dan mijn voorgangers. Een inspectiebezoek werd door hen vooraf aangekondigd. Het bezoek begon in de directiekamer onder het nuttigen van een glaasje port. Daarna maakten zij samen een wandeling in de inrichting en dat was voldoende om een mooi inspectierapport te maken.

Ik deed het anders. Ik kwam totaal onverwachts, soms eens om zes uur in de ochtend of laat in de avond. Eerst heerste paniek onder de directeurs van de rijksinrichtingen. Ik trad echter niet op als een boeman. De personeelsleden bijvoorbeeld hadden allen een personeelsfiche. Dit werd tot dan toe alleen gebruikt om negatieve opmerkingen, berispingen of andere sancties te

vermelden. Ik gebruikte die formulieren voornamelijk om mijn waardering uit te spreken voor wat ik in de inrichting had gezien. Het is vrijwel zeker dat kopieën van mijn opmerkingen door de personeelsleden werden ingelijst om met trots thuis op te hangen.

Mijn strategie had grote gevolgen. De directie Jeugdbescherming van het Ministerie van Justitie was gevestigd in de Louisalaan, een van de sjiekste lanen van Brussel. Op de bovenste verdieping was het kantoor van de directeur-generaal en van de inspecteur-generaal; elk kantoor was 80 m² meter groot en was luxueus gemeubeld. Dit stond in schril contrast met de armoedige toestand die ik in de rijksinrichtingen aantrof. Door mijn gedetailleerde inspectierapporten werden mijn bazen geconfronteerd met die werkelijkheid. Zo trof ik eens op een winterdag, waar het overdag 12 graden vroom, een jongen aan in een onverwarmde isoleercel. Hij stond voor mij te rillen. Ik liet hem naar de leefgroep overbrengen. Toen ik de directeur hiermee confronteerde, bleek die niks van dit voorval af te weten. Bij een ander bezoek, in de vroege ochtend, ging ik naar de slaapzaal waar de jongens sliepen. Er waren toen nog geen individuele kamers. Toen ik naar binnen ging, moest ik direct naar buiten wegens de afschuwelijke stank in die niet verluchte slaapzaal.

Ik was inspecteur begon jaren zeventig; de Beatles-tijd waar velen, ook ik, lang haar droegen. Van de jongens van de rijksinrichtingen werd bij binnenkomst de haardos kortgeknipt. De directeur, een man van de oude stempel, maakte in dit verband een opmerking over mijn lange haardos want de jongens vonden het niet kunnen dat zij kort haar moesten hebben, terwijl die man uit Brussel het wel mocht. Na enige tijd werd lang haar toegestaan, maar toen kwam een vakbondsactie omdat het personeel onhygiënische toestanden en luizen vreesde. Op het Brusselse hoofdkantoor werd hierover een vergadering belegd. Ik zei akkoord te zijn met het voorstel van de vakbond om kort haar te verplichten op één voorwaarde, namelijk dat het ook zou gelden voor de meisjesinrichtingen. Algeheel gelach en de vakbondsgedelegeerden dropen met de staart tussen de benen af.

Ook op directieniveau trof in wantoestanden aan. Ik sprak apart met alle personeelsleden, zag alles met eigen ogen voor mij gebeuren en kreeg hun vertrouwen. Door mijn toedoen en dankzij de informatie die ik tijdens vertrouwelijke gesprekken verkreeg, kwamen twee directeuren van deze rijksinrichtingen voor jonge delinquenten in de gevangenis terecht. De een voor schriftvervalsing en de andere omdat hij meer dan twintig jaar lang alle inkopen voor zijn gezin voor rekening van de inrichting had gedeclareerd. Zelfs zijn onderbroeken waren betaald door het ministerie. Nu heb ik nog steeds twijfels over mijn handelen. Ik was toen een snotaap van dertig jaar oud en de tweede directeur liep tegen zijn pensioen. In een van de gesprekken met de psycholoog van de inrichting hoorde ik geritsel achter een van de deuren. Ik ging snel naar buiten en betrapte die directeur die probeerde ons af te luisteren. Een uitermate gênant voorval.

Door zijn veroordeling raakte deze directeur zijn recht kwijt op een ambtenarenpensioen. Hij kreeg wel een gewoon werknemerspensioen, maar dat was veel lager. Zijn vrouw moest gaan werken om in haar onderhoud te kunnen voorzien. Niets doen en alles tolereren was geen optie. Mijn informatie kreeg ik namelijk van het personeel en die diefstallen waren een publiek geheim.

Een ander merkwaardig voorval was toen ik in de jeugdgevangenis voor meiden 's avonds een inspectiebezoek bracht. Aan de nachtwachters vroeg ik mij zo snel mogelijk te brengen naar de verste afdeling. In het kolossale gebouw droegen alle personeels-leden een enorme sleutelbos. Het duurde drie kwartier vooraleer wij samen de verste afdeling bereikten. In mijn inspectierapport wees ik op het gevaar van deze situatie als er brand zou uitbreken. Paniek in het ministerie. Het Ministerie van Openbare Werken, dat anders uiterst traag of helemaal niet reageerde, kwam dezelfde week nog kijken. Binnen de kortste keren was er voor alle deuren één enkele sleutel. Die jeugdgevangenis voor meiden heette toen officieel 'Rijkskliniek- en opvoedingsgesticht voor meisjes'. Het was een kliniek omdat vroeger, toen er nog geen penicilline was, meisjes met venerische ziekten werden opgenomen en er ook een materniteit was voor zwangere meiden. Toen in 1940 de Duitse

bezetter kwam kijken of het gebouw geschikt was voor kazernering van de soldaten, konden de moffen niet snel genoeg de wijk nemen toen ze hoorden dat er meiden waren met syfilis.

In de enorme gebouwen waren slechts dertig meisjes geplaatst. Als het in de winter hard vroom, werd per dag vijfduizend (!) liter mazout verstoekt om de gebouwen te verwarmen.

In deze rijksinrichting trof ik een ellendige toestand aan. Er was alleen vrouwelijk personeel, behalve de psychiater die twee halve dagen in de week aanwezig was. De drie mannen van de administratie en twee arbeiders voor het onderhoud hadden geen contact met de meiden, alhoewel vaak hun hulp werd gevraagd om een opstandige meid naar de isoleercel te sleuren of om onder dwang een spuit toe te dienen. Het gemiddeld aantal ziekteverloven was 65, zwangerschapsverloven inbegrepen. Als een kind van een groepsleidster ziek was, moest zij zich ook ziek melden want wie anders zou voor dat kind zorgen.

Uiteindelijk stelde ik de minister van justitie voor de inrichting te sluiten. Tijdens een onderhoud met hem toonde ik een luchtfoto van de inrichting. Hij schrok zich een hoedje, vooral omdat in zo'n kolossaal gebouw amper dertig meiden verbleven.

Het resultaat van mijn voorstel was dat ik werd gevraagd zelf die inrichting te gaan leiden. Als ambitieus ambtenaar was de verleiding niet te weerstaan. Helaas was ik te onervaren om enkele voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld meer en beter gekwalificeerd personeel.

Op mijn eerste werkdag kreeg ik een geweldige domper te verwerken. De vijf stafleden kwamen naar mijn kantoor en het eerste wat zij vroegen was wanneer zij hun overuren konden inhalen. De twee vorige directrices waren namelijk langdurig ziek geweest. Sommige stafleden hadden op die manier recht op zes maanden recuperatie. Tot de stomme verbazing van deze stafleden zei ik dat ze allemaal vanaf morgen thuis konden blijven totdat alles was gerecupereerd. Het gevolg hiervan was dat ik zes maanden aan een stuk, elke dag 24 uur, zeven dagen in de week verantwoordelijk was voor de leiding van deze rijksinrichting. Het voordeel was dat ik een nieuw behandelingsplan

kon invoeren, wat een gunstig effect had. De isoleercellen moesten niet meer worden gebruikt. Over dit behandelingsplan en de bekomen resultaten maakte ik ondertussen mijn doctoraal proefschrift, want ik zat toch altijd thuis, een woning die deel uitmaakte van de inrichting.

Na twee jaar zag ik geen mogelijkheden meer om vooruitgang te boeken. De druppel die de emmer deed overlopen, was de dag dat zoveel personeelsleden zich 's ochtends ziek hadden gemeld dat ik alleen in de inrichting was, samen met een 68-jarige verpleegster die er nog werkzaam was omdat er geen vervangster was te vinden. Samen besloten we de meiden te laten uitslapen totdat de leraressen zouden opdagen. Het liep gelukkig goed af. Kort daarna solliciteerde ik naar een baan in Amsterdam, wat onmiddellijk lukte.

1975-1977: Vrije Universiteit Amsterdam

Mijn eerste werkdag aan de Vrije Universiteit van Amsterdam was een van de mooiste dagen van mijn leven. Om acht uur in de ochtend fietste ik fluitend naar mijn kantoor in een villa aan de rand van het Vondelpark. Een loden last was van mij afgevallen.

Grappig was dat ik tijdens mijn sollicitatie dacht dat de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) zoiets vrijzinnig was als de universiteit in Brussel. Ik had al mijn benoemingsbrief in handen toen ik er achter kwam dat de VU een universiteit was op gereformeerde basis en dat van de medewerkers werd verwacht de waarden van het Evangelie van Jezus Christus in hun werk over te dragen. Dat was voor mij geen probleem want wie kan tegen het Evangelie zijn, deze onovertroffen tekst waarin wordt opgeroepen tot mededogen, barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Toen was de VU nog niet geïnfiltreerd door links tuig met een woke-mentaliteit waardoor de identiteit van deze prachtige Alma Mater werd verkwanseld. Aan de VU ontmoette ik collega's en vooral studenten die hun christelijk geloof in hun relaties met anderen in praktijk brachten. Een ongelooflijke ervaring en verademing.

Als 23-jarige had ik in Congo al geleerd mij aan te passen aan een nieuw land. Ik keek alleen naar het positieve dat het land mij te bieden had. De mentaliteit van Vlamingen en Nederlanders is erg verschillend. Vlamingen denken meer

cartesiaans en gaan van concrete feiten naar de principes. De principes worden desnoods aangepast aan de realiteit. Nederlanders noemen dit corruptie. Nederlanders denken kantiaans en hegeliaans en gaan van grote principes naar de feiten. De realiteit moet zich daaraan aanpassen. Vlamingen noemen dat stijfkoppigheid.

Met die andere mentaliteit had ik geen moeite. Het aangename was dat Nederlanders zo volstrekt betrouwbaar zijn en dat ze recht voor de raap zijn.

Met een Nederlander weet je direct hoe hij echt denkt en wat hij wil. Ik heb het hier uiteraard over echte Nederlanders (des Hollandais de souche).

Er was één zaak waar ik mij nooit aan kon aanpassen. Dat was de vergadercultuur. Tijdens vergaderingen waar eindeloos gebakkeleid werd over onbenulligheden, viel ik vaak in slaap. Ook als hoogleraar in Nijmegen kon ik daar nooit aan wennen. Als hoogleraar moest ik de vakgroepvergaderingen leiden. De administratieve stukken die elke week binnenkwamen, soms in dikke rapporten, las ik nooit en gooide ze onmiddellijk in de prullenbak. Tijdens de vergaderingen waren er altijd wel een paar medewerkers die graag het woord voerden. Ik had in Nijmegen een intelligente secretaresse die wel alle stukken las en tussenbeide kwam als iemand al te dwaze taal uitkraamde. De vergaderingen liet ik om drie uur beginnen in de wetenschap dat om vijf uur iedereen naar moeder de vrouw wilde die de patatten al aan de kook had gezet. Meestal eindigde de vergadering met de vraag wat nu eigenlijk was besloten. Niets dus. Ik stelde voor het even te laten bezinken om in de volgende vergadering, een maand later, de knoop door te hakken. Dat was uiteindelijk niet meer nodig omdat er ondertussen nieuwe 'dringende' agendapunten besproken moesten worden. Voorstellen van mijnentwege werden steevast afgekraakt, want autoriteit werd niet aanvaard. Een afgewezen voorstel werd ooit zes maanden later door een van mijn hoofdmedewerkers zonder blikken of blozen ingediend en onmiddellijk goedgekeurd. Ik liet ze betijen.

Ooit heb ik in Nijmegen een vergadering van het faculteitsbestuur meegemaakt waar een van studentleden zei, toen ze van de voorzitter het woord had gekregen, dat ze het met beide voorgaande sprekers eens was. Die

sprekers hadden echter volstrekt tegengestelde voorstellen ingediend. Enkele collega's knipoogden even naar mij. Student-vertegenwoordigers zijn niet altijd de grootste slimmeriken. Als iemand bij mij solliciteerde en in de sollicitatiebrief vermeldde dat hij of zij had deelgenomen aan bestuurlijke activiteiten, dan gooide ik de brief meteen in de prullenbak. Ik hoefde geen leuteraars. Ik heb nooit begrepen dat hoogleraren, van wie toch enige intelligentie verwacht kan worden, zich nooit hebben verzet tegen de waanzin van de bestuurscultuur binnen de universiteiten.

1977-1980: Instelling voor Jeugdzorg

In 1977 was er een vacature voor een directeur bij de Heldringstichtingen in Zetten. Dit was een gelijkaardige inrichting als het Rijksopvoedingsgesticht in België. Daar waren 80 meiden geplaatst door de jeugdrechter en er waren 150 personeelsleden, vrouwen en mannen, die allen goed opgeleid waren. Dit was voor mij een niet te weerstane uitdaging. Ik solliciteerde op de advertentie en werd spoedig aangenomen. Met een zekere spijt verliet ik mijn goede werkplek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De Heldringstichtingen waren al jaren in opspraak wegens het te repressieve beleid, het veelvuldig gebruik van isoleercellen en het platspuiten van te opstandige meiden. De acties tegen die inrichting werden zo hevig dat het Ministerie van Justitie een commissie instelde om de wantoestanden te onderzoeken. Een van de belangrijkste adviezen van deze commissie was een sterke leider aan te stellen.

Het stichtingsbestuur volgde dit laatste advies niet. Er was een directieteam bestaande uit een lid van het bestuur, de psychiater en mijzelf. Dit leidde tot veel verwarring en conflicten. Op een vergadering van de ondernemingsraad vroeg ik aan een aanwezige wie zijn directeur was. Hij wees naar mij. Dat was niet correct. Hij viel onder het gezag van het lid van het stichtingsbestuur. Na veel overleg met alle personeelsleden en interviews met de meiden stelde ik een nieuw behandelingsplan op dat door allen werd aanvaard. De meeste groepsleiders, psychologen en orthopedagogen waren enorm gemotiveerd. Isoleercellen werden nooit meer gebruikt en platspuiten was helemaal uit den

boze. De kern van het behandelingsplan was van in plaats van te kijken naar wat er fout ging, vooral te kijken naar wat er goed ging. Ik noemde dat een positief stimulerende behandeling. De meiden kregen dus aandacht als hun gedrag aangepast was. In elke leefgroep ontstond aldus een positieve sfeer. Het behandelingsplan hield uiteraard veel meer in dan dit principe, maar het is hier niet de plaats om daar uitgebreid op in te gaan.

Zoals in de tijd toen ik in België inspecteur was, ging ik vrijwel elke dag op onverwachte momenten op bezoek in de leefgroepen. Dit was voornamelijk bedoeld om de leiding te ondersteunen en aan te moedigen. Het bood mij ook de gelegenheid om veel te zien en te ontdekken. Op een zondagmiddag kwam ik in een leefgroep waar de groepsleider een spelletje strippoker speelde met de aanwezige meiden. Een van de meiden stond al in haar slipje. Ik liet die groepsleider naar mijn kantoor komen en gaf hem de keuze ofwel zijn ontslagbrief schrijven, ofwel zou ik de politie opbellen. Zijn keuze was snel gemaakt. Op die manier wilde ik voorkomen dat de instelling voor de zoveelste keer in opspraak zou komen. Ondertussen is de wetgeving veranderd en zou ik verplicht zijn dit delict te melden aan de politie.

In de inrichting was er een productie-atelier waar meiden die zelfs te moeilijk waren om naar het speciaal onderwijs te gaan, wasknijpers, enveloppen en inpakmateriaal maakten. Ik schafte dit atelier af en verving het door een activiteitencentrum. In dat centrum leerden ze schoonheidsverzorging, coiffure, fotograferen, Engelse taal, snit en naad, koken en dergelijke. De leerkrachten kregen daarbij de opdracht om bij elke activiteit wat kennis over moedertaal en rekenen bij te brengen. Hier hanteerde ik het principe van belangstellingscentra van de Belgische arts Decroly: eerst de belangstelling wekken van de leerlingen via aantrekkelijke activiteiten en daaraan de leerstof verbinden. Dit activiteitencentrum was een groot succes en bestaat nog steeds.

In de Heldringstichtingen spraken oudere personeelsleden mij met u aan. In vergaderingen zag ik hoeveel moeite ze ermee hadden dat jonge medewerkers en zelfs stagiaires mij met je, jouw en mijn voornaam aanspraken. Aan het tutoyeren heb ik altijd moeilijk kunnen wennen, niet omdat ik gerespecteerd

wil worden, maar omdat het onderscheid verdwijnt tussen autoritair en gezaghebbend. Autoritair betekent dat een machtspositie wordt misbruikt om mensen te dwingen te gehoorzamen. Een gezaghebbende leidinggevende inspireert anderen door zijn voorbeeld, goed inzicht en innovatieve plannen. Het tutoyeren staat voor nivellering, dit wil zeggen dat iedereen gelijk is en evenveel invloed mag hebben. Zo'n mentaliteit ondermijnt de invloed van de gezaghebbende. De nivellering kent een hoge prijs. Goede plannen worden uitgesteld, gedwarsboomd of afgezwakt, waardoor velen hun houvast verliezen en geen echte vooruitgang wordt geboekt. Het zijn vooral mensen met een autoriteitsprobleem of die minder bekwaam zijn en dit achter een grote mond verbergen, die misbruik maken van het recht op inspraak.

Ik vermoed dat hoe meer inspraak er is, hoe minder arbeidsvreugde er is onder de medewerkers. In de politiek is dit even nefast, vandaar de besluiteloosheid en de stuurloosheid die we al te vaak kunnen waarnemen in het landsbeleid. Uiteindelijk verliezen de mensen het vertrouwen in de politiek en raakt het land in een soort algemene depressie.

Twee gebeurtenissen uit deze periode staan mij nog altijd voor de geest. Een meid die was weggelopen probeerde al liftend tot in Amsterdam te geraken. In de auto met een paar kerels die voor haar waren gestopt, werd zij bepoteld. In paniek vluchtte ze aan een stoplicht uit de auto, maar werd gegrepen door een andere auto. Zij was op slag dood. In het mortuarium van het Radboudziekenhuis in Nijmegen bracht ik haar een laatste groet. Het meisje had geen familie. Toen ik die dag terugkeerde naar de instelling was er een nieuwe stagiaire gekomen. Die stagiaire had dezelfde voornaam en familienaam als het overleden meisje.

Een zwakbegaafd meisje was uit de inrichting weggelopen en werd opgevangen door het Jongerenadviescentrum in Amsterdam. De eerste nacht kon zij doorbrengen in een kamer boven een Turks café. Daar werd cocaïne verhandeld. Die nacht stierf het meisje aan een overdosis. Dat haalde eventjes De Telegraaf, maar het had verder geen gevolgen. Ik heb er nog steeds spijt van daarover niet feller gereageerd te hebben en geen aanklacht te hebben ingediend.

De naïviteit van pseudo-hulpverleners brengt veel schade toe als het gaat om ernstig gedragsgestoorde en zwaar getraumatiseerde meisjes. Toen ik hoogleraar was in Nijmegen werd een zestienjarig meisje aangemeld dat ontvlucht was uit een sekte waar minderjarigen werden misbruikt. Ik ging het meisje opzoeken in het opvanghuis waar ze voorlopig was ondergebracht. Dit opvanghuis werd geleid door enkele vrouwen zonder passende opleiding en supervisie. Het meisje zei me dat ze die nacht erg bang was geweest. Er verbleef nog een ex-gedetineerde man die haar tot laat in de avond aan de praat hield. Niemand van de leiding was aanwezig. Gelukkig was er verder niets gebeurd. Toen ik haar moeder ging opzoeken, was de sekteleider daar aanwezig. Een fanatieke man die uitermate agressief reageerde en tierde en schreeuwde. De politie werd op de hoogte gebracht en de sekteleider werd aangehouden.

Eveneens in Nijmegen werd mij door drie broeders van een kloosterorde om advies gevraagd voor het opzetten van een opvangcentrum voor ex-gedetineerden. Ik waarschuwde hen voor de mogelijkheid dat er psychopaten onder zaten en dat om die reden supervisie door een psychiater belangrijk was. Ze sloegen mijn advies in de wind. Twee jaar later werd een van de broeders door een ex-gedetineerde vermoord.

Het probleem is dat alternatieve hulpverleners en naïeve lieden die denken het beter te weten dan de traditionele jeugdbeschermers altijd de steun krijgen van de linkse meute, aangevoerd door het journaal van dagbladers en televisie. Op die manier blijven de slachtoffers van ondeskundig optreden onbeschermd en raken veel jeugdbeschermers ontmoedigd.

Ondertussen raakte ik in de Heldringstichtingen meer en meer in conflict met de psychiater-directeur. Hij was het niet eens met de afschaffing van het productie-atelier. De conflicten stapelden zich op en de situatie werd onhoudbaar. Uiteindelijk koos het stichtingsbestuur voor de psychiater die later algemeen directeur en dus de zogenaamde sterke leider werd. Ik kreeg ontslag. Er werd door de bewoners en een deel van het personeel een betoging georganiseerd achter een spandoek 'Wij willen Van Acker terug', maar niets mocht baten. Ik hield mij wijselijk op de achtergrond.

Tot verrassing van het stichtingsbestuur nam ik een advocaat in de arm. Een goede vriend van mij, die ik in Congo had leren kennen en die een hoge functie had bij het gemeentebestuur van Nijmegen gaf mij de naam van de beste advocaat van Nijmegen. Een rechtszaak bij de kantonrechter werd aangespannen. Toen ik naar de eerste zitting ging vertelde mijn advocaat hoe het daar aan toe ging. Naast de rechter zat een assessor en aan een tafel daarnaast zat 'een lager geplaatst zoogdier', dat was de griffier. Bij het binnenkomen maakte de advocaat een heel diepe buiging voor de rechter. Daar keek ik raar van op. Hoe kan zo'n befaamd advocaat zich zo als een lakei opstellen?

Ik heb het proces gewonnen. De kantonrechter zei in zijn vonnis dat het stichtingsbestuur niet als een goed werkgever had gehandeld en ik kreeg een schadevergoeding van, omgerekend naar deze tijd, 50.000 euro. Helaas was dat precies het bedrag dat ik achteraf moest betalen als honorarium van de advocaat. Zelf had ik mijn verweer goed voorbereid en alle bewijsstukken netjes geordend. Volgens mijn schatting had de advocaat niet meer dan tien uur aan mijn zaak besteed. Ik heb hem niets gezegd, maar nam wel het voornemen nooit meer een advocaat in de arm te nemen, zelfs als ik zeker zou zijn een zaak te kunnen winnen. Ik haat graaiers, omdat het graaien een van de hoofdoorzaken is van het kwaad in de wereld.

Een paar jaar na mijn ontslag werd de psychiater-directeur aangehouden wegens seksueel misbruik van minderjarigen in de instelling. Het land stond op stelten. Pers en televisie besteden er wekenlang aandacht aan. Uiteindelijk werd hij tot zes jaar cel veroordeeld. Ik had geen leedvermaak. Het was intriest, ondermeer omdat enkele van de slachtoffers zelf als kind waren misbruikt.

Seksueel misbruik van meisjes, soms heel jonge kinderen, raakt mij heel diep. Ooit was ik uitgenodigd om een besloten bijeenkomst van de zedenpolitie bij te wonen over seksueel misbruik van zeer jonge kinderen. Toen dia's werden getoond van baby's waarvan de vagina was geblesseerd na penetratie, moest ik naar buiten om over te geven. Ik kan mij niet voorstellen dat er mensen zijn die naar kinderporno kijken. Die moeten toch wel zeer ernstig gestoord zijn.

1980-2001: Radbouduniversiteit Nijmegen

Toen het conflict tussen mij het het stichtingsbestuur van de Heldringstichtingen de pers haalde, werd ik opgebeld door een hoogleraar van de Radbouduniversiteit Nijmegen. Er was een vacature voor hoogleraar orthopedagogiek 'Gedrags- en opvoedingsproblemen'. Toen bleek dat het een goed idee was geweest om als directeur bij de Heldringstichtingen kort na mijn aanstelling contact op te nemen met de vakgroep Orthopedagogiek om afspraken te maken voor wetenschappelijk onderzoek en het onthaal van stagiaires. Ik gaf toen ook een collegereeks. Het bedje was gespreid. Bij mijn benoeming tot hoogleraar was ik 39 jaar oud.

Op de universiteit heb ik mij nooit gelukkig gevoeld. In de faculteit Sociale Wetenschappen zaten te veel mensen die op dezelfde universiteit student waren geweest, junior-medewerker, medewerker, hoofdmedewerker en sommigen werden hoogleraar. Toen ze op pensioen gingen zaten deze lieden al 45 jaar tussen dezelfde muren, zonder ooit enige verantwoordelijkheid in de samenleving te hebben gedragen. Hun leven bestond uit ingebeelde belangrijkheid en geduw en getrek om eigen voordelen binnen te slepen. Als er iets te verdelen viel, graaiden zij het voor mijn neus weg, want zelf ben ik niet zo'n graaier.

Gelukkig had ik mijn klinische praktijk voor opvoedingshulp en behandeling van ernstige gedragsstoornissen. De studenten konden het erg appreciëren dat ik in mijn colleges kon vertellen over mijn ervaringen, over hoe het echt aan toe ging in gezinnen, vaak uit de laagste sociale klasse, en hoe jongeren die zware delicten hadden gepleegd toch goed behandeld konden worden. Samen met mijn medewerkers en enthousiaste stagiaires heb ik in 21 jaar meer dan tweeduizend gezinnen goed kunnen helpen, zoals uit evaluatie-onderzoek bleek. Voor mijn project kon ik slechts tijdelijke medewerkers aantrekken, want het aantal vaste medewerkers dat ik bij mijn benoeming aantrof, bood geen ruimte voor extra aanstellingen. Dit betekende dat ik om de vier of vijf jaar van nul moest herbeginnen en moest zoeken naar hoe het project verder gefinancierd kon worden.

Helaas kwam ik op een moment waar ik over onvoldoende middelen beschikte om de kwaliteit van mijn klinisch werk en mijn wetenschappelijk onderzoek te waarborgen. Vandaar dat ik al op 61-jarige leeftijd op emeritaat ging. Mijn levenswerk, het Nijmeegs Gezinsproject, viel meteen stil omdat er niemand meer was die het kon overnemen. Veel ouders belden tevergeefs naar de afdeling orthopedagogiek.

Daarna begon ik onmiddellijk met eigen projecten. Toen ik 70 was voelde ik mij op het toppunt van mijn inzicht en therapeutisch kunnen. Jammer dat ik de studenten mijn klinische ervaring van veertig jaar en meer niet meer kon doorgeven. Had ik in de universiteit mijn eigen orthopedagogisch academisch centrum kunnen oprichten dan zou ik nu nog steeds, als 83-jarige daar werkzaam zijn.

Begin jaren negentig voltrok zich een ramp voor de sociale wetenschappen aan de Nederlandse universiteiten. Vanuit anonieme ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs kwam de oekaze dat alleen kandidaten die minstens vijf wetenschappelijke artikelen hadden gepubliceerd in erkende Engelstalige tijdschriften konden solliciteren naar het ambt van hoogleraar. Dit had twee desastreuze gevolgen. Ten eerste waren het vrijwel uitsluitend droogstoppels die nooit enige voeling hadden gehad met de praktijk, die solliciteerden. Ten tweede werd het wetenschappelijk onderzoek na-aperij van wat de Amerikanen deden. De tijd dat de Amerikanen naar Europa kwamen om beroemde pedagogen en psychologen te ontmoeten was al lang voorbij.

Als ik op mijn laatste werkdag aan de universiteit van Nijmegen naar de parkeerplaats ging om te vertrekken, deed ik in mijn auto mijn schoenen uit en klopte buiten het portier het stof eraf. Dan reed ik weg om nooit meer terug te keren. Deze symbolische daad was belangrijk. Ik trok een dikke streep onder het verleden en keek hoopvol uit naar wat de toekomst zou brengen.

Het Nijmeegs Gezinsproject

Mijn allereerste ervaring met de jeugdzorg was toen ik als 16-jarige, samen met een paar vrienden, in een zogenaamd 'wezengesticht' een afdeling oprichtte van een jeugdbeweging. Wij troffen daar een ellendige toestand aan.

Het was een mooie zomer en de jongens van dat gesticht brachten de hele zomer door op een koer omringd door hoge gebouwen. Op die speelplaats was geen sprietje groen te zien. Dankzij onze activiteiten kwamen ze voor het eerst naar buiten. Dat gesticht werd geleid door nonnen. Ik heb het meegemaakt dat in de kapel twee nonnen plotseling ruzie kregen. Ze trokken elkaars kap af en gingen scheldend naar buiten.

Toen we met de jongens op bivak gingen, deed zich een merkwaardig voorval voor. We sliepen in een schuur en toen de jongens naar bed gingen doken ze met hun kleren aan onder de dekens. Dan deden zij hun kleren uit om hun pyjama aan te trekken. De nonnen hadden hen geleerd op zo'n zedige manier zich om te kleden.

Vanuit mijn vroegere ervaringen in de jeugdbescherming kwam ik op het idee jongeren die in een tehuis geplaatst moesten worden, toch in het eigen gezin te behandelen. Het gezin was namelijk meestal de plaats waar de gedragsproblemen waren ontstaan. Als de jongeren na het verblijf in een inrichting naar huis terugkeerden, begonnen de problemen van voren af aan omdat de ouders niet veranderd waren. Dit wil niet zeggen dat de ouders de schuld hadden van de gedragsproblemen van hun kinderen. Meestal ging het om zeer moeilijke kinderen die niet makkelijk op te voeden zijn of de ouders waren zelf als kind verwaarloosd of misbruikt geweest. Als in het gezin ook nog andere problemen voorkomen, zoals echtscheiding, financiële problemen, ruzie met de burens of met de familie, enzovoorts, dan kunnen de problemen met het kind danig escaleren.

Met enkele jeugdrechters van de regio maakte ik de afspraak dat zij naar mijn project aan de Radbouduniversiteit meisjes en jongens konden verwijzen waarvan iedereen dacht dat een tehuisplaatsing noodzakelijk was. Wij zouden proberen ze thuis te behandelen. Ik voegde er aan toe dat dit niet betekent dat ik het beter kon dan andere hulpverleners of dat ik een soort wonderdokter ben, maar vanuit de universiteit kon ik de behandeling wetenschappelijk begeleiden en evalueren om te onderzoeken wat wel en niet werkt. Ook kon ik rekenen op de enthousiaste medewerking van medewerkers en stagiaires.

Dit project werd een groot succes en raakte landelijk bekend. Op een gegeven moment leidde ik gelijkaardige projecten in vijf Nederlandse steden. Ook ouders maakten rechtstreeks met mij een afspraak voor advies. Zelfs collega-hoogleraren, medisch specialisten en psychotherapeuten die radeloos werden van het gedrag van hun zoon of dochter behoorden tot mijn clientèle. Bij deze spontane aanmeldingen ging het meestal om problemen van tijdelijke aard die vanzelf oplosten. Hier was het essentieel de ouders serieus te nemen, te ondersteunen en hen concrete middelen aan te reiken om het gedrag van hun kind te veranderen.

Stilaan kwam ik tot de ontdekking dat bij ernstige gedragsstoornissen het onvoldoende was om alleen het gezin bij de behandeling te betrekken. Ook op de school waren er meestal problemen en in de buurt vonden deze jongeren leeftijdgenoten die geen gunstige invloed op hen hadden. Zo kwam ik op het idee van een 'netwerk van solidariteit'; hiermee wordt bedoeld dat rondom de jongere een netwerk wordt gecreëerd van mensen die om de jongere geven, die hun vertrouwen in hem niet verliezen en hem altijd nieuwe kansen willen geven. Dat kan een leerkracht zijn die extra begeleiding geeft, een werkgever bij wie de jongere wat kan bijverdienen of een coach in een sportclub die het nodige geduld kan opbrengen om met die jongere om te gaan. Onze taak als hulpverlener bestaat erin de mensen van het netwerk te begeleiden en te motiveren.

Cruciaal voor de behandeling is de verbondenheid tussen de jongere en mensen in zijn omgeving. Als de jongere het gevoel heeft dat anderen om hem geven, dan laat hij zich door hen motiveren. Het doel van de opvoeding definieer ik daarom als het kind zodanig inspireren dat het een goed mens wordt. Natuurlijk moet het kind zijn talenten kunnen ontplooiën, maar het belangrijkste is dat het goed leert te zijn voor anderen. Dit principe van verbondenheid creëren heb ik veralgemeend tot een politieke visie, die in de vorige delen voldoende aan de orde is gekomen.

Een ander nieuw inzicht dat voortvloeide uit mijn klinische praktijk betreft het doel van de psychologie als wetenschap. Als begrippen zoals verbondenheid en inspireren zo cruciaal zijn in de therapie, dan ligt empirisch onderzoek niet

voor de hand. In een vorig deel heb ik het volgende voorbeeld al kort besproken. Aan mijn studenten legde ik de volgende vraag voor: Als van een jongen wordt gezegd dat hij agressief is, als alle diagnostische tests wijzen op een agressieve persoonlijkheid en als dit bevestigd wordt door observaties in verschillende situaties, kan die jongen op een gegeven moment zeggen 'Vanaf nu zal ik niet meer agressief zijn' en zich daarna ook niet meer agressief gedragen? Die vraag bracht de studenten in verwarring. Is het antwoord negatief, dan zou dit betekenen dat deze jongen als een robot reageert op innerlijke en uiterlijke prikkels. Is het antwoord ja, dan heeft die jongen een vrije wil en dat is precies wat een mens tot mens maakt.

Mijn antwoord op die vraag is ja. Dit heeft als consequentie dat de therapie dan niet zozeer een kwestie is van manipuleren via bijvoorbeeld gedragstherapeutische technieken, maar eerder een kwestie van de jongere te inspireren om zich voor te nemen niet meer agressief te zijn. Het doel van de psychologie is studie van hoe mensen elkaar inspireren voor het goede. Ik ging nog een stap verder en formuleerde de stelling dat psychologie geen empirische wetenschap is. Psychologie is de wetenschap die de psyche bestudeert. Dat is nogal voor de hand liggend. De psyche is iets geestelijks, dus niet vatbaar voor empirisch onderzoek want niet observeerbaar. De psychologie en ook de pedagogiek zijn wetenschappen die horen bij de geesteswetenschappen. Vandaar mijn voorstel om deze disciplines terug onder te brengen in de Faculteit Wijsbegeerte. Het zal echter nog lang duren vooraleer op de universiteiten deze wijsheid zal zijn doorgedrongen.

16 augustus 1990: bezoek aan Levinas

Op 16 augustus 1990 bezocht ik de toen 84-jarige joods-Franse filosoof Emmanuel Levinas bij hem thuis in Parijs. De Leuvense hoogleraar Filosofie die mij bij hem introduceerde, zei mij vooraf dat als Levinas mij een cointreau aanbiedt, dit betekent dat hij mij sympathiek vindt. Ik dronk toen al jaren geen druppel alcohol meer, maar zo'n aanbod van een van de belangrijkste filosofen van de 20ste eeuw zou ik zeker niet weigeren. Tijdens ons bezoek schonk hij tweemaal een cointreau in. Op mijn exemplaar van een van zijn

hoofdwerven schreef Levinas: 'En témoignage de ma très vive et immédiate sympathie' (als getuigenis van mijn zeer levendige en onmiddellijke sympathie). Mijn geluk kon niet op.

Studie van de werken van Levinas zijn voor mij al meer dan veertig jaar dagelijkse kost. Dit komt ondermeer omdat zijn filosofie prachtig aansluit bij wat ik essentieel vind voor de mens als menselijke mens: de kwaliteit van zijn relatie tot de Ander. Volgens Levinas staat de Ander, die hij daarom met een hoofdletter schrijft, boven het Ik. Vanuit de Ander gaat een appel uit naar mij om voor hem het goede te doen. Het is niet mijn ego dat het centrum van mijn bestaan is, maar de Ander. Ik ben er voor de Ander. Er vindt als het ware, wat Levinas noemt, een substitutie plaats in mijn binnenste, waarbij de Ander de plaats inneemt van mijn ego.

De vraag die gesteld kan worden is waar dat appel vandaan komt. Als antwoord geeft Levinas dat hierbij de idee van God opkomt. Via de Ander spreekt God mij toe. Via de Ander doet God op mij een appel om goed te zijn voor de Ander. De Ander is eender wie, ook de ongelovige, de afvallige, wie een ander geloof aanhangt en zelf de vijand. In deze betekenis is de liefde voor de Ander onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Mijn verantwoordelijkheid voor de Ander is onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Deze twee kenmerken vormen de essentie van de joods-christelijke ethiek.

Is dit nu een kwestie van geloof? Dat God via de Ander tot mij spreekt kan niet objectief worden vastgesteld. Het is een kwestie van aanvaarden waarbij, zoals Kierkegaard het noemt, de mens de 'sprong' moet wagen. Geloof is subjectief, maar deze subjectiviteit is volgens Kierkegaard werkelijker dan de objectieve werkelijkheid. Over het christelijk geloof zegt deze Deense filosoof: 'Het christendom is geest, geest is innerlijkheid, innerlijkheid is subjectiviteit, subjectiviteit is in haar essentie hartstocht'.

We leven nu in een tijd waar geloof op de achtergrond is geraakt. Ik spreek mij niet uit over de waarheid van het jodisme of het christendom. Waar ik wel van overtuigd ben is dat de hierboven beschreven essentie van de joods-christelijke ethiek de enige ware Weg is om in de wereld eindelijk een duurzame vrede te bereiken.

Als de joods-christelijke ethiek de maatstaf zou zijn voor de politiek, voor de economie en voor onze sociale relaties, dan komt er eindelijk een wereld waar vrede, welzijn en een rechtvaardige verdeling van de welvaart zal heersen. Politiek zal dan geen strijd meer zijn tussen tegenstanders, maar een gezamenlijk project om vrede, welzijn en welvaart te brengen. Economie zal dan niet meer bedoeld zijn om de eigen hebzucht en die van de aandeelhouders te bevredigen, maar om de armoede en de miserie uit de wereld te helpen. In onze relaties met anderen zullen we dan niet meer ons eigenbelang voorop stellen, maar zullen we ons opofferen voor het belang van onze naasten.

Het joodse volk heeft het Licht in de wereld gebracht en Europa heeft via het christendom dit Licht over de gehele wereld verspreid. Het antisemitisme en de vijandigheid tegen Israël is het werk van satanische krachten die de wereld in de duisternis willen houden. De afbraak of deconstructie van de Europese beschaving, onder andere door de onophoudelijke hetze van links tegen het christendom en het toelaten van de massa-immigratie van lieden die joden en christenen haten, is eveneens het werk van de gevallen engelen die de oorlog aan God hebben verklaard.

Europa en Israël vormen in Gods plan een eenheid. Europa is Israël. Israël is Europa. Ik hoop in mijn laatste levensfase een bijdrage te kunnen leveren aan de opdracht om het Licht in de wereld te brengen.

Vanaf 2015 heb ik deze ideeën verder uitgewerkt in essays en andere publicaties. Dit boek is de laatste versie.

2001-2014: een druk emeritaat

Kort na mijn vertrek uit Nijmegen startte ik met enkele oud-studenten een paar projecten bij de jeugdzorg. Daarnaast begon ik een online adviespraktijk voor ouders en leerkrachten met opvoedingsvragen. Ik gaf trainingen op scholen in België, Nederland en de Nederlandse Antillen. Spoedig had ik het drukker dan ooit en had geen last meer van vergaderingen.

Op de Nederlandse Antillen had ik enkele merkwaardige ervaringen. Het eerste wat mij opviel was dat er restaurants waren waar alleen blanken kwamen en

restaurants met een zwart clientèle. Hier gold een soort informele apartheidspolitiek. Het liefst ging ik naar de restaurants voor zwarten wegens de vrolijke sfeer en de voortreffelijke lokale keuken. Op een avond had ik de zwarte mevrouw, die mij had gevraagd om trainingen op het eiland te geven, en haar man uitgenodigd voor een diner in het restaurant van het hotel waar ik verbleef. Zij waren de enige zwarte gasten. Ik vraag me nog steeds af of dit een goed idee was en of zij zich wel op hun gemak voelden. Het personeel in dat restaurant was trouwens overwegend zwart.

Bij mijn contacten met de onderwijsinstellingen viel mij op dat er erg veel psychologen, orthopedagogen en onderwijskundigen in de schoolbegeleidingsdiensten werkzaam waren. Hun aantal stond niet in verhouding tot het aantal scholen. Sommigen waren oud-studenten van mij. Dat waren allemaal Antillianen die in Nederland universitair onderwijs hadden genoten en behoorden tot de hogere sociale klasse. Zij kwamen met dure auto's naar de scholen. De leerkrachten zelf, die het echte werk deden, verdienden niet veel en het lesmateriaal in de beroepsscholen was lamentabel. In de afdeling autotechniek bijvoorbeeld werd wat geprutst aan oude autowrakken.

Zelf had ik wel enkele ideeën om het onderwijs voor kansarme jongeren aantrekkelijker te maken. Er werden bijvoorbeeld aan kraampjes aan de kade waar cruiseschepen aanmeerden souvenirs verkocht. Jaarlijks kwamen tienduizenden toeristen voor enkele uren op het eiland. De meeste souvenirs waren echter 'Made in China'; krankzinniger kon het niet. Het beroepsonderwijs had hierop kunnen inspelen. Bij het maken van souvenirs kunnen allerlei technieken worden aangeleerd. Er kan een eigen kraam worden gemaakt. De leerlingen kunnen verkooptechnieken leren en de boekhouding bijhouden. Een andere mogelijkheid was het opbouwen van een afdeling land- en tuinbouw voor het kweken van biodynamische groenten voor de bevoorrading van de schepen. Deze ideeën heb ik voorzichtig geopperd bij enkele ambtenaren, maar zij vonden het maar niks.

Met een leerkracht die zijn fanatieke politieke overtuigingen niet onder stoelen of banken stak, had ik verschillende gesprekken. Hij wou dat het eiland zo snel

mogelijk onafhankelijk zou worden. Ik begreep dat niet, want zonder de geldstroom vanuit Nederland zou dit eiland op korte termijn een nieuw Haïti worden, dat eiland dat al meer dan tweehonderd jaar onafhankelijk is met het bekende resultaat. Ik hield tijdens deze gesprekken wijselijk mijn mening hierover voor mijzelf.

Tijdens een bezoek aan een school trof ik alle leerlingen aan op de speelplaats. Zij lummelden wat rond. In de directiekamer trof ik de directrice, de psychologe en de orthopedagoge aan. Zij keken mij met treurige blikken aan. Zoveel leerkrachten hadden zich die morgen ziek gemeld, dat de klassen niet konden doorgaan. Ik vroeg mij af of zij dan niet zelf les konden geven. Dat zei ik niet, want kritiek van een blanke ligt daar heel gevoelig. Als Vlaming had ik wel wat meer krediet omdat ik geen nazaat was van hun kolonisten en slavendrijvers.

Een rijke blanke ondernemer was bestuursvoorzitter van een tehuis voor verwaarloosde kinderen. Die man financierde dit tehuis. Hij nodigde mij uit om het tehuis te bezoeken. Toen wij aankwamen ging hij direct het kantoor binnen van de directrice, een zwarte mevrouw, en zei dat ik het tehuis wilde bezichtigen. De directrice was echter in gesprek met een bezoeker en ik zag heel eventjes dat ze het niet prettig vond zo autoritair aangesproken te worden. Ik vond het erg gênant. Die ondernemer was zich van geen kwaad bewust. De directrice deed wat was gevraagd.

Enkele weken na mijn verblijf in de Nederlandse Antillen hield ik een lezing voor topambtenaren van het Ministerie van Justitie in den Haag. Ik had het ondermeer over de jonge Antilliaanse criminelen in Nederland die oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken, ook wat betreft zeer gewelddadige misdrijven. Ik vertelde wat ik in de Nederlandse Antillen had gezien en waarom jongeren uit de laagste sociale klasse, bij gebrek aan een opleiding die toekomstperspectief biedt, vrijwel automatisch terecht komen in het criminele circuit. Het interesseerde die ambtenaren blijkbaar niet, want in de discussie werden daarover geen vragen gesteld. Zij dachten wellicht: 'Laat die negers maar, wij geven ze wat snoep in de vorm van subsidie en dan houden zij zich wel koest'. Ik vraag me af hoe het zal aflopen met die eilanden

als in Europa een felle economische crisis zal waaien en de geldstroom noodgedwongen wordt stopgezet.

Een mislukt project

In 2012 werd contact met mij opgenomen vanuit het gemeentebestuur van een Nederlandse stad. De wethouder die veiligheid onder zijn bevoegdheid had en een politieambtenaar maakten een afspraak voor het opzetten van een project voor de groep van jonge gewelddadige en recidiverende delinquenten, de zogenaamde harde kern. Zij vonden dat het bij deze groep niet alleen bij repressieve maatregelen mocht blijven. Een meer educatieve aanpak zou recidivisme kunnen voorkomen.

Dit leek mij een leuke, nieuwe uitdaging. Toen het project startte was de wethouder ondertussen vervangen en de politieambtenaar was vertrokken naar een betrekking aan de andere kant van het land. Ik stond er alleen voor en kwam in een slangenkuil terecht. Ik had eerder van twee mij onbekende personen een mail gekregen om te waarschuwen voor wat mij te wachten stond. Het kostte heel veel moeite om hulpverleners die werkten bij de lokale jeugdzorg te motiveren om aan dit project mee te werken. Er stelden zich nauwelijks jeugdhulpverleners als kandidaat. Twee kandidaten die zich wel hadden gemeld, haakten af toen het project zou starten. Uiteindelijk vond ik drie hulpverleners die de volgende twee jaar enthousiast hebben meegewerkt. De eerste dag kreeg ik een rapport over 40 minderjarigen die behoorden tot de harde kerngroep van deze gemeente. Op de voorpagina stonden hun foto's. Het eerste wat opviel was dat 38 van hen bruin of zwart waren. Dat was vreemd, want in die stad waren er minder dan tien procent allochtonen. Ik had toestemming om hun strafregister te raadplegen. Tot mijn stomme verbazing ontdekte ik dat iets meer dan de helft niet voldeed aan het criterium gewelddadig en recidiverend. Sommigen hadden slechts geringe niet-gewelddadige delicten gepleegd. Enkelen hadden twee jaar geleden hun laatste delict gepleegd. Een Marokkaanse jongen had eens het hekken van een weide geopend waaruit koeien waren ontsnapt. Een jongen van Irakese afkomst had voor een klein, niet gewelddadig misdrijf anderhalf jaar huisarrest gekregen.

Hij en zijn ouders werden daar helemaal gek van. Voor de goede orde: later werden ook gevaarlijke criminelen aangemeld, uit de Balkanlanden, die zware geweldsdelicten hadden gepleegd.

Het werd mij meer en meer duidelijk dat door de jeugdrechters en de officieren van justitie, toevallig allemaal vrouwen, een uitermate repressief beleid werd gevoerd. Toen ik niet wilde meewerken aan dit repressieve beleid ontstond een zeer vijandige sfeer. Het Openbaar Ministerie en de jeugdrechters weigerden met mij te overleggen. Toen eens een nieuwe officier van justitie werd aangesteld, mocht zij niet ingaan op een afspraak die ik met haar wilde maken. Op mijn verzoek voor een kennismakingsgesprek had zij positief gereageerd, maar van hogerhand werd dit geannuleerd. Mijn medewerkers mochten niet binnen als een zaak voor de rechtbank kwam. Aan een medewerker werd gezegd, in het bijzijn van de ouders, dat mijn project geen meerwaarde had.

Tegen die overmacht was ik helaas machteloos. Ik stond er helemaal alleen voor, want ambtenaren in de gemeente en enkele politiemensen die mijn werk waardeerden, hielden zich stil. Er heerste aan angstcultuur. Ook vanuit Jeugdzorg kwam geen enkele ondersteuning.

Na twee jaar hield dit project op. Deze ervaring leerde mij dat verdoken racisme zelfs bij rechters en politiemensen voorkomt. Gelukkig had ik eerder bij veertien andere gemeenten wel positieve ervaringen gehad en mijn werk werd er gewaardeerd. Dit mislukte project zette een flinke domper op de eindfase van mijn carrière. Ik was toen 74 jaar.

De moeite die het heeft gekost om medewerkers te vinden voor dit project zegt iets over het arbeidsethos in instellingen voor jeugdhulpverlening.

Normaal gezien zouden jeugdhulpverleners zich en masse moeten melden voor een project waarin gewerkt zou worden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, dat wetenschappelijk geëvalueerd zou worden en dat tot doel heeft betere resultaten op de langere termijn te bereiken.

In de jeugdzorg gebeuren dagelijks dingen die in feite niet kunnen. Dit haalt regelmatig de pers. Toch blijven de problemen aanslepen. Een te repressief beleid bijvoorbeeld was, toen ik zestig jaar geleden in de jeugdzorg begon te

werken, ook een probleem. Nochtans is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat bij de harde kern een combinatie van repressieve en educatieve maatregelen het meest kans heeft op succes, alhoewel het bij deze groep niet makkelijk is.

De verklaring van de onwil om aan dit project mee te werken ligt gedeeltelijk in de angst om de veiligheid en de bestaanszekerheid die de organisatie biedt, kwijt te raken. Een systeemverandering stoot daarom meestal op weerstand van binnenuit. Bovendien gaat het om macht. De leidinggevenden staan huiverig voor vernieuwingen omdat dit hun machtspositie zou kunnen aantasten wegens de onzekerheid over de afloop.

Een tweede les die uit deze ervaring kan worden getrokken is dat voor de lagere sociale klasse, waartoe de meeste allochtone gezinnen behoren, een ander soort hulpverlening wordt geboden dan voor de gegoede burgerij. De jeugdbescherming, waar voornamelijk maatschappelijk werkenden tewerkgesteld zijn, is er voor de arbeidersklasse. De instellingen voor geestelijke gezondheidszorg waar universitair opgeleide psychotherapeuten werken, is er vooral voor de hogere sociale klassen. Mijn ervaring leert ook dat psychotherapeuten hun moeilijkste cliënten doorverwijzen naar jeugdzorg, waar minder gekwalificeerde hulpverleners het moeten weten op te lossen. Toen ik in Nijmegen als hoogleraar en hoofd van het Gezinsproject contact zocht met wat toen heette de Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG), zei de directeur mij onomwonden dat mijn cliënten te moeilijk waren voor zijn instelling.

Kortom, de jeugdbescherming zit in een vicieuze cirkel, zodat de problemen nooit opgelost raken. We kunnen niet verwachten dat organisaties die zelf oorzaak zijn van de problemen, die problemen zullen kunnen oplossen. De oplossing kan worden geboden in Pilot Projecten die onafhankelijk kunnen opereren. Een Academisch Centrum voor Jeugdhulpverlening aan de universiteit zou deze mogelijkheid kunnen bieden. Het is mij helaas niet gelukt zo'n centrum op poten te zetten.

Een derde les is een conclusie die veel verzet zal oproepen. Hoe zou het project verlopen zijn indien de jeugdrechters en de officieren van justitie

mannen waren? Ik denk dat we felle discussies gehad zouden hebben, maar rationeel uiteindelijk tot een aanpak zouden komen die beide partijen kunnen aanvaarden. Als er conflicten en belangenverstrengeling geweest zouden zijn, dan is na overleg bij mannen het een kwestie van zand erover en we gaan weer over tot de orde van de dag.

Tot slot

Mijn pogingen, mijn falen en mijn successen illustreren hoe moeilijk het is een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van het Koninkrijk Gods. Voor alle mensen geldt dat ze moeten leren uit ervaring, dit wil zeggen met vallen en opstaan. We zijn nu terechtgekomen in een tijd van grote dreigingen. De cumulatie van de massa-immigratie, de islamisering van het Westen, de strijd tussen de machtsblokken en de dramatische gevolgen van de klimaatverandering zullen leiden tot een explosie van geweld. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de planeet Aarde onleefbaar wordt. De toenemende polarisatie in de samenleving, zowel nationaal als in internationaal verband, kan leiden tot een alles vernietigende strijd van allen tegen allen. Hieruit kan een nieuwe wereldorde ontstaan die de overgang zal zijn naar een spiritueel tijdperk en een hogere beschaving, overeenkomstig de moraal van het Wezen dat de wereld heeft geschapen en die via het joodse volk aan de wereld werd geopenbaard.

Om tragische ontwikkelingen te voorkomen kunnen we ons niet meer de luxe permitteren twijfelend of zoekend en tastend door het leven te gaan. In de opvoeding en in de politiek moeten jongeren en volwassenen leren en vooraf weten dat er slechts één weg is om het Koninkrijk Gods, een Aards Paradijs of een hogere beschaving te realiseren en dat is de andere mens, wie dat ook moge zijn, als het centrum te zien van mijn bestaan. Het enige motto dat ons leven de moeite waard maakt is: Voor de Ander, ondanks mijzelf, vanuit mijzelf. Dit is het Licht dat het joodse volk in de wereld heeft gebracht en dat via het christendom over de hele wereld werd verspreid. Wij Europeanen zijn uitverkoren om de duisternis te overwinnen en een lichtbaken te zijn voor de

gehele wereld. Op voorwaarde dat we ons christelijk verleden koesteren en ons vrijwaren van duistere invloeden.